

108E JAARGANG NUMMER 3 DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN • MAART 2008

# Liahona



De Heer  
Jezus Christus

100E JAARGANG NUMMER 3 DE KERK VAN JĒZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN • MAART 2008

# Lisa Homans

Jesus Christus  
De Heer



MET DANK AAN DE HEER EN MEVROUW BLAKE RONEY



**Al Rounds, Het huis mijns Vaders**

*Zo moeten in 33 n. C. de tempel en de burcht Antonia ervit hebben gezien vanaf de hof van Getsemane.  
We zien hier de muren van de oude stad Jeruzalem, alsmede de heuvels met een keur aan wilde bloemen en olijfbomen.*

## WELKOM IN DEZE SPECIALE UITGAVE

*Als je de Schriften over zijn leven en bediening leest, besef je hoezeer Jezus de verpersoonlijking van liefde was. Hij genas en zegende. Hij ging voorbij aan menselijke zwaktes en zag het hart aan — Hij bood hoop, genezing en vergiffenis door zijn bediening, leringen en grote zoenoffer.*

*Die Heiland, de Zoon van God, leeft. Hij kent ons hart en heeft ons lief. Hij heeft erbarmen en verlangt ons te zegenen. Dat is de boodschap van dit tijdschrift. U zult die aantreffen in de woorden van de levende*

*profeten en apostelen, die prediken wie Christus is en wat Hij ons aanbiedt. En u zult die aantreffen in het getuigenis van heel gewone mensen, die gezegend zijn doordat zij Christus' uitnodiging hebben aangenomen en tot Hem zijn gekomen, die Hem tot leidman hebben genomen en Hem nu volgen.*

*Wij nodigen u uit om die boodschappen aandachtig en mediterend te lezen, ze in uw hart te sluiten en er anderen over te vertellen.*

— De redactie



### OP DE OMSLAG

Voorkant: *Christus met een jongetje* (detail), Carl Heinrich Bloch.  
Achterkant: Foto van paaslelie, Matthew Reier.

### BOODSCHAPPEN

#### BOODSCHAP VAN HET EERSTE PRESIDIUM

#### 4 Wij getuigen van Jezus Christus

PRESIDENT GORDON B. HINCKLEY

*Ongeacht wat de toekomst brengt, de Verlosser van de wereld is betrouwbaar en onfeilbaar.*



#### HUISBEZOEKBOODSCHAP

*Kies een artikel dat het beste aansluit op de behoeften van de zusters die u bezoekt.*

### HOOFDARTIKELEN

#### 8 Hij leeft! Het getuigenis van hedendaagse profeten

*Alle vijftien presidenten van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen hebben van de Messias getuigd.*



#### 12 Wie is Jezus Christus?

PRESIDENT BOYD K. PACKER

*Hij is onze Heer, onze Verlosser, onze Voorspraak bij de Vader. Hij heeft ons met zijn bloed vrijgekocht.*

#### 20 'Ik ben de weg'

DAVID A. EDWARDS

*Het brood des levens. Licht van de wereld. De ware wijnstok. De goede berder. Toen Jezus zei: 'Ik ben ...', leerde Hij ons wie Hij is en wat Hij voor ons doet.*

#### 24 Geloof in Jezus Christus

OUDERLING RUSSELL M. NELSON

*Geloof in Jezus Christus brengt ons niet alleen nu zegeningen, het is ook van wezenlijk belang voor ons eeuwig heil en onze verbodiging.*



### 31 Het geloof van Emilio

RAMON RAMIREZ

*Emilio werd met de dag zieker, en de artsen wisten niet wat ze voor hem konden doen. Maar het geloof van deze jongeman in zijn Redder gaf de doorslag.*

### 32 De verzoening van Jezus Christus

OUDERLING JEFFREY R. HOLLAND

*De verzoening van de eniggeboren Zoon van God in het vlees is het allesbeslissende fundament waarop alle christelijke leerstellingen rusten en de grootste uiting van goddelijke liefde die deze wereld ooit heeft gezien.*

### 39 De verzoening in uitvoering

NAAM BEKEND BIJ DE REDACTIE

*Toen bij echt beleemaal aan de grond zat, berinnerde Alex zich dat bij nog steeds om hulp kon bidden.*

### 42 De levende Christus: Het getuigenis van de apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

*De woorden van de bedendaagse apostelen, omligt door kunstuitingen over het leven en de bediening van de Messias.*

### 48 Kom tot Christus

PRESIDENT HENRY B. EYRING

*Tot Christus komen is de belangrijkste uitnodiging die u aan iemand kunt geven, de belangrijkste uitnodiging die iemand kan accepteren.*



### 53 Was ik gered?

CHARLOTTE GOODMAN McEWAN

*Toen ik uitgenodigd werd om publiekelijk Jezus Christus als mijn Verlosser te aanvaarden, wist ik niet goed wat ik moest doen. Pas later besepte ik dat ik Hem allang had aanvaard.*

### 54 Wij geloven

*Wat geloven heiligen der laatste dagen over Jezus Christus?*

### 58 Een getuige van Christus worden

OUDERLING D. TODD CHRISTOFFERSON

*Wij kunnen veel doen om anderen, in het bijzonder onze kinderen, tot Christus te brengen.*

### 64 Aanbidding door lofzangen

*Door de lofzangen te zingen, kunnen we onze dank uiten en onze Heiland loven, zijn herstelde evangelie leren kennen, zijn verzoening gedenken en ons voornemen Hem te volgen.*

### 68 Duidelijke en waardevolle waarheden

*Leerstellingen over de Heiland, bevestigd door de Bijbel en de bedendaagse profeten en Schrift.*



**Lees meer over de Heiland**  
en bekijk dit materiaal in vele talen op  
[www.lds.org](http://www.lds.org).



24

## GEBRUIK VAN DEZE UITGAVE

**De titels van Jezus Christus begrijpen.** Jezus is in de Schriften onder vele namen bekend. In deze uitgave worden er enkele besproken. Hoe heeft u zijn liefde gevoeld doordat u zijn namen kent en begrijpt wat elk voor u betekent?

**Getuigen van de Redder.** Bedenk hoe u, nadat u 'Een getuige van Christus worden' (p. 58) hebt gelezen, een getuige van Hem bent of kunt worden. Hoe wordt uw geloof door deze uitingen gesterkt?

**Het evangelie leren en verkondigen.** De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen publiceert veel waarmee thuis en in de kerk in het evangelie kan worden onderwezen. Ga op het internet naar [www.ldscatalog.com](http://www.ldscatalog.com) of ga naar uw distributiecentrum voor meer informatie.



75

## RUBRIEKEN

**74** Poster

**75** Onder heiligen der laatste dagen  
*Getuigenissen van hoop dankzij de beloften van Jezus Christus.*

**80** Op Jezus gaan lijken  
*Ervaringen van kinderen met het volgen van Jezus' voorbeeld.*

## EVANGELIETHEMA'S IN DEZE UITGAVE

Apostelen, 42	Keuzevrijheid, 12
Avondmaal, 39	Muziek, 64, 75
Bekering tot het evangelie, 39, 48	Nederigheid, 12
Bekering van zonden, 12, 39	Opoffering, 32
Dankbaarheid, 64	Opstanding, 32, 54
Dienen, 75, 80	Pasen, 75
Dood, 75	Profeten, 8, 68
Doop, 39, 48, 53	Redding, 75
Gehoorzaamheid, 58, 64	Schepping, 12, 24
Geluk, 48	Schriften, 54, 68
Genezing, 31	Smith, Joseph, 54, 68
Getuigenis, 4, 8, 20, 42, 58	Val van Adam, 32
Jezus Christus, geloof in, 4, 8, 24, 31, 48, 54, 68, 74, 75	Verbonden, 48
Jezus Christus, genade van, 32, 53, 54, 68	Verzoening, 12, 32, 39, 64
Jezus Christus, titels van, 4, 12, 20, 42, 68	Zendingswerk, 58, 80
Jezus Christus, voorbeeld van, 48, 58, 68, 74, 80	

Maart 2008 108e jaargang Nummer 3  
LIAHONA 02283-120

Officiële Nederlandse uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

**Het Eerste Presidium:** Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson, Henry B. Eyring

**Het Quorum der Twaalf Apostelen:** Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook

**Verantwoordelijk redacteur:** Jay E. Jensen

**Adviseurs:** Gary J. Coleman, Yoshihiko Kikuchi, Gerald N. Lund, W. Douglas Shumway

**Hoofdredacteur:** David L. Frachnecht

**Directeur redactie:** Victor D. Cave

**Senior redacteur:** Larry Hiller

**Directeur grafische vormgeving:** Allan R. Löyborg

**Hoofdredacteur:** R. Val Johnson

**Assistent-hoofdredactrice:** Jennifer L. Greenwood

**Mederedacteurs:** Ryan Carr, Adam C. Olson

**Assistent-redactrice:** Susan Barrett

**Redactiemedewerkers:** Christy Barz, Linda Stahle Cooper, David A. Edwards, Laraine Porter Gaunt, Corne Kasten, Jennifer Maddy, Melissa Merrill, Michael R. Morris, Sally J. Odekerk, Judith M. Paller, Vivan Paulsen, Joshua J. Perkey, Richard M. Romney, Kimberly Reid, Don L. Searle, Janet Thomas, Paul VanDenBergh, Julie Wardell

**Directiesecretaresse:** Laurel Tevscher

**Marketing manager:** Larry Hiller

**Leidinggevend art-director:** M. M. Kawasaki

**Art-director:** Scott Van Kampen

**Productiemanager:** Jane Ann Peters

**Medewerkers ontwerp en productie:** Cali R. Arroyo, Collette Nebeker Aune, Howard G. Brown, Julie Burdett, Thomas S. Child, Reginald J. Christensen, Kathleen Howard, Eric P. Johnson, Denise Kirby, Ginny J. Nilson, Randall J. Patton

**Directeur drukwerk:** Craig K. Sedgwick

**Directeur distributie:** Randy J. Benson

**Vertaling:** Jos Peeters

Kerkelijk Vertaalbureau  
Turnhoutsebaan 130, B-2460 Kasterlee  
Telefoon: 0032-(0)14-265775

**Nieuwsredactie:**

**Nieuwsredacteur:** Frans Heijdemann

Grovesins 64

NL-7608 HN Almelo

Telefoon: 0546.865984

Kopij lijst op diskette, of per e-mail naar

[nieuws@liahona.nl](mailto:nieuws@liahona.nl)

**Distributie:**

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen  
European Distribution Ltd., Magazine Service,  
Steinmühlstr. 16, 61352 Bad Homburg, Duitsland

Tel.: 00 49 6172 492858, fax: 00 49 6172 492890

E-mail: [liahona-edl@ldschurch.org](mailto:liahona-edl@ldschurch.org)

**Jaarabonnement:** € 16,00

De volgende betalingswijzen zijn mogelijk:

Creditcard (bel of e-mail EDL)

Overschrijving per bank op de volgende rekening:

Dresdner Bank, Bad Homburg

Rekening nummer 07 264 094 00, bankcode 500 800 00

Omschrijving: abonneenummer + naam + wijk/gemeente

BIC (SWIFT CODE): DRES DE FF 523

IBAN: DE52 5008 0000 0726 4094 00

**Bijdragen:**

Stuur manuscripten en vragen naar:

Liahona, Room 2420, 50 East North Temple Street,

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA; of per e-mail naar:

[liahona@ldschurch.org](mailto:liahona@ldschurch.org)

De Liahona (een woord uit het boek van Mormon dat 'kompas' of 'aanwijzer' betekent) wordt gepubliceerd in het Albanese, Armeens, Bielona, Bulgaars, Cambodjaans, Ceboano, Chinees, Deens, Duits, Engels, Ets, Fijisch, Fins, Frans, Grieks, Haïtiaans, Hindi, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Kiribati, Koreaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Malagassisch, Marshallaïlands, Mongools, Nederlands, Noors, Oekraïens, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Samaraans, Samoaans, Singalees, Sloveens, Spaans, Tagalog, Tahitiaans, Tamil, Telugu, Thai, Tongaans, Tjechisch, Urdu, Vietnamees, IJslands en Zweeds. (Frequente versicht per taal.)

**Uitgever:**

© 2008 by Intellectual Reserve, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Gedrukt in de Verenigde Staten van Amerika

Tekst- en beeldmateriaal in de Liahona mag gereproduceerd worden voor incidenteel, niet-commercieel gebruik in de kerk of thuis. Beeldmateriaal mag niet gereproduceerd worden als de bronvermelding dat aangeeft. Voor vragen over het auteursrecht kunt u zich richten tot het Intellectual Property Office, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150, USA; e-mail: [cor-intellectualproperty@ldschurch.org](mailto:cor-intellectualproperty@ldschurch.org)

U kunt de Liahona in vele talen terugvinden op het internet onder [www.lds.org](http://www.lds.org). Engelstalige lectuur staat onder 'Gospel Library'.

Voor andere talen, klik op 'Languages'.

**For Readers in the United States and Canada:**

March 2008 Vol. 108 No. 3, LIAHONA (USPS 311-480) Dutch (ISSN 1522-9173) is published monthly by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt Lake City, UT 84150. USA subscription price is \$10.00 per year; Canada,

\$12.00 plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid at Salt Lake City, Utah. Sixty days' notice required for change of address.

Include address label from a recent issue; old and new address must be included. Send USA and Canadian subscriptions to Salt Lake Distribution Center of address below. Subscription help line: 1-800-537-5971. Credit card orders (Visa, MasterCard, American Express) may be taken by phone. (Canada Post Information: Publication Agreement #40017431)

POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake Distribution Center, Church Magazines, PO Box 26368, Salt Lake City, UT 84126-0368

# Wij getuigen van Jezus Christus



*Hij is het middelpunt van onze aanbidding. Hij is de Heer die weer zal komen om op aarde te regeren. Hij is onze Koning, onze Heer, onze Meester, de levende Christus, die Zich aan de rechterband van zijn Vader bevindt.*

## PRESIDENT GORDON B. HINCKLEY

**R**uim tweeduizend jaar geleden is de Verlosser van het mensdom in Betlehem, in Judea, geboren. Toen Hij nog klein was, hebben Maria en Jozef hem mee naar de tempel in Jeruzalem genomen. Daar hoorden zij de wonderbaarlijke profetieën die Simeon en Anna verkondigden over dit kindje, dat voorbestemd was om de Heiland van de wereld te worden.

In zijn jongensjaren woonde hij groten-deels in Nazaret, in Galilea, en toen hij twaalf was, ging men weer met Hem naar de tempel. Hier vonden Maria en Jozef Hem in gesprek met de geleerden, die 'naar Hem luisterden en Hem vragen stelden' (Bijbelvertaling van Joseph Smith, Lucas 2:46).

Jezus werd ouder en nam toe 'in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen' (Lucas 2:52). Hij heeft Zich door Johannes in de Jordaan laten dopen 'om alle gerechtigheid te vervullen' (Matteüs 3:15). Hij vastte veertig dagen en nachten en doorstond de verzoeking van Satan, voordat Hij aan zijn bediening onder de mensen begon. Hij ging rond en leerde, genas en zegende.

## De grote Jehova

Jezus was de grote Jehova van het Oude Testament, die zijn koninklijk paleis in de hemel verliet en Zich vervaardigde om naar de aarde te komen en onder de allereenvoudigste omstandigheden geboren te worden. Zijn geboorte was eeuwen eerder door de profeet Jesaja voorzien: 'Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst' (Jesaja 9:5).

Deze Jezus Christus van wie wij plechtig getuigen, is, naar het woord van Johannes de Openbaarder, 'de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde.' 'Hem die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed — en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt — Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen' (Openbaring 1:5-6).

## De Heiland van de wereld

Hij was en is de Zoon van de Almachtige. Hij was de enige volmaakte mens die ooit



**H**ij vastte veertig dagen en nachten en doorstond de verzoeken van Satan, voordat Hij aan zijn bediening onder de mensen begon. Hij ging rond en leerde, genas en zegende. Niemand kan de luister van zijn leven volledig bevatten, noch de verhevenheid van zijn dood en zijn universele gave aan het mensdom.



heeft geleefd. Hij genas de zieken, liet de kreupelen lopen, de blinden zien, de doven horen. Hij wekte de doden op. Toch dulde Hij dat hem het leven werd benomen om een verzoeningsdaad te stellen waarvan het gewicht ons verstand te boven gaat.

Lucas heeft geboekstaafd dat zijn angst zo groot was dat 'zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde vielen' (Lucas 22:44), een lichamelijke reactie die zowel in het Boek van Mormon als in de Leer en Verbonden wordt bevestigd (zie Mosiah 3:7; IV 19:18). Zijn lijden in Getsemane en aan het kruis op Golgota, slechts een paar honderd meter van Getsemane, bestond volgens koning

Benjamin zowel uit lichamelijke als geestelijke 'verzoeken (...) pijn, (...) honger, dorst en vermoeidheid, ja, meer dan een mens verdragen kan zonder eraan te sterven' (Mosiah 3:7).

Op de kwellingen van Getsemane volgden zijn aanhouding, zijn berechting, zijn veroordeling, daarna de ondraaglijke pijnen van de kruisdood, gevolgd door zijn begraving in Jozefs graf en zijn triomfale opstanding. Hij, het deemoedige kindje uit Betlehem, die twee millennia geleden over de stoffige wegen van het Heilige Land heeft gelopen, is de almachtige Heer geworden, de Koning der koningen, de Schenker van eeuwig heil aan allen. Niemand kan de luister van zijn

leven volledig bevatten, noch de verhevenheid van zijn dood en zijn universele gave aan het mensdom. Met de hoofdman die Christus' dood aanschouwde, zeggen wij ondubbelzinnig: 'Waarlijk deze mens was een Zoon Gods' (Marcus 15:39).

### **Onze levende Heer**

Dat is het getuigenis dat opklinkt uit het testament van de Oude Wereld, de Bijbel. En er klinkt nog een stem, die van het testament van de Nieuwe Wereld, het Boek van Mormon. In dit boek introduceert de Vader zijn herrezen Zoon als volgt: 'Ziet mijn geliefde Zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb, in wie Ik mijn naam heb verheerlijkt' (3 Nephi 11:7). Deze goddelijke introductie vormt de inleiding tot de bediening van de Messias onder 'andere schapen' (Johannes 10:16) na zijn hemelvaart in Jeruzalem. De boodschap van het Boek van Mormon is geheel en al gewijd aan de goddelijkheid van Jezus Christus en de eeuwige zegeningen die alle zoons en dochters van God dankzij zijn verlossende liefde kunnen ontvangen. Een profeet in het Boek van Mormon brengt het zo onder woorden:

'Want wij arbeiden ijverig om te schrijven, teneinde onze kinderen, en ook onze broeders, ertoe te bewegen in Christus te geloven en met God te worden verzoend; want wij weten dat wij, na alles wat wij kunnen doen, door de genade worden gered. (...)

'Wij spreken over Christus, wij verheugen ons in Christus, wij prediken Christus, wij profeteren over Christus, en wij schrijven volgens onze profetieën, opdat onze kinderen zullen weten op welke Bron zij mogen vertrouwen voor vergeving van hun zonden' (2 Nephi 25:23, 26).

Daar kunnen wij de verklaring van hedendaagse profeten aan toevoegen: 'En nu, na de vele getuigenissen die van Hem zijn gegeven, is dit het getuigenis, het laatste van alle, dat wij van Hem geven: dat Hij leeft!' (1V 76:22.) In de Leer en Verbonden getuigt Hij onmiskenbaar van zijn eigen goddelijke rol: 'Ik ben de Alfa en de Omega, Christus de Heer; ja, Ik ben het, het begin en het einde, de Verlosser der wereld' (1V 19:1).

In Hem herkennen we niet alleen onze Meester en goede Herder, maar ook ons grote Voorbeeld, dat ons zegt: 'Indien gij volmaakt wilt zijn, (...) kom hier, volg Mij' (Matteüs 19:21).

### **De hoeksteen**

Hij is de uiterste hoeksteen van de kerk die zijn naam draagt, De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Er is geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor wij verlost kunnen worden (zie Handelingen 4:12). Hij is de oorzaak van ons eeuwig heil, de Schenker van het eeuwige leven (zie Hebrëeën 5:9). Niemand is gelijk aan Hem. Niemand is dat ooit geweest. En niemand zal dat ooit zijn. God zij dank voor de gave van zijn geliefde Zoon, die zijn leven voor ons heeft gegeven en die de uiterste, onbeweeglijke hoeksteen van ons geloof en zijn kerk is.

### **De kern van onze godsdienst**

We weten niet alles wat voor ons ligt. We leven in een onbetrouwbare wereld. Sommigen zullen veel succes hebben. Anderen zullen teleurstelling kennen. Sommigen krijgen veel vreugde en blijdschap, een goede gezondheid en een genadig leven. Anderen krijgen wellicht te maken met ziekte en een mate van verdriet. We weten het niet. Maar één ding weten we wel. Evenals de Poolster aan de hemel is de Verlosser van de wereld betrouwbaar en onfeilbaar, en is Hij de borg van ons onsterfelijke leven, ongeacht wat de toekomst brengt. Hij is de rots van ons heil, onze kracht, onze troost, de kern van onze godsdienst.

In zonneschijn en schaduw vertrouwen wij op Hem, Hij is er om ons gerust te stellen en ons toe te lachen.

Hij is het middelpunt van onze aanbidding. Hij is de Zoon van de levende God, de Eerstgeborene van de Vader, de Eniggeborene in het vlees. Hij is 'opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn' (1 Korintiërs 15:20). Hij is de God die weer zal komen 'om op aarde over zijn volk te regeren' (1V 76:63; zie ook Micha 4:7; Openbaring 11:15).

Niemand groter heeft ooit geleefd. Niemand heeft ooit een vergelijkbaar offer gebracht of een vergelijkbare zegen geschonken. Hij is de Redder en de Verlosser van de wereld. Ik geloof in Hem. Ik verklaar ondubbelzinnig en zonder enig voorbehoud dat Hij God is. Ik heb Hem lief. Ik spreek de naam van Jezus Christus in eerbied en bewondering uit. Hij is onze Koning, onze Heer, onze Meester, de levende Christus, die Zich aan de rechterhand van zijn Vader bevindt. Hij leeft! Hij leeft, glorieus en wonderbaar, de levende Zoon van de levende God. ■

# Hij leeft!

## Het getuigenis van hedendaagse profeten

*'En nu, na de vele getuigenissen die van Hem zijn gegeven, is dit het getuigenis, het laatste van alle, dat wij van Hem geven: dat Hij leeft!' (1V 76:22.)*

**H**ij leeft!' Aldus getuigde de profeet Joseph Smith van de Heiland Jezus Christus. Met diezelfde zekerheid hebben alle daaropvolgende presidenten van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen — gesteund als profeten, zieners en openbaarders — getuigd dat de Heiland bestaat, God is, de verzoening tot stand heeft gebracht en uit de dood is opgestaan.

### President Gordon B. Hinckley



'Ik weet dat ik niet het hoofd van de kerk ben. De Heer Jezus Christus staat aan het hoofd van de kerk. Mijn opdracht, mijn belangrijkste taak, mijn grootste eer is plechtig te getuigen dat Hij bestaat. Jezus Christus is de Zoon van God, die Zich verwaardigde om

in deze wereld vol ellende, strijd en pijn te komen, om het hart van de mens aan te raken, om de weg naar het eeuwige leven te wijzen en zijn leven neer te leggen als offer voor de zonden van alle mensen. 'Hij zal heersen tot in eeuwigheid. Koning der koningen en Heer der heren' (Händels *Messiah*). (...) Ik getuig plechtig dat Hij leeft en Zich aan de rechterhand van zijn Vader bevindt.'<sup>1</sup>

### President Howard W. Hunter (1907–1995)



'Ik ben dankbaar (...) voor mijn verbondenheid met een volk dat een vastberaden overtuiging heeft dat God leeft, dat Jezus de Christus is; en ik geef u mijn getuigenis dat het verhaal van het kindje dat na zijn geboorte in Betlehem in een kribbe werd gelegd geen mythe is,

maar dat Jezus, de Zoon van God, uit Maria geboren, onder de mensen was, aan het kruis is gestorven en uit het graf is opgestaan. Hij is een werkelijk bestaand persoon die nu leeft. Hij is de Heiland van de wereld.'<sup>2</sup>

### President Ezra Taft Benson (1899–1994)



'De volgende vraag wordt soms gesteld: "Zijn mormonen christenen?" Wij verkondigen de goddelijke aard van Jezus Christus. Voor ons is Hij de enige bron van eeuwig heil. Wij trachten zijn leringen na te leven en wij kijken uit naar het moment waarop Hij op aarde zal terugkeren om als Koning der koningen en Heer der heren te regeren. Net als een profeet in het Boek van Mormon zeggen we tot onze medemensen "dat er geen



andere naam, noch enige andere weg of middel, zal worden gegeven waardoor redding tot de mensenkinderen kan komen, dan alleen in en door de naam van Christus, de almachtige Heer” (Mosiah 3:17).<sup>13</sup>

**President Spencer W. Kimball  
(1895–1985)**



‘Er is mij geen andere groep bekend die [Jezus Christus] zo op een voetstuk plaatst als wij. Voor ons is Hij niet alleen de Zoon van God, Hij is ook zelf God en wij onderwerpen ons aan Hem. (...)’

‘Hoeveel we ook over Hem zeggen, het is altijd te weinig.

‘Hij is niet alleen de Timmerman, de Nazoreeër, de Galileeër, maar

Jezus Christus, de God van deze aarde, de Zoon van God, en belangrijker nog, onze Heiland, onze Verlosser. (...).

‘Ik voeg daaraan mijn getuigenis toe. Ik weet dat Jezus Christus de Zoon van de levende God is en dat Hij voor de zonden van de wereld is gekruisigd.

‘Hij is mijn Vriend, mijn Heiland, mijn Heer, mijn God.’<sup>14</sup>

**President Harold B. Lee  
(1899–1973)**



‘Na een lange nacht van meditatie en geestelijke voorbereiding in de daaropvolgende dagen kreeg ik een geestelijke bevestiging zo sterk — een die mijn ogen mij

nooit hadden kunnen geven en die alle twijfel uitbande — dat ik met iedere vezel van mijn lichaam wist dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God, dat Hij heeft geleefd, is gestorven, uit het graf is herrezen en nu in de hemelen resideert en leiding geeft aan de aangelegenheden van deze kerk, die zijn naam draagt, omdat zij zijn leer predikt. Ik geef u dit getuigenis in alle nederigheid.’<sup>15</sup>

**President Joseph Fielding Smith  
(1876–1972)**



‘Het eeuwig heil is in Christus. En het komt vanwege de oneindige en eeuwige verzoening, die Hij met het vergieten van zijn bloed heeft gewrocht. Hij is de Zoon

van God en Hij is in de wereld gekomen om de mens te lossen van de lichamelijke en geestelijke dood, die vanwege de val hun intrede deden.

'Dankzij zijn goedertierenheid en genade zullen alle mensen uit het graf opstaan, om geoordeeld te worden naar hun levenswijze. (...)

'Ik weet dat Hij leeft, dat Hij regeert in de hemelen en op de aarde, en dat zijn doeleinden voortgang zullen vinden. Hij is onze Heer en onze God. Hij heeft zelf tegen Joseph Smith gezegd: "De Heer is God, en buiten Hem is er geen Heiland" (LV 76:1).'<sup>6</sup>

**President David O. McKay  
(1873–1970)**



"Hoe weten wij dan de weg?" vroeg Tomas toen hij met zijn collega-apostelen en hun Heer aan tafel lag na het avondmaal op die gedenkwaardige avond van het verraad. En Christus' goddelijke antwoord was: "Ik ben de weg en de waarheid en het leven. (...)" (Johannes 14:5–6). En dat is Hij! Hij is de bron van onze troost, de inspiratie van ons leven, de oorzaak van ons eeuwig heil. Als we onze relatie tot God willen kennen, gaan we tot Jezus Christus. Als we de waarheid over de onsterfelijkheid van de ziel willen weten, kijken we naar de opstanding van de Heiland. (...)

'(...) Hij was de enige volmaakte mens op aarde; Hij was het edelste voorbeeld van voortreffelijkheid, met een goddelijke natuur, volmaakt

in zijn liefde, onze Verlosser, onze Heiland, de vlekkeloze Zoon van onze Eeuwige Vader; het licht, het leven, de weg.'<sup>7</sup>

**President George Albert Smith  
(1870–1951)**



'De Redder stierf opdat wij konden leven. Hij overwon de dood en het graf en biedt allen die zijn leringen gehoorzamen de hoop op een glorierijke opstanding.'<sup>8</sup>

Ik ben veel mensen tegengekomen die niet weten dat we in de goddelijke zending van onze Meester geloven, en meer dan eens heb ik gezegd dat er geen volk op aarde is dat de goddelijke zending van Jezus Christus beter begrijpt, dat zozeer gelooft dat Hij de Zoon van God is die momenteel in glorie aan de rechterhand van de Vader zit, dan de heiligen der laatste dagen.'<sup>9</sup>

**President Heber J. Grant  
(1856–1945)**



'Tot de leden van de kerk en tot de vredelievende mensen over de hele wereld zeggen we: Beschouw deze man uit Galilea niet alleen als een groot Leraar, niet alleen als een weergaloos Leider, maar als de Vrededorst, de Ontwerper van het eeuwig heil, en hier en nu, letterlijk en waarlijk, als de Heiland van de wereld!

'(...) Jezus is de Verlosser van de wereld, de Heiland van het mensdom. Hij kwam op aarde met een goddelijke zending om voor de verlossing van het mensdom te sterven. Jezus Christus is letterlijk de Zoon van God, de Eniggeborene in het vlees. Hij is onze Verlosser, en wij aanbidden Hem.'<sup>10</sup>

**President Joseph F. Smith  
(1838–1918)**



'De Heilige Geest van God heeft tot mij gesproken — niet door het oor, noch door het oog, maar tot mijn geest, mijn levende en eeuwige deel — en heeft aan mij geopenbaard dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. Ik getuig tot u dat ik weet dat mijn Verlosser leeft. Verder weet ik dat ik Hem op deze aarde zal zien en dat ik Hem zal zien zoals Hij is. (...) De Heer heeft mij dit geopenbaard. Hij heeft mijn hele geest vervuld met dit getuigenis, totdat er geen ruimte meer was voor twijfel.'<sup>11</sup>

**President Lorenzo Snow  
(1814–1901)**



'De God die in de hemelen zetelde, die daar vóór de grondlegging der wereld regeerde, die de aarde schiep, en die in het midden des tijds neerdaalde om datgene wat Hij had geschapen te vervolmaken en te redden, is in deze tijd aan de mens verschenen.'<sup>12</sup>

'Wij getuigen tot de hele wereld dat we weten, door goddelijke openbaring, namelijk door de manifestaties van de Heilige Geest, dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God, en dat Hij Zich geopenbaard heeft aan Joseph Smith, op net zo'n persoonlijke wijze als aan zijn apostelen vanouds toen Hij uit het graf was herrezen, en dat Hij aan hem hemelse waarheden heeft bekendgemaakt, de enige die het mensdom kunnen redden.'<sup>13</sup>

**President Wilford Woodruff  
(1807–1898)**



'Het doel van de zending van Christus op aarde was om Zichzelf als offerande op te offeren om de mensheid van de eeuwige dood te verlossen. (...) Hij deed vanaf het begin alles in strikte gehoorzaamheid aan zijn Vaders wil en dronk de bittere beker die Hem werd gegeven. Hieruit blijken licht, heerlijkheid, eer, onsterfelijkheid en eeuwig leven, met de naastenliefde die groter is dan geloof of hoop, want het Lam Gods heeft hiermee voor de mens gedaan wat [de mens] niet voor zichzelf kon doen. (...)

'Geen enkel wezen heeft de macht om de ziel van de mens te redden en hem het eeuwig leven te geven, uitgezonderd de Heer Jezus Christus, op gebod van zijn Vader.'<sup>14</sup>

**President John Taylor  
(1808–1887)**



'Gezalfd met vreugde-olie, boven zijn deelgenoten, streed en overwon Hij de machten van mensen en duivels, van aarde en hel samen. Bijgestaan door die superieure macht van de Godheid, versloeg Hij de dood, de hel en het graf, en verrees zegevierend als de Zoon van God, de eeuwige Vader, de Messias, de Vredevorst, de Verlosser, de Heiland van de wereld, toen Hij het verzoeningswerk tot voltooiing had gebracht, dat zijn Vader Hem, de Zoon van God en de Zoon van een mens, te doen had gegeven.'<sup>15</sup>

**President Brigham Young  
(1801–1877)**



'Ik getuig dat Jezus de Christus is, de Heiland en de Verlosser van de wereld. Ik heb zijn uitspraken gehoorzaamd en zijn belofte verwezenlijkt, en de kennis die ik van Hem heb, kan de wijsheid van deze wereld mij niet verschaffen, noch van mij afnemen. (...)

'Onze Heer Jezus Christus — de Redder, die de wereld en alles wat daar bijhoort, heeft verlost, is de Eniggeborene van de Vader in het vlees. (...) Hij heeft voor ieder mens de dood gesmaakt en Hij heeft de schuld voldaan die onze eerste ouders waren aangegaan.'<sup>16</sup>

**De profeet Joseph Smith  
(1805–1844)**



'En dit is het evangelie, de blijde tijdingen, waarvan de stem uit de hemelen tot ons getuigde — 'dat Hij in de wereld is gekomen, ja, Jezus, om voor de wereld te worden gekruisigd en de zonden der wereld te dragen, en de wereld te heiligen en van alle ongerechtigheid te reinigen; 'dat door Hem allen behouden zouden worden die de Vader in zijn macht heeft gegeven en door Hem heeft gemaakt' (LV 76:40–42). ■

**NOTEN**

1. *Teachings of Gordon B. Hinckley* (1997), pp. 285–286.
2. *The Teachings of Howard W. Hunter*, Clyde J. Williams (red., 1997), p. 4.
3. *The Teachings of Ezra Taft Benson*, (1988), p. 10.
4. *The Teachings of Spencer W. Kimball*, Edward L. Kimball (red.), 1982, p. 7; zie ook *Leringen van kerkpresidenten: Spencer W. Kimball* (2006), pp. 23, 25.
5. *The Teachings of Harold B. Lee*, Clyde J. Williams (red., 1996), p. 637.
6. 'I Know That My Redeemer Liveth', *Ensign*, december 1971, pp. 26–27.
7. *Leringen van kerkpresidenten: David O. McKay* (2003), pp. 4, 6.
8. 'Testimony of Elder George Albert Smith', *Liabona: The Elders' Journal*, 2 februari 1915, p. 502.
9. 'Divine Calling of Prophet Joseph Smith Reviewed in Connection with Mission of Redeemer of World', *Deseret News*, 27 december 1924, sec. 3, p. 6.
10. *Leringen van kerkpresidenten: Heber J. Grant* (2002), p. 234.
11. *Leringen van kerkpresidenten: Joseph F. Smith* (1998), p. 7.
12. In *Journal History*, 5 april 1884, p. 9.
13. In *Deseret News*, 31 januari 1877, p. 834.
14. *Leringen van kerkpresidenten: Wilford Woodruff* (2004), pp. 69, 72, 76.
15. *Leringen van kerkpresidenten: John Taylor* (2001), pp. 43.
16. *Discourses of Brigham Young*, samengesteld door John A. Widtsoe (1941), p. 26.



# Wie is Jezus Christus?

## PRESIDENT BOYD K. PACKER

Waarnemend president van het Quorum der Twaalf Apostelen

**T**oen Hij met de twaalf in Caesarea Filippi was samengekomen, vroeg Jezus: 'Wie zegt gij, dat Ik ben?' Simon Petrus, de hoofdapostel, antwoordde en zei: 'Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God' (Matteüs 16:15–16). Petrus heeft later getuigd dat Jezus 'van tevoren gekend [was], vóór de grondlegging der wereld' (1 Petrus 1:20). Hij was 'in het begin bij de Vader, en [is] de Eerstgeborene' (IV 93:21).

Toen het plan van de Vader — het plan van heil en geluk (zie Alma 34:9) — werd gepresenteerd (zie Alma 42:5, 8), moest er iemand verzoening doen om in verlossing en barmhartigheid te voorzien voor eenieder die het plan accepteerde (zie Alma 3:16; 39:18; 42:15). De Vader vroeg: 'Wie zal Ik zenden?' Hij die als Jezus bekend zou worden, koos er zelfstandig en bereidwillig voor te antwoorden: 'Hier ben Ik, zend Mij' (Abraham 3:27). 'Vader, uw wil geschiede en de heerlijkheid zij de uwe voor eeuwig' (Mozes 4:2).

Ter voorbereiding werd de aarde geschapen: 'Door de Zoon heb Ik [de aarde] geschapen, die mijn Eniggeborene is',

verklaarde de Vader (Mozes 1:33; zie ook Efeziërs 3:9; Helaman 14:12; Mozes 2:1).

### Titels van Jezus Christus

Hij was bekend als Jehova bij de oudtestamentische profeten (zie Abraham 1:16; Exodus 6:3). De profeten voorzagen zijn komst: 'Zie het Lam Gods, ja, namelijk de Zoon van de eeuwige Vader!' (1 Nephi 11:21; zie ook Johannes 1:14). Zijn moeder kreeg te horen: 'Gij zult Hem de naam Jezus geven. (...) Deze zal (...) Zoon des Allerhoogsten genoemd worden' (Lucas 1:31–32).

Veel titels en namen beschrijven zijn goddelijke zending en bediening. Hijzelf verkondigde: 'Ik ben het licht en het leven der wereld. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde' (3 Nephi 9:18). 'Ik ben (...) uw voorspraak bij de Vader' (IV 29:5; zie ook IV 110:14). 'Ik ben de goede herder' (Johannes 10:11). 'Ik ben de Messias, de koning van Zion, de Rots van de hemel' (Mozes 7:53). 'Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren [of] dorsten' (Johannes 6:35). 'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman' (Johannes 15:1). 'Ik ben de opstanding en het leven' (Johannes 11:25). 'Ik ben (...) de blinkende morgenster' (Openbaring 22:16), 'Jezus Christus, uw Verlosser, de grote Ik Ben' (IV 29:1).

Hij is de Middelaar (zie 1 Timoteüs 2:5), de



*Hij is onze Heer, onze Verlosser, de Messias, de koning van Zion, de Rots van de hemel. Hij heeft ons met zijn bloed vrijgekocht.*

BERTEL THORVALDSEN, CHRISTUS; FOTO VAN AARDE © CORBIS IMAGES



LINKS: DEL PINSON, HET VERLOREN SCHAAP; FOTO: VAN WIERSE; HET DANK (A3) HET MUSEUM VOOR KERKGESCHIEDENIS EN KUNST; RECHTS: FOTO: © GETTY IMAGES



Heiland (zie Lucas 2:11), de Verlosser (Zie IV 18:47), het hoofd van de kerk (zie Efeziërs 5:23), haar uiterste hoeksteen (zie Efeziërs 2:20). Ten laatste dage, zal 'God (...) de mensen (...) oorde[le]n volgens [het] evangelie, door Christus Jezus' (Romeinen 2:16; zie ook Mormon 3:20).

'Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft' (Johannes 3:16); 'daarom komt er verlossing in en door de heilige Messias; want Hij is vol genade en waarheid' (2 Nephi 2:6).

De volgende vraag is de profeet Joseph

Smith vaak voorgelegd: 'Wat zijn de grondbeginselen van uw godsdienst?'

'De grondbeginselen van onze godsdienst zijn het getuigenis van de apostelen en profeten aangaande Jezus Christus — dat Hij is gestorven, is begraven, ten derden dage is herrezen en ten hemel is opgevaren. Alle andere zaken die verband houden met onze godsdienst zijn slechts aanhangsels.'<sup>11</sup>

#### **Ootmoed van Jezus Christus**

Toen de Heer, vlak voor zijn kruisiging, Getsemane verliet, werd Hij aangehouden.

Op het moment van het verraad trok Petrus zijn zwaard tegen Malchus, de slaaf van de hogepriester. Jezus zei:

'Breng uw zwaard weder op zijn plaats. (...)

'Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?' (Matteüs 26:52-53.)

Gedurende alle beschimpingen, misstanden, geselingen, en ten slotte de kwellingen van de kruisiging, bleef de Heer rustig en ootmoedig — dat wil zeggen, met uitzondering van dat ene moment van intens drama, waarin de kern van de christelijke leer expliciet tot uiting kwam. Dat moment deed zich tijdens de rechtszitting voor. Pilatus, inmiddels verontrust, zei tegen Jezus: 'Spreekt Gij niet tot mij? Weet Gij niet, dat ik macht heb U los te laten, maar ook macht om U te kruisigen?' (Johannes 19:10.)

We kunnen slechts gissen naar zijn stille luister toen de Heer sprak: 'Gij zoudt geen macht tegen Mij hebben, indien het u niet van boven gegeven ware' (Johannes 19:11). Wat daarna gebeurde, vond niet plaats omdat Pilatus daar de macht toe had, maar omdat de Heer de wil had om het te accepteren.

'Ik [leg] mijn leven af', zei de Heer, 'om het weder te nemen.

'Niemand ontnemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen' (Johannes 10:17-18).

### Verzoening van Jezus Christus

Vóór en na de kruisiging zijn veel mensen op heldhaftige en onbaatzuchtige wijze bereid geweest om hun leven te geven. Maar niemand hoefde mee te maken wat Christus heeft doorstaan. Op Hem woog de last van alle overtredingen van alle mensen, alle menselijke schuld. De verzoening stond op het spel. Door zijn bereidwillige daad konden barmhartigheid en gerechtigheid met elkaar worden verzoend, kon de eeuwige wet worden beantwoord en kon de bemiddeling worden verwezenlijkt zonder welke de sterfelijke mens niet kon worden verlost.

Hij koos ervoor om de straf op zich te nemen die de mensen met hun goddeloosheid en verdorvenheid over zich hadden afgeroepen: hun wreedheid, onzedelijkheid,

verdorvenheid en verworping; hun verslavingen; hun moorden, martelingen en gruwelen — voor alle zonden die ooit waren of nog zullen worden begaan. Door die keuze kreeg Hij te maken met de ontzaglijke macht van de boze, die niet door een stoffelijk lichaam gebonden was of onderhevig aan de pijnen van stervelingen. Dat was Getsemane!

Hoe de verzoening is gewrocht weten we niet. Geen sterveling keek toe toen de boze afdroop en zich in schaamte verborg voor het licht van dat zuivere Wezen. Alle goddeloosheid kon dat licht niet uitdoven. Toen er gedaan was wat er gedaan moest worden, was de schuld ingelost. Zowel dood als hel verloor zijn greep op alle

bekeerlijke mensen. De mens was weer vrij. Iedere ziel die ooit geleefd had kon er nu voor kiezen dat Licht aan te raken en er door te worden verlost.

Dankzij dit oneindige offer, de verzoening van Christus, '[kan] de gehele mensheid [...] worden gered door gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het evangelie' (Geloofsartikelen 1:3).

*'Ik ben de goede  
herder'  
(Johannes 10:11).*



### 'Verzoening' in de Schriften

Het Engelse woord voor verzoening, atonement, bestaat eigenlijk uit drie woorden at-one-ment, wat betekent: bij-een-brengen, verenigen met God, tot overeenstemming brengen, gunstig stemmen.

Wist u dat het woord *atonement* [verzoening] slechts eenmaal in het Engelse Nieuwe Testament voorkomt? Slechts eenmaal! Ik citeer uit Paulus' brief aan de Romeinen:

'Christus [is] voor ons gestorven.

'(...) Want als wij (...) met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft;

'en dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Here Jezus Christus, door wie wij nu de *verzoening* ontvangen hebben' (Romeinen 5:8, 10-11; cursivering toegevoegd).

Alleen daar komt in het Engelse Nieuwe Testament het woord *atonement* voor. *Verzoening*, van alle woorden! Het was geen onbekend woord, want het was vaak in het Oude

Testament in verband met de wet van Mozes gebruikt, maar slechts eenmaal in het Nieuwe Testament. Dat vind ik opmerkelijk.

Ik kan er maar één verklaring voor bedenken. Daarvoor moeten we naar het Boek van Mormon. Nephi getuigde daar dat de Bijbel ooit 'de volheid van het evangelie des Heren [bevatte], van wie de twaalf apostelen getuigen' en dat 'nadat [de woorden] door de hand van de twaalf apostelen van het Lam zijn uitgegaan van de Joden naar de andere volken, ziet gij de oprichting van die grote en gruwelijke kerk die boven alle andere kerken het gruwelijkst is; want zie, zij hebben uit het evangelie van het Lam vele delen weggenomen die duidelijk en uitermate waardevol zijn; en ook vele verbonden des Heren hebben zij weggenomen' (1 Nephi 13:24, 26).

Jakob omschreef de grote en gruwelijke kerk als volgt: 'Daarom zal hij die Zion bestrijdt, zowel Jood als andere, zowel slaaf als vrij man, zowel man als vrouw, omkomen; want zij zijn het die de hoer der gehele aarde zijn; want zij die niet voor Mij zijn, zijn tegen Mij, zegt onze God' (2 Nephi 10:16).

Nephi heeft ook geschreven: 'Wegens de vele duidelijke en waardevolle dingen die uit het boek zijn weggenomen, [struikelen] buitengewoon velen [...], ja, zodat Satan grote macht over hen heeft' (1 Nephi 13:29). Hij profeteerde toen dat de waardevolle dingen zouden worden hersteld (zie 1 Nephi 13:34-35).

En ze zijn hersteld. In het Boek van Mormon komt het woord *verzoenen* in zijn verschillende vormen 39 keer voor. Laat ik één vers uit Alma citeren: 'En nu, het plan van barmhartigheid kon niet worden verwezenlijkt, tenzij er een *verzoening* werd gedaan; daarom *verzoent* God zelf de zonden der wereld om het plan van barmhartigheid te verwezenlijken, om de eisen der gerechtigheid te bevredigen, opdat God een volmaakt, rechtvaardig God zou zijn, en tevens een barmhartig God' (Alma 42:15; cursivering toegevoegd).

Slechts één keer in het Engelse Nieuwe Testament, maar 39 keer in het Boek van Mormon. Bewijst dit niet dat het Boek van Mormon met recht een ander testament van Jezus Christus is?

En dat is niet alles. De woorden *verzoenen*, *verzoent*, *verzoening* komen vijf keer in de Leer en Verbonden en twee keer in de Parel van grote waarde voor. Dat zijn 47 verwijzingen van eminent belang. En dat is niet alles! De verzoening wordt in honderden andere verzen nader uitgelegd.

### Keuzevrijheid

De kostprijs van de verzoening werd zonder dwang door de Heer voldaan, want keuzevrijheid is een soeverein beginsel. In het plan was vastgelegd dat de keuzevrijheid niet mocht worden aangetast. Dat is vanaf het begin, vanaf Eden, zo geweest.

'En de Heer zeide tot Henoeh: Zie dezen uw broeders; zij zijn het maaksel van mijn eigen handen, en Ik heb hun kennis aan hen gegeven ten dage dat Ik hen schiep; en in de hof van Eden heb Ik de mens zijn keuzevrijheid gegeven' (Mozes 7:32).

Wat er nog meer gebeurd moge zijn in Eden, Adam heeft in elk geval op een kritiek moment een keuze gemaakt. Nadat de Heer Adam en Eva had geboden zich te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen, en hun had geboden *niet* van de boom der kennis van goed en kwaad te eten, zei Hij: 'Nochtans moogt gij voor uzelf kiezen, want het is u gegeven; maar bedenk dat Ik het verbied, want ten dage dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven' (Mozes 3:17).

Er stond te veel op het spel om de mens de sterfelijkheid in te dwingen. Dat zou in strijd zijn met juist die wet die van wezenlijk belang was voor het plan. In het plan was opgenomen dat ieder geestkind van God een sterfelijk lichaam zou krijgen en zou worden getoetst. Adam zag in dat het zo moest zijn en maakte zijn keuze. 'Adam viel, opdat de mensen zouden zijn; en de mensen zijn, opdat zij vreugde zullen hebben' (2 Nephi 2:25).

Adam en Eva besloten zich te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen, zoals hen eerder was geboden. De schepping van hun lichaam naar het beeld van God, in een aparte schepping, was essentieel voor het plan. Hun daaropvolgende val was van wezenlijk belang, want daardoor kon

*'Ik ben uw  
voorspraak bij  
de Vader'  
(LV 110:4).*





LINKS: FOTO MATTHEW REEB. RECHTS: SIMON DEVEY, O MIJN VADER, MET DANK AAN ALTUS FINE ART, AMERICAN FORK, UTAH, VS

de sterfelijkheid zijn intrede doen en het plan in werking worden gesteld.

### Noodzaak van de verzoening

Nephi legde uit wat er met ons lichaam en onze geest was gebeurd als er geen 'onbeperkte verzoening' tot stand was gekomen? 'Onze geest', zei hij, 'had [de duivel] gelijk moeten worden' (zie 2 Nephi 9:7–10).

Ik gebruik het woord *absoluut* zelden. Het gaat zelden op. Nu gebruik ik het tweemaal:

Vanwege de val was de verzoening *absoluut* noodzakelijk om de opstanding zijn intrede te laten doen en de stoffelijke dood te overwinnen.

De verzoening was voor de mens *absoluut* noodzakelijk om zich van zonde te reinigen en de tweede dood, de geestelijke dood

— d.w.z. in afzondering van onze Vader in de hemel leven — te overwinnen, want er staat acht keer in de Schriften dat niets wat onrein is bij God kan wonen (zie 1 Nephi 10:21; 15:34; Alma 7:21; 11:37; 40:26; Helaman 8:25; 3 Nephi 27:19; Mozes 6:57).

Die schriftuurlijke woorden: 'Nochtans moogt gij voor uzelf kiezen, want het is u gegeven' (Mozes 3:17), brachten Adam en Eva en hun nageslacht oog in oog met alle risico's van het sterfelijke leven. In dit leven staat het de mens vrij om te kiezen, maar aan elke keuze kleven gevolgen. De keuze die Adam maakte, stelde de wet der gerechtigheid in werking, die eiste dat op ongehoorzaamheid de dood volgde.

Maar de woorden die tijdens de rechtszitting werden gesproken — 'Gij zoudt geen





WALTER PANÉ, 'WREDE LAAT IK U' (JOHANNES 14:27), MET DANK AAN HET MUSEUM VOOR KERKGESCHIEDNIS EN KUNST, ILLUSTRATIE VAN BEKER, WILLIAM F. WHITAKER, FOTO VAN BROOD STRAF BIJPERSON, FOTO VAN AVONDMAAL JOHN LUKE



macht tegen Mij hebben, indien het u niet van boven gegeven ware' (Johannes 19:11) — bewezen dat barmhartigheid van dezelfde orde is. Er werd een Verlosser gestuurd om de losprijs te voldoen en de mens te bevrijden. Dat was het plan.

Corianton, een zoon van Alma, vond het niet eerlijk dat er straf volgt op zonde, dat er überhaupt straf was. In een diepzinnige les onderwees Alma zijn zoon, en ons, in het verlossingsplan. Alma sprak over de verzoening en zei: 'Welnu, bekering kon de mens niet ten deel vallen, tenzij er een straf [was]' (Alma 42:16).

Als straf de prijs is die bekering vergt, dan komt die tegen weggeefprijs. Ook al zijn de gevolgen pijnlijk, ze beschermen ons. Dat leren we bijvoorbeeld uit de pijnlijke gil van een kind als het zich aan het vuur brandt. Ware het niet voor de pijn, het kind zou levend verbranden.

#### Zegeningen van bekering

Ik ben meer dan bereid om te bekennen dat ik in een wereld zonder bekering geen

gemoedsrust, noch geluk of veiligheid, zou vinden. Ik zou niet weten wat ik moest doen als er geen manier was om mijn vergissingen uit te wissen. De wroeging zou te veel voor mij zijn. Misschien ligt dat voor u anders, maar niet voor mij.

De verzoening heeft plaatsgevonden. Altijd en immer biedt zij kwijtschelding van straf en vrijwaring van de dood, als we ons maar bekeren. Bekering is de ontsnappingsclausule. Bekering is de sleutel waarmee we de gevangenisdeur van binnenuit kunnen opendoen. We houden die sleutel in onze hand en het is aan ons om die te gebruiken.

Hoe kostbaar is onze vrijheid; hoe waardevol is onze keuzevrijheid.

Lucifer manipuleert op slimme wijze onze keuzes en misleidt ons over zonde en gevolgen. Hij en zijn engelen verlokken ons tot zonde, zelfs tot goddeloosheid. Maar hij kan ons niet — in alle eeuwigheid niet, met al zijn macht niet — volledig vernietigen, tenzij wij dat toestaan. Als de mens keuzevrijheid had gekregen zonder de verzoening, dan was dat een fatale gave geweest.

### Naar zijn beeld geschapen

Ons is in Genesis, in Mozes, in Abraham, in het Boek van Mormon, en in de begiftiging geleerd dat het sterfelijke lichaam van de mens in een aparte schepping naar het beeld van God is geschapen. Als de schepping op andere wijze was gebeurd, had er geen val kunnen zijn.

Als de mens niet meer dan een dier was geweest, dan geeft de logica de voorkeur aan vrijheid zonder verantwoordelijkheid.

Het is mij genoegzaam bekend dat er geleerde mensen zijn die dieren en fossielen bestuderen om de oorsprong van de mens te ontdekken. Ze nemen niet de moeite om de geest in zichzelf te ontdekken. Ze worden opgeleid om alles af te lezen aan tijd, duizenden en miljoenen jaren, en te zeggen dat de dieren die mens worden genoemd toevallig zijn ontstaan. En daarin zijn zij vrij, want ze hebben hun keuzevrijheid.

Maar ook wij hebben keuzevrijheid. Wij kijken de hemel in en zien dan in het heelal het werk van God en lezen de tijd af aan tijdperken, aan eonen, aan bedelingen, aan eeuwigheden. De zaken die we niet begrijpen, aanvaarden we in geloof.

Maar dit weten we wel! Het is allemaal zo gepland 'eer de wereld was' (LV 38:1; zie ook LV 49:17; 76:13, 39; 93:7; Abraham 3:22–25). De gebeurtenissen vanaf de schepping tot het slottoneel zijn niet gebaseerd op *toeval*; ze zijn gebaseerd op *keuze*! Zo is het gepland.

Maar wat we wel weten is deze eenvoudige waarheid! Als er geen schepping en geen val was geweest, was er geen noodzaak voor een verzoening, noch voor een Verlosser die voor ons bemiddelt. Dan hoefde er geen Christus te zijn.

### Symbolen van de verzoening

In Getsemane en op Golgota is het bloed van de Heiland vergoten. Eeuwen eerder was het Pascha ingesteld als symbool en voorafschaduw van toekomstige dingen. Het was een altoosdurende inzet (zie Exodus 12).

Toen de plaag des doods over Egypte werd uitgesproken, kreeg elk Israëlitisch gezin de opdracht om een lam te nemen — eerstgeboren, mannelijk, zonder blaam. Dit

paaslam werd gedood zonder de botten te breken en het bloed werd aan de deurpost gestreken. De Heer beloofde dat de engel des doods de gemarkeerde huizen zou *overslaan*<sup>3</sup> en de bewoners niet zou doden. Zij werden gered door het bloed van het lam.

Na de kruisiging van de Heer vergde de wet van offerande geen bloedplenging meer. Want dat was, zoals Paulus aan de Hebreëen leerde, 'eens voor altijd (...) één offer voor zonden' (Hebreëen 10:10, 12). Het offer moest vanaf die tijd een gebroken hart en een verslagen geest zijn — bekering.

En het Pascha zou voor altijd herdacht worden met het avondmaal, waarin wij ons doopverbond hernieuwen en waaraan wij deelnemen ter gedachtenis van het lichaam en van het bloed van het Lam Gods, dat voor ons is vergoten.

Het is opmerkelijk dat dit symbool in het woord van wijsheid terugkeert. Behalve de belofte dat de heiligen die er aan gehoorzaam zijn gezondheid en grote schatten van kennis ontvangen, staat er dit: 'Ik, de Heer, geef hun een belofte, dat de engel der verwoesting aan hen zal voorbijgaan, zoals aan de kinderen van Israël, en hen niet zal doden' (LV 89:21).

Ik kan u niet zonder ontroerd te raken, uitleggen wat de verzoening voor mij betekent. Zij appelleert aan mijn diepste emoties van dankbaarheid en dure plicht. Mijn ziel zoekt naar Hem die haar gewrocht heeft — deze Christus, onze Redder, van wie ik een getuige ben. Ik getuig van Hem. Hij is onze

Heer, onze Verlosser, onze Voorspraak bij de Vader. Hij heeft ons met zijn bloed vrijgekocht.

Nederig maak ik aanspraak op de verzoening van Christus. Ik schaam mij er niet voor om in aanbidding neer te knielen voor onze Vader en zijn Zoon. Want die keuze heb ik, en daar *kies* ik voor! ■

### NOTEN

1. *Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith* (2007), p. 53. 2. In de Nederlandse Statenvertaling van het Nieuwe Testament komt het woord *verzoening* acht keer voor: Romeinen 3:25; 5:11; 11:15, 2 Korintiërs 5:18, 19; Hebreëen 9:15; 1 Johannes 2:2; 4:10. In de vertaling van het Nederland Bijbelgenootschap (NBG51) verschijnt het woord vijf keer, evenals in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). 3. Pascha is een Griekse overzetting van het Hebreeuwse woord 'pesach', dat letterlijk 'overslaan' betekent.

*'Ik ben het brood  
des levens; wie tot  
Mij komt, zal nimmermeer  
honger  
mermeer honger  
ren' Johannes  
6:35).*



# ‘Ik ben de weg’

*De Heiland leerde ons belangrijke lessen als Hij zei: ‘Ik ben ...’*

DAVID A. EDWARDS

Kerkelijke tijdschriften

Soms hebben we de gedenkwaardigste momenten met de Schriften als we ons onder het lezen plotseling bewust worden van bepaalde patronen. Is het u bijvoorbeeld in het evangelie naar Johannes opgevallen hoe vaak Jezus de woorden ‘Ik ben’ gebruikte? Als Jezus dat zei, maakte hij doorgaans een vergelijking om de mensen te leren wie Hij is en wat Hij voor hen doet. Kijk eens goed naar die vergelijkingen, u zult er een heleboel over de Heiland door te weten komen.

## Het brood des levens

*‘Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. (...) Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven’ (Johannes 6:35, 51).*

Met het Joodse paasfeest wordt de uittocht van de Israëlieten uit Egypte herdacht en dat omvat het eten van ongezuurde broden. Toen dit feest ten einde liep, verrichtte Jezus het wonder van de spijziging van vijfduizend mensen. Velen die getuige waren van dit wonder volgden Hem, omdat Hij hun van brood had voorzien. Daarom leerde Hij hun op zoek te gaan naar ‘spijs, die blijft tot in het eeuwige leven’ (Johannes 6:27). Toen sprak Hij met hen over het manna en herinnerde hen eraan dat



het uit de hemel kwam om de Israëlieten in de woestijn te voeden. Hij verklaarde: ‘Ik ben het brood des levens’, dat wil zeggen, de geestelijke voeding die de hemelse Vader in en door Hem zond, alsmede de

belofte van het eeuwige leven die Hij bracht.

Op een later paasfeest gebruikte Jezus brood om aan te duiden dat zijn lichaam deel van het avondmaal was. Wanneer we elke week tijdens het avondmaal van het brood nemen, worden wij herinnerd aan Jezus Christus — zijn offer, zijn opstanding, en de belofte van voortdurende geestelijke voeding door het gezelschap van zijn Geest.

## Het licht van de wereld

*‘Ik ben het licht der wereld, wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben’ (Johannes 8:12).*

Jezus noemde Zich tijdens het Loofhuttenfeest het licht der wereld. Gedurende dit feest was de tempel elke avond verlicht als symbool van het licht van God, dat over de wereld was uitgezonden. Johannes verklaarde dat Jezus ‘het waarachtige licht [is] dat ieder mens verlicht’ die in de wereld komt (Johannes 1:9). En bij monde van de profeet Joseph Smith openbaarde de Heer dat het licht van Christus ‘uit Hem [is] die uw ogen



FOTO'S WELDEN C. ANDERSEN, SIMON DEWEY, HET LAATSTE AVONDMAAL EN DE HEER IS MIJN HERBERG, MET DANK AAN AITIS, FINE ART, AMERICAN FOLK, ITHA

FOTO'S WELDEN C. ANDERSEN, SIMON DEWET, HET LAATSTE AVONDMAAL EN DE HEER IS MĪN  
HERDE, MET DANK AAN ATD'S FINE ART, AMERICAN EPOCH, JITH



verlicht, hetgeen hetzelfde licht is dat uw verstand verlevendigt' en dat 'leven geeft aan alle dingen [en] de wet is waardoor alle dingen worden bestuurd' (LV 88:11, 13).

Ons verstand en onze geest worden verlicht door Jezus Christus. Zijn licht gaat ons vooruit en laat ons het verschil tussen goed en kwaad zien en de weg naar het eeuwige leven.

#### De wijnstok

*'Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in Hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen' (Johannes 15:5).*



Jezus vergeleek Zichzelf met een wijnstok. Deze wijnstok houdt niet alleen de hele plant in de grond geworteld, hij verschaft ook voeding aan de ranken, die zich vertakken en vrucht dragen. Jezus Christus is onze tronk der hope en onze bron van geestelijke voeding en groei. Door

Hem kunnen we de kracht krijgen die we nodig hebben om een rechtschapen leven te leiden en goede werken te doen. Hij is ook het fundament van de kerk en de bron van haar gezag om het evangelie te prediken en overal ter wereld vertakkingen te hebben.

#### De goede herder

*'Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij' (Johannes 10:14).*

De belangrijkste plichten van een herder zijn de schapen naar voedsel en water te

leiden en ze weer veilig in de schaapskooi terug te brengen. Ook beschermt een herder de schapen tegen gevaren, zoals wilde dieren en rovers. Omdat hij zijn kudde kent, weet hij precies wanneer er een schaap ontbreekt, dat hij dan gaat zoeken. Zijn schapen luisteren naar hem en vertrouwen hem volledig.

Jezus, de goede Herder, roept ons als we afdwalen, en als we naar zijn stem leren luisteren, zal Hij ons naar veilige weiden van heil en eeuwig leven leiden, en ons beschermen tegen de gevaren van dood en zonde.

#### 'Ik Ben'

*'Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben ik' (Johannes 8:58).*

Door 'Ik ben' te zeggen, zei Jezus in feite alles. Daarmee verklaarde Hij dat Hij de Schepper van de wereld en Jehova was, de God van het Oude testament, wiens naam letterlijk 'ik ben' betekent (zie Exodus 3:14).

Jezus is de Zoon van God, de Messias en Redder, die ons redt van zonde en dood. Door wat Hij is en wat Hij voor ons heeft gedaan, kunnen wij het eeuwige leven hebben en ons potentieel dat diep binnen in ons zit, verwezenlijken. ■



# 'WIE ZEGT GIJ, DAT IK BEN?'

De Heiland legde deze vraag aan zijn discipelen voor en Petrus antwoordde: 'Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God' (Matteüs 16:15-16). Onderstaand wordt dezelfde vraag door tieners en jongvolwassenen wereldwijd beantwoord:

Jezus Christus heeft veel voor mij gedaan. Hij heeft mij mijn familie en het evangelie gegeven. Hij heeft mij met mijn studie geholpen. Ik heb verschillende beurzen gekregen, en ik geloof dat dat zegeningen van Hem waren. Als Hij niet gekomen was om ons te tonen hoe we moeten leven, konden wij niet naar onze hemelse Vader terugkeren.

**Bryan N. (13), Honduras**

Ik weet dat wij dankzij het lijden, de dood en de verzoening van de Heiland kunnen opstaan en geestelijk en lichamelijk verlost kunnen worden. Door geloof te oefenen en ons te bekeren, kunnen wij vergeving van onze zonden ontvangen.

**Joan O. (19), Filipijnen**

Een lange tijd geleden heeft er iemand op aarde geleefd, wiens woorden en daden het leven van miljoenen heeft geraakt — ook dat van mij. Dat was Jezus Christus. Zijn zoenoffer beïnvloedt mijn dagelijks leven. Het is toch verbazingwekkend dat onze wonden dankzij zijn wonden kunnen genezen. Omdat ik weet dat Jezus de Christus is, ben ik mij aan het voorbereiden op een voltijdzending om zijn evangelie in de wereld te verkondigen aan mensen die zijn oneindige liefde nog niet hebben gesmaakt. Hij is de Redder en de Verlosser van mijn ziel.

**Kristian M. (24), Kroatië**



Jezus Christus heeft voor ons gedaan wat we niet zelf konden doen. Voor mij was het een geweldig moment om het Aäronisch priesterschap te ontvangen, omdat ik wist dat de Heer dat van mij verlangde. Ik volgde daarmee zijn voorbeeld. Ik weet dat Hij mij zal blijven leiden en mij de weg zal blijven wijzen.

**Limhi G. (17), Mexico**

Toen mijn moeder overleed, werd mijn leven ondraaglijk. Ik ging ten slotte om raad naar mijn bisschop. Wat ik van hem te horen kreeg, was niet precies wat ik verwachtte, maar het veranderde wel mijn leven. Hij zei mij op mijn hemelse Vader te vertrouwen door te bidden, in de Schriften te lezen en

erop te vertrouwen dat de Heiland mij zou bijstaan — Hem zozeer te vertrouwen dat ik mijn last lichter zou voelen worden. Tweeënhalf jaar later weet ik dat er voor ons allen blijvende vrede is, door wat onze Heiland is en wat Hij voor ons heeft gedaan.

**Whitney W. (19), Arizona, VS**

Ik weet dat Jezus Christus leeft. Hij heeft mij lief en heeft zijn leven voor mij gegeven. Hij is mijn vriend. Door zijn leringen weet ik hoe ik op Hem kan gaan lijken. Hij is rechtvaardig, vriendelijk, volmaakt en vol naastenliefde. Hij leed in Getsemane voor iedereen. Ik weet dat Hij de levende Christus is, mijn Heiland, mijn Rots en mijn God.

**Claudia R. (25), Mexico**

Daar ik als klein kind al naar het jeugdwerk ging, ben ik veel over Jezus Christus te weten gekomen. En mijn getuigenis is sindsdien sterker geworden. Nu ik op zending ben, vind ik het heerlijk om anderen elke dag over het evangelie te vertellen en van Jezus Christus te getuigen.

Wanneer ik nadenk over de Heiland en alles wat Hij voor mij heeft gedaan, dan wil ik dicht bij Hem zijn. Ik doe nu de dingen die ik als klein kind geleerd heb. Ik vind het fijn dat ik anderen kan leren om open te staan voor de liefde van onze Heiland, Jezus Christus. Dit getuigenis komt niet alleen uit mijn mond — het komt uit mijn hart.

**Susana V. (21), Tonga**



STANLEY GALL, SCHEIDING TUSSEN HET LITSRANSEL EN DE WATEREN, 'MET DANK AAN HET MUSEUM VOOR  
REKINGESCHIEDENS EN KUNST, DEL PARSON, DE HEER JAEZUS CHRISTUS'

# Geloof in Jezus Christus

OUDERLING RUSSELL M. NELSON

van het Quorum der Twaalf Apostelen

**H**et lange traject van mijn studie medicijnen was slechts het begin. Daarna volgden jaren van ziekenhuiswerk, medisch onderzoek, een specialistische opleiding en afrondende examens. Daarna waren er nog vele jaren van onderricht, zorgverlening en de uitdagingen eigen aan het relatief jonge vak van de openhartchirurgie. Door dat alles kreeg ik diepe eerbied voor de structuur en de werking van het menselijk lichaam. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat het een goddelijke schepping is.

## Het wonderbaarlijke menselijke lichaam

Denk aan het ontstaan van een menselijk lichaam. Het begint met de binding van twee voortplantingscellen — een van de moeder en een van de vader. Samen bevatten deze cellen alle nieuwe erfelijkheidsgegevens van een nieuwe mens, opgeslagen in een ruimte zo klein dat men het met het blote oog niet kan zien. 23 chromosomen van iedere ouder verenigen zich in één nieuwe cel. Deze chromosomen bevatten duizenden genen, die de fysieke karakteristieken van de ongeboren mens bepalen. Ongeveer 22 dagen na de

binding van deze cellen begint er een hartje te kloppen. Na 26 dagen komt de bloedcirculatie op gang. De cellen vermenigvuldigen en splitsen zich, en ontwikkelen zich tot ogen die zien, oren die horen of vingers die de wereld om zich heen kunnen aanraken.

Elk orgaan is een verbazingwekkende schepping. Het oog bezit een zelfregulerende lens. Zenuwen en spieren laten de twee ogen een driedimensionaal beeld vormen. Het oor zet geluidsgolven om in hoorbare tonen die in het brein worden waargenomen.

Het hart heeft vier kleine kleppen, die de bloedsomloop regelen. Ze openen en sluiten zich ruim 100.000 keer per dag — 36 miljoen keer per jaar. Toch kunnen ze die druk — verzwakking door ziekte daargelaten — bijna onbeperkt aan. Geen enkel door de mens vervaardigd materiaal kan zo vaak samentrekken zonder kapot te gaan. Met het bloed dat een volwassen hart elke dag rondpompt kan een tank van 7.500 liter worden gevuld. Bovenin het hart bevindt zich een elektriciteitsbron die langs speciale lijnen energie overbrengt, waardoor ontelbare spiervezels gaan samenwerken.



*Dynamisch geloof  
in Jezus leidt tot  
volledige bekering  
en volkomen toewijding  
aan zijn heilige  
werk.*

## ZIJN GEBODEN ONDERHOUDEN

Jezus Christus is het ware pad, het brood des levens. Hij heeft de hele schepping mooi en fraai gemaakt, ten gunste en tot steun van het mensdom. Hij is de grootste onder alle scheppingen van God, de Eniggeborene in het vlees en de Eerstgeborene van de Vader. Door Hem heeft de Vader zijn grote liefde voor ons geopenbaard.

Heel mijn leven heb ik vele, grote zegeningen ontvangen door mijn geloof in Jezus Christus en in het bijzonder in de heilige verzoening — de subliemste van al zijn daden. Ik probeer de liefde die ik voor Hem voel te tonen door zijn geboden te onderhouden.

Op dit moment vertegenwoordigen mijn vrouw en ik Jezus Christus, want wij vervullen een voltijdzending voor Hem. Het is een heerlijke vreugde om het evangelie van Jezus Christus te kunnen prediken en mensen uit te nodigen om tot Hem te komen en Hem te accepteren als hun Redder.

**Fiorino Berardo (Argentinië)**

Denk aan het reservesysteem van het lichaam. Elk *gepaard* orgaan kan op onmiddellijke steun van de andere rekenen. Organen waarvan we er één hebben, zoals de hersenen, het hart en de lever, worden gevoed door *twee* bloedtoevoerkanaal. Dat beschermt het orgaan als de bloedtoevoer door een van de twee routes wordt afgesneden.

Denk aan het afweersysteem van het lichaam. Het lichaam beschermt zichzelf door te reageren op pijn. In reactie op infecties maakt het antilichamen aan. Die komen niet alleen meteen in actie bij een acuut probleem, ze versterken en wapenen het lichaam ook tegen latere infecties.

Bedenk eens hoe het lichaam zichzelf geneest. Gebroken botten herstellen zich en worden weer sterk. Huidbeschadigingen genezen vanzelf. Een lek in de bloedsomloop dicht uit zichzelf. Het lichaam vernieuwt de eigen verouderde cellen.

Het lichaam regelt zijn eigen essentiële bestanddelen. De niveaus van essentiële bestanddelen en stoffen worden voortdurend aangepast. En ongeacht grote fluctuaties in de omgevingstemperatuur wordt de lichaamstemperatuur zorgvuldig onder controle gehouden.

Uit jarenlange ervaring weet ik dat genezing zich alleen

voordoet wanneer alle wetten die relevant zijn voor die zegen worden gehoorzaamd.<sup>1</sup> De structuur en werking van het lichaam is onderhevig aan wetten. Een schrifttekst verklaart: 'En ieder rijk is een wet gegeven; en aan iedere wet zijn eveneens zekere grenzen en voorwaarden gesteld.'<sup>2</sup>

Wetenschappers in vele andere disciplines stellen soortgelijke wetmatigheden vast, of het nu gaat om de voorspelbaarheid van de getijden, de schijngestalten van de maan, of de locatie van sterren aan de hemel. Die wetmatigheden onderschrijven de schepping. Die wetten kunnen ontdekt en gedefinieerd worden. Hun gevolgen kunnen gemeten worden. Een dergelijke orde legt getuigenis af van een

## WAT IS GELOOF?

**'Indien gij dus geloof hebt,' onderrichtte Alma 'hoopt gij op dingen die niet worden gezien, maar die waar zijn' (Alma 32:21). Geloof is een beginsel van actie en macht. Wanneer u aan een waardig doel werkt, oefent u geloof. U vestigt uw hoop op iets dat u nog niet kunt zien.**

**Geloof in Jezus Christus kan een motivatie voor u zijn om zijn volmaakte voorbeeld te volgen. (Zie Johannes 14:12.) Uw geloof kan u ertoe brengen goede werken te doen, de geboden**

**te onderhouden, en uw zonden af te leggen. (Zie Jakobus 2:18; 1 Nephi 3:7; Alma 34:17.) Geloof in Jezus Christus houdt in volledig op Hem te vertrouwen — u te verlaten op zijn oneindige macht, alwetendheid en liefde. Het sluit in dat u in zijn leringen gelooft. Het houdt in dat u gelooft dat hoewel wij niet alles begrijpen, Hij dat wel doet.**

**Wil uw geloof tot heilsverwerving leiden dan moet het gebaseerd zijn op de Heer Jezus Christus. (Zie Handelingen 4:10–12; Mosiah 3:17.) U kunt geloof in Christus oefenen als u (1) er zeker van bent dat Hij bestaat, (2) u een correct idee hebt van zijn karakter, en (3) u naar beste weten probeert zijn wil te doen.**

*Uit 'Trouw aan het geloof' (2004), 'Geloof', pp. 55–57.*



oppermachtige Schepper.<sup>3</sup>

Geloof kan echter niet gemeten worden. Maar de wisselwerking tussen geloof in God en de wetmatigheden van het heelal is in de Schrift geopenbaard:

'[God] heeft alle dingen een wet gegeven, waardoor zij zich bewegen volgens hun tijden en hun seizoenen;

'En hun banen zijn vastgesteld, namelijk de banen van de hemelen en de aarde, die de aarde en alle planeten omvatten. (...)

'Zie, alle zijn het koninkrijken, en wie ook één of de geringste daarvan heeft gezien, heeft God Zich zien bewegen in zijn majesteit en macht.<sup>4</sup>



### De goddelijke schepping

De Schrift verklaart dat de hemel, de aarde en alles wat zich daarop bevindt door God is geschapen.<sup>5</sup> Uit de Schrift komen we ook meer te weten over de samenwerking bij de schepping tussen God en zijn Zoon, Jezus Christus. De eerste woorden in de Bijbel zijn: 'In den beginne schiep God de hemel en de aarde'<sup>6</sup> en 'God schiep de mens naar zijn beeld (...) man en vrouw schiep Hij hen.'<sup>7</sup> In het boek Abraham staat: 'Aldus gingen de Goden naar beneden om de mens naar hun eigen beeld te organiseren, om hem naar het beeld van de Goden te vormen, om hen mannelijk en vrouwelijk te formeren.'<sup>8</sup>

In de Schrift staat opgetekend welke gevoelens onze hemelse Vader heeft voor zijn geliefde Zoon en voor elk mens: 'Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.'<sup>9</sup>

Het boek Johannes begint met deze verklaring:

'In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

'Dit was in den beginne bij God.

'Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.'<sup>10</sup>

Deze verzen duiden aan dat het Woord<sup>11</sup> van God Jezus Christus is — Gods gezant in het bestuur van dit universum en Schepper van al wat leeft.

Dit feit is door onze hemelse Vader bevestigd aan Mozes toen Hij zei:

'En door het woord van mijn macht heb ik ze [de aarde en de mensen die erop wonen] geschapen, hetwelk mijn eniggeboren Zoon is, die vol genade en waarheid is.

**V**ele wetmatigheden onderschrijven de schepping, of die zich nu manifesteren in de voorspelbaarheid van de getijden, de schijngestalten van de maan, of de locatie van sterren aan de hemel. Een dergelijke orde legt getuigenis af van een oppermachtige Schepper.

'En ontelbare werelden heb Ik geschapen; en ook die heb Ik voor mijn eigen oogmerk geschapen; en door de Zoon heb Ik ze geschapen, die mijn Eniggeborene is.'<sup>12</sup>

Vele andere schriftteksten bevestigen dat Jezus Christus onder leiding van de Vader de Schepper is.<sup>13</sup> Een van de dwingendste is zijn eigen getuigenis: 'Zie, Ik ben Jezus Christus, de Zoon van God. Ik heb de hemelen geschapen en de aarde en alle dingen die daarin zijn. Ik was vanaf het begin bij de Vader.'<sup>14</sup>

[is], die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.'<sup>16</sup> Hij bepleitte dat 'Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan (...) in staat zijn (...) te kennen de liefde van Christus.'<sup>17</sup> Paulus verzocht ons dringend om 'de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods'<sup>18</sup> te bereiken.

Uit het Boek van Mormon leren we dat

**D**ynamisch geloof in Jezus brengt verandering teweeg, een machtige verandering van hart, een veranderde denkwijze. De gebruiken van de wereld maken plaats voor de gebruiken van God.

#### Dynamisch geloof in Jezus Christus

Wie dit idee wil aanvaarden, heeft een dynamisch geloof nodig. Geloof is de basis van een persoonlijk getuigenis. De eerste beginselen van het evangelie beginnen met geloof in Jezus Christus.<sup>15</sup> Paulus heeft gezegd dat 'geloof [...] de zekerheid der dingen



we 'levend gemaakt [zijn] in Christus wegens ons geloof. [...] En wij spreken over Christus, wij verheugen ons in Christus, wij prediken Christus, wij profeteren over Christus, en wij schrijven volgens onze profetieën, opdat onze kinderen zullen weten op welke Bron zij mogen

vertrouwen voor vergeving van hun zonden.<sup>19</sup>

De zegeningen die voortvloeien uit geloof in Hem worden ook in het Boek van Mormon geopenbaard. Wij lezen daar: 'Daarom moet gij standvastig in Christus voorwaarts streven, met volmaakt stralende hoop, en liefde voor God en voor alle mensen. Welnu, indien gij voorwaarts streeft, u vergastend aan het woord van Christus, en tot het einde volhardt, zie,

zo zegt de Vader: Gij zult het eeuwige leven hebben.<sup>20</sup> Dat is de 'de grootste van alle gaven Gods.<sup>21</sup>

Dynamisch geloof in Jezus leidt tot volledige bekering en volkomen toewijding aan zijn heilige werk. We worden kinderen van het verbond; we worden zijn kinderen. De Schrift bevestigt dat: 'En nu, wegens het verbond dat gij hebt gesloten, zult gij de kinderen van Christus worden genoemd, zijn zonen en zijn dochters; want zie, heden heeft Hij u geestelijk verwekt; want gij zegt dat uw hart door geloof in zijn naam is veranderd; daarom zijt gij uit Hem geboren en zijn zonen en zijn dochters geworden.'<sup>22</sup>

Dynamisch geloof in Jezus brengt verandering teweeg, een machtige verandering van hart,<sup>23</sup> een veranderde denkwijze. De gebruiken van de wereld maken plaats voor de gebruiken van God. Iemand bekeert zich dan met 'volmaakt voornemen des harten'.<sup>24</sup> Alma voegde daaraan toe: 'Predik hun bekering en geloof in de Heer Jezus Christus; leer hun zich te verootmoedigen en zachtmoedig en nederig van hart te zijn; leer hun iedere

## EEN GROTE VERANDERING VAN HET HART

Na de verpleegstersopleiding ging ik werken op de intensive care van een kinderziekenhuis. Ik wilde alles leren wat er te leren viel en zo goed mogelijk mijn best doen. Ik kon echter niet bevreden dat het mij zo zwaar zou vallen — zowel lichamelijk als emotioneel. Ik kon niet begrijpen waarom de wereld zo slecht was, dat zelfs ouders hun eigen kinderen zwaar, onherstelbaar letsel konden toebrengen. Evenmin begreep ik waarom God toeliet dat kinderen stierven. Na een jaar in het ziekenhuis te hebben gewerkt, voelde ik mij ontredderd en ontdaan.

Toen hoorde ik dat ze bij mij thuis gesprekken hadden met zendingen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ik werkte ploegdiensten en kon er niet bij zijn. Kort daarna lieten mijn moeder en mijn zus zich dopen. Ik had het gevoel dat ik aan mijn lot werd overgelaten met mijn onbeantwoorde vragen. Thuis probeerden ze voor mij een afspraak met de zendingen te beleggen, maar ik voelde daar niets voor. Toen zuster Johnson en zuster Marchuk echter een keer langskwamen, ben ik er bij gaan zitten. Het daaropvolgende bezoek gaven ze mij een geestelijke boodschap, die antwoord gaf op vragen waar ik al een tijdje mee had gezeten. Al gauw liet ik mij dopen en bevestigen.

Vanaf de dag dat ik lid werd van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heb ik mij gesterkt gevoeld in mijn geloof in Jezus Christus. Ik heb telkens weer de kracht van het gebed gevoeld en heb het gevoel dat ik van het donker in het licht ben gekomen. In de zes jaar dat ik bij de kerk ben, ben ik ervan overtuigd geraakt dat Jezus Christus mijn Redder is. En dankzij Jezus Christus kan ik tot mijn hemelse Vader naderen.

**Nadezjda Koesnetsova (Rusland)**

verzoeking van de duivel te weerstaan met hun geloof in de Heer Jezus Christus.<sup>25</sup>

Eén doel van het Boek van Mormon is om de Joden en de andere volken ervan te overtuigen dat Jezus de Christus is, de eeuwige God.<sup>26</sup> Wie het Boek van Mormon lezen en in geloof vragen of het boek waar is, krijgen daar een getuigenis van. Ook zullen ze weten 'dat Jezus Christus de Heiland van de wereld is [en] dat Joseph Smith zijn openbaarder en profet in deze laatste dagen is.'<sup>27</sup>



### Geloof in Jezus Christus is onontbeerlijk voor heil en verhoging

Geloof in Jezus Christus brengt ons niet alleen nu zegeningen, het is ook van wezenlijk belang voor ons eeuwig heil en onze verhoging. In de Schrift staat: 'En wij weten dat alle mensen zich moeten bekeren en moeten geloven in de naam van Jezus Christus, en de Vader in zijn naam aanbidden, en in geloof in zijn naam volharden tot het einde, anders kunnen zij niet behouden worden in het koninkrijk Gods.'<sup>28</sup> De Heer houdt ouders verantwoordelijk als zij hun kinderen geen 'geloof in Christus, de Zoon van de levende God'<sup>29</sup> bijbrengen.

Ik getuig dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. Hij is onze Schepper, Heiland en Verlosser,<sup>30</sup> Voorspraak bij de Vader,<sup>31</sup> Bevrijder,<sup>32</sup> en de Jehova van het Oude Testament.<sup>33</sup> Hij is de beloofde Immanuël,<sup>34</sup> de gezalfde Messias,<sup>35</sup> en ons grote Voorbeeld.<sup>36</sup> Hij zal op zekere dag terugkeren om als Koning der koningen en Heer der Heren te regeren.<sup>37</sup> Uiteindelijk zullen we allemaal op de oordeelsdag voor Hem staan.<sup>38</sup> Ik bid voor eenieder dat ons individuele geloof in Hem acceptabel zal zijn. ■

#### NOTEN

1. Dat idee is vastgesteld door de Heer: 'Wanneer wij enige zegening van God ontvangen, is het door gehoorzaamheid aan die wet waarop zij is gegrond' (LV 130:21).
2. IV 88:38.
3. Zie Alma 30:44.
4. IV 88:42-43, 47.
5. Zie Kolossenzen 1:16; Mosiah 4:2, 9; 5:15; Alma 18:28; 22:10; Mozes 3:5.
6. Genesis 1:1.
7. Genesis 1:27.
8. Abraham 4:27.
9. Johannes 3:16.
10. Johannes 1:1-3.
11. Het Griekse *Logos* (wat 'woord' betekent) is nog een naam voor Christus.
12. Mozes 1:32-33, cursivering toegevoegd.
13. Zie Efeziërs 3:9; Mosiah 3:8-11; Helaman 14:12; Mormon 9:8-14.
14. 3 Nephi 9:15. De Heer heeft verder verklaard: 'Zie, Ik ben Jezus Christus, de Zoon van de levende God, die de hemelen en de aarde heeft geschapen, een licht dat niet in de duisternis kan worden verborgen' (LV 14:9).
15. Zie Geloofsartikelen 1:4.
16. Hebreëen 11:1.
17. Efeziërs 3:17-19.
18. Efeziërs 4:11-13; zie ook Galaten 3:26-29.
19. 2 Nephi 25:25-26.
20. 2 Nephi 31:20; zie ook Enos 1:8; Mosiah 3:12.
21. IV 14:7.
22. Mosiah 5:7.
23. Zie Alma 5:12-14.
24. 2 Nephi 31:13; zie ook Jakob 6:5; Mosiah 7:33; 3 Nephi 10:6; 12:24; 18:32.

### HET GELOOF VAN EEN KIND

Ik besloot met mijn zoontje van acht te voet naar de ringconferentie te gaan, ruim een half uur lopen. Toen we een minuut of twintig onderweg waren, drong het tot mij door dat ik de weg kwijt was. Mijn zoon, Elson, wiens mond eigenlijk nooit stilstond, vertelde honderduit over alles wat er op school en thuis had plaatsgevonden. Ik vroeg hem of hij even zijn mond wilde houden, omdat ik bang was dat we verdwaald waren en ik mij moest oriënteren.

Op dat ogenblik kreeg ik het geloof van mijn zoon te zien. Hij stelde voor dat we een gebed uitspraken. Ik, de intelligente en erudiete volwassene, antwoordde (en ik begon een beetje mijn geduld te verliezen, omdat de wijzers van de klok aangaven dat de bijeenkomst op het punt van beginnen stond) dat als hij wilde bidden, hij zijn gang kon gaan... maar ik gaf er de voorkeur aan na te denken. En ik dacht bij mijzelf: er zijn nu eenmaal zaken waar we de Heer niet in hoeven te kennen; de weg vinden naar de kerk is er daar een van.

Alsof hij mijn gedachten kon lezen, kreeg ik van Elson een les in nederigheid: 'Waarom wilt u alles altijd op de moeilijke manier doen?' Daarna zei hij niets meer, en ik wist dat hij met hart en ziel aan het bidden was. Een paar minuten later kwamen we bij de kerk aan. Ik wist dat hij antwoord op zijn gebed had gekregen.

De heiligen der laatste dagen zijn gezegend dat zij lid zijn van de Kerk van Jezus Christus. Mijn getuigenis van het herstelde evangelie nam toe, toen ik besepte dat mijn zoon, die nog een kind was, wist hoe hij de beginselen van geloof en gebed in praktijk moest brengen, en mij daarmee liet zien hoe je de leringen van Jezus Christus naleeft.

**Elson Carlos Ferreira (Brazilië)**

25. Alma 37:33; zie ook Mormon 9:37; Moroni 7:25-26, 33-34, 38-39.
26. Zie Titelblad van het Boek van Mormon.
27. Inleiding van het Boek van Mormon.
28. IV 20:29.
29. IV 68:25; zie ook Mozes 6:57-62.
30. Zie Jesaja 49:26; 60:16; 1 Nephi 21:26; 2 Nephi 6:18.
31. Zie IV 29:5; 110:4.
32. Zie 2 Samuël 22:2; IV 138:23.
33. Zie IV 110:3.
34. Zie Jesaja 7:14.
35. Zie 2 Nephi 25:14-19.
36. Zie Johannes 13:15; 3 Nephi 27:21.
37. Zie Openbaring 17:14; 19:16.
38. Zie Openbaring 20:12; 1 Nephi 15:33; 2 Nephi 9:22, 44; 28:23; Alma 5:15; 3 Nephi 27:14; Mormon 3:20; 9:8-14.

# Het geloof van Emilio

*Een diaken toonde mij, zijn bisschop, wat het betekent om 'geloof te hebben om genezen te worden'.*

RAMON RAMIREZ

Een paar maanden geleden werd een van onze diakenen, Emilio, plotseling ernstig ziek. De artsen konden de oorzaak niet vinden. Hij en zijn moeder waren bang, omdat hij met de dag zwakker werd. Zijn moeder was een paar keer met hem naar het ziekenhuis gegaan, maar geruststellende antwoorden waren uitgebleven.

Ten einde raad was Emilio's moeder met hem naar de kerk gegaan voor

een priesterschapszegen. Een lid van het ouderlingenquorum en ik, zijn bisschop, hadden de eer om hem een zegen te geven, waarna hij voor het eerst na dagen een goede nacht had.

Een paar dagen later kreeg ik echter te horen dat Emilio's toestand weer was verslechterd en dat hij weer in het ziekenhuis lag. Een andere broeder en ik haastten ons naar het ziekenhuis, waar we bij hem werden toegelaten. Ik had gedacht Emilio ontmoedigd aan te treffen vanwege de nieuwe ontwikkelingen, maar ik werd prettig verrast door wat er toen volgde.

We spraken over Jezus Christus en ik legde uit dat de Heiland de macht heeft om alles te overwinnen, naar zijn wil. Emilio's antwoord ontroerde ons zeer: 'Bisschop, dit is gewoon een beproeving. Ik geloof dat die snel voorbij zal zijn, omdat ik in Jezus Christus geloof.' We legden onze handen op zijn hoofd en gaven hem nog een zegen.

Daarna herstelde Emilio op wonderbaarlijke wijze. Hij kon weer verder met zijn leven en was al gauw weer in de zondagse bijeenkomsten.

Emilio had het noodzakelijke geloof geoefend, zodat de Heiland hetzelfde soort wonder kon verrichten, waarvan Hij er zoveel had verricht toen Hij op aarde was. Voor mij is Emilio een voorbeeld van wat de Heer in de Schrift zegt: 'Sommigen wordt het gegeven geloof te hebben om genezen te worden' (1V 46:19).

Het is geweldig om het priesterschap te kunnen aanwenden en te weten dat we een hemelse Vader hebben, die ons liefheeft, en dat we, door zijn Zoon, in deze laatste dagen getuige kunnen zijn van wonderen. ■



# De verzoening van Jezus Christus



*De verzoening van de eniggeboren Zoon van God is het allesbeslissende fundament waarop alle christelijke leerstellingen rusten en de grootste uiting van goddelijke liefde die deze wereld ooit heeft gezien.*

**OUDERLING JEFFREY R. HOLLAND**  
van het Quorum der Twaalf Apostelen

## In de hof van Getsemane

**T**oen ouderling Orson F. Whitney (1855–1931) van het Quorum der Twaalf Apostelen een jonge zending was, had hij een droom die zo indringend was dat die zijn leven voorgoed veranderde. Later heeft hij die droom beschreven:

‘Op zekere nacht droomde ik (...) dat ik in de hof van Getsemane getuige was van de zielenstrijd van de Heiland. (...) Ik stond achter een boom in de voorgrond. (...) Jezus, vergezeld van Petrus, Jakobus en Johannes, kwam rechts van mij door een klein poortje binnen. Na de drie apostelen gezegd te hebben dat ze moesten knielen en bidden, liet Hij hen achter en ging naar de andere kant, waar ook Hij neerknielde en bad (...): “Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker





zijn verschijning — zijn gezicht, gedaante en bewegingen. Hij had een edele gestalte en een majestueus voorkomen (...) de ware God die Hij was en is, maar toch zo zachtmoedig en ootmoedig als een klein kind.

'Plotseling leek het toneel zich te veranderen. (...) In plaats van ervóór, was het nu na de kruisiging, en de Heiland stond nu links

Mij voorbijgaan;  
doch niet gelijk Ik  
wil, maar gelijk Gij wilt."

'Terwijl Hij bad, stroomden de tranen over zijn gezicht, dat naar mij was toegekeerd. Ik was zo ontroerd door die aanblik dat ik ook weende, uit puur medeleven met zijn grote verdriet. Mijn hele hart ging naar Hem uit. Ik had Hem met heel mijn ziel lief en verlangde er meer dan ooit naar om bij Hem te zijn.

'Toen stond Hij op en liep naar de plaats waar de apostelen geknield lagen — in diepe slaap! Hij schudde ze voorzichtig wakker en vroeg ze, met een lichte ondertoon van verwijt, maar zonder enig spoor van boosheid of berisping, of ze niet één uur met Hem konden waken. (...)

'Hij ging terug naar de plek, bad weer, ging weer terug en vond ze weer in slaap. Nogmaals maakte Hij ze wakker, sprak ze moed in, keerde weer terug en bad als daarvoor. Dit gebeurde drie keer, tot ik volkomen bekend was met

van mij met diezelfde drie apostelen. Zij stonden op het punt te vertrekken en naar de hemel op te varen. Ik kon me niet meer bedwingen. Ik kwam achter de boom vandaan, rende naar Hem toe, liet me aan zijn voeten vallen, omvatte zijn knieën en smeekte Hem om mij mee te nemen.

'Ik zal nooit vergeten hoe vriendelijk en zacht Hij zich bukte, mij oprichtte en mij omhelsde. Het was zo echt dat ik de warmte van zijn boezem tegen de mijne voelde. Toen zei Hij: "Nee, mijn zoon; dezen hebben hun werk voltooid en mogen met Mij mee, maar jij moet hier blijven en jouw werk afmaken." Ik bleef mij aan Hem vastklampen. Ik keek op naar zijn gezicht — Hij was langer dan ik — en smeekte Hem oprecht: "Maar beloof me dan dat ik op het laatst tot



**Waarom een verzoening?**

Deze tedere, intieme glimp van het liefdevolle offer van de Heiland is een gepaste introductie tot de betekenis van de verzoening van Jezus Christus. Met recht is de verzoening van de eniggeboren Zoon van God in het vlees het alles-

**D**e verzoening was noodzakelijk, omdat de val van Adam twee soorten dood in de wereld had gebracht.

U mag komen." Hij keek me liefdevol aan en glimlachte: "Dat zal helemaal van jezelf afhangen." Ik werd wakker met een brok in mijn keel, en het was ochtend.<sup>1</sup>

beslissende fundament waarop alle christelijke leerstellingen rusten en de grootste uiting van goddelijke liefde die deze wereld ooit heeft gezien. In De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is zij van het allergrootste belang. Elk ander beginsel, elk ander gebod en elke andere deugd van het herstelde evangelie ontleent zijn betekenis aan deze cruciale gebeurtenis.<sup>2</sup>

De verzoening was de voorbestemde doch vrijwillige daad van de eniggeboren Zoon van God, waarmee Hij zijn leven en zielsmart offerde als losprijs voor de gevolgen van de val van Adam op het mensdom en voor de zonden van eenieder die zich bekeert. De letterlijke betekenis van het woord



HARRY ANDERSON, CHRISTUS IN GETSEMANE, JOSEPH BRICKLEY, WEG UIT DE HOF VAN EDEN (DETAIL), FOTO VAN FRUIT, JOHN LUKE, FOTO VAN AVONDMAAL, MATTHEW REER

verzoening is duidelijk: het weer in goede onderlinge verstandhouding brengen. De verzoening van Jezus Christus was noodzakelijk, vanwege de isolerende overtreding, of val, van Adam, die twee soorten dood in de wereld bracht toen Adam en Eva van de vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad aten.<sup>3</sup> De lichamelijke dood bracht de scheiding van lichaam en geest, en de geestelijke dood bracht de verwijdering van geest én lichaam uit Gods tegenwoordigheid. Door de val krijgt iedere mens die wordt geboren met deze twee soorten dood te maken. We moeten echter niet vergeten dat de val een essentieel onderdeel was van het plan van onze hemelse Vader. Zonder de val hadden Adam en Eva nooit sterfelijke kinderen kunnen krijgen, en was er geen menselijk geslacht geweest om oppositie en groei, morele keuzevrijheid, en de vreugde van de opstanding, verlossing en eeuwig leven te ervaren.<sup>4</sup>

De noodzaak van deze val en de compenserende verzoening zijn vóór de schepping van de aarde uitgelegd in een raadsvergadering in de hemel, die bezocht is door alle geesten van het menselijk geslacht en die door God de Vader is gepresideerd. Het was op dit voorsterfelijke toneel dat Christus uit eigen beweging aangaf de zonden van het mensdom te willen verzoenen, zonder beperkende eisen aan hun morele keuzevrijheid te stellen. Bovendien zou de Vader alle eer en glorie voor die verlossende liefde krijgen.<sup>5</sup>

Deze oneindige verzoening van Christus was mogelijk, omdat (1) Hij de enige zondeloze mens was die ooit op aarde heeft geleefd en Hij daardoor niet onderhevig was aan de geestelijke dood die volgt op zonde, (2) Hij de

Eniggeborene van de Vader was en daardoor de eigenschappen van een God in Zich had, die Hem macht over de lichamelijke dood gaven,<sup>6</sup> en (3) Hij kennelijk de enige in deze voorsterfelijke raadsvergadering was die voldoende nederig en bereidwillig was om tot deze bediening te worden geordend.<sup>7</sup>

## BIJ HEM WONEN

De Heer heeft bijna vijf jaar geleden zijn hand naar mij uitgestrekt. Zijn evangelie veranderde mijn leven. Dankzij zijn verzoening ben ik verlost van keuzes die ik in het verleden had gemaakt en kon ik het wonder van vergeving in mijn hart voelen.

Jezus Christus vergezelt en sterkt ons elke dag als we dat waardig zijn. Niet alleen wist en vergeet Hij onze zonden, maar ook straalt zijn licht af op ons privé- en beroepsleven.

Hij is onze Heiland, de Zoon van God. Zijn liefde is oneindig. Als we leven zoals Hij dat wil, delen we in zijn liefde en kunnen we de hoop koesteren dat we op een goede dag eeuwig bij Hem en onze hemelse Vader zullen wonen.

Marie Monjusian (Frankrijk)



## De gaven van Christus' verzoening

Sommige gaven die afstralen van de verzoening zijn universeel, onbegrensd en onvoorwaardelijk. Het gaat onder andere om zijn losprijs voor Adams oorspronkelijke overtreding, zodat niemand in het menselijk geslacht verantwoordelijk wordt gehouden voor die zonde.<sup>8</sup> Een andere universele gave is de opstanding uit de dood van iedere man, vrouw en kind die leeft, heeft geleefd of nog zal leven.

Andere aspecten van Christus' zoenoffer zijn voorwaardelijk. Ze hangen af van hoe ijverig iemand Gods geboden naleeft. Hoewel bijvoorbeeld alle mensen Adams zonde krijgen kwijtgescholden zonder dat ze daar iets voor hoeven doen, worden hun eigen zonden niet kwijtgescholden, tenzij zij geloof in Christus hebben, zich van die zonden bekeren, zich in zijn naam laten dopen, de gave van de Heilige Geest ontvangen, zich laten bevestigen in Christus' kerk en de rest van hun leven standvastig voorwaarts streven. Christus heeft over deze uitdaging gezegd:

'Want zie, Ik, God, heb deze dingen voor allen geleden, opdat zij niet hoeven te lijden als zij zich bekeren;

'Maar als zij zich niet bekeren, moeten zij lijden zoals Ik.'<sup>9</sup>



**D**e herrijzenis van het lichaam is een vrije en universele gave, het gevolg van Jezus' overwinning op de dood. Het is een van de onvoorwaardelijke zegeningen die door de genade van Christus beschikbaar zijn.

Voorts, hoewel de herrijzenis van het lichaam een vrije en universele gave van Christus is — het gevolg van zijn overwinning op de dood —, is de kwaliteit van het herrezen lichaam (ofwel de 'graad van heerlijkheid' die het krijgt), alsmede het tijdstip van iemands opstanding, direct afhankelijk van iemands getrouwheid. De apostel Paulus stelde bijvoorbeeld duidelijk dat wie Christus volledig zijn toegedaan 'het eerst opstaan'<sup>10</sup> in de opstanding. Hedendaagse openbaring verduidelijkt de verschillende klassen van herrezen lichamen,<sup>11</sup> waarvan de hoogste graad van heerlijkheid alleen bestemd is voor wie zich houden aan de beginselen en verordeningen van het evangelie van Jezus Christus.<sup>12</sup>



Uiteraard staan ons zowel de onvoorwaardelijke als de voorwaardelijke zegeningen van de verzoening alleen ter beschikking dankzij de genade van Christus. Het is duidelijk dat we de onvoorwaardelijke zegeningen van de verzoening onverdiend krijgen, en dat geldt ook gedeeltelijk voor de voorwaardelijke. Door

getrouw te leven en de geboden van God te onderhouden, kan iemand aanvullende privileges krijgen. Maar gaven blijven het; ze kunnen formeel niet verdiend worden. Het Boek van Mormon stelt uitdrukkelijk dat 'geen vlees in de tegenwoordigheid Gods kan wonen, behalve door de verdiensten en de barmhartigheid en de genade van de heilige Messias.'<sup>13</sup>

Uit diezelfde genade voorziet God in het heil van kleine kinderen, van verstandelijk gehandicapten, van mensen die nooit van het evangelie van Jezus Christus vernamen

enzovoort. Zij worden verlost door de universele kracht van de verzoening van Christus en krijgen na hun dood de kans om de volheid van het evangelie in de geestenwereld te ontvangen, waar hun geest verblijft in afwachting van de opstanding.<sup>14</sup>

### Smart en zege

Teneinde aan de eisen van de verzoening te voldoen, ging de zondeloze Christus de hof van Getsemane binnen, zoals ouderling Whitney zag in zijn droom, waar Hij de zielensmart onderging die alleen Hij kon dragen. Hij 'begon zeer ontsteld en beangst te worden' en vertrouwde Petrus, Jakobus en Johannes toe: 'Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe.'<sup>15</sup> Waarom? Omdat Hij 'de pijnen van alle mensen, ja, de pijnen van ieder levend schepsel, van alle mannen, vrouwen en kinderen, die tot Adams geslacht behoren'<sup>16</sup> leed. Hij onderging 'verzoeking[en] [...], en lichamelijke pijn, honger, dorst en vermoeidheid, ja, meer

## IN AFWACHTING VAN DE OPSTANDING

Toen mijn lieve vrouw naar haar eeuwige bestemming was gegaan, gingen we op zoek naar een laatste rustplaats voor haar. Daarbij stuitte ik op tegenwerking, omdat ik het woord *rustplaats* op de grafzerk wilde hebben. Dat woord week af van het beleid van de begraafplaats.

Er ontstond een patstelling. Op een gegeven moment vroeg de predikant van de kerk waaraan de begraafplaats toebehoorde naar het woord. Ik was in de gelegenheid om mijn getuigenis te geven dat ik in de letterlijke opstanding van het lichaam geloofde, waarbij ik een tekst uit de Bijbel aanhaalde: 'Allen, die in de graven zijn, [zullen] naar zijn stem horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven' (Johannes 5:28-29). Ik getuigde dat het graf voor ons tot de opstanding een gewijde rustplaats is.

Toen deed de predikant een geïnspireerde suggestie: 'Laat anders de volgende woorden in de grafzerk beitelen: "De families Bohne en Lehmann rusten hier in afwachting van de opstanding."' Zo gebeurde het. En daarmee was mijn getuigenis in steen gebeiteld.

**Rudolf Lehmann (Duitsland)**

dan de mens verdragen kan zonder eraan te sterven; want zie, er komt bloed uit iedere porie, zo groot [was] zijn smart'.<sup>17</sup>

Met dit lijden verlost Jezus de zielen van alle mannen, vrouwen en kinderen 'opdat zijn binnenste met barmhartigheid zal worden vervuld, naar het vlees, opdat Hij naar het vlees zal weten hoe zijn volk te hulp te komen naargelang hun zwakheden.'<sup>18</sup> Aldoende is Hij 'onder alle dingen [...] neergedaald' — inclusief alle soorten ziektes, zwaktes en duistere wanhoop waarmee de gemiddelde sterveling strijdt voert — 'opdat Hij in alle en door alle dingen zou kunnen zijn, het licht der waarheid'.<sup>19</sup>

De volslagen eenzaamheid en de ondraaglijke pijnen van de verzoening die in Getsemane waren losgebarsten, bereikten hun piek toen Christus, na door de Romeinse soldaten en anderen op schandelijke wijze te zijn gemarteld, aan het kruis uitriep: 'Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?'<sup>20</sup> In

het diepste van die zielensmart, raakte zelfs de natuur in beroering. 'Er kwam duisternis over het gehele land (...), want de zon werd verduisterd.'<sup>21</sup> 'En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden'.<sup>22</sup>



wat velen ertoe bracht uit te roepen: 'De God der natuur lijdt.'<sup>23</sup> Ten slotte sprak Jezus, na zelfs het schijnbaar ondraaglijke getorst te hebben: 'Het is volbracht!'<sup>24</sup> 'Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.'<sup>25</sup> Op zekere dag zal elke mensentong ertoe gebracht worden om, evenals de Romeinse hoofdman die dit alles aanzag, te zeggen: 'Waarlijk dit was een Zoon Gods.'<sup>26</sup>

Voor de bedachtzame man en vrouw is het 'niet minder dan een weergaloos wonder'<sup>27</sup> dat het vrijwillige en genadige offer van één persoon aan de oneindige en eeuwige eisen van de gerechtigheid kon voldoen, verzoening kon brengen voor elke menselijke overtreding en wandaad, en daarmee het hele mensdom in de omsluitende armen van zijn genadige omhelzing te brengen. Maar dat is het wel.

Ik citeer president John Taylor (1808–1887): 'Op een manier die voor ons ondoorgrondelijk en onverklaarbaar is, heeft Hij de last van de zonden van de hele wereld op Zich genomen. Niet alleen die van Adam, maar van al diens nakomelingen. En al doende heeft Hij het koninkrijk der hemelen geopend, niet alleen voor alle gelovigen en allen die de wet van God nageleefd hebben, maar ook voor ruim de helft van het mensdom die is gestorven voordat de jaren van volwassenheid bereikt waren, alsook voor [hen] die [...] gestorven [...] zijn zonder de wet te kennen.'<sup>28</sup>

Mogen wij datgene voelen wat ouderling Whitney gevoeld heeft over de Gever en zijn verheven gave: 'Ik was zo ontroerd door die [gave] dat ik [...] weende uit puur medeleven. Mijn hele hart ging naar Hem uit. Ik had Hem met heel mijn ziel lief en verlangde er meer dan ooit naar om bij Hem te zijn.' Christus, die de verzoening voor ons reeds tot stand heeft gebracht,

heeft zijn deel gedaan om dat verlangen werkelijkheid te maken. De rest zal helemaal van onszelf afhangen. ■

## JEZUS' GENADIGE OMHELZING

Ik heb mijn hele leven al last van faalangst, van het gevoel niet te voldoen. Maar ik heb ontdekt dat het evangelie van Jezus Christus een probaat middel is tegen dat gevoel.

Dankzij de verzoening begrijpt de Heiland mijn angstgevoelens en troost Hij mij door middel van de Heilige Geest. Hij kent mijn zwaktes en helpt mij om die de baas te worden. Hij heeft me nooit in de steek gelaten, maar heeft mij gesterkt en mijn hart verruimd.

Misschien zal ik nooit beantwoorden aan de maatstaven die de wereld heeft, maar ik voel mij gewaardeerd, de moeite waard en geliefd wanneer ik mijn best doet om de leringen van Jezus Christus na te leven.

Susan Lunt (Utah, VS)



### NOTEN

1. 'The Divinity of Jesus Christ', *Improvement Era*, januari 1926, pp. 224–225; zie ook *Liabona*, december 2003, p. 16.
2. Zie *Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith* (2007), p. 49.
3. Zie Genesis 2:9; 3.
4. Zie 2 Nephi 2:22–27; Mozes 5:11.
5. Zie Openbaring 13:8; Mozes 4:1–2; Abraham 3:22–27.
6. Zie Johannes 5:26–29; 2 Nephi 9:5–12; Alma 34:9–14.
7. Zie James E. Talmage, *Jesus the Christ*, derde editie (1916), pp. 21–22.
8. Zie Geloofsartikelen 1:2.
9. IV 19:16–17.
10. 1 Tessalonicenzen 4:16.
11. Zie IV 76:50–113; vergelijk 1 Korintiërs 40–42.
12. Zie IV 76:50–70; 88:4, 27–29; 132:21–24.
13. 2 Nephi 2:8.
14. Zie Alma 40:11; IV 138; vergelijk Lucas 23:43; Johannes 5:25.
15. Marcus 14:33–34.
16. 2 Nephi 9:21.
17. Mosiah 3:7.
18. Alma 7:12.
19. IV 88:6.
20. Matteüs 27:46.
21. Lucas 23:44–45.
22. Matteüs 27:51.
23. 1 Nephi 19:12.
24. Johannes 19:30.
25. Lucas 23:46.
26. Matteüs 27:54.
27. James E. Talmage, *The Articles of Faith*, 12e druk (1924), p. 77.
28. *The Mediation and Atonement* (1882), pp. 148–149.



# De verzoening in uitvoering

*Ik wist dat de Heer een plan met mijn zoon had, maar toen die een pad koos dat nergens naartoe leidde, was ik er niet zeker van of hij zou terugkeren.*

## NAAM BEKEND BIJ DE REDACTIE

Ik ben in 1992 in Nederland lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geworden. Mijn echtgenoot wilde er echter niets van weten en stond onze kinderen, Alex en Petra, niet toe om zich te laten dopen (namen zijn veranderd). Wij bezochten evenwel de kerk met zijn drieën en hielden ook gezinsavond.

Alles ging een paar jaar goed, totdat Alex, toen 13, aankondigde dat hij niet meer mee naar de kerk wilde of gezinsavond wilde houden. Naarmate hij ouder werd,

ging het van kwaad tot erger. Het was moeilijk voor mij om een goede band met Alex te hebben, omdat hij niet alleen rookte en dronk, maar ook loog over zijn gedrag. Mijn hart brak en ik huilde veel. Ik bad intens tot mijn hemelse Vader of Hij mijn zoon wilde helpen.

Toen ik op een avond stilletjes in de tempel zat, kreeg ik een beeld in mijn gedachten. Ik zag een jongeman het avondmaal rondzien. Het leek alsof de Heer mij attent maakte op de kracht en omvang van zijn verzoening, en mij aanmoedigde om mijn zoon lief te hebben en vast te houden.

Mijn leven werd in werkelijkheid alleen maar zwaarder. Toen Alex' vader en ik scheidde, werd Alex enorm depressief. Ik wist dat hij hulp nodig had, maar hij wees mijn hulp af en wilde niet luisteren als ik met hem probeerde te praten.

Op een gegeven moment vroeg onze gemeentepresident of hij met Alex kon komen praten. Dat irriteerde Alex, maar hij stemde toch toe in een gesprek. Na het gesprek was Alex boos op de gemeentepresident, omdat hij hem

had gevraagd om zich op een zending voor te bereiden. 'Als de gemeentepresident een man Gods was dan moest hij beter weten. Dan zou hij weten dat ik mij niet aan de regels houd en zou hij geen moeite doen.' Die avond wist ik dat de Heer een plan had.

Dat plan begon op onverwachte manieren vorm te krijgen toen ik een telefoontje kreeg van het plaatselijke politiebureau. Alex was gearresteerd. Mijn nieuwe echtgenoot en ik trokken onze jas aan en haalden Alex midden in de nacht bij het politiebureau af. We maakten geen scène; Alex' stiefvader en ik zeiden bijna geen woord.

Toen we thuiskwamen vertelde Alex ons wat er gebeurd was, hoe hij en zijn vriend gepakt waren toen ze een scooter stalen. Hij had zo'n spijt van wat hij gedaan had. Voor het eerst zag ik een gebroken jongeman.

De arrestatie was een keerpunt in Alex' leven, want hij begon de gevolgen van zijn daden in te zien en waar die op uit zouden draaien. Vanaf die dag begonnen de zegeningen binnen te stromen.

De volgende dag zei Alex tegen ons dat hij de dienstdoende agent had gevraagd om ons te bellen, omdat hij wist dat we van hem hielden. Hij besepte ook hoeveel pijn hij ons had gedaan, en hij had het gewaardeerd dat we kalm waren gebleven.

Alex had verschillende vrienden in de kerk die hem wilden helpen. Eén nodigde hem uit voor de kerkactiviteiten. Een ander gaf hem een boek-van-mormon met de uitdaging om het te lezen. En ondanks zijn dyslexie zag ik hem er af en toe in lezen.

De volgende zegening was — als ik ze zou kunnen optellen — dat Alex ons vroeg of we een kostuum voor hem konden kopen, omdat hij besloten had naar de kerk te gaan. Ik dacht dat hij alleen met de kerst bedoelde. Maar tot mijn grote verbazing bleef hij ook na de feestdagen naar de kerk gaan.

De volgende zegening was bijna te groot om te kunnen bevatten. Alex kondigde aan dat hij zich wilde laten dopen. Hij had daar mijn hulp niet bij nodig en regelde alles zelf met de hulp van zijn vrienden en de zendingen van wie hij de lessen kreeg. Ik kon mijn ogen bijna niet geloven toen die dag aanbrak en ik mijn zoon in het wit heilige verbonden zag sluiten.

Toen hij later zijn bekeringsverhaal vertelde, besepte ik dat hij het moeilijk had gehad met alle pijn en verdriet, maar het had hem ook nederig gemaakt, zozeer

dat hij zijn knieën had gebogen en om hulp had gevraagd. Alex legde uit: 'In een nacht dat ik er helemaal doorheen zat, herinnerde ik mij de woorden van een goede vriend, die mij erop had gewezen dat ik altijd om hulp kon bidden. Die nacht besloot ik het erop te wagen. Het was de enige open deur voor mij, en aangezien mijn moeder mij had geleerd te bidden, knielde ik neer en sloot mijn ogen. Toen ik om hulp begon te smeken, kwam er een heerlijk gevoel over mij heen. Ik zal dat gevoel nooit vergeten; ik voelde de reine liefde van Christus. Ik voelde dat mijn problemen van mijn schouders werden gelicht. Mijn wanhopige gevoelens zijn niet meer teruggekomen en ik ben gezegend met een getuigenis van Jezus Christus. Mijn hart was veranderd en ik verlangde Jezus Christus te volgen.'

Na zijn doop, bevestiging, en ordening tot het priesterschap, werd Alex gevraagd om het avondmaal rond te dienen — de heilige zinnebeelden van het offer van de Heiland. Toen zag ik het beeld dat ik zoveel jaar eerder in de tempel had gezien zich in werkelijkheid voor mijn ogen voltrekken. Ik dankte mijn hemelse Vader in stil gebed voor wat ik





gadesloeg. Het was een heilig moment voor mij.

Het verhaal had daar kunnen eindigen, maar gelukkig deed het dat niet. Ik heb sindsdien gezien hoe de verzoening is blijven inwerken op het leven van mijn zoon. Herinnert u zich onze geïnspireerde gemeentepresident? Het getuigenis van mijn zoon bleef groeien en de uitnodiging van onze gemeentepresident werd werkelijkheid. Alex is onlangs teruggekomen van zijn vol-tijdzending. Hij heeft twee jaar lang anderen de helpende hand toegestoken, zoals de Heer bij hem had gedaan.

Ik ben dankbaar dat ik de moeder van Alex ben, maar ik ben nog dankbaarder voor de verzoening van Jezus Christus die op ons leven inwerkt. ■

**N**a zijn orde-  
ning tot het  
priesterschap  
werd Alex gevraagd  
om het avondmaal  
rond te dienen. Toen  
zag ik wat ik zoveel  
jaar eerder in de  
tempel had gezien  
werkelijkheid  
worden.

# De levende Cl

Het getuigenis van de apostelen van De Kerk van Jezus Christ



# Christus

Christus van de Heiligen der Laatste Dagen



Met de klok mee, van links naar rechts: Greg Olsen, Milde heelmeeester; James Tissot, De hele stad was te hoop gelopen; Harry Anderson, Johannes doopt Jezus; Robert T. Barrett, Christus, de Schepper van de aarde.

Nu wij gedenken dat Jezus Christus twee millennia geleden geboren is, getuigen wij dat Hij werkelijk bestaan heeft, dat zijn leven onvergelijkbaar was en dat zijn grote zoenoffer oneindige kracht bezit. Geen ander heeft zo'n diepgaande invloed gehad op allen die op aarde geleefd hebben en nog zullen leven.

Hij was de grote Jehova van het Oude Testament, de Messias van het Nieuwe Testament. Onder leiding van zijn Vader heeft Hij de aarde geschapen. 'Alle dingen zijn door het Woord [Christus] geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is' (Johannes 1:3). Hoewel Hij geen zonde begaan had, heeft Hij zich laten dopen om alle gerechtigheid te vervullen. 'Hij is rondgegaan, weldoende' (Handelingen 10:38), maar werd ervoor veracht. Zijn evangelie was een boodschap van vrede en welbehagen. Hij drukte allen op het hart zijn voorbeeld te volgen. Hij doorkruiste het land Palestina, waarbij Hij zieken genas, blinden hun gezichtsvermogen gaf en doden opwekte. Hij verkondigde eeuwige waarheden, zo leerde Hij zijn volgelingen dat wij vóór dit leven al bestonden, dat ons leven op aarde een doel heeft, en dat de zoons en dochters van God ongekende mogelijkheden hebben in het hiernamaals.

Hij heeft het avondmaal ingesteld om de herinnering aan zijn grote zoenoffer levendig te houden. Hij is in hechtenis genomen en schuldig verklaard op grond van lasterlijke aantijgingen, gevonnist om het gepeupel ter wille te zijn, veroordeeld tot de dood aan het kruis op Golgota. Hij heeft zijn leven gegeven ter verzoening van de zonden

van het hele mensdom. Zijn plaatsbekledende lijden was zijn gift aan allen die ooit op aarde zouden leven.

Wij getuigen plechtig dat zijn leven, waar de hele menselijke geschiedenis om draait, niet in Betlehem is begonnen en ook niet op Golgota is geëindigd. Hij is de Eerstgeborene van de Vader, de eniggeboren Zoon in het vlees, de Verlosser van de wereld.

Hij is herrezen uit het graf 'als eersteling van hen, die ontslapen zijn' (1 Korintiërs 15:20). Als herrezen Heer heeft Hij gesproken met degenen die Hij tijdens zijn leven had liefgehad. Ook is Hij in het oude Amerika onder zijn 'andere schapen' werkzaam geweest (zie Johannes 10:16). In de hedendaagse wereld zijn Hij en zijn Vader verschenen aan de jonge Joseph Smith, waarmee de lang geleden beloofde bedeling 'van de volheid der tijden' (Efeziërs 1:10) werd ingeluid.

De profeet Joseph Smith heeft over de levende Christus geschreven: 'Zijn ogen waren als een vurige vlam; het haar op zijn hoofd was zo wit als zuivere sneeuw; zijn gelaat straalde nog helderder dan de zon; en zijn stem was als het bruisen van geweldige wateren, ja, de stem van Jehova, zeggende:

'Ik ben de eerste en de laatste; Ik ben het die leeft, Ik ben het die werd gedood; Ik ben uw voorspraak bij de Vader' (LV 110:3-4).

Van Hem heeft de profeet ook gezegd: 'En nu, na de vele getuigenissen die van Hem zijn gegeven, is dit het getuigenis, het laatste van alle, dat wij van Hem geven: dat Hij leeft!



Links: Carl Heinrich Bloch, De bergrede; linksonder: Heinrich Hofmann, Christus in Getsemane; onder: anoniem, De kruisiging van Christus; rechts: Simon Dewey, Waarom weent gij?





NET DANK AAN ALTUS FINE ART, AMERICAN FORK (UTAH, US)



KOPIEREN NIET TOEGESTAAN



**Boven:** John Scott, Jezus Christus verschijnt in Amerika; links: Gary Kapp, Het eerste visioen; **boven:** Gary Smith, Jezus Christus verschijnt aan Joseph Smith en Oliver Cowdery in de Kirtlandtempel.

**Onder:** Kenneth Riley, De herstelling van het Melchizedeks priesterschap; rechts: Harry Anderson, De wederkomst.





'Want wij zagen Hem, ja, ter rechterhand Gods; en wij hoorden de stem getuigen dat Hij de Eniggeborene des Vaders is —

'dat door Hem en in Hem en uit Hem de werelden worden en werden geschapen, en dat de bewoners daarvan voor God gewonnen zonen en dochters zijn' (IV 76:22–24).

Wij verklaren plechtig dat zijn priesterschap en zijn kerk op aarde hersteld zijn — 'gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is' (Efeziërs 2:20).

Wij getuigen dat Hij eens op aarde zal terugkeren. 'En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien' (Jesaja 40:5). Hij zal heersen als Koning der koningen en regeren als Heer der heren, en elke knie zal zich buigen en elke tong zal Hem aanbidden. Ieder van ons zal voor Hem staan om door Hem te worden geoordeeld naar onze werken en de verlangens van ons hart.

Wij getuigen, als zijn naar behoren geordende apostelen, dat Jezus de levende Christus is, de onsterfelijke Zoon van God. Hij is de grote Koning Immanuel, die Zich nu aan de rechterhand van zijn Vader bevindt. Hij is het licht, het leven en de hoop van de wereld. Zijn weg is het pad dat leidt tot geluk in dit leven en tot het eeuwige leven in de wereld hierna. God zij dank voor de weergaloze gave van zijn goddelijke Zoon. ■

*'De levende Christus, het getuigenis van de apostelen', een verklaring per 1 januari 2000 van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen, is verschenen in de Liahona van april 2000.*

## HET VERBOND OM HEM TE GEHOORZAMEN EN TE VOLGEN

Ik was 60 jaar en aan lagerwal geraakt. Ik geloofde dat ik leefde om te feesten. Ik was verloren, mijn ogen zaten potdicht, totdat Jezus Christus ze opende.

Mijn doop en bevestiging, en de verbonden die ik met Jezus Christus heb gesloten, zijn het wonder dat mijn hele leven veranderd heeft. Ik ging inzien welke groei ik kon doormaken en hoe belangrijk dat voor mij was. Nu ben ik een gelukkig mens, omdat ik Jezus Christus heb leren kennen.

Ik had niet kunnen bevroeden dat een werelds mens zoals ik op zekere dag lid van een kerk, een priesterschapdrager en een gemeentepresident kon worden. Het is mij een groot voorrecht dat ik Jezus Christus, onze Heiland, kan dienen.

**Virab Minasyan**  
(Armenië)



# Kom tot Christus

**PRESIDENT HENRY B. EYRING**

Tweede raadgever in het Eerste Presidium

**D**e woorden 'kom tot Christus' zijn een uitnodiging. Het is de belangrijkste uitnodiging die u ooit aan iemand kunt geven. Het is de belangrijkste boodschap die iemand kan aannemen. Het is al vanaf het allereerste begin van de herstelling van het evangelie in deze bedeling vervat in de opdracht die Jezus Christus aan zijn afgezanten geeft. Deze opdracht is: 'waarschuwen, uitleggen, aansporen en onderwijzen, en allen uitnodigen om tot Christus te komen.'<sup>1</sup>

Ieder lid van de kerk dat het doopverbond sluit, wordt een discipel die belooft te allen tijde en op alle plaatsen waar hij of zij zich ook mag bevinden als getuige van Jezus Christus op te treden.<sup>2</sup> Het doel van ons getuigenis is anderen uit te nodigen om tot Hem te komen.

Voor ons allen is het van groot belang om te leren hoe we die uitnodiging doeltreffend kunnen geven. We weten uit ervaring dat sommigen die niet zullen aannemen. Slechts een paar mensen gaven gehoor toen de Heiland hun deze uitnodiging tijdens zijn bediening gaf. Maar groot was zijn vreugde in wie zijn stem herkenden. En groot was onze vreugde toen anderen door onze uitnodiging tot Hem kwamen.

## Weten dat Hij de weg is

Het is de moeite waard om na te denken over de keren dat iemand onze uitnodiging aannam. Ikzelf heb daarin een rode draad gezien als men de uitnodiging aannam. In elk geval heeft de Heilige Geest hun minstens drie waarheden bekendgemaakt. Dat gebeurde niet altijd in de volgorde waarin ik ze bespreek, maar ze penetreren wel het hart van wie waarlijk tot Christus komen.

Ten eerste, begint er zich een gevoel van hen meester te maken dat de enige manier om hier en hierna echt gelukkig te worden in en door Jezus Christus is. Zij krijgen van lieverlee geloof in deze woorden uit het Boek van Mormon: 'Ja, zie, ik zeg u dat zowaar als die dingen waar zijn en als de Here God leeft, er geen andere naam onder de hemel is gegeven waardoor een mens kan worden gered, dan deze Jezus Christus van wie ik heb gesproken.'<sup>3</sup>

Het is niet eenvoudig om dat met zekerheid te voelen in een wereld, waarin veel stemmen zeggen dat er geen God is, dat er geen zonde is en dat geluk in genot wordt gevonden. Maar onze stem kan meer betekenis krijgen als we de gave van een zekere overtuiging krijgen dat Jezus de Christus is en de Heiland van de wereld. Onze eigen ervaringen met de verzoening van Jezus Christus



*Door anderen tot Hem te brengen, zult u merken dat uzelf tot Hem komt.*

zullen de krachtigste invloed op die overtuiging hebben. Als u vaak nadenkt over hoe de verzoening u veranderd heeft en als u vaak dank geeft, zult u merken dat uw getuigenis van Hem in kracht toeneemt en meer invloed op het hart van anderen krijgt. Als u mensen uit eigen overtuiging uitnodigt, zullen ze uw getuigenis voelen en zullen ze Hem als hun Heer en Heiland aanvaarden. En die aanvaarding zal zowel hun als uw hart verwarmen.

#### **Verbonden sluiten en gehoorzamen**

Ten tweede, wie waarlijk tot Christus komen, zo is mijn ervaring, gaan verbonden aan om Hem te gehoorzamen en te volgen. Dat kan beginnen met eenvoudige toezeggingen, zoals het Boek van Mormon lezen of de avondmaalsdienst bezoeken. Dat moet voortkomen uit hun geloof dat Jezus de Christus en de Heiland is. Als ze zich in geloof aan die toezegging houden, dan gaat dat gepaard met gevoelens. Misschien kunnen ze die niet direct onder woorden brengen, maar ze voelen zich er beter onder. Gehoorzaamheid, zelfs in kleine zaken, heeft die zegen van God tot gevolg. En na verloop van tijd vult hun hart zich met bekeringsverlangen en de wens om het doopverbond aan te gaan, om de naam van de Heiland op zich te nemen en van zonden te worden gereinigd.

Mensen maken die belangrijke keuze om vele redenen. Aanvankelijk zag een man die wij les gaven de noodzaak van de doop niet in. Hij had per slot van rekening altijd een goed leven geleid. Hij had geen ernstige zonden begaan. Hij was als kind in een andere kerk gedoopt. Maar toen herinnerde Hij zich twee dingen. De ene was dat de Heiland zich uit gehoorzaamheid had laten dopen, niet omdat Hij had gezondigd. De andere was dat hij zich aan de Heiland wilde verbinden door het gezag van het ware priesterschap, net zoals Jezus naar Johannes ging om zich te laten dopen.

Een andere jonge man aan wie wij les gaven, koos

#### **AAN JEZUS GELIJK WILLEN WORDEN**

Ik heb de Heer met heel mijn hart lief. Hij is mijn vriend. Ik weet dat ik dankzij Hem vergiffenis kan ontvangen.

Dankzij het evangelie en mijn getuigenis van Jezus Christus ben ik een betere moeder, echtgenote, zuster en vriendin. Mijn getuigenis zet mij ertoe aan om zo te leven als God het wil — integer, eerlijk, vriendelijk, liefdevol, geduldig en barmhartig. Ik behandel anderen als kinderen van God en help hen zo nodig. Ik hoop dat anderen door mijn christelijke levenswijze het verlangen zullen krijgen om tot Jezus te komen.

**JoAnna M. Allen (Indiana, VS)**

ervoor om zich te laten dopen, omdat het gewicht van zijn zonden heel zwaar op hem woog. Toen hij uit de waters van de doop omhoog kwam, sloeg hij zijn armen om mijn hals en fluisterde, terwijl de tranen over zijn wangen liepen, in mijn oor: 'Ik ben rein, ik ben rein.'

Hun keuze het doopverbond aan te gaan sproot voort uit geloof. Als ze zich aan een verbond hielden, zo wisten zij, om de geboden van de Heiland te gehoorzamen, zou Hij zich aan zijn verbond houden en hen naar het eeuwige leven leiden. Zij wilden tot Hem komen, door Hem veranderd en geleid worden, en in de loop van de tijd aan Hem gelijk worden.

#### **Aan Jezus gelijk worden**

Dat brengt ons op de derde waarheid die ik heb waargenomen in hen die waarlijk tot Christus komen. Zij hebben het verlangen om aan Hem gelijk te worden. Zij proberen aan anderen te doen wat Jezus zou hebben gedaan. U en ik hebben dat bij toegewijde mensen gezien kort na hun doop en ontvangst van de Heilige Geest. Zo ging ik een keer met mijn zendingscollega bij een gezin langs dat we een paar weken eerder hadden les gegeven en gedoopt. De ouders namen ons mee naar het souterrain en lieten ons een kamer zien. Het was de slaapkamer geweest van een van hun twee dochters. Maar zij sliep nu bij haar zus op de kamer. De slaapkamer was gevuld met alles wat een gezin nodig heeft in tijden van nood.

Wij hadden hun daar niets over verteld. Toen we vroegen waarom ze zoiets moeilijks zo snel hadden gedaan, antwoordden ze dat ze in een tijdschrift van de kerk hadden gelezen dat de Heer wil dat een gezin zichzelf en anderen kan redden. Ze zeiden: 'Is dat niet wat heiligen der laatste dagen doen?'

Dat soort eenvoudige geloof strekte zich volgens hen uit tot alles wat de Heiland van hen verwachtte. En hun verlangen om Hem te volgen hield stand. En het veranderde hen.

op hun pad komen, en die komen altijd. Toch moeten we bedenken dat de beste en trouwste vrienden die ze hebben de Heiland en zijn Vader zijn, die ook *hun* Vader is. Vader in de hemel en de Heiland zullen hun de Heilige Geest sturen om hen te troosten en hun

Ze waren altijd al behulpzaam voor anderen, maar ze werden nog beter in naastenliefde. En dat is het patroon dat ik in iedereen heb waargenomen die tijdens hun verdere leven tot Hem zijn blijven naderen.

We spreken soms over leden behouden alsof we hen beletten weg te gaan. We kunnen en moeten een vriend zijn voor hen die ervoor hebben gekozen tot Hem te komen. Ze kunnen ontmoedigd raken als er beproevingen



geloof te bevestigen als ze nederig en gehoorzaam zijn. Als u dus bijvoorbeeld op huisbezoek of huisonderwijs gaat met een nieuw lid en hem of haar de kans geeft een gebed uit te spreken of les te geven of de afspraak te maken, doet u wellicht meer om hem of haar te sterken dan wanneer u zegt hoeveel u van hem of haar houdt. De machten des hemels zullen neerdalen. En die zullen hen door die beproevingen loodsen en ze vrijwaren van hoogmoed als de zegeningen beginnen te komen, en die komen altijd.

#### Verandering van hart

Dan zal er nog iets geweldigs gebeuren. Wanneer u met heel uw hart mensen uitnodigt om tot Christus te komen, zal u zelf een verandering van hart ondergaan. U zult zijn werk voor Hem doen. U zult er achter komen dat Hij zich aan zijn woord houdt en één met u in uw dienstvaardigheid zal zijn. Dat zult u Hem leren kennen. En in de loop van de tijd zult u aan Hem gelijk worden en in Hem vervolmaakt worden.<sup>4</sup> Door anderen tot Hem te brengen, zult u merken dat uzelf tot Hem bent gekomen. Als u dicht bij Hem wilt zijn, zijn vrede wilt voelen, doet u dat het beste in zijn dienst.

Hij heeft gezegd:

‘Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;

‘Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;

‘want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’<sup>5</sup>

## GELUK VINDEN IN JEZUS CHRISTUS

Jezus heeft gezegd: ‘Ik ben de weg en de waarheid en het leven’ (Johannes 14:6). Er zijn geen betere woorden dan de zijne om mijn getuigenis tot uiting te brengen.

Ik heb letterkunde, filosofie en geschiedenis gestudeerd en ben tot het besef gekomen dat alle grote ideeën, theorieën en kwesties hun beperkingen hebben. Ook kan een vader zijn kind geen vrede, wijsheid en eeuwig leven garanderen.

Onze hemelse Vader heeft deze wereld echter laten weten dat we in dit leven waar geluk kunnen ervaren als we het pad van Christus volgen, zijn voorbeeld overnemen en zijn geopenbaarde waarheden gehoorzamen. En na dit leven — als we in de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader zijn teruggekeerd — kunnen wij oneindig geluk met Hem hebben.

Zentz Lin (Taiwan)

Ik getuig dat Hij Zich aan die belofte houdt jegens hen die wij voor Hem uitnodigen. En Hij houdt zich aan deze belofte jegens hen die Hem dienen door anderen uit te nodigen. ■

#### NOTEN

1. IV 20:59.
2. Zie Mosiah 18:8–10.
3. 2 Nephi 25:20.
4. Zie Moroni 10:32.
5. Matteüs 11:28–30.



# Was ik gered?

CHARLOTTE GOODMAN McEWAN

**M**ijn vriendin Rachel vroeg mij of ik zin had om een keertje naar haar kerk te gaan. Ze was actief in haar geloof en ik was eigenlijk wel benieuwd hoe haar kerk van die van mij verschilde. Ik vroeg mijn ouders om toestemming. Ze zeiden dat het wel kon aangezien zij op een andere tijd vergaderden dan wij.

Veel zaken in hun kerkdienst waren totaal anders: de lofzangen en gebeden verschilden; en ook de predikant sprak op geheel andere wijze. En toen de collectezak rondging, wist ik niet wat ik moest doen.

Ten slotte vroeg de predikant iedereen die Jezus Christus nog niet had aanvaard als zijn of haar Redder naar voren te komen. Rachel moedigde mij fluisterend aan om naar voren te gaan. Ik twijfelde. In onze wijk had de bisschop nog nooit iemand naar voren geroepen om Christus te aanvaarden. Ik wist niet wat ik moest doen. Misschien had ik wel iets nagelaten wat belangrijk voor mijn heil was. Ik verliet de bijeenkomst nogal verward.

Toen ik later terugdacht aan deze ervaring, kwam ik tot het besef dat ik Jezus Christus wel degelijk als mijn Heiland had aanvaard. Ik had mij laten dopen door iemand die daartoe het priesterschapsgesetz van Jezus Christus had ontvangen. Mijn doop was een verbond met mijn hemelse Vader dat ik de naam van Jezus Christus op mij nam en zijn discipel was. Ik had beloofd dat ik zijn geboden zou onderhouden en Hem tot voorbeeld zou

nemen. Bij mijn doop waren bovendien priesterschapdraggers aanwezig die als getuige optraden, alsmede mijn familie en de leden van de wijk.

Na mijn doop en bevestiging was ik elke zondag in de gelegenheid om aan het avondmaal deel te nemen om zo tot mijn hemelse Vader te getuigen dat ik nog steeds de naam van Christus droeg.

Soms zullen christenen uit andere kerken dezelfde vraag stellen die de predikant van mijn vriendin stelde, alleen anders verwoord. Ze vragen misschien of we gered zijn. Ouderling Dallin H. Oaks, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft ons uitgelegd hoe we die vraag kunnen beantwoorden: 'Christenen hechten soms heel verschillende betekenissen aan enkele fundamentele evangelische termen als *redding* of *beboudenis*. Als we antwoorden op grond van wat de vraagsteller waarschijnlijk bedoelt, of wij 'gered' zijn, dan moet ons antwoord 'ja' zijn.'<sup>1</sup>

Toen ik de kerk van mijn vriendin bezocht, was mijn getuigenis van Jezus Christus nog pril. Sindsdien heb ik ontdekt dat hoe meer ik mij in de Schriften en de woorden van de levende profeten verdiep, des te beter ik voorbereid ben om te allen tijde vol vertrouwen een getuige van God te zijn (zie Mosiah 18:9). ■

#### NOOT

1. 'Bent u gered?', *De Ster*, juli 1998, p. 66.



# Wij geloven

*Hierna volgen korte antwoorden op vragen die een lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen vaak gesteld worden.*

**W**at geloven heiligen der laatste dagen over Jezus Christus? Is Hij letterlijk uit de dood herrezen? Zal Hij in heerlijkheid naar de aarde terugkomen? Kunnen wij zonder zijn genade gered worden?

Dit zijn een paar vragen die mensen vaak stellen als ze voor het eerst over de kerk horen of kennismaken met leden. De leden dienen zich in de eerste plaats te laten leiden door de Heilige Geest wanneer zij met dergelijke vragen worden geconfronteerd. Maar de korte antwoorden hieronder kunnen hierbij een leidraad zijn.

**Geloof u in de historische Jezus Christus, die in het Heilige Land woonde en predikte, zoals we in de Bijbel kunnen lezen?**

Ja. Wij geloven dat Jezus uit Maria werd geboren, dat Hij drie jaar predikte in het Heilige Land, stierf aan het kruis en opstond uit de dood, zoals de profeten eeuwen voor zijn tijd hadden voorspeld (zie bijvoorbeeld Genesis 49:10; Psalmen 2:6-7; 22:16-18; 118:22; Jesaja 7:14; Micha 5:1). Wij geloven dat Hij de zonden van alle mensen heeft verzoend, waardoor bekering en vergeving mogelijk werden (zie Jesaja 53:4-6). Wij geloven dat Hij de dood heeft overwonnen en dat alle mensen dankzij Hem een lichamelijke opstanding ondergaan (zie Romeinen 6:5; 8:11). Wij geloven dat ieder mens, iedere zoon en dochter van God, door gehoorzaamheid aan de beginzelen van het evangelie, zijn of haar eeuwig

heil kan verwerven en kan terugkeren naar onze Vader en zijn Zoon in hun hemelse koninkrijk (zie 1 Petrus 3:18; Geloofsartikelen 1:3).



### **Geloof u dat Jezus Christus letterlijk uit de dood is opgestaan?**

Ja. Zijn apostelen hebben in de Bijbel getuigd dat Jezus Christus na zijn opstanding met een verheerlijkt lichaam is gezien door honderden getuigen (zie Lucas 24:39; Johannes 20:20; 1 Korintiërs 15:3-8). Hij is ook na zijn opstanding verschenen aan duizenden van zijn 'andere schapen' (Johannes 10:16) in Amerika, die Hij zijn wonden in zijn handen en voeten en zij heeft laten zien, waarna Hij ze dagenlang onderricht heeft gegeven (zie 3 Nephi 11-28).

Samen met zijn Vader is Hij in 1820 aan Joseph Smith jr. verschenen. De Heer gaf deze jonge profeet opdracht om zijn kerk

en evangelie te herstellen, omdat daar na de dood van de oorspronkelijke apostelen filosofieën van mensen waren ingeslopen. Joseph Smith en een van zijn medewerkers gaven in 1832 dit getuigenis over Jezus Christus: 'Hij leeft! Want wij zagen Hem, ja, ter rechterhand Gods; en wij hoorden de stem getuigen dat Hij de Eniggeborene des Vaders is' (Leer en Verbonden 76:22-23).

### **Geloof u dat Jezus in heerlijkheid naar de aarde zal terugkomen?**

Ja. In de heilige Schrift staat: 'Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen' (Handelingen 1:11). 'Maar ik weet: mijn Losser leeft en ten laatste zal Hij op het stof optreden' (Job 19:25). 'Hij [komt] op de wolken des hemels [...] om op aarde over zijn volk te regeren' (LV 76:63).

Verder geloven wij dat wij vanwege zijn opstanding ons lichaam zullen terugkrijgen: 'Nadat mijn huid aldus geschonden is, zal ik [van]uit mijn vlees God aanschouwen' (Job 19:26). 'Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden' (1 Korintiërs 15:22). 'De dood van Christus zal de banden van die stoffelijke dood verbreken, zodat allen uit die stoffelijke dood zullen worden opgewekt. De geest en het lichaam zullen opnieuw worden verenigd in hun volmaakte gedaante' (Alma 11:42-43).

### **Geloof u dat zijn genade noodzakelijk is voor ons eeuwig heil?**

Absoluut. Zonder de genade van Jezus Christus kan niemand gered worden of eeuwige zegeningen ontvangen (zie Romeinen 3:23-24). Door zijn genade zullen alle mensen uit de dood opstaan, en zullen allen die geloven en Hem volgen het eeuwige leven beërven (zie Johannes 3:15). Bovendien kunnen onze heilige relaties met onze huwelijks-partner en kinderen door zijn genade eeuwig zijn (zie Matteüs 16:19; 1 Korintiërs 11:11; LV 132:19). Deze eeuwige zegeningen geeft Hij

**W**ij geloven dat Jezus uit Maria werd geboren, dat Hij drie jaar predikte in het Heilige Land, stierf aan het kruis en opstond uit de dood, zoals de profeten eeuwen voor zijn tijd hadden voorgezegd.





**H**ij is na zijn opstanding verschenen aan duizenden van zijn 'andere schapen' in Amerika, die Hij zijn wonden in zijn banden en voeten en zij heeft laten zien, waarna Hij ze dagenlang onderricht heeft gegeven.

aan ons; er is niets wat wij zelf kunnen doen om die gaven te bemachtigen of te verdienen.

Niettemin maakt de Schrift duidelijk dat we alle zegeningen die uit zijn genade voortvloeien, ontvangen uit geloof en onze gehoorzaamheid aan zijn leringen. De apostel Paulus predikte dat we onszelf niet kunnen redden; we kunnen niet zonder de genade van de Heer: 'Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen' (Efeziërs 2:8–10).

Jakobus legt uit: 'Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood. (...) Gij ziet, dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof' (Jakobus 2:17, 24). Vandaar dat de Heiland tegen de rijke jongeling die gehoorzaam was en het eeuwige leven verlangde, zei dat hij nog meer kon *doen* (zie Matteüs 19:16–22; Lucas 18:18–23). Heiligen der laatste dagen geloven

dat de genade van Christus zich in haar volle omvang uitstrekt naar wie in Christus geloven en de werken doen die Hij predikte. 'Want we weten dat wij, *na alles wat wij kunnen doen*, door de genade worden gered' (2 Nephi 25:23; cursivering toegevoegd).

Hoewel onze goede werken ons niet van onze zonden kunnen reinigen, zijn ze wel een blijk van ons oprechte geloof in Jezus Christus en onze getrouwheid aan het pad dat Hij gelopen heeft.

**Geloof u dat Joseph Smith in zekere zin net zo belangrijk is als Jezus Christus voor het heil van mensen?**

Nee. De profeet Joseph Smith neemt echter wel een belangrijke plek in de wereldgeschiedenis in. Het werk dat hij onder goddelijke leiding gedaan heeft, heeft de aarde zegeningen en kennis gebracht die verloren waren gegaan, maar waarmee de profeten en volgelingen Gods uit oud- en nieuwtestamentische tijden bekend waren. Joseph Smith was, evenals die profeten van weleer, een dienstknecht van de Heer Jezus Christus, die verkondigde dat het eeuwig heil en alle zegeningen van de eeuwigheid alleen in en door de Heiland komen: 'De fundamentele beginselen van onze godsdienst zijn het getuigenis dat de apostelen en profeten hebben van Jezus Christus, dat Hij gestorven en begraven is, en herrezen op de derde dag, en dat Hij opgestegen is naar de hemel. Alle andere aspecten van onze godsdienst zijn slechts aanhangsels daarvan.'<sup>1</sup> Bij een andere gelegenheid heeft de profeet verklaard: 'Als wij denken aan de heiligheid en de volmaking van onze grote Meester, die het ons mogelijk heeft gemaakt om tot Hem te komen door Zichzelf te offeren, smelt ons hart wegens zijn goedgunstigheid.'<sup>2</sup> ■

#### NOTEN

1. *Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith* (2007), p. 53.
2. *Leringen: Joseph Smith*, p. 58.



## ANDERE INFORMATIEBRONNEN

Als mensen meer willen weten over ons geloof in Jezus Christus dan u op dat moment kunt geven, kunt u hun in overweging geven:

- Onderzoek het Boek van Mormon, eveneens een testament aangaande Jezus Christus. Het boek behandelt het bezoek van de Heiland aan Amerika na zijn opstanding en zijn hemelvaart, waarover we in de Bijbel kunnen lezen. Zijn leringen aan de gelovigen in het oude Amerika zijn dezelfde leringen die Hij aan zijn discipelen in het Heilige Land heeft verkondigd. De profeten in het Boek van Mormon prediken het evangelie van Jezus Christus en getuigen herhaaldelijk van Hem.
- Praat met de zendelingen van de kerk. Zij zijn geroepen om het

evangelie van Jezus Christus te prediken, maar tonen respect als men ervoor kiest om niet in te gaan op hun boodschap.

- Ga naar [www.mormon.org](http://www.mormon.org). Kies Nederlands uit de lijst en klik daarna op 'Veel gestelde vragen'.
- Ga naar [www.lds.org](http://www.lds.org) (Engelstalig). Kies 'About the Church' en daarna 'Answers to Questions', waar ze onderwerpen aantreffen die interessant voor hen kunnen zijn. Of ze kunnen op de homepage 'Gospel Library' kiezen en daarna 'Search Gospel Library' om een onderwerp te onderzoeken in de tijdschriften en andere publicaties van de kerk. ■

Een getuige  
van Christus worden



**OUDERLING D. TODD CHRISTOFFERSON**  
van het Presidium der Zeventig

**A**postelen zijn, uit hoofde van hun priesterschapsambt, 'bijzondere getuigen van de naam van Christus in de gehele wereld' (zie IV 107:23). Hun getuigenis is van groot belang voor het heilswerk van de Heer. Toch kan het niet zo zijn dat de apostelen hier alleen in staan. Ieder die zich heeft laten dopen en bevestigen heeft de naam van Jezus Christus op zich genomen met de toezegging om 'als getuige van God op [te treden], in alle dingen en in alle plaatsen' (Mosiah 18:9). Het is binnen ieders bereik om een getuige van Hem te worden. De Heer verlaat Zich in feite op de 'zwakken en eenvoudigen' om zijn evangelie te verkondigen (zie IV 1:19, 23) en Hij verlangt dat 'ieder mens [zal] spreken in de naam van God, de Heer, ja, de Heiland der wereld' (LV 1:20).

Een lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen kan op verschillende manieren een getuige van Christus zijn.

**We zijn getuige van Christus als we een zeker getuigenis ontvangen dat Hij leeft.**

Essentieel aan een getuige van Jezus Christus is dat die persoon een zeker getuigenis heeft dat Hij Gods Zoon is, de Heiland en Verlosser van de wereld. De apostelen van weleer wisten dat Jezus de beloofde Messias was en spraken uit eigen ervaring over zijn letterlijke opstanding. Niettemin hoeft een getuige van Christus Hem niet gezien te hebben of in zijn tegenwoordigheid te zijn geweest. Toen Petrus tot Jezus getuigde: 'Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God', antwoordde de Heer dat die kennis niet tot Petrus was gekomen omdat Hij Jezus kende en in zijn gezelschap was, maar omdat zijn Vader in de hemel dat aan hem geopenbaard had (zie Matteüs 16:15-17). Jezus maakte Tomas duidelijk dat iemand hetzelfde geloof of getuigenis kon krijgen als Tomas zonder Hem te zien of aan te raken: 'Jezus zeide tot

hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven' (Johannes 20:29).

Ons getuigenis van Christus begint normaaliter met het getuigenis van anderen — mensen die we kennen of van wie wij afweten, die wij vertrouwen. We hebben het geboekstaafde getuigenis van de apostelen: 'Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn' (Handelingen 2:32). We hebben het Oude en Nieuwe Testament die getuigen van zijn voorordening, bediening en verzoening. We hebben een ander testament, het Boek van Mormon, dat voornamelijk verschenen is 'ter overtuiging van de Joden en de andere volken dat Jezus de Christus is, de eeuwige God, die Zich aan alle natiën openbaart.'<sup>1</sup> We hebben het getuigenis van de profeet Joseph Smith dat hij de Vader op Jezus zag wijzen en hoorde zeggen: '*Dit is mijn geliefde Zoon*' (Geschiedenis van Joseph Smith 1:17), en de latere verklaring van Joseph Smith dat 'na de vele getuigenissen die van Hem zijn gegeven, is dit het getuigenis, het laatste van alle, dat wij van Hem geven: dat Hij leeft! Want wij zagen Hem, ja, ter rechterhand Gods; en wij hoorden de stem getuigen dat Hij de Eniggeborene des Vaders is' (Leer en Verbonden 76:22-23). We hebben de bijzondere getuigen uit onze eigen tijd die onder ons wonen en van wie wij, met onze eigen ogen en oren, een bekrachtigend getuigenis hebben ontvangen. En dan horen velen nog het getuigenis van hun ouders, grootouders en toegewijde vrienden.

Wie het doopverbond aangaan, worden begiftigd met geloof in Jezus Christus, en met de gave van de Heilige Geest komt de bevestiging dat het getuigenis dat we aangaande Christus hebben ontvangen waar is. Nephi beaamde dit: 'En dan zijt gij op dat enge en smalle pad dat tot het eeuwige leven voert; ja, gij zijt



*Het is binnen ieders bereik om een getuige van Hem te worden.*



## MIJN GETUIGENIS VAN DE HEILAND

Ik veronderstel dat mijn doop toen ik een kind van elf was het begin inluidde van mijn getuigenis van Jezus, tot wiens kerk ik toetrad. Sindsdien verlang ik de leringen van Jezus Christus na te volgen en de beginselen van het evangelie na te leven.

Mijn getuigenis van Jezus Christus is geleidelijk aan tot bloei gekomen en actief meedoen in de kerk heeft daar in grote mate toe bijgedragen. Ik heb vaak zijn grote liefde voor ons gevoeld in de prachtige natuur en ben Hem daardoor nog meer gaan bewonderen. Ik heb de Geest tot mij voelen getuigen wanneer ik vastte en bad, en in antwoord op die gebeden kreeg ik het besef dat Jezus Christus de Middelaar tussen onze hemelse Vader en ons is. En als ik in de tempel ben voel ik mij nog dichterbij Hem.

Mijn getuigenis is mijn hele leven blijven groeien en ik ben nu op het punt gekomen dat ik zonder twijfel weet dat Jezus Christus de Zoon van God is — mijn Redder en Verlosser. Deze kennis schenkt mij rust en vrede.

Joyce Bowler (Engeland)

door de poort naar binnen gegaan; gij hebt gehandeld naar de geboden van de Vader en de Zoon; en gij hebt de Heilige Geest ontvangen, *die van de Vader en de Zoon getuigt* ter vervulling van de belofte die Hij heeft gedaan: dat gij, indien gij langs de weg binnengaat, zult ontvangen' (2 Nephi 31:18; cursivering toegevoegd).

Het is een geestelijke gave om de woorden van anderen te geloven en een vervolggave daarop is 'door de Heilige Geest gegeven te weten dat Jezus Christus de Zoon van God is, en dat Hij gekruisigd is voor de zonden der wereld' (IV 46:13).

Die geestelijke bevestiging komt vaak in de vorm van gevoelens — een warm, vredig gevoel, een gevoel van zekerheid, een gevoel van verlichting. De Heer gaf aan Oliver Cowdery een getuigenis van het Boek van Mormon in de vorm van geestelijke gevoelens die bevestigden 'dat de woorden ofwel het werk welke gij hebt geschreven, waar zijn' (IV 6:17). Daar voegde de Heer aan toe: 'Indien u een verder getuigenis verlangt, denk dan terug aan de nacht toen u Mij in uw hart aanriep om de waarheid van deze dingen te mogen weten. Schonk Ik u geen vrede in uw gemoed aangaande de aangelegenheid? Welk groter getuigenis kunt u hebben dan van God?' (IV 6:22–23.) De vrede die de Geest tot iemands hart spreekt, is niet de enige manier waarop een geestelijke bevestiging komt, maar daar die van God komt, is er geen grotere. Net zoals wij door ons in de Schriften aan de woorden van Christus te vergasten, kunnen 'getuigen dat [we zijn] stem [hebben] gehoord en [zijn] woorden [nen]' (IV 18:36), kunnen we uit

bevestigende geestelijke gevoelens van God getuigen dat we zijn Zoon kennen en dat Hij leeft.

### **Wij zijn getuigen van Christus als ons leven zijn leringen weerspiegelt.**

Tijdens zijn bediening op het westelijk halfrond gaf de Heiland dit gebod: 'Houdt uw licht omhoog, opdat het voor de wereld zal schijnen. Zie, Ik ben het licht dat gij omhoog zult houden — dat wat Mij hebt zien doen' (3 Nephi 18:24). De mensen moeten de gestalte van Jezus Christus in ons kunnen ontwaren. Onze manier van handelen, spreken, kleden en zelfs denken, dient Hem en zijn leringen te weerspiegelen. Voor Alma stond het gelijk aan een machtige verandering in ons hart ondervinden en zijn beeld in ons gelaat ontvangen (zie Alma 5:14). In diezelfde geest gebod de Heer dat we zoals Hij moeten zijn (zie 3 Nephi 27:27). Hoewel wij niet bij Hem waren toen Hij op aarde was, *zien* wij Hem en wat Hij heeft gezegd en gedaan wanneer wij de Schriften onderzoeken. En als wij zijn levenspatroon overnemen, getuigen wij van Hem.

Ik herinner mij het voorbeeld van een katholiek priester, die ik leerde kennen toen we beiden betrokken waren bij hulpprojecten in Nashville (Tennessee). Pastoor Charles Strobel ontwikkelde een project voor daklozen, van wie hij er een paar tegelijk van straat haalde en liet meedoen aan een hervormingsprogramma. Hij wijdde onnoemelijk veel uren aan de terugkeer van deze mensen naar een normaal leven. Ik wist niet wat ik hoorde toen men mij zei dat zijn moeder een paar jaar terug was gedood door een dakloze. De naastenliefde van pastoor Strobel strekte zich ook



CARL HENRICH BLOCH, HET BAD VAN BETESDA, MET DANK AAN HET BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY MUSEUM OF ART; FOTO JOHN LUKE, GEËNSCENEERD.

uit tot daklozen onder wie zich iemand bevond die zijn dierbare moeder op geweldadige wijze om het leven had gebracht.

In alle tijden is de belangrijkste boodschap van de apostelen en profeten dat bekering noodzakelijk is om door de verzoening van Jezus Christus vergeving van zonden te krijgen. Onze eigen bekering legt getuigenis af van Hem en van zijn genadekracht, waarmee Hij ons vergiffenis schenkt en reinigt. We hoeven niet volmaakt te zijn om ons getuigenis geldig te laten zijn, zo lang we ons maar inspinnen om ons leven te voegen naar de norm van de Heiland. President Ezra Taft Benson (1899–1994) raadde ons wijselijk aan om bij dit proces zowel geduld als ijver te betrachten:

‘Een christelijke levenswandel komt ons niet aanwaaien, vaak komen de groei en verandering langzaam en haast onmerkbaar. (...)

‘(...) Tegenover iedere Paulus, iedere Enos en iedere koning Lamoni staan honderdduizenden mensen voor wie zich het

bekeringsproces zich veel subtieler, nauwelijks waarneembaar, voltrekt. Dag aan dag komen ze dichterbij de Heer, waarbij zij zich er haast niet van bewust zijn dat ze gestalte geven aan een goddelijk leven. Hun leven wordt gekenmerkt door menslievendheid, dienstvaardigheid en toewijding. Ze zijn als de Lamanieten van wie de Heer zei dat ze “werden gedoopt met vuur en met de Heilige Geest; en zij wisten het niet” (3 Nephi 9:20; cursivering toegevoegd).<sup>2</sup>

**Wij zijn een getuige van Christus als we anderen tot Hem helpen komen.**

Nephi somde in een vreugdevolle uiting op: ‘Wij spreken over Christus, wij verheugen ons in Christus, wij prediken Christus, wij profeteren over Christus, en wij schrijven volgens onze profetieën, opdat onze kinderen zullen weten op welke Bron zij mogen vertrouwen voor vergeving van hun zonden’ (2 Nephi 25:26). Wij kunnen evenzo veel doen om anderen, in het bijzonder onze kinderen, tot Christus te brengen.

**D**e mensen moeten de gestalte van Jezus Christus in ons kunnen ontwaren. Onze manier van handelen, spreken, kleden en zelfs denken, dient Hem en zijn leringen te weerspiegelen.

## IN DE WEERSPIEGELING VAN ZIJN LERINGEN

Het zal in het vijfde jaar van mijn studie geesteswetenschappen zijn geweest toen ik een les kreeg in de waarde van een voorbeeld. Elke keer als onze docent het klaslokaal betrad, stond er een tekening van hem op het bord, die was getekend door een paar van mijn klasgenoten. En elke keer vroeg deze docent ons om de tekening uit te vegen. Verder maakte hij er geen woorden aan vuil.

Ik was bijzonder onder de indruk van zijn wijze en nederige houding en wilde weten tot welke kerk de man behoorde. Ik kwam er achter dat hij lid was van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Ik besloot de zendelingenlessen te volgen en liet mij op 10 september 2000 dopen. De man die mij zo'n goed voorbeeld had gegeven, bleek later mijn gemeentepresident te zijn.

Ik getuig dat Jezus ons hoogste voorbeeld is. Zijn voorbeeld navolgen is voor ons, heiligen der laatste dagen, reden genoeg om een goed leven te leiden. Daardoor kunnen ook wij een goed voorbeeld zijn.

**Kimba Kabangu (Democratische  
Republiek Kongo)**



Nephi's woorden 'wij spreken over Christus' duiden erop dat we altijd bereid zijn om met anderen over onze gevoelens aangaande de Heiland van gedachten te wisselen. Vaak zijn er situaties waarin wij in een ongedwongen en ontspannen sfeer kunnen bespreken wie Hij is en wat Hij heeft gedaan en gepredikt, en anderen aanmoedigen Hem ook lief te hebben en te volgen.

'Wij verheugen ons in Christus' impliceert dat we over het algemeen een positieve, opgewekte instelling hebben, die ons geloof in Christus weerspiegelt. We weten dat 'zijn genade [ons] genoeg' is om ons van dood en zonde te verlossen en in Hem vervolmaakt te worden (zie Moroni 10:32-33). Hoewel teleurstellingen en zelfs tragische gebeurtenissen ons niet bespaard blijven, weten we dat ons eeuwige geluk dankzij

Hem vaststaat. Met het geloof in Jezus Christus dat van ons afstraalt, tonen we anderen 'die vermoeid en belast [zijn]' hoe Hij hun rust kan geven (zie Matteüs 11:28-30).

'Wij prediken Christus' houdt zeker verband met zendingswerk, zowel van de voltijdzending als het lid, maar sluit ook ons onderwijs in tijdens de eredienst, de zondagschool en soortgelijke gelegenheden, waarbij Hij het onderwerp van onze studie en instructie is. Onze deelname, hetzij als leerkracht, hetzij als leerling, is onderdeel van onze rol als getuige van Hem. En onze individuele studie, die voorafgaat aan onze deelname, is een verder bewijs van ons geloof.

'Wij profeteren over Christus' betekent dat we ons getuigenis van Hem verwoorden door de kracht van de Geest (zie 1 Korintiërs 12:3).



afwachting van 'de grote en geduchte dag des Heren' (Maleachi 4:5-6; zie ook LV 2; 128:17-18), getuigen we dat Christus weer zal komen en dat ons hart zich tot onze vaders moet keren ter voorbereiding op zijn komst (zie Maleachi 4:6; LV 2:2).

'En wij schrijven volgens onze profetieën' geeft aan dat het wijs is om ons getuigenis van Christus vast te leggen. Het is ons bekend dat het getuigenis dat we geven 'in de hemel [wordt] opgetekend om door de engelen te worden aanschouwd; en zij verheugen zich over [ons]' (LV 62:3). Onze eigen nakomelingen en anderen verheugen zich wellicht op een dag over ons getuigenis van

Christus, dat wij voor hun nut, zelfs vóór hun geboorte, hebben opgeschreven.

Wanneer u voelt dat de Heilige Geest steeds weer in vele verschillende situaties en bij verschillende ervaringen tot uw ziel van Hem getuigt, wanneer u zo goed mogelijk probeert om het licht van zijn voorbeeld in uw dagelijkse leven omhoog te houden, en wanneer u tot anderen getuigt en hun leert hoe ze Hem kunnen volgen, bent u een getuige van Jezus Christus. God vergunne u het verlangen van uw hart om gerekend te worden tot wie 'het getuigenis van Jezus hebben ontvangen' (LV 76:51) en hun hele verdere leven trouw bleven aan dat getuigenis (zie LV 138:12). ■

#### NOTEN

1. Titelblad, het Boek van Mormon.
2. 'Een grote verandering in ons hart', *De Ster*, maart 1990, p. 7.

## ANDEREN TOT HEM HELPEN KOMEN

'Zuster Hopkins, dit zijn de tien zonnestraaltjes die u dit jaar les zult geven', kondigde de raadgeefster in het jeugdwerkpresidium aan. Ik was een nieuwe bekeerling en ik geef ruitertlijk toe dat ik doodsbenauwd was voor deze roeping. Hoe kon ik lesgeven in iets wat ikzelf nog niet onder de knie had? En hoe moest ik zoveel spring-in-'t-veldjes in bedwang houden? Maar zowel de bisschop als de jeugdwerkpresidente verzekerde mij dat ik gezegend zou worden als ik mij in deze schrikbarende roeping vastbeet.

En mij erin vastbijten moest ik als ik mij het evangelie eigen wilde maken en daar fatsoenlijk in wilde onderwijzen. Dus las ik elke week het lesboek — een zee van evangelielicht — en bad en bepeinsde hoe ik de beginselen op mijzelf en op de kinderen kon toepassen. Mijn voorbereiding en onderwijs bezorgden mij een getuigenis van het goddelijke geboorterecht dat Gods kinderen hebben. Ik ontdekte dat iedere ziel uniek is en grote waarde heeft. De eenvoudige jeugdwerklessen brachten niet alleen glans op de gezichtjes van zijn dierbare kinderen, maar ze brachten ook het geloofszaad dat in mij was gekiemd toen ik de waters van de doop inging tot bloei.

Ik zal eeuwig dankbaar zijn voor dat heerlijke jaar met de zonnestraaltjes en een roeping die mijn leven veranderde. Ik zowel als de kinderen zijn er op vooruitgegaan door de leringen van Jezus Christus.

**Trish Isabella Hopkins (Maine, VS)**



'Het getuigenis van Jezus is de geest der profetie' (Openbaring 19:10). Gelijk hen die in tijden van weleer zijn geboorte profeteerden, bevestigden ook wij in woord en daad de profetieën van zijn wederkomst. Door voor onze voorouders de doop en andere heilige verordeningen te verrichten met het priesterschapsgeslacht dat door Elia is hersteld in

# Aanbidding door LOFZANGEN

*Door de lofzangen kunnen we tot onze Heiland naderen.*

**I**k wou dat ik zo mooi kon zingen als zuster Schneider. Kon ik maar zo goed pianospelen als broeder Menendez. Hoe vaak hebben we dit niet gehoord of gedacht? Soms denken we dat een muzikaal talent een bijzondere gave is die alleen voor anderen is weggelegd, een talent om trots op te zijn, maar dat buiten ons bereik ligt.

In De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen behoren muziek en zang aan iedereen toe.

Door de gezangen kunnen we onze dank en lofprijzing uiten, het herstellende evangelie van de Heiland leren kennen, zijn verzoening gedenken, en ons voornemen Hem te volgen.

## Dank en lof uiten

Toen het oude Israël uit Egypte was bevrijd 'zong Mozes met de Israëlieten de Here [een] lied' (Exodus 15:1). Toen de Jaredieten de oceaan overstaken 'zongen [zij] de Heer lof toe' (zie Ether 6:9). En

toen de eerste heiligen der laatste dagen de Kirtlandtempel inwijdden, zongen ze de nieuwe lofzang die William W. Phelps geschreven had: 'Gods Geest brandt in 't harte'.<sup>1</sup> In elke bedeling van het evangelie hebben de kinderen Gods Hem lof toegezongen.

Veel van onze lofzangen delen in die geest van jubel en lof. Zo verkondigt een andere geliefde lofzang van William W. Phelps:

*Verlosser van Isr'el,  
onz' enige vreugd,  
tot wie voor een zegen wij gaan,  
een schaduw bij dag  
en een licht in de nacht,  
van dwaling heeft Hij ons  
ontdaan.<sup>2</sup>*

Een lofzang kan ook uiting geven aan onze dank voor specifieke zegeningen, zoals in dit welbekende vers:

*Wij danken U, Heer, voor profeten,  
ons tot leiding in deez' laatste tijd,  
wij danken voor 't rein evangelie,  
welks licht onze ziel zo verblijdt.*

*Wij danken voor iedere zegen  
die Gij uitstort van uw milde troon,  
wij achten het vreugd U te dienen,  
vervullen met liefd' uw geboon.<sup>3</sup>*

## JEZUS HEEFT ONS LIEF

Eens zat ik op de bank naar een cd te luisteren. Toen ik de lofzang 'Leer mij te wand'len in 't licht van de Heer' (lofzang 198) hoorde spelen, moest ik aan het zoenoffer van Jezus Christus voor ieder van ons denken. Ik dacht aan zijn liefde, ootmoed en medeleven. Mijn hart vulde zich met dankbaarheid. De Geest des Heren getuigde tot mij dat de Heiland ons liefheeft.

Mijn tweejarig zoontje zat naast mij platen van Jezus Christus te bekijken. Hij moet ook iets gevoeld hebben, want hij keek mij aan en zei: 'Mammie, Jezus houdt van u!'

Jezus Christus heeft een plek in mijn leven en in dat van mijn gezin. Hij is in mijn gedachten en in mijn hart. Zijn evangelie heeft mijn leven veranderd.

**Tamara Miranda Macário de Oliveira (Brazilië)**



FOTO TOKIO ONOGI, GEÏNSENEERD

Wanneer wij deze lofzangen zingen, geven wij gehoor aan het gebod 'indien gij vrolijk zijt — d.w.z. als u blij of gelukkig bent —, prijst dan de Here met gezang, muziek (...), en met een gebed van lof en dankzegging' (IV 136:28).

#### Zijn evangelie leren

Behalve dank en lof uiten, bieden de lofzangen ons ook de kans om het evangelie van Jezus Christus te leren. Deze vertrouwde lofzang voor kinderen legt bijvoorbeeld heel eenvoudig en mooi onze relatie tot onze Vader in de hemel uit:

*Ik ben een kind van God,  
door Hem op aard' gebracht.  
Hij heeft mij met een veilig thuis  
en ouders lief bedacht.<sup>4</sup>*

Uit andere lofzangen leren we hoe we de evangeliebeginselen kunnen naleven, zoals

in de veel gezongen lofzang die in de pionierstijd is geschreven:

*Komt, heil'gen komt, geen werk  
noch strijd gevreesd,  
maar uw reis blij volbracht!  
Schijnt zwaar de tocht, volhardt,  
zijt kloek van geest,  
naar uw kruis krijgt gij kracht.  
't Is beter voor ons vastberaân  
met moed en blijdschap voort  
te gaan,  
Dan dat de zorg ons harte kwell':  
Alles wel! Alles wel!<sup>5</sup>*

En er zijn lofzangen, geliefd onder de heiligen, die ons zeggen Christus' dienstknechten na te volgen, zijn gekozen profeten in deze tijd. 'Ere de man', bijvoorbeeld, herinnert ons aan de belangrijke rol die de profeet Joseph Smith in de herstelling van het evangelie heeft gespeeld:



*Ere de man tot wie sprak weer Jehovah,  
die tot profeet werd gezalfd door de Heer.  
Hij was d'ontsluiter der laatste bedeling,  
eens geven volken en vorsten hem eer.<sup>6</sup>*

Door deze en andere lofzangen te bepeinen en de bijbehorende schriftuurverwijzingen die onderaan de bladzijde in het zangboek staan op te zoeken, kunnen we het evangelie meer gaan begrijpen en de Heiland indachtig zijn.

#### **Zijn verzoening gedenken**

Een van de belangrijkste manieren om aan de Heiland te denken is wekelijks aan het avondmaal deel te nemen. Ter voorbereiding op deze heilige ceremonie, zingen wij een lofzang. Avondmaalslofzangen herinneren

ons aan Christus' offer en wat dat voor ons inhoudt:

*Aanschouw, de grote Redder stierf,  
bevredigd' een gebroken wet,  
waardoor verzoening Hij verwierf, (...)  
en ons van dood en zonde redt.<sup>7</sup>*

*Onschuldig vloeyde eens zijn bloed  
als losprijs voor de mens.  
Zijn leven gaf Hij ons tot heil,  
vervullend's Vaders wens.<sup>8</sup>*

*Als 'k denk aan zijn wonden voor onze  
strafwaardigheid,  
zal 'k ooit dan vergeten zijn groot'  
offervaardigheid?  
Nee, nee, 'k zal Hem prijzen, zolang  
'k hier op aarde leef,  
Totdat ik Hem eer in de bemelse gaarde  
geef.<sup>9</sup>*

Avondmaalslofzangen die nadenkend en gebedvol worden gezongen, richten onze aandacht op de Heiland. Die voorbereiding geeft hernieuwde betekenis aan onze deelname aan het avondmaal, zodat we ons vaster verbinden aan Christus' naam, altijd aan Hem denken en zijn geboden beter naleven.

#### **Jezus Christus volgen**

Het vaste voornemen om de Heiland te volgen, komt in veel van onze lofzangen tot uitdrukking. Met onze zang getuigen we tot onze Vader in de hemel dat we verlangen zijn Zoon te volgen. Overweeg bijvoorbeeld deze regels:

*Hemelse Vader, wij danken u zeer  
voor uwe leiding en liefde zo teer.  
Dankbaar tot U is ons loflied gericht,  
blij nu, blij nu, wij wand'len in 't licht.<sup>10</sup>*

De lofzang 'Ik ga daar waarheen Gij mij zendt' heeft een soortgelijke strekking:

## **MIJN ZEGENINGEN TELLEN**

Ik ben nu vijftien jaar lid van de kerk. In die jaren heb ik zo mijn beproevingen en problemen gehad. Maar er zijn veel, veel meer redenen om neer te knielen en God te danken voor zijn oneindige liefde.

In de bekende lofzang staat:

*Dus in alle moeiten, zorgen zonder tal,  
wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.  
Dank Hem voor uw zegen, eng'len staan u bij,  
schenken kracht en troost u, blijven aan uw zij.  
(‘Tel uw zegeningen’, lofzang 163.)*

Wanneer ik daar de kans toe krijg, getuig ik dat er hier vreugde voor ons is weggelegd en dat ons in het hiernamaals een volheid van vreugde wacht. Ik getuig dat God dat mogelijk heeft gemaakt en dat wij straks, dankzij onze Heiland, eeuwig bij Hen kunnen wonen.

**Maribel Loayza de Aranda (Argentinië)**

## IK VOELDE MIJ GELEID

Toen ik lang geleden in Noorwegen op zending was, riep mijn zendingspresident de zendingelingen bijeen om ons te zeggen dat we gevraagd waren om in twee diensten tijdens de inwijding van de Londentempel te zingen, die in 1958 plaatsvond. Mij werd gevraagd te spelen.

Toen we bij de tempel aankwamen, zag ik tot mijn ontzetting dat er geen piano was, maar een orgel. Ik had geen ervaring met dat orgel, dus moest ik iemand vragen om de registerknoppen in te stellen. Mijn hemelse Vader hoorde mijn vertwijfelde smeekbedes, want een zuster schoot mij te hulp, die het orgel instelde voor een zacht prelude en ook voor koorbegeleiding.

Gedurende mijn vertwijfeling kwam er een kalm gevoel over mij. En terwijl ik zonder enige voorbereiding op het onbekende orgel speelde, voelde ik de liefdevolle, helpende hand van de Heiland. Na een uitvoering van het koor, wendde president David O. McKay zich tot onze zendingspresident en zei: 'Prima vertolking.' Ik was diep ontroerd dat we zo gezegend waren in onze uitvoeringen. Het was foutloos gegaan.

Jezus de Christus is de Zoon van God, de Eniggeborene van de Vader. Hij is de heilige Messias, de Vrededorst. Hij leeft en zal wederkomen.

**Richard Broberg (Idaho, VS)**

*'k Vertrouw dan steeds need'rig op uwe zorg,  
daar 'k weet: Gij bemint mij teer.  
Ik volg dan het voorbeeld, door U gesteld,  
Wat Gij wilt zal 'k wezen, o Heer.'*<sup>1</sup>

Onze liederen — hetzij tot lof, dank, kennis, gedenking of toewijding — zijn de Heer welgevallig. Hij heeft gezegd: 'Mijn ziel schiept behagen in het gezang des harten; ja, het gezang der rechtvaardigen is Mij een gebed, en het zal verhoord worden met een zegen op hun hoofd' (LV 25:12).

Glukkig zei de Heer niet: 'Alleen mooie liederen zijn Mij een gebed', of 'Ik luister alleen naar muzikaal talent'. Het is met onze muziek als met ons leven: Hij is veel meer geïnteresseerd in

de staat van ons hart dan in onze bekwaamheid.

Ongeacht onze zangprestatie en onze zangkennis kunnen we allemaal de lofzangen meezingen. En als we met ons hart zingen, komen we door de lofzangen tot Christus. ■

### NOTEN

1. Zie lofzang 2.
2. 'Verlosser van Israël', lofzang 6.
3. 'Wij danken U, Heer, voor profeten', lofzang 17.
4. 'Ik ben een kind van God', lofzang 195.
5. 'Komt, heil'gen, komt', lofzang 15.
6. Lofzang 24.
7. 'Aanschouw, de grote Redder stierf', lofzang 127.
8. 'Hoe groot de wijsheid', lofzang 131.
9. 'k Sta spraak'loos', lofzang 129.
10. 'Leer mij te wand'len in 't licht van de Heer', lofzang 198.
11. Lofzang 179.



# Duidelijke & waardevolle waarheden

**W**ij zijn zeer gezegend met zowel hedendaagse Schrift als de Bijbel, omdat ze Jezus Christus aan ons openbaren en van Hem getuigen. Hierna volgen 25 waarheden over de Heiland met corresponderende schriftteksten en leringen van hedendaagse profeten. (Dit overzicht is geen volledige lijst met leringen over deze onderwerpen. De onderwerpen worden uitgebreid behandeld in 'De levende Christus: het getuigenis van de apostelen' op p. 42 van deze uitgave.)

Leerstelling	Bijbel	Hedendaagse Schrift en profeten
1 De Vader, Zoon en Heilige Geest zijn drie aparte personen.	'Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord, en de Heilige Geest; en deze drie zijn een' (1 Johannes 5:7; zie ook Matteüs 3:16-17, Handelingen 7:55).	'Ik heb altijd gezegd dat God een afzonderlijke persoon is, dat Jezus Christus een afzonderlijke persoon van God de Vader is, en dat de Heilige Geest een afzonderlijke persoon en een Geest is: die drie zijn drie afzonderlijke personen en goden' (Joseph Smith, <i>Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith</i> [2007], p. 45).
2 De Vader en Zoon hebben een lichaam van vlees en beenderen, de Heilige Geest is een persoon van geest.	'Betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals jij ziet, dat Ik heb' (Lucas 24:39; zie ook Genesis 5:1; Johannes 14:9; Filippenzen 3:21).	'De Vader heeft een lichaam van vlees en beenderen, even tastbaar als dat van de mens; de Zoon eveneens; maar de Heilige Geest heeft geen lichaam van vlees en beenderen, maar is een Persoon van Geest. Ware het niet zo, dan kon de Heilige Geest niet in ons wonen' (LV 130:22; zie ook 3 Nephi 11:13-15).
3 De drie leden van de Godheid zijn volkomen eensgezind.	'Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals Wij' (Johannes 17:11).	'Het zijn drie onderscheiden goddelijke wezens, maar zij zijn één in doel en streven. Samen brengen Zij dat schitterende, goddelijke plan ten behoeve van de verlossing en verhoging van Gods kinderen ten uitvoer' (Gordon B. Hinckley, 'In dit goddelijke drietal geloof ik', <i>Liabona</i> , juli 2006, p. 8; zie ook 3 Nephi 11:27).
4 Gods werk en heerlijkheid is de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen.	'Doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie' (2 Timoteüs 1:10; zie ook Johannes 3:16-17; 1 Korintiërs 15:22; Hebreeën 9:11-12, 28).	'Want zie, dit is mijn werk en mijn heerlijkheid: de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen' (Mozes 1:39; zie ook LV 29:43).

Leerstelling	Bijbel	Hedendaagse Schrift en profeten
--------------	--------	---------------------------------

**5** Jezus Christus was in het begin bij de Vader en is de Eerstgeborene.

'In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.  
'Dit was in den beginne bij God' (Johannes 1:1-2; zie ook Romeinen 8:29; Hebreeën 1:5-6).

'Ik was in het begin bij de Vader, en ben de Eerstgeborene' (IV 93:21; zie ook 3 Nephi 9:15; Mozes 2:26).

**6** In de voorsterfelijke wereld koos onze hemelse Vader Jezus Christus tot Heiland.

'[Christus] was van tevoren gekend, vóór de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u' (1 Petrus 1:20; zie ook Openbaring 13:8).

'Mijn geliefde Zoon, die mijn Geliefde en Uitverkorene is geweest vanaf het begin, zeide tot Mij: Vader, uw wil geschiede en de heerlijkheid zij de uwe voor eeuwig' (Mozes 4:2; zie ook Ether 3:14).

**7** Onder leiding van zijn Vader heeft Jezus de aarde geschapen.

'Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is' (Johannes 1:3; zie ook Jesaja 40:28; Kolossenzen 1:6).

'Zie, Ik ben Jezus Christus, de Zoon van God. Ik heb de hemelen geschapen en de aarde en alle dingen die daarin zijn' (3 Nephi 9:15; zie ook Mosiah 3:8; Mozes 1:33).

**8** Jezus Christus is de Jehova van het Oude Testament.

'Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben ik' (Johannes 8:58; zie ook Genesis 22:14; 1 Korintiërs 10:1-4).

'Wij hebben in ons hart een standvastige en onwrikbare overtuiging van de goddelijke zending van de Heer Jezus Christus. 'Hij was de grote Jehova van het Oude Testament, de Schepper die onder leiding van zijn Vader alles heeft geschapen' (Gordon B. Hinckley, 'Een tijd van dankbaarheid', *Liabona*, december 1997, p. 2; zie ook Abraham 2:8).





Leerstelling	Bijbel	Hedendaagse Schrift en profeten
<p><b>13</b> Alleen Jezus was bij machte om voor onze zonden te boeten.</p>	<p>'Er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden' (Handelingen 4:12).</p>	<p>'Hij <i>kon</i> zijn zending vervullen, omdat Hij de Zoon van God was en Hij de macht Gods bezat. (...)  'Geen sterfelijk wezen had de macht of het vermogen om alle andere stervelingen uit hun verloren en gevallen staat te verlossen, noch kon iemand anders zijn leven afstaan en daarmee een universele opstanding van alle andere stervelingen teweegbrengen.  Alleen Jezus Christus was in staat en bereid om een dergelijke verlossende liefdesdaad tot stand brengen' (Ezra Taft Benson, 'Jezus Christus — onze Heiland en Verlosser', <i>De Ster</i>, december 1990, p. 5; zie ook Alma 34:8–10).</p>
<p><b>14</b> Jezus heeft de banden des doods verbroken.</p>	<p>'Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn' (1 Korintiërs 15:20; zie ook Johannes 14:19; 1 Korintiërs 15:54).</p>	<p>'Welnu, er is een dood die een stoffelijke dood wordt genoemd; en de dood van Christus zal de banden van die stoffelijke dood verbreken, zodat allen uit die stoffelijke dood zullen worden opgewekt' (Alma 11:42; zie ook Mosiah 16:7–8; Alma 22:14).</p>
<p><b>15</b> Jezus is de Heiland en de Verlosser van de wereld.</p>	<p>'En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld' (1 Johannes 4:14; zie ook Lucas 2:11).</p>	<p>'Hij komt in de wereld, opdat Hij alle mensen moge redden, indien zij naar zijn stem willen luisteren; want ziet, Hij lijdt de pijnen van alle mensen, ja, de pijnen van ieder levend schepsel, van alle mannen, vrouwen en kinderen' (2 Nephi 9:21; zie ook LV 66:1; Mozes 1:6).</p>
<p><b>16</b> Jezus is de Messias van het Nieuwe Testament.</p>	<p>'De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt, die Christus wordt genoemd; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen.  'Jezus zeide tot haar: Ik, die met u spreek, ben het' (Johannes 4:25–26; zie ook Lucas 4:16–21).</p>	<p>'Ja, namelijk zeshonderd jaar vanaf het tijdstip waarop mijn vader Jeruzalem had verlaten, zou de Here God een profeet onder de Joden doen opstaan — ja, een Messias, of met andere woorden, een Heiland der wereld' (1 Nephi 10:4; zie ook 2 Nephi 2:26; Mozes 7:53).</p>
<p><b>17</b> De Heer is aan zijn 'andere schapen' in het oude Amerika verschenen.</p>	<p>'Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder' (Johannes 10:16).</p>	<p>'En voorwaar, Ik zeg u dat gij het zijt van wie Ik heb gezegd, andere schapen heb Ik, die niet van deze kudde zijn; ook die moet Ik leiden, en zij zullen mijn stem horen; en er zal één kudde zijn en één herder' (3 Nephi 15:21; zie ook 3 Nephi 19:2–3; 26:13, 15).</p>

Foto: John Lurie. Inset: Mark Anderson. Het laatste avontuur van de avontuursoverlevenden, Koolleerling, Toespraak

Leerstelling	Bijbel	Hedendaagse Schrift en profeten
<p><b>18</b> Jezus Christus is onze Middelaar en Voorspraak bij de Vader.</p>	<p>'Want er is een God en ook een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus' (1 Timoteüs 2:5; zie ook 1 Johannes 2:1).</p>	<p>'Heft uw hart op en weest verblijd, want Ik ben in uw midden en ben uw voorspraak bij de Vader' (LV 29:5; zie ook 2 Nephi 2:27–28; IV 45:3–5).</p>
<p><b>19</b> Jezus Christus is het licht en het leven van de wereld.</p>	<p>'Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben' (Johannes 8:12; zie ook Psalmen 27:1; Johannes 1:9).</p>	<p>'Want voorwaar, Ik zeg u dat Ik de Alfa en de Omega ben, het begin en het einde, het licht en het leven der wereld — een licht dat in de duisternis schijnt, en de duisternis begrijpt het niet' (IV 45:7; zie ook Mosiah 16:9; LV 12:9).</p>
<p><b>20</b> Jezus komt zijn volk te hulp naargelang hun zwakheden.</p>	<p>'Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen' (Hebreeë 2:18; zie ook Jesaja 53:5).</p>	<p>'En Hij zal de dood op Zich nemen, om de banden des doods, die zijn volk binden, los te maken; en Hij zal hun zwakheden op Zich nemen, opdat zijn binnenste met barmhartigheid zal worden vervuld, naar het vlees, opdat Hij naar het vlees zal weten hoe zijn volk te hulp te komen naargelang hun zwakheden' (Alma 7:12; zie ook LV 62:1).</p>
<p><b>21</b> De Heiland kan de menselijke inborst veranderen.</p>	<p>'Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen' (2 Korintiërs 5:17; zie ook 1 Johannes 5:4).</p>	<p>'Verwonder u niet dat het gehele mensdom moet worden wedergeboren, ja, mannen en vrouwen, alle natiën, geslachten, talen en volken; ja, geboren uit God, veranderd van hun vleselijke en gevallen staat in een staat van rechtvaardigheid, waardoor zij, door God verlost, zijn zonen en dochters worden;</p>
<p><b>22</b> Jezus Christus heeft in de laatste dagen zijn oorspronkelijke kerk hersteld.</p>	<p>'En Hij [zal] de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende[n];</p> <p>'Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher' (Handelingen 3:20–21; zie ook Matteüs 17:11).</p>	<p>'Aldus worden zij nieuwe schepselen; en als zij dit niet doen, kunnen zij geenszins het koninkrijk Gods beërven' (Mosiah 27:25–26; zie ook Mosiah 5:2, 7; Alma 5:14).</p>
		<p>'En opdat ook zij aan wie deze geboden werden gegeven, macht zouden hebben om het fundament te leggen van deze kerk, en haar tevoorschijn te brengen uit de donkerheid en uit de duisternis, de enige ware en levende kerk op het oppervlak der gehele aarde, waarin Ik, de Heer, welbehagen heb' (LV 1:30; zie ook LV 20).</p>



**Leerstelling****Bijbel****Hedendaagse Schrift en profeten**

**23** Jezus leidt zijn kerk door middel van profeten en apostelen.

'[Gij zijt] gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is' (Efeziërs 2:20).

'Het hoofd van de kerk is de Heer Jezus Christus. Het is zijn kerk. Maar de profeet is het aardse hoofd' (Gordon B. Hinckley, 'De kerk ligt op koers', *De Ster*, januari 1993, p. 51).

**24** Jezus zal op zekere dag naar de aarde terugkeren.

'Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen' (Handelingen 1:11; zie ook 1 Tessalonicenzen 4:16; Openbaring 1:7).

'Want Ik zal Mijzelf met macht en grote heerlijkheid openbaren vanuit de hemel met al zijn heerscharen, en duizend jaar lang in gerechtigheid bij de mensen op aarde wonen, en de goddelozen zullen niet standhouden' (IV 29:11; zie ook IV 34:6; Mozes 7:62-64).

**25** Jezus Christus zal de wereld rechtvaardig oordelen.

'Omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen' (Handelingen 17:31; zie ook Psalmen 9:8; Jesaja 11:3-4).

'Wie zich bekeert en zich in mijn naam laat dopen, zal worden vervuld; en indien hij tot het einde volhardt, zie, hem zal Ik onschuldig houden voor het aangezicht van mijn Vader ten dage dat Ik zal staan om de wereld te oordelen' (3 Nephi 27:16; zie ook IV 19:1-3).

HARRY ANDERSON, DE HEMELVAART





# Jezus heeft mij hief

'Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen' (Matteüs 18:4; zie vss. 1-5).

JAY BRITNIT WILKO, CHROEPT ZIJN HEEDS, MET DANK, ALS IKTUS THE ART, AARSCOM POP, UTOPIA, KOPPELEN MET TOESERAM

ILLUSTRATES PAUL MANN

## In de armen van zijn liefde gesloten

Lorna Lee R. Anderson

**T**oen onze zoon, Nolan, net een jaar was, kreeg hij een beroerte als gevolg van de complicaties veroorzaakt door een hersenvliesontsteking. Hij is nu veertien en kampt met een lage-bloed-drukshunt, leerproblemen en een halfzijdige verlamming.

Ondanks deze hobbels heeft hij onze verwachtingen overtroffen. Elke mijlpaal die hij bereikt, brengt ons grote vreugde. Hij heeft geduld geleerd en heeft een vastberadenheid gekregen waar menigeen een voorbeeld aan kan nemen.

Mijn man, Ryan, en ik, maar ook onze vijf andere zoons, zijn geestelijk gegroeid door onze ervaringen met Nolan. Soms raken we ontmoedigd

en maken ons zorgen over zijn toekomst, maar dan tellen we onze zegeningen, zien in hoeveel liefde en zorg we van onze hemelse Vader en zijn Zoon krijgen, en denken terug aan een gebed dat verhoord werd toen Nolan zes was.

Op een avond toen we niet goed raad wisten met Nolans problemen, knielden mijn man en ik neer om over zijn toestand te bidden. In ons gebed spraken we vooral onze zorg uit dat Nolan het heel moeilijk had met zijn gehavende gevoel van eigenwaarde. We vroegen oprecht dat Nolan de liefde van onze Heiland mocht voelen en mocht beseffen hoe waardevol hij was als kind van God.

De volgende ochtend kwam Nolan meteen de keuken ingelopen, waar ik het ontbijt aan het klaarmaken was. Vóór het ontbijt speelde hij doorgaans met zijn broers of plofte hij op de bank neer. Maar dit keer

klimde hij resoluut op een kruk bij de ontbijtbar, keek mij aan en zei: 'Ik heb vannacht een droom gehad.'

Ik voelde dat het hem ernst was en hij had direct mijn volledige aandacht.

'Echt waar?' vroeg ik. 'En wat gebeurde er in je droom?'

'Jezus was er', antwoordde hij eenvoudig, 'En Hij hield mij in zijn armen.'

Ik heb een getuigenis dat onze Vader in de hemel onze gebeden hoort en verhoort en dat onze Heiland onze Voorspraak bij de Vader is. Zij kennen ons stuk voor stuk. Zij zijn Zich bewust van onze behoeften en mogelijkheden. Zij weten hoe Ze ons te hulp moeten komen.

Moroni zegt ons: 'Indien gij vraagt met een oprecht hart, met een eerlijke bedoeling en met geloof in Christus, zal Hij de waarheid (...) aan u openbaren door de macht van de Heilige Geest. En door de macht van de Heilige Geest kunt gij de waarheid van alle dingen kennen' (Moroni 10:4-5). Ik ben er achter dat deze tekst niet alleen slaat op een getuigenis van het Boek van Mormon krijgen, maar ook op elke vraag waar we oprecht een antwoord op willen. Wanneer we met problemen, hartzeer en beproevingen te maken krijgen, is ons hart intens oprecht en onze bedoeling volkomen eerlijk.

Ik ben ontzettend dankbaar dat ik lid ben van de kerk van de Heiland, omdat het evangelie mij steeds duidelijker wordt als ik het bestudeer, mijn naaste dien en de Heilige Geest mij onderwijst. Ik ben dankbaar dat ik weet dat onze Heiland eenieder zal helpen, troosten en leiden. Ik weet dat Jezus ons allemaal 'in de armen van [zijn] liefde' sluit (IV 6:20) als we tot Hem komen. ■

ILLUSTRATIES PAUL MANN



---

## *Ik weet dat mijn Verlosser leeft*

Christy Rusch Banz  
Kerkelijke tijdschriften

**A**ls eerstejaarsstudent aan de Brigham Young University-Idaho (toen nog Ricks College) miste ik mijn familie. Maar na een paar maanden begon ik mij thuis te voelen en genoot ik volop van het studentenleven. Ik was in mijn flat aan het leren toen de telefoon ging.

'Christy, ik heb slecht nieuws voor je', zei mijn moeder, terwijl haar stem brak. 'Je vader is vannacht

overleden aan een hartstilstand.'

Terwijl ik naar adem hapte, sloegen mijn emoties op hol. Ik had mijn vader een paar dagen daarvoor nog gezien, maar ik had er geen idee van gehad dat het de laatste keer zou zijn. De dood van mijn vader was een enorme schok voor de hele familie; de klap kwam ook hard aan in mijn thuiswijk. Papa was pas 53 en hij was de bisschop van de wijk.

De daaropvolgende dagen vulden zich met bezoekjes en telefoontjes van familie, vrienden, leden uit de wijk en burens. We voelden ons ongeloflijk gesterkt door de blijken van liefde die binnenstroomden. Op de begrafenis haalden we herinneringen op over ons leven met hem en getuigden we van het heilsplan en het leven na de dood.

Papa was een goed echtgenoot, een toegewijd heilige der laatste dagen, een enthousiast hopman en een fantastisch vader geweest. Hij was veel mensen tot zegen geweest. Na de begrafenis wijdde mijn oudste broer het graf, waarna wij ons als gezin al snikkend door 'Ik ben een kind van God' (lofzang 195) heen worstelden.

Ik ging de dag na de begrafenis terug naar school. Ik was liever niet gegaan, maar ik wist dat ik verder moest met mijn leven en dat de plicht riep. Sommige dagen waren zwaarder dan andere. Dan moest ik heel veel aan mijn vader denken. Gelukkig had ik veel steun aan het heilsplan en mijn geloof in Jezus Christus voor de vragen waar ik mee zat.

**T**erwijl ik zat te schrijven voelde ik de Geest zo sterk, dat ik zonder enige twijfel wist dat mijn hemelse Vader van mij hield.

Ongeveer twee weken na mijn vaders dood, nam ik mijn dagboek mee naar een kapel op de campus om mijn gevoelens en de gebeurtenissen rond papa's dood op te schrijven. Terwijl ik zat te schrijven voelde ik de Geest zo sterk, dat ik zonder enige twijfel wist dat mijn hemelse Vader van mij hield, dat Hij een plan met mij voor had en dat Hij mij nooit in de steek zou laten. Toen ik klaar was met schrijven, klonk de muziek van de lofzang 'Ik weet dat mijn Verlosser leeft' (lofzang 92) uit de luidsprekers op het dak van het nabijgelegen studiecentrum. Meteen vormden zich de

woorden van de lofzang in mijn gedachten:

*Ik weet dat mijn Verlosser leeft,  
niets dat mij zoveel troost hier  
geeft!*

*Hij leeft, van 't leven eens  
berooft,*

*Hij leeft, mijn immer levend  
Hoofd. (...)*

*Hij leeft, mijn zegenrijke Bron,  
Hij leeft, mijn Licht, mijn  
Levenszon.*

*Hij leeft, geeft in mijn zwakheid  
kracht,*

*Hij leeft, en hoort mijn bange  
klacht.*

Ik weet zeker dat mijn Verlosser leeft en dat Hij van mij houdt. Omdat Hij uit het graf is herrezen, weet ik dat mijn vader en al onze dierbaren die ons zijn voorgedaan straks weer zullen leven. Deze waarheden schenken mij grote troost. ■

## Mijn onverwachte paasfeest

Marianne Monson

**P**asen was voor mij als klein kind altijd een bijzonder feest. Na de kerk gaven mijn ouders hun kinderen les in de verzoening en de opstanding; 's avonds hadden we een gezellige tijd samen. Vaak kwamen er vrienden bij ons eten, wat zowel heuglijk als heerlijk was. Vanwege die tradities werd Pasen mijn favoriete feest — een gewijde tijd voor het gezin om de opstanding van de Heiland te vieren.

In een jaar dat ik in Londen studeerde, was ik alleen met Pasen. Mijn wijk vergaderde pas in de middag, dus had ik 's ochtends niet echt iets te doen. Ik dacht aan thuis, kilometers ver weg, waar ze de dag zonder mij vierden. Ik voelde mij leeg en verdrietig.

Aanvankelijk wilde ik mij overgeven aan zelfbeklag, maar toen begon ik mij af te vragen hoe ik zin aan deze dag

kon geven. Ik dacht aan de mensen die ik dagelijks voorbijliep in de drukke ondergrondse. Zoals in zoveel grote steden boden de metrostations onderdak aan zwervers die hun hand ophiielden. Ik had vaak met ze te doen als ik ze zag en ik werd mij ervan bewust dat ik niet de enige in



**D**e verdoemde vagebond hield de zak dicht tegen zich aan, alsof hij een kostbare schat vasthield.



Londen was die met Pasen alleen was. Vreemden helpen leek mij een goede manier om mijn dankbaarheid te uiten voor de heerlijke paasfeesten die ik als kind had gekend.

Ik maakte een paar lunchpakketten klaar, die bestonden uit belegde boterhammen, fruit, crackers en een flesje drinken. Toen ging ik op weg naar de ondergrondse, op zoek naar de mensen die ik soms uit de weg was gegaan. De meesten waren dankbaar voor de lunch. Tegen ieder zei ik: 'Vrolijk Pasen!'

Toen ik nog een lunch over had, zag ik een man die er wel heel haveloos uitzag. Zijn kleren waren vuil, er lag leed op zijn gegroefde gezicht en in zijn ogen zag ik diep verdriet. Toen ik hem de lunch aanbood, keek hij mij verrast aan.

'Wat is dat?' vroeg hij.

'Een lunch', antwoordde ik.

'Dank u, zeer bedankt', zei hij. Zijn blik veranderde plots in vreugde en dankbaarheid. Hij hield de zak dicht tegen zich aan, alsof hij een kostbare schat vasthield.

'Geen dank', zei ik, ontroerd door de blik op zijn gezicht. 'Vrolijk Pasen, meneer.'

'Vrolijk Pasen!', sprak hij monter.

Terwijl ik naar huis liep, kwamen de woorden van koning Benjamin in mijn gedachten: 'Want zie, zijn wij niet allen bedelaars?' (Mosiah 4:19.) Ik besepte maar al te goed dat we zonder de Heiland allemaal uitgeworpen, haveloos en aan ons lot overgelaten zouden zijn. Maar de Heiland bekommert Zich om ons en biedt ons datgene waarnaar we allemaal in ons diepste zelf verlangen: de hoop dat we rein kunnen zijn, dat we weer zullen leven en op een goede dag bij Hem zullen terugkeren.

Geconfronteerd met zonde en dood, sta ook ik als bedelaar voor de Heiland. Maar Hij bekommert zich om mij en schenkt mij genade. Op zekere dag zal ik voor Hem staan en zal op mijn gezicht diepe dankbaarheid te lezen zijn, die ik ook, hoe kort ook, op het gezicht van die verdeemoedigde vagebond had waargenomen.

Op weg naar huis begon ik te huilen. Mijn eenzaamheid had plaatsgemaakt voor blijdschap en een groter begrip van de woorden van koning Benjamin en de barmhartigheid van de Heiland. Ik dankte de Heer stilletes voor het geschenk waarmee deze man mij had verrast. Ik had hem een eenvoudige lunch aangeboden; hij had mij een waar paasfeest bezorgd. ■

---

## *De reddende hand van de Heiland*

Scott McCoy

**I**n een zomer dat ik opgroeide in Arkansas (VS) vroegen mijn burens mij of ik zin had om aan een groot stuwmeer in Sardis (Mississippi) te gaan kamperen, vissen en zwemmen. We genoten een paar dagen van allerlei leuke bezigheden.

Op de dag dat we weer huiswaarts gingen, doken we nog een allerlaatste keer het water in. Mijn vrienden en ik gooiden elkaar een strandbal toe, en één keer gooiden ze zo hard dat de bal over mijn hoofd heen zeilde en een metertje of zo achter mij terechtkwam. De wind blies de bal vervolgens over het wateroppervlak nog



verder weg van mij. Ik ging er achteraan, maar de wind bleef de bal voor mij uit blazen. Binnen de kortste keren had ik de bakens bereikt aan het eind van het ondiepe zwembassin. De bal was achter de bakens geblazen in de richting van het midden van het meer.

Ik zwom zonder pardon langs de bakens. De bal was niet ver van mij vandaan en ik zou die zo te pakken hebben. Ik had per slot van rekening een cursus reddend zwemmen gevolgd en had het embleem van de cursus trots op mijn zwembroek laten stikken. Ik voelde mij als een vis in het water en twijfelde er geen moment aan dat ik de bal kon ophalen.

De wind bleef de bal echter buiten mijn bereik blazen. Soms was ik er zo



**N**et als de man in de boot kwam de Heiland mij te hulp toen ik Hem het hardst nodig had.

dicht bij dat ik hem bijna kon aanraken, waarna hij weer wegzeilde. Ten slotte werd de bal ver buiten mijn bereik geblazen.

Ik had pas in de gaten hoe ver ik van de bakens verwijderd was, toen ik even uitrustte. Het water leek veel donkerder en kouder dan in het ondiepe zwembassin. Toen ik naar de oever keek, besepte ik dat ik bijna in het midden van het stuwmeer was beland. Ik hield de strandbal voor gezien en begon terug te zwemmen. Ik was dan wel doodmoe maar maakte mij geen zorgen. Ik was jong en wist dat ik het wel zou redden.

Maar terugzwemmen was makkelijker gezegd dan gedaan, de wind die de bal zo ver had weggeblazen, zag in mij nu een nieuwe speelbal. Hoe hard ik ook zwom, ik kwam

maar weinig vooruit. Mijn armen en benen begonnen als lood te wegen. Ik hield in om te watertrappelen en me te laten drijven, om zo mijn krachten te herwinnen.

Toen hoorde ik een bekend geluid — het geluid van een motorboot. Ik was blij en opgelucht dat er een bootje langsrij kwam en dat ik een lift naar de oever kreeg. Mijn armen en benen weigerden dienst. Ik kon mij niet eens de boot in hijsen, dus sloeg ik een arm over de kant en bleef zo hangen terwijl de vreemde mij langzaam naar het zwembassin trok. Ik greep mij vast aan een van de bakens, liet de boot los, zwaaide ten dank en zwom naar de oever.

Vijftien jaar later was ik weer in moeilijkheden. Ik had veel te lang

in een poel van zonde rondgezwommen. Ik was de wereld ingedoken op zoek naar zaken die weinig of geen waarde hadden en was naar diep water afgedreven. Ik was uitgeput en de wanhoop nabij. De zaken die ik had nagejaagd bleven buiten mijn bereik en de duisternis leek mij op te slokken.

Vertwijfeld riep ik mijn hemelse Vader aan. Net als de man in de boot kwam de Heiland mij te hulp toen ik Hem het hardst nodig had. Bij monde van een hedendaagse profeet heeft Hij mij naar het Boek van Mormon geleid. Hij heeft mij langs het pad van bekering geleid en mij in de wateren van de doop van mijn zonden gereinigd. Toen heeft Hij mij op hoge grond neergezet. Ik doe sindsdien al het mogelijke om daar te blijven. ■

## IK BEN EEN HEILIGE DER LAATSTE DAGEN

**T**oen onze zoon Nicolás vijf was, ging hij naar een van de beste scholen van de stad. De school wordt beheerd door een andere kerk. Nicolás werd toegelaten hoewel hij niet tot die kerk behoorde.

Op zekere dag nam een van de hoofden van de school en kerk Nicolás apart om hem te vragen waarom hij niet meedeed aan de godsdienstplechtigheden van de school.

Nicolás zei: 'Ik ben een heilige der laatste dagen.'

De man probeerde Nicolás op andere gedachten te brengen en zei dat alle kerken waarheid in zich hebben en in Jezus Christus geloven.

Nicolás antwoordde: 'Mijn ouders leren mij respect voor uw kerk, maar ik vind het fijn om een heilige der laatste dagen te zijn.' De man accepteerde

dit antwoord en liet hem verder met rust.

Nicolás is, zelfs voor zijn ouders, een goed voorbeeld van hoe je Jezus Christus kunt volgen. ■

Luz Yesenia Moreno Rivera (Colombia)

*'Wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben'*  
(Johannes 8:12).



## EEN EMMER LIEFDE

**N**a een ongelukje moet ik met een stok lopen, daardoor loop ik langzaam. Trappen zijn moeilijk voor me. In de kerk was ik altijd bang dat ik van de trap zou vallen — tot die zondag dat ik een zacht stemmetje naast mij hoorde en ik een handje in mijn hand voelde: 'Kom maar. Ik houd u wel vast.'

Ik keek omlaag en zag de zelfverzekerde glimlach van de negenjarige Gabriel.

'Goed zo!' zei ik. 'Vanaf nu ben jij mijn helper. Daar gaan we!'

Niemand had Gabriel gestuurd. Hij zag dat een oma hulp nodig had en stond voor haar klaar.

Nu lopen Gabriel en ik elke zondag zonder angst de trap af.

Ik heb later tegen Gabriels ouders gezegd: 'Het is niet zijn lichamelijke kracht waar mijn angst van wegebt. Het is de emmer liefde die hij elke zondag over mij leeggooit. Gabriel is een vriendelijke reus!' ■

Norma Ramos de Oliveira (Brazilië)



# Ik heb vele wonderen gezien

*Als kind luisterde ik graag naar verhalen uit de Bijbel, vooral de verhalen over de wonderen die Jezus deed. Ik stelde mij voor hoe bijzonder het moet zijn geweest om in die tijd te leven. Sindsdien heb ik vele wonderen in mijn eigen leven gezien.*

*Ik weet dat de Heer Jezus Christus mij persoonlijk kent en betrokken is bij mijn leven. In moeilijke tijden heb ik door de Heilige Geest zijn troost en hulp gevoeld. Ik getuig dat Hij van mij houdt en dat Hij er altijd is als ik zijn hulp nodig heb. Als ik mijn bemelse Vader erom bid, zal de Heer de weg banen, zodat ik duidelijk zie wat ik moet doen.*

*Ik ben heel dankbaar voor zijn offer en liefde voor mij. Ik weet dat Hij leeft en dat ik niet naar onze Vader in de hemel kan terugkeren zonder zijn evangelie na te leven. Ik weet dat Hij het hoofd van de kerk is en dat Hij beden ten dage tot zijn profeten spreekt.*

**Willem Mooij, Nederland**



**N**a de vele getuigenissen die  
van Hem zijn gegeven, is dit  
het getuigenis, het laatste van  
alle, dat wij van Hem geven: dat Hij  
leeft! (LV 76:22.)

DUTCH







**N**a de vele getuigenissen die  
van Hem zijn gegeven, is dit  
het getuigenis, het laatste van  
alle, dat wij van Hem geven: dat Hij  
leeft! (LV. 76:22.)

DUTCH



4 02022 63120 2