



# DE NESTER.

1 JANUARI 1908.

Ziet, ik verkondig U  
grootte blijdschap, die al  
den volke wezen zal.





GROETENIS VAN HET EERSTE PRESIDENTSCHAP  
AAN DE HEILIGEN IN DE NEDERLANDSCHE ZENDING.

---



Wij begeeren den leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste Dagen en allen goeden vrienden en oprechten zoekers naar waarheid in Nederland onzen zegen en vriendelijke groetenis aan te bieden ter gelegenheid van deze feestdagen, welke door de geheele Christelijke wereld gevierd worden ter gedachtenis van de geboorte van den Zaligmaker, die, door Zijne weergalooze goedheid en barmhartigheid, onze overtredingen op Zich genomen en ons verlost heeft, de zonde van alle menschen dragende indien zij zich maar willen bekeeren en Hem gehoorzamen. Wij wenschen u geluk, die gehoor hebt gegeven aan de getuigenissen van de Ouderlingen welke tot u gezonden zijn in deze bedeeing van de volheid der tijden, bekleed met autoriteit en macht van omhoog, om het herstelde Evangelie te prediken en de verordeningen daar van te bedienen. Wij vertrouwen, dat gij

zult voortgaan getrouwheid te betoonen en gehoorzaam te zijn, onder alle omstandigheden, aan de roeping welke gij ontvangen hebt, opdat gij in Zijne rust moge ingaan en met de getrouwen in het koninkrijk van onzen Vader gekroond worden. Want groot is de belooning van hen, die het Evangelie ontvangen en getrouw gehoorzaam zijn. Hoe groot die zal zijn is niet aan de wereld geopenbaard, want de schriften zeggen: „Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des menschen niet is opgeklimmen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijnen Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods”. (I Cor. 2 : 9, 10.)

Zoo groot is de liefde van onzen Hemelschen Vader voor Zijne kinderen, dat Hij niet alleen Zijn eeniggeboren Zoon gegeven heeft „opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe”, maar heeft ons de belofte gegeven, dat als wij in alle nederigheid de geboden van Zijnen Zoon ontvangen en in Hem gelooven wij Gods zonen en met macht in Zijn koninkrijk gekroond zullen worden. Paulus zegt ons in Romeinen 8 : 14-17, dat: „Zoovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreeze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader! Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zoo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; zoo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden”.

Als de Zaligmaker de smarten van alle menschen geleden heeft opdat allen zich kunnen bekeeren en tot Hem komen (Leer en Verb. 18 : 11) en niet behoeven te lijden als Hij geleden heeft, als zij Hem gehoorzaam zijn; (Leer en Verb. 19 : 17) hoe dankbaar zullen wij dan zijn en met welke vreugde zullen wij Hem prijzen voor Zijne liefdevolle goedheid. En hoe ijverig moeten wij zijn, om anderen te onderwijzen, opdat zij zich met ons in de waarheid kunnen verheugen! De Heere zegt in Leer en Verbonden, afdeeling 6 vers 13: „Indien gij goed wilt doen, ja, tot het einde getrouw blijven, zoo zult gij in het koninkrijk van God zalig worden, denwelke de grootste van alle gaven Gods is; want er is geen grootere gave dan de gave der zaligheid”. En in afdeeling 18: „Gij zijt geroepen bekeering tot dit volk te roepen: En als het zijn zal, dat gij al uwe dagen zult arbeiden, om bekeering tot dit volk te roepen en slechts ééne ziel tot Mij brengt, hoe groot zal dan uwe vreugde zijn met hem in het koninkrijk van Mijnen Vader. En nu, als uwe vreugde groot zal zijn met ééne ziel, die gij tot Mij in het koninkrijk van Mijnen Vader zult gebracht hebben, hoe groot zal dan uwe vreugde zijn als gij vele zielen tot Mij zult brengen”.

Wij gevoelen, dat wij van de Heiligen in Nederland kunnen zeggen,

dat wij hen achten als onder de beste burgers te behooren. Zij kunnen niets anders zijn, en getrouw aan hun geloof zijn, want dit leert hun trouw aan hun gouvernement te zijn, waar zij ook wonen. Eene leerstelling welke zeer nadrukkelijk op het gemoed van de Heiligen wordt gedrukt is, dat: „Wij gelooven onderdanig te moeten zijn aan Koningen, Presidenten, Heerschers en Vorsten, in het gehoorzamen, eeren en onderhouden der wetten”. Bovendien gelooven wij: „te moeten zijn eerlijk, oprecht, kuisch, welwillend, deugdzaam, en in goeddoen aan alle menschen. Onze zending is eene zending van vrede en goedwilligheid; en door gehoorzaamheid aan de leer van Christus, zijn de Heiligen noodzakelijkerwijze eerlijke, kuische, arbeidzame, matige, vredelievende en aan de wet getrouwe burgers. Leeft zoo, dat gij gemeenschap met God kunt hebben; houdt de geboden van uwen Verlosser en leert anderen naar uw voorbeeld te wandelen en gij zult de achting en gunst van oprechte onbevooroordeelde menschen hebben.

Het doel der Kerk is niet menschen over te halen of aan te moedigen hun geboorteland te verlaten, maar getrouw en gehoorzaam in hunne onderdanigheid tot hunne overheden te blijven en goede burgers te zijn. Wij wenschen dat de leden der Kerk zullen voortgaan ijverig te zijn in het leeren der waarheid en hunne plichten in de Kerk tot God en mensch, en in het vermeerderen van hun geloof in het Evangelie van Jezus Christus. Onze Ouderlingen moeten zeer voorzichtig vermijden tijdelijke voordeelen of wereldsche winsten aan de Heiligen voor te spiegelen, maar hun te waarschuwen, dat ons doel niet is tijdelijke voordeelen of drijfveeren voor te stellen, maar boven alle andere dingen hun geestelijk en tijdelijk welzijn voor te houden, het hun overlatende zoodanige andere waarschuwingen en ingevingen te ontvangen als de Geest des Heereu hen zal indachtig maken.

Het Nederlandsche volk, dat tot Zion vergaderde, is steeds onveranderlijk met groote vriendelijkheid en erkentelijkheid behandeld geworden, door het volk van dit land en voornamelijk door de Heiligen der laatste Dagen, en is steeds iedere beleefdheid betoond waarop alle waardige menschen aanspraak hebben, hetzij inboorling of vreemdeling; en in vele gevallen zijn zij tot plaatsen van eer en verantwoordelijkheid verheven geworden door het volk waaronder zij woonden, en wij verzoeken voor de Ouderlingen der Kerk in Nederland en elders en voor hen die de waarheid en hunne raadgevingen aannemen, dezelfde vriendelijke behandeling en achting, welke wij zoo blijmoedig geven aan menschen die onder ons wonen.

En wij begeeren tevens onze dankbaarheid uit te drukken voor eene blijvende liefde van het volk van Nederland, voor de mate van godsdienstvrijheid die in hun land heerscht en hen te danken voor de welwillende en gastvrije behandeling van de Ouderlingen der Kerk, die arbeiden zonder wereldsche vergoeding tot hun welzijn en van de

Heiligen die onder hen wonen. Wij houden het volk van Nederland in de hoogste achting voor hunne vele goede daden. Wij zijn verzekerd, dat het zaad van Israël onder hen is en zij van een edel geslacht afstammen.

In den strijd voor godsdienstvrijheid en vrije gedachte gedurende de „Hervorming” heeft er geen volk grooter moeilijkheden of wreedaardiger vervolging ondergaan of ooit grooter dapperheid en volharding voor de zaak van vrijheid en gerechtigheid betoond, dan het edele volk van Nederland. En van de groote mannen die God onder de volken der aarde voortgebracht heeft, gedurende dien machtigen strijd voor godsdienstige onafhankelijkheid, was er niet één grooter en edeler, dan de getrouwe Willem, Prins van Oranje, die zelfs zijn leven opofferde voor zijn land en vrijheid: „Niemand heeft meer liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijne vrienden”.

Moge de vrede en zegen van onzen Hemelschen Vader met de Heiligen in Nederland en in de geheele wereld zijn, en getrouwheid aan de waarheid die Hij geopenbaard heeft in hunne harten blijven gedurende de verwisselingen des tijds.

Wij zijn met toegenegen liefde

Uwe broederen

JOSEPH F. SMITH.

JOHN R. WINDER.

ANTON H. LUND.

Het Eerste Presidentschap.

---

## EEN VERHEVEN SCHOUWSPEL.

---

Rustig en kalm liggen de herders in de velden van Ephrata en in hun vromen eenvoud bespreken zij den toestand waarin het Joodsche volk verkeert en als uit één mond spreken zij het verlangen uit, dat de tijd spoedig mag komen, dat de beloofde Messias komen zal. Terwijl zij hunne kudden gedurende den nacht bewaken en over de beloften der Profeten spreken, schijnt het alsof de hemelen geopend worden en een lichtkolom nederdaalt. De herders staan ontsteld op en turen omhoog en zij zien, dat het eene groote schare van hemelsche wezens is, door een hemelsche lichtglans omgeven. De Engelen zingen een lied hetwelk de harten der herders van vreugde doet trillen en zij jubelen van blijdschap, zij vernemen de boodschap, dat de Messias geboren is. Hun verlangen is vervuld en hun geloof niet beschaamd.

En terwijl de nagalm van het „Vrede op aarde, in de menschen een welbehagen” nog wordt vernomen, spoeden de herders zich naar Bethlehem en ja waarlijk, daar in een kribbe, in doeken gewonden, zooals de Engel gezegd had, vonden zij den Messias, hun Verlosser.

Zij vragen niet: Hoe, kan dit de Verlosser wel zijn? Is dit waarlijk Gods Zoon, want ziet hoe eenvoudig Zijne geboorte is? Neen, niets van dit alles, zij gelooven, knielen neer en aanbidden.

Eenvoudig geloof. Geloovige eenvoud.

Welzalig de man of vrouw, die het bezit.

---

## GROETENIS AAN DE HEILIGEN IN NEDERLAND.

DOOR APOSTEL C. W. PENROSE, PRESIDENT DER EUROPEESCHE ZENDING.



Kerstmisgroet aan de Heiligen in Nederland, de geboorteplaats van vrijheid, waar godsdienst-vrijheid in het leven kwam, strijdende tegen geweld, dweperij, woede en brandstapels. Ik bemin het volk, dat voor menselijke rechten pal staat, welks voorvaderen de boeien van verdrukking hebben verbroken, hunne oogen voor het licht der voortkomende waarheid openden, moedig tegen dwaling en verkeerdheden streden en de vlag van vrijheid over de groote zee naar de westelijke wereld droegen. Daar werd die vlag opgeheven om alle menschen van verschillende natiën te bedekken, die onder haar banen wil vergaderen. Het Evangelie van de laatste dagen

kwam voort onder haren invloed, en wordt thans tot de einden der aarde gebracht.

Het volk van Holland, vervuld met den geest zijner voorvaderen, neemt het Evangelie aan met blijdschap, als het dit hoort en begrijpt, omdat het opgevoed is den Bijbel te gelooven en God te aanbidden. De Nederlanders zijn vrij te hooren en te lezen en aan te nemen wat zij gelooven, zonder vrees voor priesterlijke ban of den toorn van tyrannen. Het Evangelie door goddelijke openbaring hersteld in de laatste dagen gaat steeds verder voort in Nederland en brengt vreugde in de harten van duizenden. Het is het zuivere Evangelie van Jezus den Nazarener, Wiens geboortedag wij vieren en Wiens goddelijkheid wij erkennen.

Hij was een boodschapper van vrede en vrijheid en de groote waarheden die Hij verkondigde zullen nooit van de aarde verdwijnen. Geen wezen dat ooit in sterfelijkheid woonde, heeft onder de menschen zulk een nalatenschap van liefde en zulk een blijvenden en toenemenden invloed op de menschheid achter gelaten als Hij. Alhoewel de menschen voor vele eeuwen van vele Zijner leeringen zijn afgedwaald, zoo is nochtans zijn voorbeeld en zijn Zijne voorschriften als een vuurbaak geweest voor het volk in duisternis, en heeft hen voorwaarts geleid tot het groote licht, dat in de laatste dagen voort zou komen. Waar de klank van Zijn naam gehoord is geworden, daar heeft dit goed gedaan. Zijn naam wordt door millioenen verheerlijkt, alhoewel velen Zijne

majesteit of zending niet ten volle beseffen. Geloovige en ongeloofige tezamen buigen voor Zijn verheven grootheid en zijn getroffen door Zijne teederheid en liefde. Als het niet was voor Hem en dat wat Hij op aarde heeft gelaten, zoo zou de wereld met geweld vervuld zijn en Satan zou algemeene heerschappij hebben. Engelen zongen met Zijne geboorte en stonden aan Zijne zijde toen Hij, na Zijnen gruwelijken dood en heerlijke opstanding, ten hemel voer als de Machtige, de sleutelen over hel en dood bezittende, om aan de rechterhand des Vaders te zitten en eeuwige macht en heerschappij te bezitten.

Wij herdenken Zijn komst in een lagere sfeer en prijzen Hem als onzen Verlosser. Wij doen dit, niet alleen met lofliederen en gezangen, maar door aan Zijn woord gehoorzaam te zijn, Zijne leer te gelooven, in Zijnen doop gedoopt te zijn, van Zijnen Geest ontvangen hebbende en in Zijne wegen te wandelen. Dat is ware toewijding en Hij wil deze aannemen.

Hij heeft een machtig profeet in deze laatste tijden opgewekt, om van Hem getuigenis te geven en den weg te bereiden voor Zijn tweede komst. Zooals zijn meester, Jezus, werd de Profeet Joseph Smith door de menschen verworpen en verzegelde zijn getuigenis met zijn bloed. Wij vieren zijn geboortedag zoowel als die van onzen Zaligmaker en erkennen de waarheid, dat beiden één zijn in geloof en onderricht en in hetzelfde werk betrokken waren, alhoewel Joseph slechts een mensch was en Jezus de Christus, het leven en het licht der wereld.

De Heiligen des Heeren in Nederland kunnen zeer goed beiden waardeeren, den Heere Jezus Christus en Zijn getrouwen dienstknecht Joseph Smith, daar zij het ware geloof hebben ontvangen en deelhebbers geworden zijn des Heiligen Geestes, welke getuigenis geeft van beiden: den Vader en den Zoon.

Ik bied hen allen mijne heilwenschen aan ter gelegenheid van dit feest: Aan de Ouderlingen die, ver van hun tehuis in de bergen van het Westen, de blijde boodschap van groote vreugde verkondigen, die door het Kind van Bethlehem aan de wereld gebracht werd en door Hem in deze laatste bedeeing werd hersteld. Tevens aan de leden Zijner Kerk die tot kennis der waarheid gebracht zijn, door Zijn bloed van zonden gereinigd zijnde, verkregen in het water des doops en vervuld met den Heiligen Geest, welke in alle waarheid leidt, en leden van Zijn lichaam geworden zijn en deelhebbers aan Zijne zaligheid. Vrede zij u allen; vreugde en dankzegging kome van uwe lippen; het licht des Heeren schijne en wone in uwe woonplaatsen; de rijke zegeningen van het eeuwig verbond blijven met u! Moge iedere volgende verjaardag van de geboorte des Zaligmakers u meer geloof, vertrouwen en hemelsche schatten brengen; mogen uwe voeten nimmer waggelen op den weg des eeuwigen levens.

Ik zegen u allen in den naam des Heeren!

## EEN BLIK IN HET VERLEDEN.

DOOR SYLVESTER Q. CANNON,  
PRESIDENT DER NEDERLANDSCH-BELGISCHE ZENDING.



Bij de verwisseling van het oude in het nieuwe jaar keeren onze gedachten als vanzelf tot de ondervindingen van het verleden, want door onzen tegenwoordigen bij onzen vroegeren toestand te vergelijken kunnen wij in zekere mate beseffen in hoeverre wij zijn voor- of achteruit gegaan. Ondervinding is de beste leermeesteres, en als wij ter harte nemen de in het verleden geleerde lessen, en dezelve toepassen op ons leven, dan zullen wij gewapend zijn om den strijd des levens tegemoet te gaan, en meer vooruitgang te maken. Vooruitgang is de zinspreuk van het Evangelie. Door onze ondervindingen van het verleden worden wij aangespoord tot meer ijverig streven in de toekomst.

Voor ieder lid der Kerk is er inderdaad reden tot vreugde bij het vernemen van den groei en voorspoed van dezelve. Het is nog geen 78 jaren sinds de Kerk werd georganiseerd door rechtstreeksche openbaring van den hemel aan den Profeet Joseph Smith. Toen telde zij maar weinige leden; thans is het aantal omtrent 400000. Ofschoon degenen die zich aangesloten hebben bij deze kerk altijd min of meer spot en vervolging hebben geleden van de wereld, in het bijzonder gedurende de vroege jaren van de Kerk toen velen het ontnemen van hunne goederen en zelfs van hun leven door wreedaards hebben ondergaan, toch is hun getuigenis immer versterkt en hun streven om vooruit te gaan grooter geworden. Door elken moeilijken tijd dat deze Kerk is gegaan, is zij altijd daaruit gekomen met helderder vooruitzichten. In de donkerste uren van beproeving, wanneer al de machten der duisternis hebben samengespannen dit werk te vernietigen, heeft de Heer Zijn werk en Zijn volk gered met het gevolg van vermeerderden bloei.

Vanaf het begin is de prediking van het Evangelie in de geheele wereld ten sterkste geboden door openbaring van den hemel. Aldus in het jaar 1838, nadat deze boodschap in verscheidene deelen van de Vereenigde Staten werd verkondigd, werd eerst eene zending in vreemde landen in Engeland aanvaard onder de leiding van Apostel Heber C. Kimball. Van daar breidde het Werk uit door geheel Europa. Sedert dat jaar 1838 hebben vele duizenden in de verschillende natiën het

nieuwe en eeuwige verbond met den Heer gemaakt, en zich daarin grootelijks verheugd. Alhoewel de aanvang van de prediking van het herstelde Evangelie in Nederland ons niet duidelijk bekend is, toch schijnt wel dat in het jaar 1861 er zendelingen van Duitschland alhier werkzaam waren. In 1864 werd Holland eene zending op zich zelve, toen Ouderling Jozeph Weiler hier naar toe gezonden werd om het werk voort te zetten. Bij zijne aankomst vond hij 25 leden met drie ouderlingen en één leeraar. Vanaf dien tijd tot ongeveer het jaar 1889 werd het zendingswerk voortgezet met gewoonlijk niet meer dan een of twee zendelingen van Zion terzelfder tijd, en somtijds met lokale ouderlingen alleen. Gedurende die 25 jaren waren er 18 zendelingen van Zion en omtrent 9 lokale ouderlingen werkzaam in dit veld. Hunne pogingen waren met goed gevolg bekroond, in het bijzonder in Gorinchem, Dedemsvaart, Deventer, Amsterdam, Zwolle en Rotterdam. De eerste conferentie in deze Zending werd te Gorinchem, 22 October 1865, gehouden. Gedurende de jaren sedert 1889 is het aantal zendelingen gestadig toegenomen. In die 19 jaren hebben 229 zendelingen van Zion en 22 lokale zendelingen hunne roeping in dit veld aanvaard. Aan het begin van 1907 waren er 47 zendelingen in Nederland en België. Gedurende dat jaar zijn 45 zendelingen aangekomen en 19 ontslagen, zoodat thans 73 zendelingen zich alhier bevinden. Met eene uitzondering zijn al de in het verlopen jaar aangekomen zendelingen de laatste zeven maanden gearriveerd en behalve eenige uitzonderingen zonder eenige kennis van de taal. Tengevolge van deze aanmerkelijke toename zijn verscheidene nieuwe arbeidsvelden geopend, en in het algemeen kunnen wij melden dat de vooruitzichten bemoedigend zijn.

In de 46 jaren dat deze boodschap is verkondigd in deze landen zijn er omtrent 3400 personen die zich hebben aangesloten bij de Kerk door den doop, benevens vele kinderen ingezegend; en ongeveer 1300 naar Zion zijn opgetrokken. Gedurende dit verlopen jaar is er zeer veel vrucht merkbaar geweest van de prediking van het Evangelie. Dit is aangetoond door het feit dat er 280 personen waren gedoopt, of 76 meer dan in 1906, en 138 kinderen ingezegend. Deze vooruitgang is toe te schrijven aan de rijke zegeningen des hemels op de getrouwe werkzaamheden van de zendelingen, alsook van de broeders en zusters. In andere opzichten is er een gezonde groei merkbaar. Er zijn thans in de Zending 2300 zielen.

Terwijl de prediking van het Evangelie tot de inwoners van deze landen met zulke rijke gevolgen is voortgezet geworden, is er ook een groot werk verricht geweest door velen dergenen die naar Zion zijn opgetrokken. Want zij zijn gegaan in de tempelen aldaar, en hebben veel tijd besteed in het verrichten van de plaatsvervangende verordeningen voor hunne afgestorvene familie-leden en vrienden die het Evangelie niet hadden gehoord. Eenigen zijn zoo ijverig geweest in dit gewichtige

werk dat zij die verordeningen voor een honderdtal van hunne verwanten en vrienden hebben gedaan.

In beide Hollandsch- en Fransch-sprekende deelen van de Zending is het Boek van Mormon sedert vele jaren in gebruik geweest. Het doet ons genoeg te kunnen melden dat het drukken van het boek der „Leer en Verbonden” in 't Hollandsch reeds is begonnen, en zal waarschijnlijk binnenkort voltooid worden. Een gedeelte van dit boek in de Fransche taal zal vermoedelijk dit jaar verschijnen.

In het zendingswerk neemt „De Ster” eene belangrijke plaats in. Bij den aanvang van dezen 13en jaargang gevoelen wij dat hare invloed ten voordeele van het werk nog veel meer uitgebreid kan worden. Tot dit einde vragen wij de getrouwe hulp van de zendelingen, heiligen en vrienden, in het verkrijgen van nieuwe intekenaren, en het geregeld vereffenen van de abonnementsgelden. Het zal ons ernstig streven zijn alle mogelijke verbeteringen te maken waardoor dit tijdschrift nog meer onderhoudend en opbouwend zal worden.

Met blijdschap kunnen wij mededeelen dat door volmacht van het Eerste Presidentschap der Kerk wij de noodige maatregelen hebben genomen om het gebouw „Excelsior” te Rotterdam te koopen. Dit ruime gebouw, waarvan melding is gemaakt op eene andere bladzijde, is goed ingericht met eene schoone zaal, kamers voor de zendelingen, enz.

De toestand van de heiligen zoowel op tijdelijk als op geestelijk gebied is in voor algemeen gunstig. Hoewel er voor iedereen uren van beproeving en tegenspoed komen, toch zullen deze strekken tot ontwikkeling van den mensch, als hij immer goeden moed houdt en streeft de beginselen van het Evangelie te gehoorzamen, zoowel als zijne dagelijksche verplichtingen te volvoeren.

Wij wenschen onzen broeders en zusters geluk en zegen in dit nieuwe jaar en hopen dat allen steeds voort zullen gaan de geboden des Heeren getrouw te onderhouden, meer liefde voor elkander te koesteren, en het Evangelie aan hunne bekenden en familie-leden verkondigen.

In alle opzichten zijn de vooruitzichten van het werk bevredigend. Door inacht te nemen de oogst in het verledene verzameld wordt men overtuigd dat het zaad van deze boodschap der laatste dagen alhier in goede aarde valt. Toch is het oogsten als 't ware nauwelijks begonnen. Door de getrouwe en naarstige werkzaamheden van de zendelingen, en ook van de leden, twijfelen wij niet dat nog grootere gevolgen in de toekomst zullen merkbaar worden. Daarom wenschen wij onze medewerkers aan het begin van dit nieuwe jaar aan te moedigen tot vernieuwden ijver en ernst in hunne verantwoordelijke roepingen opdat de toekomst nog overvloediger vruchten voort zal brengen. Wij nemen deze gelegenheid waar om al onzen lezers een voorspoedig nieuw jaar te wenschen zoowel op geestelijk als op maatschappelijk gebied, met de hoop dat allen immer standvastig zullen blijven in dit eeuwige verbond.

# DE STER.

Nederlandsch Orgaan van de Heiligen der laatste Dagen.

Redactie:  
SYLVESTER Q. CANNON.

Assistent:  
WM. J. DE BRIJ.

## AAN MIJNE LEZERS.



Bij den aanvang van mijn dertiende levensjaar neem ik de vrijheid mijn getrouwen lezers mijn portret aan te bieden, hopende, dat het gewaardeerd zal worden. Eene ster lijkt wel zeer eenvoudig te zijn, maar er gaat een groote les van uit. Ik wijs naar boven heen om u te zeggen, dat de roeping van den mensch naar hooger gewesten is. Tevens wijzen de punten der ster naar omlaag om u, mensch te zeggen dat alhoewel uw streven naar hoogere sferen is, gij toch de dingen der aarde niet geheel moet veronachtzamen, maar ook in deze uw plicht moet vervullen.

Twaalf jaren ben ik oud geworden en heb in de Nederlandsch-Belgische Zending onafgebroken geschenen en met steeds toenemende helderheid. Velen zijn door mijne stralen verlicht geworden en die in hun licht gewandeld hebben, zijn niet van het spoor gedwaald. Veel heb ik gezien en ondervonden en mijne eenigste begeerte is, om van af deze oogenblikken met meer glans en grooter helderheid te schijnen en mijne stralen krachtiger en verder te werpen opdat zij tot in vele donkere harten mogen doordringen om daar blijvend licht in te werpen.

Getrouw heb ik als ster mijne roeping volbracht en zal dat ook verder steeds betrachten. Het spijt mij echter dat ik niet altijd naar waarde ben geschat geworden en somtijds in mijne taak ben tegengewerkt omdat mijn schijnsel bedekt is geworden, doordat ik ongelezen in een donker hoekje ben weggeborgen, om daar te blijven. Erg dankbaar ben ik hen, die mij steeds met gretigheid hebben gelezen en niet tevreden waren om alleen van mijn licht te genieten, maar ijverig hebben medegewerkt om mijn gebied grooter te doen worden en meer lezers voor mij hebben aangeworven.

Lieve lezer, wil mij helpen nog grooter werk te volbrengen en gij zult er ongetwijfeld voor gezegend worden. Soms ben ik met schamele kleeding bedekt geworden en vaak heb ik hongerig moeten gaan, omdat er niet altijd geregeld voor mijn onderhoud gezorgd is, want ook een ster heeft onderhoud noodig om te blijven bestaan. Maar ik ben vergevingsgezind en ik vraag een ieder lezer mij de broeder- of zusterhand te reiken en te zamen beter te doen in de toekomst.

Een gezegend nieuwjaar!

*Uw vriend „De Ster”.*

## HERINNERINGEN VAN MIJNE REIS NAAR ZION IN 1867.



Het was in Mei 1867, dat mijne oude moeder (zij was 75 jaar oud) en ik, vergezeld van nog acht Nederlanders, naar Zion vertrokken. Wij voeren van Rotterdam met het stoomschip „Minnesota” en kwamen na zestien dagen zeereis behouden te New-York aan. Buiten de Hollanders waren er nog vele anderen personen van verschillende nationaliteiten, die met ons de reis hadden aanvaard. Op zee stierf een klein kind, dat volgens de op zee gebruikelijke manier begraven werd. Wij reisden per spoor van New-York naar Council Bluffs, alwaar toebereidselen voor de reis door de wildernissen gemaakt werden. Toen alles gereed was

vertrokken wij. De karavaan bestond uit 460 zware wagens, ieder getrokken door acht ossen. Iederen dag legden wij omtrent 20 mijlen af. Het was een verheven schouwspel als wij des avonds kampeerden. De wagens werden in een cirkel geplaatst, het vee en de menschen er binnen. Er werden gewapende wachters omheen geplaatst en vuren ontstoken tot het bereiden van voedsel. De kapitein ging rond om te zien of alles in orde was en wij onze gebeden deden en of er eensgezindheid was. Het jonge volkje vermaakte zich met zingen, muziek enz. Om 9 uur werd met een hoorn het signaal tot slapen gegeven en alles werd dan rustig. Gedurende den nacht werd er echter streng gewaakt. Des morgens ten half zeven werd het signaal geblazen voor het morgengebed. Als het ontbijt genuttigd was en de vuren uitgedoofd waren, werd de tocht verder voortgezet. Mijne oude moeder kon in de wagen op kisten zitten en zoo reizen, maar aangezien er geen plaats genoeg was voor allen, had ik het genoegen iederen dag in het heete zand te kunnen loopen. Wij leerden elkaar spoedig kennen en op zulk eene reis is het niet altijd zonnenschijn, maar er doen zich veel moeilijkheden voor.

Er stierven vele ossen, omdat zij vergiftige planten hadden gegeten. Van de twee wagens waar wij toebehoorden stierven er 4 zoodat 6 van de 8 ossen den wagen moesten trekken.

Als een bewijs van stipte gehoorzaamheid en orde dient het volgende. Er was bevel gegeven geen graan te koop en van soldaten, die wij mochten ontmoeten en in een fort thuis behoorden. De broeder met wien ik reisde was dit gebod ongehoorzaam en kocht graan van de soldaten. Zij kochten van dat geld drank en waren al zeer spoedig

erg beschonken. Gedurende den nacht schoten zij op ons kamp en vele kappen van de wagens werden door de kogels doorboord: wij brachten een zeer angstigen nacht door. De man die hiervan de oorzaak was werd ternauwernood toegestaan in ons midden te blijven en niet weggezonden te worden. Wij allen erkenden dat de bewarende hand des Heeren over ons was geweest.

Daarna kwam er eene zwaardere beproeving, de geele koorts brak in ons midden uit en 42 slachtoffers, klein en groot, vielen als prooi van die treurige ziekte. Zij werden aan den weg begraven. Eerst werden de lijken in kisten gedaan en dan begraven, maar toen het hout op was, werden de lijken in doeken gewikkeld en zoo in de kuilen gelegd.

De levensvoorraad werd zeer gering en wij moesten erg zuinig zijn. Ik herinner het mij nog levendig, hoe ik met blijdschap een korst brood oprapte, die ik in het wagenspoor zag en alhoewel er reeds vele wagens over gereden waren, zoo smaakte het als zoete koek.

De reis duurde erg lang, de zomer ging voorbij en de winter begon zich duidelijk te vertoonen. Mijne schoenen waren zoo erg versleten, dat mijne teenen er door kwamen en zoo moest ik in de sneeuw loopen. Mijne teenen waren eenmaal bevroren en de broeders moesten mij helpen. Ik moest in de sneeuw gaan zitten zoodat zij beter werden. Iedere winter zijn zij nog steeds pijnlijk.

Eenmaal kwamen er drie wilde Indianen uit de bergen naar ons toe en vroegen om geschenken. Zij waren geheel naakt en met harige huiden bedekt. Zij geleken veel op beren en wij waren erg bevreesd. Toen wij hun van levensmiddelen en andere geschenken voorzien hadden, vertrokken zij weer. De broederen dachten, dat er een groot aantal verborgen was, want kort voor deze ontmoeting hadden wij een onzer zusters van Zweden verloren. Het had zich als volgt toegedragen. Zij was eenigszins van de karavaan afgedwaald, werd door Roodhuiden opgenomen, op een paard gebonden en spoedig was zij uit ons oog verdwenen. Haar kernen en schreeuwen was hartverscheurend, maar wij konden haar niet helpen. De bedroefde vader, man en vijf kinderen dezer zuster waren niet te troosten, want zij begrepen dat zij elkaar in dit leven niet meer zouden weerzien.

Op zekeren dag, toen de broeders uitgezonden waren wild te schieten, dwaalde een broeder te ver weg en door de jagers als een wild beest aangezien en dood geschoten. Dit was een zeer droevig voorval.

Ik zal niet verder over mijne ondervindingen uitwijden, maar wil mijn getuigenis geven, dat ik mij steeds verheugd gevoelde en nooit murmureerde of klaagde, maar altijd dankbaar was, waardig te zijn naar Zion te mogen optrekken, aldaar groote zegeningen te ontvangen en in het geloof versterkt te worden. Het duurde zeven maanden eer wij in de valleien der bergen aankwamen. Groot was de vreugde der

broederen die ons tegemoet kwamen met groote potten soep, zoodat wij allen verkwikt werden.

Groot is de genade en liefde des Heeren over Zijne kinderen, die Hem willen vreezen en gehoorzamen.

Van de Hollanders die met mij optrokken zijn er zes afgevallen en mijne moeder en ik waren de eenige welke standvastig bleven. Mijne moeder was 87 jaren oud toen zij stierf in het volle geloof en vertrouwen in het heilige werk Gods.

Mijne dagen zijn bijna geteld, maar ik hoop mijne reis voort te zetten over de valleien des doods en aan te landen in het koninkrijk des Vaders, in de vreugdevolle gewesten, waar alle tranen zullen gedroogd worden, waar geen pijn noch smart meer zijn zal, maar eeuwige vrede en zaligheid zal genoten worden.

Broeders en zusters, weest standvastig in het Evangelie en weet dat wat u ook mag overkomen, het altijd tot uw welzijn zal wezen als gij blijft volharden. Ik hoop dat wij allen getrouw zullen blijven.

Uw nederige zuster in het Evangelie,

JOHANNA CAROLINA LAMMERS.

OGDEN CITY, UTAH, Dec. 1907.

---

## VOOR NEGENTIEN EEUWEN.

---

Wat een drukte heerscht er in het anders stille stadje Bethlehem. Zie hoe het volk zich verdringt, om nachtverblijf op te zoeken, want de avond begint te dalen.

Doch wie zijn deze jeugdige jongelieden die daar stil staan? Het zijn Joseph en Maria.

Helaas, Joseph is overal rond geweest om een plaats tot nachtverblijf te vinden doch vruchteloos. Het eenigste wat nog te krijgen is, is een stal en daar in nemen zij dan ook hun intrek. O, wisten de inwoners slechts, dat uit haar straks de Messias zou geboren worden, want dan zou er zeker plaats gemaakt worden.

Maar het moest aldus geschieden.

En terwijl de donkere sluier des nachts het aardrijk bedekte werd de Zaligmaker der wereld in een stal geboren.

Ja, voorwaar, Gods wegen zijn wonderlijk. Laat de hoogmoedige en trotsche mensch naar Bethlehems kribbe gaan en zoo hij daar, bij het aanschouwen van den Heer der heeren en Koning der koningen in zulk eene nederige plaats geen nederigheid leert, dan zal hij het misschien nooit op aarde leeren.

---

## AANGEKOMEN.

---

20 December. — Ouderlingen John Eggen, Cornelius de Gooijer, Louis Fetzter, en Orson P. Schettler van Salt Lake City, Utah. Zij zijn naar de volgende plaatsen aangewezen:

John Eggen naar de Arnheemsche, Cornelius de Gooijer en Orson P. Schettler naar de Rotterdamsche, en Louis Fetzter naar de Luiksche Conferentie.

---

## DE OUDSTE NEDERLANDSCHE HEILIGE DER LAATSTE DAGEN.

---



Broeder Timothy Mets, wiens portret wij de eer hebben onzen lezers aan te bieden, is een Nederlander van geboorte, maar te Mesa, Arizona, Amerika woonachtig. Hij heeft de eer als geboren Nederlander het langste lid der Kerk te zijn. Hij werd in 1863 gedoopt en toen waren er enkele verspreide Heiligen in Nederland, maar die allen zijn sedert dien tijd gestorven. Hij nam het Evangelie aan van John D. Smith en Paul Schettler. In 1864 emigreerde hij naar Zion.

Hij was van 3 Januari 1891 tot 12 October 1892 President der Nederlandsch-Belgische zending en heeft het hoofdkantoor der zending

van Amsterdam naar Rotterdam verplaatst.

Broeder Mets meldt ons dat hij nu 79 jaren oud is, zich in het Evangelie verheugd en het doet hem goed te hooren, dat het werk des Heeren zoo hard vooruit gaat in zijn oud vaderland.

### CONFERENTIE-AANKONDIGING.

---

Op Zondag, 19 Januari, a.s. zal de Arnhemsche Conferentie plaats hebben. De morgen-vergadering zal ten 10 uur en de avond-vergadering te 6 uur aanvangen. Maandagmorgen zal eene priesterschapvergadering voor de Zendelingen plaats hebben.

Al de heiligen en vrienden worden hartelijk uitgenoodigd deze vergadering bij te wonen.

### CORRESPONDENTIE.

---

Broeder Herman B. Denkers, van Ogden City, Utah meldt ons het volgende: Br. Jan van Drimmelen is 3 December te Ogden City overleden, in den leeftijd van 39 jaren. Hij laat eene weduwe en zes kinderen na. Op 6 December werd hij begraven. Talrijk waren de blijken van belangstelling betoond en aandoenlijk en schoon de woorden van lof en achting over den overledene gesproken. Aangezien hij in de „Weber Stake Academy” werkzaam was, woonden de leerlingen en onderwijzers dier school de begrafenis bij. Apostel D. O. Mc. Kay zeide, dat Br. van Drimmelen een man Gods was geweest en waardig was de school gedurende zijne begrafenis gesloten te hebben.

ONS VERGADERLOKAAL IN ROTTERDAM.



Het is zeer verblijdend voor ons den lezers van „De Ster” te kunnen melden, dat het gebouw St. Janstraat 15, hoek van Spaanstraat, te Rotterdam, door aankoop ons eigendom is geworden. De grond heeft eene oppervlakte van 344 vierkante meters. Het gebouw bevat een ruim vergaderlokaal, waarin ruimte is voor omtrent 500 personen.

Verder is er een kleiner lokaaltje, dat door de Zondagsschool gebruikt wordt en eenige kamers voor zendingen en eene kamer met doopvont. Er zijn tevens 5 woningen aan verbonden en eenige pakhuizen. Zooals de plaat hiervorenstaand doet zien, ziet alles er flink en royaal uit en het is goed en sterk gebouwd.

Wij wenschen de zending geluk met dit gebouw en wenschen, dat door de prediking van het Evangelie in dat lokaal nog velen tot het licht der waarheid zullen komen.

---

## IN ONS EIGEN ZENDINGSVELD.

---

Eene vergadering werd den 12den December te Alkmaar gehouden, alwaar ongeveer 25 vreemdelingen aanwezig waren. Conferentie-President LeGrand Richards en Ouderling Robt. S. Folland benevens de aldaar werkzame zendingen, E. J. Rudd en Elgin L. Clawson waren tegenwoordig. Die zendingen hebben verscheidene ernstige onderzoekers.

Ouderlingen I. Sander en L. C. Healy zijn aangewezen het werk in Zwaagwesteinde, Friesland en omstreken aan te vangen. Hun adres is p./a. D. J. van der Werff, Veenwoudsterwal.

Op Zondag den 15den December 1907, des avonds ten 6 ure, werd in de concertzaal te Zierikzee, een der grootste zalen dier stad, eene vergadering gehouden, alwaar 350 vreemdelingen tegenwoordig waren; ongeveer 40 konden geen zitplaatsen verkrijgen. Br. S. Q. Cannon, Pres. der Zending, en M. Dalebout, Pres. der Rotterdamsche Conferentie, waren tegenwoordig. Als spreker traden op Pres. Cannon, Pres. M. Dalebout en J. A. Hooper. Gedurende de geheele vergadering bestond er nauwkeurige oplettendheid en volkomen stilte. Na de vergadering werden 160 boeken verkocht. Ouderlingen J. A. Hooper en F. Platt, welke aldaar werkzaam zijn, verwachten veel zegen van deze vergadering en het wegnemen van verkeerde ideeën aangaande het Mormonisme.

Het verheugt ons te kunnen melden, dat een nieuwe Liederensbundel is verschenen, om in de Zondagsscholen gebruikt te worden. Het is in zakformaat, netjes gedrukt en in linnen omslag en bevat liederen uit onze onlangs uitgegeven „Heilige Lofzangen”, welke voor het gebruik in de Zondagsschool geschikt zijn, met nog 3 nieuwe liederen voor dat doel uit het Engelsch vertaald.

De oplag is groot 1000 exemplaren. Belangstellenden kunnen dit zangboekje aan de bekende adressen bekomen. De naam van het boekje is: Zondagsschool-Liederens.

---

Te Rotterdam is de Kerstmis feestelijk herdacht geworden. Op 25 December ten 3 uur was er kerstfeest voor de kinderen der Zondagschool en het was verblijvend de gelukkige gezichten der kleinen te zien. Er was een prachtig versierde kerstboom, een mooi program werd uitgevoerd en voor versnaperingen was goed gezorgd. De kinderen ontvingen allen een geschenk.

Ten 7.30 des avonds was er eene gezellige bijeenkomst van de leden der theologische klas en de leeraars en het bestuur der Zondagschool.

Op 26 December ten 7 uur des avonds was er eene gezellige bijeenkomst van al de leden der gemeente en de zaal was overvol. Liederen, toespraken en voordrachten wisselden elkander af en er heerschte eene opgeruimde geest. Deze kerstfeestvieringen zullen bij velen nog lang in geheugen blijven.

Alle leeraars en leerlingen ontvingen een der nieuwe liederenboekjes ten geschenke, welke voortaan op de Zondagsscholen gebruikt zullen worden.

---

Naar wij vernemen zijn er in bijna alle vertakkingen dezer Zending gedurende de Kerstdagen bijeenkomsten geweest en is dit feest op de gebruikelijke manier gevierd geworden.

---

Gedurende December hebben wij weer 10 nieuwe inteekenaars ontvangen, door de welwillende pogingen der volgende Broederen: J. N. Lybbert 2, Jas. H. Pitt 1, L. G. Hardy 1, J. K. Meibos 2, H. H. van Rugge 1, M. Dalebout 2, J. Govers 1.

---

Gedurende December zijn er voor zoo verre ons bekend is, 7 personen in de Groninger-Conferentie gedoopt en 14 in de Rotterdamsche.

---

## KERKNIEUWS.

---

De Presideerende Bisschopsraad, welke door het eervol ontslag van Bisschop W. B. Preston, welke hoog bejaard en zwak is, en door den dood van R. T. Burton is ontbonden, is weder georganiseerd.

Tot Presideerende Bisschop is aangesteld Br. Charles W. Nibley en als zijne raadgevers O. P. Miller en D. A. Smith.

Allen zijn goed bekend en algemeen geacht en hebben in het verleden getoond, dat zij altijd nauwkeurig hunne plichten vervullen en deze roeping volkomen waardig zijn.

---

## AAN DE ZENDELINGEN.

---

De presideerende Ouderlingen worden vriendelijk maar dringend verzocht, ten spoedigste een volledige lijst met de namen der inteekenaars van „De Ster” naar het Hoofdkantoor te Rotterdam te zenden en tevens de namen der Zendingen en het aantal exemplaren dat zij van ieder nummer der „Ster” wenschen, onder dezelfde termen als in 1907.

Als bezorgingen van dit tijdschrift niet geregeld plaats hebben meldt het ons dan dadelijk.

DE REDACTIE.

---

BIJ DE VERWISSELING VAN HET JAAR.

Menschenkind wil even rusten,  
 Bij 't verwiss'len van het jaar,  
 Want het zal niet lang meer duren  
 Of het nieuwe is reeds daar.

Ja, dit jaar zal spoedig sterven,  
 En het keert dan nimmer weer,  
 't Geeft u nimmer meer de kansen  
 Die 't u schonk in het weleer.

Wil daarom eens overdenken,  
 Of gij steeds uw plicht wel deed,  
 En wellicht door uwe ontrouw  
 Gij bezorgdet andren leed.

Is er niets meer goed te maken,  
 Eer dit jaar verdwijnen zal,  
 Geen vergeving meer te vragen  
 In dit ondermaansche dal?

Blijkt gij vroolijk naar den hemel,  
 Waar uw God en Vader troont?  
 Hebt gij daar niets goed te maken,  
 Hebt gij nimmer Hem gehoond?

Menschenkind wil even rusten,  
 Bij 't verwiss'len van het jaar,  
 Vraag vergeving, wil vergeven,  
 Want het nieuwe is reeds daar.

W. J. DE BRIJ.

I N H O U D :

Groetenis van het Eerste Presidentschap aan de Heiligen in de Nederlandsche Zending . . . . .	Blz. 3	Aangekomen . . . . .	Blz. 15
Een verheven schouwspel . . . . .	" 6	De oudste Nederlandsche Heilige der laatste Dagen . . . . .	" 16
Groetenis aan de Heiligen in Nederland . . . . .	" 7	Conferentie-Aankondiging . . . . .	" 16
Een blik in het verleden . . . . .	" 9	Correspondentie . . . . .	" 16
Aan mijne lezers . . . . .	" 13	Ons vergaderlokaal in Rotterdam . . . . .	" 17
Herinneringen van mijne reis naar Zion in 1867 . . . . .	" 13	In ons eigen Zendingsveld . . . . .	" 18
Voor negentien eeuwen. . . . .	" 15	Kerknieuws . . . . .	" 19
		Aan de Zendingen . . . . .	" 19
		Bij de verwisseling van het jaar . . . . .	" 20

Uitgegeven door de NED. BELG. ZENDING, Crooswijkschesingel 8, Rotterdam.  
 Verkrijgbaar in alle vertakkingen der Zending in Nederland en België.

Abonnementsprijs per jaar:

Nederland f 1.80, België fr. 4.50, Buitenland f 2.50, Amerika \$ 1.00.

Per exemplaar 10 cent.