

1 SEPT. 1921.

No. 17.

26e Jaargang.

DE STER

HALF-MAANDELIJKSCH TIJDSCHRIFT VAN DE
HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN. OPGERICHT IN 1896

Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een
schandvlek der natien.

REDEVOERING

gehouden door President Charles W. Penrose, op de jaarlijksche
conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen, 3 April 1921 te Salt Lake City.

(Slot.)

De geest van den mensch is het nageslacht van God. Hij heeft verwantschap met geestelijke dingen. In zijn geestelijk wezen en natuur staat hij boven aardsche dingen. Wanneer de dood komt, zooals wij het noemen, de scheiding van geest en lichaam, en als wij leeren uit de schriften, „het lichaam zonder den geest is dood,” wanneer die scheiding komt, dan gaat de geest tot zijn vorigen toestand terug, tot die hoogte, waar hij is zonder lichaam tot de opstanding. Maar de noodzakelijkheid der opstanding is zeer duidelijk aange-toond, wanneer wij verstaan dat slechts door deze verwantschap wij een volheid van vreugde verkrijgen.

Nu, het voorbeeld van dit alles vinden wij in het leven, dienen, loewijden, en dood van Jezus onzen Verlosser, en Zijn opstanding van den doode, Zijn wederkeeren in de tegenwoordigheid van God, waar Hij zit met Hem op den eeuwigen troon. Maar over den Heiligen Geest, wat daarover? Wel, hij is een persoonlijkheid van geest, een individu, een wezen, en geeft getuigenis van den Vader en den Zoon en maakt hen duidelijk aan den mensch.

Hij werd door den Verlosser de „Trooster” genoemd.

Indien gij leest in het Evangelie van Johannes, het 15de, 16de en 17de hoofdstuk, dan zult gij zien dat Hij de Trooster genoemd werd. Hij is een persoonlijkheid. Johannes noemt hem „Hij” en „Hem”. Hij is een persoon. „Indien Ik niet heenga”, zeide Jezus tot Zijn discipelen, „de Trooster zal niet komen, maar indien Ik heenga zal Ik hem tot u zenden, en Hij zal getuigenis geven van Mij en van den Vader”; want dat is Zijn bediening en roeping. Het begrip

dat wij hebben is, dat de Heilige Geest als een persoonlijkheid kwam op den dag van het Pinksterfeest en dat Hij gemanifesteerd werd in het teeken van de verdeelde tongen, zooals Hij tot Johannes was door het teeken van de duif, toen de Zaligmaker gedoopt werd in de Jordaan.

Nu dan, verstaat dat de persoon waarover gesproken, de Heilige Geest, de Trooster, is een individu, de derde persoon in de drieëenheid, en het neemt den Vader en het Woord en den Heiligen Geest om een volledige getuigenis te geven in de hemelen; maar de apostel Johannes gaat verder en zegt, „er zijn drie die getuigenis geven op de aarde — de geest, het water en het bloed, en deze drie zijn één.” Nu tot de éénheid welke ik juist aanroerde, deze is duidelijk verklaard in het gebed van den Zaligmaker, tot den Vader opgezonden, voor Hij naar den hof van Gethsémané ging. Hij bad voor Zijn discipelen:

„Ik bid voor hen*** die Gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe; en al het mijne is uwe, en het uwe is mijne; en ik ben in hen verheerlijkt.

En ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen die door hun woord in mij gelooven zullen: opdat zij allen één zijn, gelijkterwijs Gij, Vader, in mij, en ik in U, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloove dat Gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als wij één zijn; ik in hen, en Gij in mij; opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekenne dat Gij mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt gelijk Gij mij liefgehad hebt.” (Johannes 17 : 9, 10, 20, 21, 22, 23.)

Daar is de eenheid der Godheid, de drie in één; niet zooals sommige predikers trachten te verklaren, in de leerstellingen van de buiten-wereld, in de artikelen des geloofs die zij hebben, hen tot een immaterialen geest makend — geen lichaam, geen ware persoonlijkheid, geen substantie. Integendeel, zij zijn drie individuen, één in geest, één in gezindheid, één in intelligentie, vereenigd in alle dingen die zij doen, en het neemt den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest om de volmaakte drieëenheid daar te stellen, drie personen en één Godheid.

De Heilige Geest geschonken by bevestiging.

Nu over den Heiligen Geest gegeven door bevestiging.

Het is vereischt van menschen die in water gedoopt zijn, gedoopt te worden „met vuur en den Heiligen Geest”.

Het woord „vuur” beteekent natuurlijk niet een letterlijke vlam om u op te branden; het is een goddelijk vuur, en al het volk veet, die gedoopt zijn met vuur en den Heiligen Geest, getuigenis tragend van den Vader en den Zoon, (en in deze tijden, door de goddelijke zending van den profeet Joseph Smith) dat deze Geest in de Kerk is, en ieder lid ontvangt dit als een gift.

De Heilige Geest is „het ware licht dat ieder mensch verlicht dat in de wereld komt”. Zoo leert Johannes in zijn mooie ver-

handeling welke hij schreef, het Evangelie van Johannes genaamd. Nu dan, het licht dat in de sterren is, het licht dat zacht schijnt in deze lampen hier vanmorgen — wat is dat? Wel, het is een manifestatie van die goddelijke essence, de Heilige Geest genaamd, en het doordringt alle dingen, niet alleen op deze globe, maar in alle werelden die gemaakt zijn. Wij lezen in de Leer en Verbonden, de 29ste afdeeling; en lees het aandachtig, dat God alle dingen geschapen heeft door dien Geest, eerst geestelijk en, daarna dat wat stoffelijk is. Die Heilige Geest, zoo lezen wij in de 88ste afdeeling van de Leer en Verbonden, „is in alle dingen, en door alle dingen en om alle dingen, en is de wet waardoor alle dingen beheerscht worden. Het is het licht van Christus, en het is in de zon, en de maan en de sterren, en de aarde op welke gij staat.” Het doordringt alle dingen door het uitgestrekte gebied der ruimte, welke geen grenzen hebben. Het is de geest die het leven geeft, het is de geest die het licht geeft; en toen wij in de wereld kwamen en den adem des levens inademden, werden wij „levende zielen”.

Er is nu geen tijd om te spreken over deze schepping, waarvan wij lezen in het boek Genesis. Hoe ook, toen de mensch uit het stof geformeerd werd, ademde hij den adem des levens en „de mensch werd een levende ziel. Dus wij, toen wij in deze wereld geboren werden, toer wij tot den toestand kwamen dat wij konden ademen den adem des levens en hierdoor levend gemaakt werden in ons s' erfelijk zijn, werden wij levende zielen; en wanneer wij opgestaan zijn van den doode, zullen wij nog levende zielen zijn, maar in meer volmaakter staat.

Indien wij waardig zijn voor de celestiale glorie, zullen wij daardoor levend gemaakt worden. Paulus zegt hiervan, „het lichaam wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in macht; het wordt gezaaid in zwakheid; het wordt opgewekt in kracht; een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt.”

Dus, wanneer wij verreezen zijn van den doode, het lichaam dat in zwakheid gezaaid is, is verreezen in kracht, verheerlijkt als het verheerlijkte lichaam van den Zoon van God. Deze zijn eenvoudige dingen geleerd in de Schriften, en wanneer wij daarbuiten gaan en theorieën van onszelfen maken, komen wij in de duisternis.

De Heilige Geest, waarvan gesproken in de 88ste Afdeeling der Leer en Verbonden, is in alle dingen, om alle dingen, door de onmetelijkheid van ruimte.

Wat is hij? Wel, hij is een geestelijke essence welke leven en licht geeft aan alle dingen, aan dieren en planten zoowel als aan menschen; maar dit is niet de Trooster waarvan Jezus zeide dat Hij zou zenden, want Hij was reeds hier, en is het licht dat iedere persoon die in de wereld komt verlicht. Hij is de essence van gewoon leven; hij is de kracht des levens in de volheid van zijn manifestatie om de persoonlijkheid van God den Vader en Jezus Christus; Zijn Zoon in den hemel, waar zij wonen. Daarin is de glorie van God.

In zijn kleinere of mindere manifestatie, is het dezelfde geest, maar niet dezelfde graad. Wanneer wij in de Kerk weder geboren zijn uit water, dan worden wij gedoopt met vuur en den Heiligen Geest, we krijgen een vermeerderende manifestatie van licht en kracht door dien Heiligen Geest, welke ons gegeven wordt in de bevestiging — „Ontvang den Heiligen Geest” — als een gave van God, als een licht tot uw voet, een lamp op uw pad, als een blijvende getuige, een bijgevoegde gave van licht en waarheid. Weet ik niet volkomen dat ik die gave ontving? Zeker weet ik dit, zoo goed als ik weet dat ik door deze manifestaties van licht dingen zie die komen van de zon, de maan en de sterren; de lampen die wij aansteken en het elektrische licht dat wij voortbrengen door aanraking van het knopje. Wij scheppen dan licht niet, wij brengen het niet in bestaan, wij brengen het slechts in actie. Het wordt bestuurd door een wet, er wanneer wij de wetten ten volle verstaan en er naar leven, en volkomen door die macht bezielde, in lichaam en in geest, dan zullen wij zijn als onze Vader en als Jezus Christus Zijn Geliefde Zoon. „Geliefden,” zegt de Apostel Johannes, „nu zijn wij kinderen Gods. Het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen; maar wanneer Hij zal geopenbaard zijn, zullen wij Hem gelijk zijn; want wij zullen Hem zien gelijk Hij is en een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk Hij rein is.”

Door het onderhouden van de geboden Gods, zooals wij vermaand zijn zes maanden geleden, en vandaag ook, door het onderhouden van Gods geboden en te wandelen in Zijne wegen, wordt die geest in ons ontwikkeld. Zijn licht wordt helderder en voller en straalt uit en openbaart de dingen Gods. „Niemand weet de dingen der menschen dan door den geest des menschen die in hem is, en niemand weet de dingen Gods dan door den Geest Gods, en de Geest onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.”

Dat is duidelijke schriftuur.

Nu, mijn broeders en zusters, geraakt niet in verwarring over deze zaak. De Heilige Geest is een individu, is een persoonlijkheid van geest, een van de groote Drie waarover de profeet Joseph Smith zoo dikwijls sprak even voor zijn dood.

Aangaande het verslag in de lezingen over geloof.

In de Leer en Verbonden hebben wij een aantal lezingen in het eerste gedeelte, welke geen openbaringen zijn. Er zijn zeven lezingen, en in de vijfde wordt ons verteld dat er twee personen in den hemel zijn, de Vader en de Zoon, en dat de Heilige Geest de gedachte Gods is. Dat is waar, zoo ver als het gaat. Maar de openbaring door den profeet Joseph Smith over de persoonlijkheid van den Heiligen Geest kwam vele jaren later; zij werd in 1843 gegeven. In die openbaring worden wij duidelijk ingelicht over den derden persoon in de Drieëenheid. Nu, in zoover als Sidney Rigdon en sommige anderen, die deze lezingen hielden, gingen, spraken zij de waarheid.

Er zijn twee personen in den hemel, de Vader en de Zoon, maar

de Heilige Geest is meestal aangenomen als de „gedachte Gods”. Het is waar, dat de Heilige Geest de gedachte Gods overbrengt; dat wil zeggen, ik spreek nu van dien universeelen geest, welke het leven en het licht van alle dingen is, en God zegt dat Hij de wereld maakte door de kracht van dien geest. Deze is Zijn agent; maar de persoon, de Trooster, welchen Jezus Christus zeide dat Hij zenden zou wanneer hij heenging, was een persoon van de Drieëenheid. Hij beloofde dezen Trooster te zenden om de dingen des Vaders te openbaren en om getuigenis te geven van den Vader en den Zoon. Toen Joseph de profeet den Vader en den Zoon zag in het bosch waar hij biddende was, maakte de Heilige Geest hen openbaar. Toen hij begon te bidden, of trachtte te bidden, kon hij niets zeggen. Hij werd aangegrepen door een opposante macht welke geheel over hem scheen te komen, maar hij worstelde er tegen en ging voort met bidden totdat een licht kwam, een pilaar van licht, de manifestatie en tegenwoordigheid van den Heiligen Geest, en door de macht van dien Geest, welke Zijn geestelijk visioen bezielde, zag hij twee personen in de wolk van glorie, en zij spraken met hem. De Vader sprak niet veel met den mensch eprsoonlijk. Hij zeide: „Dit is Mijn geliefde Zoon, hoor Hem”; en Hij is de persoon dien wij behooren te hooren en te gehoorzamen als den vertegenwoordiger van den Vader. Hij is, zooals wij in het boek van Mormon in sommige plaatsen lezen, beiden, de Vader en de Zoon.

Wij zijn in de gelijkenis van God, maar de Christus, de groote Jehovah, is het uitgedrukte beeld van den Vader, God geopenbaard in het vleesch, en Hij is in Zijn glorie ingegaan. Wij zullen Hem in die glorie volgen, indien wij Zijn geboden onderhouden. Hij is de opstanding en het leven.

Het licht van God openbaart de dingen Gods.

Ik hoop, in hetgeen ik gezegd heb aangaande dit onderwerp, dat ik deze zaak duidelijk gemaakt heb. Alles, wat ik wensch te doen wanneer ik opga om voor mijn broederen en zusters te spreken, is om de dingen die helder in mijn gedachten zijn, ook aan hen duidelijk te maken, indien ik kan. Het is het licht van den Heere dat de dingen Gods openbaart en indien wij in dat licht leven, wij zullen de geboden van God onderhouden. Dat is de strekking hiervan. In de werking van het natuurlijke licht, tentoongespreid door het spectrum, zijn zeven verschillende kleuren of stralen, zooals ik mij herinner dat geleerd werd, toen ik een schooljongen was — rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet; zij zijn allen in een lichtbundel, en dat is een manifestatie van den Geest van God. Daarna zijn, als in de hoogere openbaringen, verschillende werkingen, zooals de Apostel leert in het twaalfde hoofdstuk van de eerste Corinthiërs:

„Want deze wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en aan een ander het woord der kennis, door denzelfden Geest; en aan een ander het geloof, door denzelfden Geest; en aan een ander de gaven der gezondmakingen, door denzelfden Geest; en aan een

ander de werkingen der krachten; en aan een ander profetie; aan een ander onderscheidingen der geesten; en aan een ander menigerlei talen; en aan een ander uitlegging der talen; doch deze dingen alle werkt één en dezelfde Geest, deelende aan een iegelijk in 't bijzonder gelijkewijs hij wil."

Zoo, mijn broederen, indien wij deze gave ontvangen, wanneer de handen ons opgelegd zijn, nadat wij gedoopt zijn in de Kerk en tot ons gezegd is: „Ontvang den Heiligen Geest", wordt deze gave op ons bevestigd. De gave is ons of wij er mee handelen of niet, de gave is ons gegeven door den Heiligen Geest, welke verklaart en openbaart en verlicht onze zielen in betrekking tot de dingen die goddelijk zijn. Zij onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Ik weet het voor mijzelf sinds ik gedoopt ben in de Kerk. Deze gave werd op mij bevestigd en in al mijn werken en plichten, waarvan gesproken door den President dezen morgen, is het slechts door de kracht van den Heiligen Geest, de Geest van den levenden God, het licht van den Almachtige, door Jezus Christus zijn Zoon, dat ik in staat was menschen te brengen tot het verstaan en gehoorzamen der waarheid.

Een getuigenis.

Ik weet dat God leeft, ik weet dat Hij is mijn Vader, ik weet dat Hij mij leidde te land en te zee, dat Hij met mij was in al mijn reizen tehuis en daarbuiten, en dat Zijn Geest heden met mij is. Gedankt en geprezen zij Zijn Heiligen Naam. Alles waar ik zorg voor draag, van positie of dienst in deze Kerk, is om het werk van den Vader en door Jezus Christus Zijn Zoon, op te bouwen, door de kracht van den Heiligen Geest. Waarlijk wij gelooven in God den Vader en in Zijn Zoon, Jezus Christus, en in den Heiligen Geest; en tot God den Vader, tot Jezus Christus Zijn Zoon, en den Heiligen Geest, zei eer, prijs, glorie en heerschappij voor immer. Amen.

Toespraak,

gehouden door Apostel JOSEPH FIELDING SMITH ter gelegenheid der 91ste jaarlijksche algemeene conferentie, 3 April 1921.

Sttaande voor deze groote vergadering, gevoel ik mijne nederigheid. Nochtans verheng ik mijzelve in de getuigenissen welke in deze en in de openingsvergadering gegeven zijn. Zij hebben mij grootelijks geïnteresseerd en ik hoop en vertrouw, dat de Geest des Heeren mij moge leiden om datgene te zeggen, wat ik zoude moeten zeggen, in de weinige oogenblikken dat ik voor u zal staan.

God staat aan het roer.

God staat aan het roer, zooals ouderling Whitney zcide. Ik verheug mij zeer, zooals gijlieden u verheugt, in dit groote grond-beginsel. Dit is niet het werk van den mensch. Het was niet ingesteld door den mensch, maar door den Verlosser en Zaligmaker

dezer wereld. Ik ben tenvolle overtuigd, ik geloof ik wilde gaan zeggen: als eenig mensch kan zijn, dat Joseph Smith was geroepen en aangesteld op de wijze zooals hij geluigde. Dat de Geest van God op hen rustte, dat hij geroepen was om de bedeeing in te leiden in dewelke wij leven, om het volmaakte Evangelie weder te grondvesten, het Priesterschap te herstellen, hetwelk de macht is van onzen Hemelschen Vader, waarbij wij de verordeningen, welke noodig zijn om de zielen der menschen te behouden, kunnen bedienen. Ik ben ten zeerste overtuigd van deze waarheden. God heeft ons niet laten dwalen; Hij heeft ons niet laten ronddolen in duisternis, maar de kerk welke Hij gesticht heeft is geleid door den geest van openbaring, en de inspiratie van God rust op diegenen, welke aan het hoofd van dit werk staan. Deze mannen doen dit werk niet in hun eigen naam, zij probeeren niet om zichzelf te vestigen, maar zij brengen de plannen, welke God geopenbaard heeft, ten uitvoer, en om het groote verlangen van onzen Vader in den Hemel bekend te maken, dat alle menschen zalig kunnen worden door gehoorzaamheid aan het Evangelie en een plaats kunnen ontvangen in Zijn koninkrijk.

Grondbeginselen veranderen niet op den weg van vooruitgang.

Pres. Ivins bracht sommige dingen tot onze aandacht welke betrekking hebben op het oprichten, het inleiden van dit groote en wonderbaarlijke werk, zooals er van gesproken wordt, in deze de laatste dagen. Hij verwijst ons naar de jeugd van den profeet Joseph Smith, hoe hij geroepen was, hoe hij was aangesteld, hoe God Zichzelve aan hem bekend maakte, hoe hij was aangesteld niet alleen om de kerk op te richten, maar om ons een groot boekdeel te geven. Een boekdeel hetwelk de leeringen, de onderwijzingen en de geschiedenis van een groot volk bevat, hetwelk op dit vasteland woonde. Toen Pres. Ivins en de andere broederen spraken aangaande de beginselen van het Evangelie, mijn hart was verheugd over deze groote waarheid welke dezen namiddag aangehaald is, namelijk: dat dit werk op grondbeginselen is gebaseerd welke niet veranderen. Ik geloof in vooruitgang. Wij allen gelooven in vooruitgang en God heeft ons niet in eenige manier bekort. Maar we kunnen niet de ideeën van menschen in de plaats stellen voor de dingen welke God ons gegeven heeft, of voor het plan hetwelk Hij ons geopenbaard heeft, het plan waardoor wij zalig kunnen worden. En om een voorbeeld te noemen; er is geen andere naam dan Jezus Christus, waardoor het menschedom zalig zal kunnen worden. De menscheid moge plannen en theorieën samenstellen en aannemen en vreemde werken introduceeren en moge vele eigenaardige leeringen vergaen en leeren, maar deze leerstelling is samengesteld uit grondbeginselen en wij kunnen er niet van afdwalen, dat alle dingen samenkomen in en rond den Heere Jezus Christus, die de Verlosser der wereld is. En wij nemen hem aan als den eenig geborene van den Vader in het vleesch, zooals uitgelegd door Pres. Penrose, de eenigste die gewoond heeft in het vleesch en een onsterfelijk vader had.

Wij moeten deze groote waarheid aannemen, en doen zulks ook, dat door zijn geboorterecht en door de toestanden, welke zijn geboorte op deze aarde omringden, Hij de Verlosser der menschheid is geworden. En door het vergieten van Zijn bloed zijn wij bevoorrecht om terug te keeren in de tegenwoordigheid van den Vader op voorwaarden dat wij ons bekeeren en het plan van zaligheid aannemen waarvan Hij de ontwerper is. Wij moeten absoluut in de opstanding der dooden gelooven. Elke ziel op deze wereld geboren zal voortkomen in de opstanding, beide rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Door het groote verzoeningswerk van den Zaligmaker dezer wereld zal de opstanding algemeen zijn.

Volmaking zoude de uitslag zijn als de openbaringen van God onderhouden werden.

Als ik over deze vergadering kijk, dan zie ik wat broeder Witsoe eveneens uitgedrukt heeft als gezien te hebben, menschen die van alle landen vergaderd zijn. Die hier gebracht zijn door de prediking van het Evangelie, om hunnen God te dienen, met een begeerte in hunne harten om Zijne geboden te onderhouden en eveneens om door standvastigheid verhooging te verkrijgen in Zijn Koninkrijk.

Recht voor dit spreekgestoelte bevinden zich vele gefrouwe, oprechte Heiligen der Laatste Dagen, mannen van faam, mannen welke vervuld zijn met den geest van waarheid, mannen van intelgentie en op wie de Heere het Priesterschap bevestigd heeft. Welk priesterschap Zijn macht is en door welke macht zij in Zijn naam voor de zaligheid der zielen de verordeningen bedienen. Dit brengt eenigszins de organisatie van de kerk in mijne gedachten, hoe de Heere alle dingen in orde daarstelde en ons dit volmaakte systeem gaf. Wij kunnen hetzelfde niet verbeteren. Als wij zouden volgen en leven hetgeen de Heer geopenbaard heeft, zooals hij het geopenbaard heeft, dan zou alles in een volmaakten toestand komen, want de organisatie en de theorie en het plan er van is volmaakt, zonder fout en als wij de orders welke ons in het priesterschap gegeven zijn volgen, als wij in praktijk brachten de groote leeringen welke geopenbaard zijn in de Heilige Schrift, dan zou dit volk in een zeer korten tijd in dezelfde conditie zijn, absoluut, als het volk in de stad van Enoch was. Wij zouden met God kunnen wandelen, wij zouden zijn aangezicht kunnen aanschouwen, want dan zou geloof in zulk een groote mate in de harten van het volk wezen, dat het onmogelijk voor God zoude zijn om zich te verbergen, en hij zou zichzelf tot ons openbaren zooals Hij in het verleden heeft gedaan. Nu, ik baseer dit grootelijks op de uitdrukkingen van het Boek van Mormon. Verwijzende naar de openbaringen welke aan den broeder van Jared bekend gemaakt waren, dat zijn geloof zoo groot was dat het onmogelijk voor God was om zich te verbergen.

(Wordt vervolgd.)

DE STER.

Nederlandsch Orgaan van de Heiligen der Laatste Dagen.

Redactie:

JOHN P. GIBBYWHITE.

Assistent:

O. BRAINICH.

Afdrukken van indrukken aan het einde mijner zending.

Stadig vloeit de veel bezongen Rijn langs het zoo fantastisch gelegen provinciestadje Arnhem. Liefelijk ligt het daar aan de Veluwzoom van het schoone Gelderland. Daar ontwaakte ik in deze sfeer; daar groeide ik op en daar leerde ik de schoonheden der natuur bewonderen. Hoe menigmaal heb ik loopen dwalen in bosch en veld en dacht aan de kracht die dit alles daarstelde. O, het is wonderlijk het ontwaken in dit sprookjesland! Elk jaar zag ik dit tooneel anders. Dit kwam door ondervinding in het leven, door kennis, door beter begrijpen, en de grootste verandering greep plaats na het ontmoeten van een dienstknecht des Heeren, een Mormoonsch zendeling. Wel werd de boodschap des Heils niet onmiddellijk door mij aangenomen, maar toch bracht zij een groote verandering in mijn levensopvatting. Er was tijd noodig om den Schepper te leeren verstaan, maar de ondervinding leerde: Hem begrijpen beteekent Hem liefhebben. Het leven zien kan soms den indruk geven van vreed, ongevoelig, maar het beschouwen vanuit het standpunt van Hem, die alles in zijn bestaan bracht, geeft ons den juisten indruk en dat is een gevoel van vrede, liefde en trouw.

Wij menschen zijn dikwijls hard en koud en meenen dat God dit ook is. Neen, God is een verheven mensch en hoe meer wij leven volgens Zijn geboden en Zijn wijze raadgevingen, hoe hooger wij zullen stijgen totdat wij Hem zullen zien door Wien wij leven. Hij openbaart zich aan de getrouwen en dit moet ons streven zijn zoo te leven dat Hij zich aan ons kan openbaren en wij met Hem leven kunnen, dat is wanneer wij de celestiale heerlijkheid beërven.

* * *

Ik werd uit mijn geboortestad geroepen om mijn landgenooten de boodschap van zaligheid, die ik nu zelf aangenomen had, bekend te maken. Wat een zegenrijke tijd. Geroepen door een dienstknecht tot een dienstknecht des Heeren. Ik heb het land doorreisd, steden en dorpen bezocht en overal mijn getuigenis gegeven van de herstelling van het Evangelie van Jezus Christus. Ik zag velen een verbond sluiten met den Heere door het bad der wedergeboorte, 'k zag zieken genezen, zelfs zieken voor wie geen hoop meer was, door de bediening van de ouderlingen in deze Kerk. Zelf gevoelde ik maar al te dikwijls den gezegenden invloed van den Geest des Heeren in mijn werk. Deze zending heeft mij rijk gemaakt, rijk aan kennis, ondervinding en in getuigenis. Ik heb ruimschoots stof tot danken tot Hem, die zoo véél gaf, zoo véél . . . onverdiend!

* * *

Straks zal de stoomfluit bekend maken, dat de boot, die mij en mijn vrouw naar Amerika zal voeren, gereed is tot de afvaart. Ik heb dus te zien naar 't Westen. Het Oosten blijft achter! Ik zal zé niet meer zien, die zacht rijzende heuvelen van Gelre's schoone dreven. Ik heb afscheid van hen genomen en verteld dat ik ver, ver weg ga! Een zacht koel windje blies door de velden, het kwam vanuit die heerlijke dennenbosschen en het fluisterde mij in: „Ga, waar de Heere u roept!” Ik ga dan blijmoedig naar Zion, het land van belofte voor hen die gewillig zijn den naam des Heeren op zich te nemen en Zijn geboden te onderhouden. Vaarwel dan, land mijner inwoning, waar ik zooveel achterlaat wat mij lief is. Dank voor uw stille lessen, zoo zwijgend door de natuur mij geschonken. Dank voor uw troost, zoo stil mij gegeven, wanneer mijn tranen van droefheid uw grond bereikten. Moge nog velen in u gevonden worden van het zaad van Ephraim, dan zal ik ook u „het gezegende land des Heeren” heeten.

* * *

Vaarwel, broeders en zusters in het Evangelie! Ik ben u veel dank verschuldigd. Ik heb veel van u geleerd en uw goedheid was mij wel aangenaam! Uw gastvrijheid en uw liefde hebben mij dikwijls diep getroffen. Ik bid God u té zegenen voor de weldaden mij aangedaan. Ik dank u, broeder en zuster Lillywhite, voor uw hulp en bijstand in mijn roeping. Wat waart gij goed voor mijn vrouw en dat reeds stemt mij tot dankbaarheid tot u, maar meer deed gij. Ik heb u gewaardeerd om uw gevoelens voor het Hollandsche volk, voor uw gebeden voor hen, voor uw arbeid en voor uw opofferingen. Moge de Heere u steeds nabij zijn, uw krachten sterken en u voort-helpen op uw levensweg. Ik neem ook van u, medearbeiders, zendingen in den wijngaard des Heeren, afscheid. Ik ben verlangend u weder te zien in de toppen der bergen. Ik heb u allen gaan waardeeren door de kracht van het voorbeeld. Er zijn er meer die ik zou willen noemen, die ik heb leeren liefhebben en van wie ik zoo moeilijk afscheid kan nemen, maar ik zal eindigen, ik ben bang dat het heengaan mij te zwaar zal vallen. Zoo sta ik dan aan het einde mijner zending en aan het begin van mijn leven aan de overzijde van den Oceaan. Als de Heere mij in de toekomst zal zegenen zooals Hij dat deed in het verleden, dan is alles wel. In dat vertrouwen sta ik en ga ik.

Wees overtuigd, mijne broeders en zusters en vrienden, van den voortduur mijner gebeden voor u allen.

Ik groet u, ook namens mijn vrouw, en bid den Heere u te zegenen.
OSWALD BRAINICH.

Bij het statistieke verslag.

Wij geven in dit nummer van „De Ster” het jaarverslag van de Nederlandsche Zending voor het jaar 1920. Het is laat, maar wij



meender het toch te plaatsen omreden het beter zal zijn in onze jaargang een verslag der werkzaamheden te hebben. De cijfers zijn over het algemeen niet hoog, maar aangezien de weinige krachten in het zendingsveld, kunnen wij volkomen tevreden zijn. De toekomst voor het werk in Nederland is schoon. Er zijn weer vele zendelingen aanwezig en dus kunnen meer menschen bereikt worden. Onze verwachting is groot en wij vertrouwen op des Heeren steun.

Verslag van de Nederlandsche Zending voor het jaar 1920.

Aantal zendelingen	8
Gedoopt	50
Kinderen ingezegend	39
Naar Zion vertrokken	93
Afgesneden	9
Overleden	23
Uren besteed met tractaten-verspreiding	2190
Aantal vreemdelingen bezocht	1260
Evangeliegesprekken	1993
Traktaten verspreid	61747
Boeken van Mormon verkocht	178
Standaard Kerkboeken verspreid	40
Andere boeken en brochures verspreid	787
Vergaderingen gehouden	2861

Verslag der werkzaamheden van het locale Priesterschap voor het jaar 1920.

Aantal leden in het Priesterschap	227
Huisgezinnen van leden, bezocht door het Priesterschap	2227
Speciale bezoeken gedaan	398
Aantal keeren in vergaderingen gesproken	912
Avondmaaldienst gedaan	1011
Huisgezinnen van vreemdelingen bezocht	229
Nieuwe onderzoekers gevonden	77
Vergaderingen gehouden	
Evangeliegesprekken met vreemdelingen	2112
Traktaten verspreid	3168
Brochures verspreid	1225
Boeken van Mormon verspreid	76
Andere standaard-kerkboeken verspreid	30
Andere boeken verspreid	146

Statistiek verslag van de Zondagscholen voor 1920.

	Aantal malen Zondagschool gehouden gedurende het jaar.	Aantal ambtenaren, leerzars, leeressen.	Percentage aanwezigheid der ambtenaren, leerzars en leeressen.	Afdeling Kindergarten.	Kinder-Afdeling	Eerste Middelhare Afdeling.	Tweede Middelhare Afdeling	Theologische Afdeling.	Ouders Afdeling.	Totaal aantal leerlingen.	Percentage aanwezigheid der leerlingen.	Totaal aantal ambtenaren, leerzars, leeressen en leerlingen.	Totaal bedrag der kasmiddelen.
VERTAKKINGEN.													
Rotterdam	50	24	79 ⁰ / ₀	32	35	42	44	29		182	70 ⁰ / ₀	206	128 34
Schiedam	50	5	100 ⁰ / ₀	—	—	34	—	12		46	79 ⁰ / ₀	51	46 75
Den Haag	49	6	100 ⁰ / ₀	8	—	—	11	—		19	50 ⁰ / ₀	25	50 50
Dordrecht	48	14	95 ⁰ / ₀	28	17	18	12	17		92	80 ⁰ / ₀	106	124 95
Leiden	50	5	97 ⁰ / ₀	—	6	6	—	6		18	70 ⁰ / ₀	23	40 —
Delft	50	7	98 ⁰ / ₀	—	—	—	7	11		18	75 ⁰ / ₀	75	47 35
Amsterdam	50	17	75 ⁰ / ₀	19	13	20	16	33		101	88 ⁰ / ₀	118	240 66
Haarlem	50	6	82 ⁰ / ₀	6	11	—	—	17		34	76 ⁰ / ₀	40	11 82 ^b
Helder, den	50	5	90 ⁰ / ₀	5	20	21	9	3		58	73 ⁰ / ₀	63	83 60
Utrecht	46	10	80 ⁰ / ₀	—	9	12	11	—		32	57 ⁰ / ₀	42	18 79 ^b
Groningen	50	7	100 ⁰ / ₀	16	—	—	5	20		41	90 ⁰ / ₀	48	— —
Harlingen	50	3	—	—	7	—	13	10		30	—	23	— —
Leeuwarden	48	3	—	—	8	9	—	11		28	—	28	47 1
Arnhem	50	6	80 ⁰ / ₀	—	17	—	9	7		33	74 ⁰ / ₀	39	53 77 ^b

Verslag de Werkzaamheden van de Zustershulpvereniging over het jaar 1920.

NAAM DER VERTAKKING.	NAAM DER PRESIDENTE.		Aantal leden.	Aantal vrouwelijke ambtenaren.	Aantal vergaderingen gehouden.	Gemiddeld aantal op de vergaderingen aanwezig.	Aantal ziekenbezoeken afgelegd.	Aantal bezoeken afgelegd.	Aantal families ondersteund.	Aantal kleedingstukken gemaakt voor de armen.	Aan de armen uitgegeven.
Rotterdam	Hendrika Honig.		53	13	43	22	14	519	28	147	114 50
Dordrecht	Cecilia v. d. Meyden.		19	4	50	14	87	154	20	73	11 25
Amsterdam	Elisabeth Krot.		17	10	61		60	339	18	76	30 02 ^f
Helder, den	Aaltje Vlam.		10	4	51	15	12			40	85 18
Groningen	Jacobus Doris.		8	4	50	8	13	11	11	33	10 30
Leeuwarden	T. v. d. Veen.		13	4	40	8	2	10	6	11	21 68 ^s
Arnhem	Geen presidente.		13	4	49	8	1	1	2	42	60 04

Dient den Heere uw God met geheel uw hart.

Toen de kinderen van Israël op het punt stonden over de rivier de Jordaan te gaan en het land van belofte binnen te trekken, zeide hun groote wetgever Mozes tot hen:

„Nu dan, Israël, wat eischt de Heere uw God van u, dan den Heere uwen God te dienen met uw gansche hart en met uw gansche ziel.”

De eischen die door den Almachtige in deze laatste dagen gesteld zijn, verschillen niet van de eischen die geplaatst waren op Zijn verbondskinderen van ouds, met betrekking tot den God, dien zij zouden dienen en de mate van gehoorzaamheid zij tot Zijn wetten zouden betoonen. De verordeningen waardoor zij gereinigd mogen worden van alle zonden en een kroon van glorie kunnen ontvangen in Zijn Koninkrijk zijn, dat zij „in al Zijne paden wandelen”. Niets minder dan dit, zal genoeg zijn om de groote belooning te ontvangen. Zonder dit kunnen zij alle gerechtigheid niet vervullen. Zij die tevreden zijn met alleen maar een gedeelte van de wetten en de verordeningen van het Evangelie te onderhouden, zullen teleur gesteld worden als zij een volheid van zaligheid, glorie en zegeningen verwachten, belooft aan allen die den wil van God in alle dingen onderhouden.

Er zijn sommige menschen die denken, dat gehoorzaamheid aan de wetten des Hemels, een beperking van de rechten en de voorrechten zijn, die zij gerechtaardigd zijn om uit te voeren, maar zulk een opinie is niet in overeenstemming met de beginselen van waarheid en recht en stelt ten toon dat de Heilige Wil niet begrepen wordt. De wetten van de natuur zijn Gods wetten; zij besturen in tijd en in eeuwigheid, in sterfelijkheid en onsterfelijkheid. Als er iets is dat goeds te voorschijn brengt, iets dat voortdurend geluk en tevredenheid geeft, of dat toedoet aan de intelligentie van den mensch, dan is het in overeenstemming met de Goddelijke wet. Al datgene dat den vooruitgang tegenhoudt, of waar de uitkomsten kwaad van zijn, is in overtreding met den Wil van God.

Maar de menschheid heeft begeerten die onheilig zijn. Het zijn uitvloeiselen van valsche overleveringen en zonden. De begeerten aldus geschapen zou overkomen moeten worden. Er zijn natuurlijke ingevingen, welke met mate goed zijn, maar als zij een buitengewone groote aannemen, het tegenovergestelde. Het verlangen om de goederen dezer wereld te begeeren is prijzenswaardig zoolang het binnen de grenzen van recht is, maar zoo spoedig als dat verlangen buiten deze grenzen gaat en de goederen toeëigent die aan anderen toebehooren, dan werkt het tot schade voor diegenen, die er door getroffen worden, omdat het doel dan is, om de wetten van anderen te schenden. De beginselen die in geestelijke zaken controleeren, doen dit ook in natuurlijke dingen. Als een man gulzig is en meer eet dan zijn lichaam noodig heeft, is de uitkomst nadeelig voor het lichamelijk welzijn, maar diegene die zijn groote eeflust beperkt, en gecontroleert is door natuurlijke wetten, verwijdert de onnatuurlijke begeerte en

ontvangt gezondheid en sterkte als een zegening, omdat hij Gods wil gedaan heeft in dit opzicht.

Al de geboden van God zijn heilzaam in hun aard. Zij handelen niet als een beperking, uitgezonderd in gevallen van buitensporigheid of in het afdwalen van datgene dat goed voortbrengt. Zij belemmeren ons niet in eenig recht, zij begrenzen ons niet in het ten uitvoer brengen van eenig voorrecht dat ons beter kan maken of ons ten nutte kan zijn. Zij waarschuwen ons om datgene te ontwijken, hetwelk ons kwaad zal brengen en zij geven ons den weg aan om met de krachten die lichamelijke en geestelijke werelden econtroleeren in overeenstemming te leven en om de voordeelen van zulk een richting door het leven te vergaren.

Het is waar, dat vanuit een wereldsch standpunt bekeken, opofferingen gemaakt moeten worden met zich te onderwerpen aan de eischen van God, maar elke wet en verordening van het Evangelie, als het overeenkomstig geleefd wordt, geeft een blijvend voordeel tot den persoon.

Als de tijd van zaaien komt, houden wij een gedeelte van ons graan apart om te planten, wij raken het kwijt. Maar in de aarde ontkiemt het en op gezetten tijd brengt het veelvuldig voort voor ons onderhoud. Zoo is het met de opofferingen die wij maken in overeenstemming met den wil des Heeren, zij brengen de zegeningen des Heeren veelvuldiger voort, voor onze verhooging. Deze opofferingen zouden vrijwillig in hun karakter moeten zijn in zoverre als de onderwerping aan den wil van God daarbij is betrokken, zoodat zij vruchtbaar in zegeningen mogen zijn. Als zij niet vrijwillig gemaakt zijn, is het alsof men zaad, dat goeden grond voor ontkieming en ontwikkeling noodig heeft, neemt, en het rondstrooit tusschen de rotsen of op de wateren; het sterft en is voor ons verloren, omdat de toestanden die zij noodig hebben om te leven, niet bestaan.

Doo het zelfde beginsel waarbij de oogst de planting opvolgt, brengen de opofferingen de zegeningen van den hemel voort. Het vrijelijk aan de armen geven, is het zaad zaaien dat menigvuldig voortbrengt. Als wij gewillig onze lieden en offeringen aan den Heer betalen, zullen Zijn zegeningen in groot getal terugkeeren tot diegenen die geloof hebben om deze wet te leven. Zoo is het met alle eischen van den Almachtige en diegenen die „in zijn paden wandelen” genieten zijn zegeningen in elken toestand van het bestaan. Dit leven is een voorbereiding voor de toekomst, welke gestadig naderbij komt. Het kind ontwikkelt tot man door den natuurlijken, ontoegevenden gang van den tijd. Dat het bekwaam moge worden om met intelligente volwassenen om te gaan, moet het een wijze van afriichten ondergaan waarbij het verstand wordt aangekweekt en het vermogen om te oordeelen rijp wordt. Als dit ten uitvoer gebracht is, wordt het niet meer als kind gerekend en neemt het zijn plaats in onder de mannen en vrouwen van het geslacht, waarin het leeft. Diegenen die den naam van Christus op zich hebben genomen, hopen, als zij

van hier weggaan, dat zij in Zijne tegenwoordigheid mogen ingaan en één met Hem mogen worden. Maar om in dien toestand van „Eenheid” te geraken, is het noodig voor hen om door een „onder-vinding” heen te gaan die hen gereed zal maken om met Hem te wonen. Deze voorbereiding is om het vleesch te onderwerpen aan den wil van den geest, gelijk de Zaligmaker van de wereld heeft gedaan; zoo zullen Zijne volgelingen den wil van den Vader in den hemel doen.

Iedere daad in het leven heeft een invloed ten goede of ten kwade in dit voorbereidende werk. Iedere kwade gedachte, woord of daad, doet afbreuk, in verhouding tot de groote van de daad, van de sterkte en evenredigheid van het gebouw dat wij oprichten in dezen proeftijd.

(Wordt vervolgd.)

Ontslagen.

Den 15den Augustus werd van zijn zending cervol ontslagen ouderling Oswald Brainich.

Hij was werkzaam eerst te Groningen, daarna te Amsterdam als Conferentie-President en laatstelijk als Ass.-Redacteur van „De Ster”.

Overleden.

Te Delftzijl is overleden broeder Jan de Raaf, zoon van Harm Dreves de Raaf en Tjaaktje Pieters Elderman.

Hij werd 23 November 1844 te Bellingwolde geboren. Door ouderling Joh. Draayer Jr. werd hij 15 Febr. 1898 gedoopt en bevestigd door ouderling Klaas Jongsma.

INHOUD.

Redevoering gehouden door Charles W. Penrose op 3 April 1921	Blz. 257	Zending 1920 . . .	Blz. 267
Toespraak gehouden door Apostel Joseph Fielding Smith op 3 April 1921	„ 262	Verslag van het Locaal Priesterschap 1920 . .	„ 267
Afdrukken van indrukken aan het einde mijner zending. . .	„ 265	Verslag van de Zondagschool 1920	„ 268
Bij het Statistieke Verslag	„ 266	Verslag van de Zusters-Hulpvereniging . .	„ 269
Verslag van de Ned.		Dient den Heere uw God met geheel uw hart.	„ 270
		Ontslagen	„ 272
		Overleden	„ 272

Uitgegeven door de Nederlandsche Zending, Crooswijkschesingel 16B, Rotterdam — Verkrijgbaar in alle vertakkingen der Zending.
 Abonnementsprijs per jaar: Nederland f 3.—, Buitenland f 4.—.
 Afzonderlijke nummers 15 cent.