



De Ster

VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN

OP DE OMSLAG:

61ste JAARGANG

Nr 3

ALVIN R. DYER

President van de Europese
Zending

INHOUD:

Blz.

Een huldebetuiging aan een groot zending	71
President Alvin R. Dyer	72
Gedachten van anderen	73
Toespraak gegeven door President Henry D. Moyle	74
Toespraak gegeven door A. Gideon Omer	79
Toespraak gegeven door Levi S. Thorup .	80
Toespraak gegeven door Wendell Mendenhall	81
Toespraak gegeven door President Dyer .	82
De Utrechtse Districtsconferentie . . .	85
Het huis voor het welzijn van Zion . .	89
Op verjaarsvisite bij Zuster Zoomers . .	91
Gedachten van anderen	93
„De Vierde Ouderlingen Reunie”	94
Gebeurtenissen in de zending	96

Redacteur: J. HENRY VOLKER, President der Nederlandse Zending
Assistent: A. D. JONGKEES

Administratie: Laan van Poot 292, Den Haag

„De Ster” van de Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen
verschijnt eenmaal per maand.

ABONNEMENTSPRIJS: f 2,50 PER HALF JAAR

GIRONUMMER 240615 - LAAN VAN POOT 292 - DEN HAAG

NADruk VAN DE IN DIT NUMMER

VOORKOMENDE CLICHE'S IS VERBODEN

Een huldebetuiging aan een GROOT ZENDELING

* * * * *

De zendingen van de Nederlandse Zending betuigen hierbij hun hulde aan President R. Dyer van de Europese Zending, tevens Assistent van de Raad der Twaalf Apostelen. Wij, als zendingen en leden van de Kerk betuigen hier onze waardering en dankbaarheid voor het wonderbare werk, dat hij in het afgelopen jaar in ons midden heeft verricht.

Nooit tevoren werd in deze Zending en in de Europese Zending zo veel vooruitgang gemaakt als in het vorige jaar, hetgeen wij in hoge mate aan zijn groot leiderschap, zijn inspiratie en wijsheid, alsmede aan de kennis van het Evangelie, die hij ons allen heeft geschonken, mogen toeschrijven.

Ons werd medegedeeld en instructies daaromtrent zijn gegeven, dat de Europese zending zal worden verdeeld in een West-Europese Zending en een Oost-Europese Zending. President Dyer zal over de Europese Zending blijven presideren, die de Duits sprekende en Scandinavische landen en Zwitserland omvat. De West-Europese Zending zal worden geleid door President N. Eldon Tanner, Assistent van de Raad der Twaalven en deze zal bestaan uit de vier Britse Zendingen, de Franse en de Nederlandse Zendingen, met het hoofdkwartier in Londen.

Wij zullen het leiderschap en de bezoeken van President Dyer werkelijk missen en wij betreuren het, dat wij niet onder zijn leiderschap zullen voortgaan, maar wij ondersteunen ten volle de beslissing van de Kerkautoriteiten om die grote Europese Zending te verdelen, wegens de last, die op zijn schouders is gelegd. De verantwoordelijkheid is te veel voor één man om te dragen.

Wij weten dat onder het leiderschap van President N. Eldon Tanner dit werk vooruit zal blijven gaan met dezelfde inspiratie en leiderschap, die President Dyer heeft gegeven. President Tanner zal hier zijn, wanneer op zondag 12 maart de Ring zal worden georganiseerd, zodat wij dan kennis met hem kunnen maken.

Ten teken van onze waardering jegens President Dyer hebben wij zijn beeltenis op de frontpagina van de maartafl levering van „De Ster” geplaatst en wij laten hierin tevens gegevens betreffende zijn leven en werkzaamheden volgen. Wij wensen hem voortdurend succes in de leiding van de Oost-Europese Zending toe en bidden, dat de zegeningen van onze Vader in de Hemel met hem zullen zijn.

President en Zuster J. Henry Volker
Nederlandse Zending.

PRESIDENT ALVIN R. DYER

President Alvin R. Dyer werd geroepen tot assistent van de Raad der Twaalf Apostelen van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in oktober 1958. Toen diende hij in het Algemeen Hoofdbestuur van de O.O.V., de Jeugd Organisatie van de Kerk. Met zijn vrouw, May Elizabeth, presideerde hij over de „Central States” Zending der Kerk, met Independence, Missouri, als hoofdkwartier, van 1954 tot augustus 1958.

President Dyer vervulde als jonge man een zending voor de Kerk in de „Eastern States”. Sedert de tijd van de terugkeer van zijn zending is President Dyer voortdurend actief geweest in de Kerk, en heeft hij vele verantwoordelijke posities ingenomen. Hij diende elf jaar als raadgever in twee verschillende kerkelijke Gemeente Presidentschappen en vijf jaar als Gemeentepresident van de „Park Ward” gemeente, waar zijn programma’s voor de jeugd de aandacht der gehele kerk trokken. Hij diende acht jaren in de Hoge Raad van twee verschillende Ringen (Dioceses) en wel in die van Salt Lake City en in die van Riverside, voordat hij Gemeentepresident werd.

Terwijl hij dienst deed als president van de „Central States” Zending, was het idee van een zendings raad ontwikkeld en geprojecteerd, zodat het nu in bijna al de zendingen der Kerk gebruikt wordt, alsmede vele van de verspreidingsmanieren die succesvol zijn in het opwekken van interesse in de harten van mensen die naar de Evangelieboodschap luisteren.

May Elizabeth Jackson Dyer, de trouwe zendingsmetgezellin van President Dyer, is haar gehele leven actief werkzaam geweest in de Kerk en heeft haar man bijgestaan en ondersteund in al zijn kerkelijke aanstellingen. Zij trouwden in de Tempel in Salt Lake City en hebben twee kinderen: een dochter, Gloria May Klein, getrouwd met Reid Klein, een teruggekeerde zending. Hun ander kind, Brent Rulon Dyer, vervult op het ogenblik een zending voor de Kerk in de West Duitse Zending. Zij hebben twee kleinkinderen, Mark en David Klein.

President Dyer dreef, voordat hij geroepen werd om over de „Central States” zending te presideren, een succesvolle distributie zaak, waar hij nu niet langer in geïnteresseerd is. Hij besteedt al zijn tijd aan de Kerk. Eens was hij lid van de Amerikaanse Vereniging van verwarming en ventilatie-ingenieurs en van de Amerikaanse Leger-ingenieurs. Deze activiteiten zijn reeds lang neergelegd als resultaat van zijn Kerkelijke verantwoordelijkheden.

President en Zuster Dyer werden in november 1959 geroepen om over de Europese Zending te presideren en zij verlieten hun huis in Salt Lake City, Utah, voor deze taak op 9 januari 1960.

In januari 1960 werd het Europese Zendingsbureau geopend bij gelegenheid van de aankomst van President Dyer in Frankfurt, Duitsland. Het bureau had vele jaren lang als hoofdkantoor in London gefungeerd, maar werd tien jaar geleden gesloten. President Dyer heeft de administratieve verantwoordelijkheid over de vijftien Europese Zendingen, met meer dan 60.000 leden van de Kerk en ongeveer 1.800 „full time” zendelingen.

President Dyer, met zijn vrouw, betuigen dat zij een groot behagen scheppen in het bijwonen van de vergaderingen met de leden van de Kerk en de zendelingen. Hij maakt bekend dat het volledig doel van zijn komst en dat van de zendelingen is om bekend te maken dat God in deze tijd een profeet geroepen heeft, die door zijn boodschappers, tot de mensen der wereld verklaard heeft:

- A. De waarheid aangaande Jezus Christus en zijn verhouding tot God de Vader.
 - B. Dat een nieuwe bedeling van het evangelie is ingeluid met Joseph Smith, een profeet van God, geroepen om van deze dingen te getuigen.
 - C. Dat de Kerk van Jezus Christus gevestigd is met de volheid van het Evangelie, het priesterschap en de zalig-makende verordeningen.
 - D. Dat een heilig verslag, het Boek van Mormon, naar voren is gebracht door inspiratie en de verschijning van heilige boodschappers, zijnde een verslag van de voorouders van 150 miljoen mensen. Dit boek is een nieuwe getuige voor Jezus Christus.
-

GEDACHTEN VAN ANDEREN

Wie er in slaagt, in het publieke leven de beginselen van het primitieve Christendom te brengen, zal het aanzien der wereld wijzigen.

Velen geven aalmoezen, maar weinigen beoefenen de barmhartigheid.

Daniel Stern

Menig hardvochtig mens gelooft zich met de hemel verzoend, als hij aalmoezen geeft.

Lichtenberg



Toespraak gegeven door

President HENRY D. MOYLE

op de speciale conferentie in Den Haag

*

Ik ben zeer verheugd om als een Duitse zendeling over de grens te komen en hier in Nederland het evangelie te prediken, want meer dan 50 jaar geleden was ik voor dezelfde functie hier, dat was dus voordat velen van U geboren waren, dus ik mag nu wel zeggen dat ik één van de oudere zendingen ben, die het evangelie hier in Nederland gepredikt heeft. Toen ik hier in 1910 in functie was, was de president van de Kerk, toen President Joseph F. Smith, hier. En U heeft één van zijn achterkleinkinderen hier op zending, Pres. Brewster. Bishop Nibley, de presiderende Bisschop van de Kerk was toen hier ook. Dat was een zeer bijzondere gelegenheid, want toen waren ook al de

Europese zendingspresidenten aanwezig. Dat waren er toen maar 4 of 5, maar vanavond hebben we er 13. Ik herinner me nog goed hoeveel we toen als Duitse zendingen van Uw taal begrepen. Eén van de onderwerpen, die toen in een Hollandse toespraak werd besproken, had betrekking op de doop door onderdompeling voor het vergeven van zonden; de doop door onderdompeling, dat heb ik nooit vergeten en dat leek er voor mij dus aardig veel op. Wanneer wij die Hollandse liederen zongen, kwam ik nog zoveel woorden tegen, die dezelfde zijn als de Duitse. Ik heb dan altijd het idee gehad dat de Hollandse mensen wel voldoende begrip van de Duitse taal zouden hebben en het is daarom geweest dat ik er op stond, dat de Presidenten van Duitsland in het Duits zouden spreken en ik ben blij dat ik dat gedaan heb, want ik was zeer verrast te horen op welke perfecte wijze zij de Duitse taal spreken, heel goed en perfect.

Ik wil nog eens terugkomen op die grote conferentie, die toen in Rotterdam 50 jaar geleden werd gehouden. Ik herinner me nog dat Bishop Nibley 2 dochters bij zich had en na de vergadering op zondagmorgen in Rotterdam wandelden wij in één van de parken met Bishop Nibley en zijn dochters. Ik zal nooit vergeten, dat we toen een groepje mensen om ons heen hadden, waarvan we maar niet konden begrijpen waarom zij zo nieuwsgierig waren en één van de Hollandse zendingen die bij ons was, vroeg aan het groepje waarin ze zo geïnteresseerd waren. De kleine voeten van de dochter van Bishop Nibley. Ze waren inderdaad erg klein en ik neem aan zelfs bijzonder klein. Dit was iets waar de jongens en meisjes in Rotterdam bijzonder veel belang in stelden. We hebben nog vaak, toen we thuis waren, daarom gelachen. Een van de grote voorrechten die ik heb gehad was om President en Zuster Smith en Bishop Nibley en zijn vrouw en dochters naar Duitsland te begeleiden. Het was een prettige en wondervolle zegen om zo dicht te mogen werken bij de President van de Kerk en het voorrecht te hebben om, toen wij dus door Duitsland reisden, de woorden van President Smith en Bishop Nibley voor de Duitse Heiligen te kunnen vertalen. Ik wist wel, dat President Smith een profeet van God was en ik heb zelf al de Presidenten van de Kerk gekend behalve drie. Natuurlijk heb ik niet gekend de profeet Joseph Smith, Brigham Young en John Taylor, maar ik heb Wilford Woodruff wel gekend, en Broeder Snow en hij werd opgevolgd door Joseph F. Smith en deze werd opgevolgd door de President Heber J. Grant en deze weer door de Profeet George Albert Smith. Het was President Smith die mij tot het Quorum van de twaalf riep. Weinig kon ik vermoeden, toen ik met de president door Duitsland reisde en daar in zo'n nauw verband met hem was, dat ik eenmaal geroepen zou worden om weer tot een president van de Kerk te komen en met hem te kunnen werken.

Als jongen ging ik iedere zondagmorgen naar de Salt Lake tabernakel,

hetzij met mijn ouders of met mijn grootouders. Salt Lake was in die dagen nog niet zo groot en toen werd daar iedere zondag in de tabernakel een avondmaalsdienst gehouden voor de gehele stad en de President van de Kerk Presideerde meestal op de vergaderingen. Als jongen zat ik dan meestal letterlijk aan de voeten van de profeet en het was toen, dat ik een getuigenis kreeg van de Goddelijkheid van het werk, waaraan wij thans bezig zijn. Toen ik nog een jongen was wist ik zo zeker als ik leefde, dat Wilford Woodruff een Profeet van God was en ik kan u ditzelfde getuigenis geven betreffende alle profeten die sindsdien Wilford Woodruff hebben opgevolgd. Weet U, toen wij de Profeet Joseph F. Smith hoorden spreken in 1917, hadden we allemaal het gevoel dat er niemand was die de plaats zou kunnen innemen van hem als zo'n groot profeet. U moet weten dat wij vanavond bij ons hebben een kleindochter van President Joseph F. Smith, Zuster Cannon. Een lieflijker meisje heeft er nooit geleefd. Wij houden van haar om haar zelf, maar we kunnen het niet helpen, dat we nog een tikje meer van haar houden omdat ze een kleindochter van een profeet van God is. Het is een grote zegen om haar bij ons te hebben. Toen President Smith was gestorven, kwamen de heiligen op de eerste volgende april-conferentie bij elkaar en zij vroegen zich af wat het zou zijn en hoe het zou gaan, nu de Profeet Smith niet meer in hun midden was. Maar ik kan u mijn getuigenis geven, dat zodra President Heber J. Grant opstond en zijn getuigenis gaf, iedereen volledig overtuigd was dat de mantel van het Presidentschap was gekomen op de schouders van President Grant. Hij was President van de Kerk van 1918 tot 1945. Ik kan U zeggen dat hij zo hoog stond in de ogen van de mensen, dat elkeen voelde dat het zeer moeilijk zou zijn om hem te vervangen. Datzelfde gevoel dus als toen President Smith stierf. Maar tenslotte was het toch niet zo moeilijk in het geval van President Grant, omdat hij in de jaren voorafgaande aan zijn dood, veel ziek was.

Maar er is geen moment gedurende zijn gehele ziekte geweest, dat hij niet in staat was om het beleid van de Kerk te bepalen en alle beslissingen van de Kerk te nemen die een President van de Kerk moet nemen. Het was wondervol toen President George Albert Smith President van de Kerk werd. Hij was toen President van het Quorum der Twaalf en is lid van dit Quorum geweest vanaf de tijd dat hij nog een jonge man was en er was niemand in de Kerk die ooit met President Smith te maken had gehad die niet geleerd had om waarlijk van hem te houden. Het schijnt alsof hij met zich droeg de liefde en capaciteit van de Apostel Johannes de Geliefde en we hebben het voorrecht een neef van hem in ons midden te hebben President W. Whitney Smith van de Oostenrijkse zending. Wij zullen al deze Presidenten in één van deze vergaderingen roepen om tot ons te spreken, maar het schijnt dat zijn beurt morgen zal komen. Heden ten dage, nu wij

President McKay als President van de Kerk hebben, is het algemene gevoel dat God hem voor een zeer bijzondere zending heeft geroepen. Zijn eigenschappen, zijn attributen schijnen wel in het bijzonder volmaakt te zijn om hem de taak te doen verrichten, die in deze dagen door God van hem wordt verlangd. Het is een wondervol iets om deze kennis en ervaring te hebben, die gebaseerd is op nauwe samenwerking met deze dienstknechten van God en om een getuigenis te hebben ontvangen, dat elk van hen in zijn eigen dagen waarlijk een spreektrumpet van onze Hemelse Vader hier op aarde is geweest. Wanneer de mensen van deze wereld in deze dagen waarlijk door het woord van God geleid konden worden, zouden zij dat als de grootste zegen beschouwen, die zij hadden kunnen ontvangen en wanneer zij God zouden kunnen horen spreken, dan zou dat zeker een teken voor hen kunnen zijn, maar het is zeer goed mogelijk, dat zij het misschien helemaal niet wilden geloven wanneer zij hem hoorden. De Bijbel vertelt ons duidelijk, dat God niets doet tenzij Hij Zijn verborgenheden aan Zijn dienstknechten de Profeten openbaart. Daarom is het één van de bijzondere eigenschappen van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, dat zij kan zeggen waarlijk een spreektrumpet van God zelf in hun midden te hebben en ik weet dat wanneer onze Hemelse Vader in deze dagen iets tot Zijn kinderen op deze aarde heeft te zeggen, dat hij dat doet via Zijn Profeet David O. McKay. Dat is de grootste zegen die God hier op deze aarde aan Zijn kinderen kan geven. En het is deze zegen dat zij dus telkens weer geleid kunnen worden door het Woord des Heren.

De President zei eenmaal dat de Here nimmer toe zou staan dat een man, die een overtreding beging, een Profeet van deze Kerk zou kunnen zijn. De Here heeft geopenbaard, dat wanneer Zijn profeet op deze aarde niet zijn uitdrukkelijke wil zou uitvoeren en niet zou geven aan Zijn kinderen wat Hij heeft geopenbaard, dat Hij hem van zijn post zou ontheffen, omdat God het nimmer zal toestaan, dat Zijn gekozen volk misleid zou worden door hun profeet en ik zeg U, dat het voor ons niet mogelijk is waarlijk Heiligen der Laatste Dagen te zijn, wanneer wij niet ten volle beseffen en waarderen dat wij als Heiligen der Laatste Dagen door een waarachtig Profeet van God worden geleid. Ik kan U deze avond zeggen dat elkeen die deze belofte en deze woorden van God in zich houdt, daar een getuigenis van ontvangen kan en dan is er geen één van ons die ook maar enige twijfel of reden tot twijfel behoeft te hebben.

Wij kunnen de waarheid weten, wanneer wij dat willen en wanneer wij de waarheid kennen, dan kunnen wij de wil van God volvoeren. Wanneer wij de wil van God waarlijk uitvoeren, dan hebben wij de belofte van zijn liefde en van zijn leiding. Er is niets in de wereld dat ook maar op enigerlei wijze vergeleken kan worden met deze waarheid, deze kennis die tot ons gekomen is van God en van de Herstelling van Zijn

Priesterschap in deze wereld. Ik zou er de voorkeur aan geven om zelfs niet geboren te zijn dan ook maar enige twijfel te koesteren aan de goddelijkheid van dit werk, er is niets in deze wereld dat zo veel waarde voor ons heeft als Heiligen der Laatste Dagen, als het evangelie van Jezus Christus.

Ik ben er zeker van mijn broeders en zusters, dat het onmogelijk voor ons is, hoe groot ons offer moge zijn voor onze Kerk, hoe hard wij werken om Zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen, hoe hard wij werken om Zijn geboden te onderhouden, niet altijd schuldenaren te blijven tegenover Hem. Wij zullen nooit in staat zijn om aan Hem de zegeningen terug te betalen die Hij ons geeft. Er is geen plaats op de wereld waar U heen kunt gaan om de Geest van onze Hemelse Vader te ervaren en te voelen, dan daar, waar de Heiligen tezamen zijn om te vergaderen. Er is niemand die wij hier op deze aarde kunnen tegenkomen, van wie wij meer vreugde zullen hebben om met hem te kunnen omgaan dan diegene die een drager is van het Priesterschap van God. En er is niets wat de President heeft, dat hij niet graag zou willen overdragen op de Heiligen van deze Kerk, dat is om elke zoon van onze Hemelse Vader tot het Priesterschap te ordenen. Het is net zoveel binnen Uw bereik om tot het Priesterschap te worden geordend als dat het binnen het mijne ligt en het daarbij mogelijk te maken voor uzelf om vooruitgang te maken niet alleen in de sterfelijkheid, maar in de eeuwigheid.

Daarom feliciteer ik U, mijn broeders en zusters, met de vooruitgang, die U deze dagen heeft gemaakt. Het doet er niet toe tot hoever U bent gekomen; U heeft nog maar pas een begin gemaakt en dat geldt voor ons allemaal. Er komt nu een tijd in de naaste toekomst, dat U gelegenheid zult krijgen om meer vooruitgang te maken dan U ooit heeft gehad.

Van nu af aan, mijn broeders en zusters, zal de verantwoording voor de verdere groei van Gods Koninkrijk op aarde rusten op Uw schouders, hier in de Nederlandse Zending. Ook zal die niet langer meer rusten op de schouders van de zendelingen die wij hierheen hebben gezonden. Zij die willen meewerken aan de verdere ontwikkeling en de groei van de Kerken, moeten eerst zorgen dat zij met vaart hun eigen ontwikkeling doen toenemen. U kunt nu eenmaal niet langer doorgaan op de wijze zoals U dat in het verleden heeft gedaan.

Er moet een duidelijk verschil zijn tussen de wijze waarop U activiteit betoond heeft in de afgelopen jaren en die welke U zult ontplooien in de naaste toekomst, want anders zou Uw plaats wel eens ingenomen kunnen worden door een ander. Want onze God heeft bepaald, dat het werk in de Nederlanden zal voortgaan op een wijze, zoals dat tot dusver nog niet is gebeurd. Wanneer U, die thans de leden uitmaken van de Kerk hier in Nederland, Uw plichten niet vervult op de wijze die Hij van ons verlangt, dan zal Hij anderen verwekken die Uw

plaats zullen innemen. En daarom is de boodschap, die ik U namens het Eerste Presidentschap vanavond breng, om voort te gaan om Uzelf opnieuw in te zetten in de dienst van onze Hemelse Vader, van onze Meester en om Uw geloof en vertrouwen in God te stellen boven alles in Uw leven en om Uzelf in een zodanige plaats te stellen, dat U zegeningen van onze Hemelse Vader kunt ontvangen op een wijze als nooit tevoren. Want het is namelijk nodig, dat U vele zegeningen ontvangt, opdat het U mogelijk gemaakt zal worden om de vele werken, die van Uw handen worden gevraagd, te kunnen uitvoeren. Wanneer U deze zegeningen niet verkrijgt, dan zal het Uw eigen schuld zijn. U bent tot deze Kerk gekomen, U heeft zich bekeerd, U bent gedoopt, U heeft zegeningen ontvangen en velen van U hebben het priesterschap ontvangen. Nu roept onze Meester U door de mond van Zijn dienstknechten om thans deze zegeningen die U heeft ontvangen, te gebruiken voor het volbrengen van Zijn doeleinden. Ik hoop en bid dat U waarlijk de gelegenheid ziet die U in deze tijd wordt gegeven en dat U bereid zult zijn de dingen van deze wereld terzijde te stellen en U in te zetten voor het werk van Zijn koninkrijk en dat dit Uw deel moge zijn en dat U in staat zult mogen zijn Uw deel in de ontwikkeling van dit werk te kunnen uitvoeren, bid ik nederig in de naam van Jezus Christus, Amen.

Toespraak gegeven door

A. GIDEON OMER

President van de Zweedse Zending op de speciale conferentie in Den Haag

*

Het verheugt mij zeer U de liefde en de groeten te brengen van de Heiligen uit Zweden. Toen ik gisteren hier per vliegtuig aankwam en zag hoe schoon en mooi Uw land was, deed mij dat denken aan een paar jaar geleden, toen wij in Stockholm aankwamen en daar ruim een halve meter sneeuw lag en de temperatuur 20 graden beneden nul was. Maar één ding is zeker; temperatuur maakt geen verschil voor de geest van de mensen. Diezelfde gevoelens, diezelfde liefde en dezelfde warmte vinden wij ook onder het Hollandse volk zowel als onder het Zweedse volk. Deze ervaring voor mij deze avond, met een vertaler, wekt een herinnering bij mij op. Toen ik 46 jaar geleden terugkwam van mijn zending in Zweden, werd mij gevraagd om een straatvergadering te leiden in de straten van Chicago in Amerika. Ik begon ook in het

Engels te spreken en plotseling werd ik door de districts President aan m'n jasje getrokken. Hij zei: de mensen kunnen je niet verstaan. Ik zei toen: „wat is er dan verkeerd aan”? Hij zei: „je spreekt geen Engels meer”. Ik ging er zo in op mijn getuigenis te geven, die ik van het evangelie heb, dat ik helemaal vergat in welke taal ik sprak, omdat over de ganse wereld onder de Heiligen de geest overal dezelfde is. Ik geef U mijn getuigenis, dat dit het evangelie van Jezus Christus is. Het is een groot verschil om uit te zijn in de wereld, vooral in mijn geboorteland, om daar het evangelie te prediken. Toen ik 11 jaar oud was, heb ik mij in Zweden bij de Kerk aangesloten en ging ik geheel alleen naar Amerika en drie jaar later heb ik er voor gezorgd dat mijn ouders, broers en zusters ook naar Amerika kwamen. Ik heb steeds een getuigenis van het evangelie gehad en dit leg ik af in de naam van Jezus Christus. Amen.

Toespraak gegeven door

LEVI S. THORUP

President van de Deense zending op de speciale conferentie
in Den Haag

*

Ik heb altijd in mijn hart een warm plekje gehad voor het Nederlandse volk. Toen ik nog maar een kleine jongen was, was er een Hollandse familie, die pas uit Holland was gekomen, die bij ons in de gemeente kwam wonen en in dat gezin waren enige jongens van mijn leeftijd en wij zijn ons ganse leven vrienden gebleven. Later ben ik raadgever geworden van Bishop Murdock, die eens hier Uw Zendingspresident geweest is. Toen hij Bishop was, kwam er een familie Reesink uit Holland en omdat hij werk nodig had, werd hij de conciërge van ons Kerkgebouw. Ik kan me heel goed herinneren, dat wij hen helemaal niet konden verstaan en de andere raadgever van de bisschop was belast met de verwarming omdat dat in zijn vak was. In dit gebouw hadden wij twee verwarmingen en hij kon het nooit duidelijk maken aan de conciërge over welke installatie hij sprak.

Broeder Reesink vond in de kelder twee afbeeldingen. De ene was een afbeelding van de Profeet Joseph Smith en de andere van Brigham Young. Hij heeft deze afbeeldingen bij de kachels opgehangen, de een bij de ene en de andere bij de andere kachel en als dan de Bishop of de raadgever over één van de twee kachels sprak dan sprak hij over Joseph Smith of over Brigham Young.

Ik herinner me nog een andere ervaring met Zuster Reesink. Zr. Reesink was de enige, die bij ons thuis wilde komen om ons te helpen als mijn vrouw ziek was, want toen waren wij, Thorup's, nog jong en kregen wij nog kinderen in ons gezin. Ik herinner me nog een voorval, toen Zuster Thorup pas uit het ziekenhuis was thuisgekomen en toen was zuster Reesink gekomen om te strijken voor mijn vrouw. Zij kwam binnen bij zuster Thorup en zei: je ziet er zo mager en slapjes uit, je hebt wat goed Hollands voedsel nodig. Ze is meteen naar huis gegaan en na een paar uur kwam ze terug met een grote pan kippensoep. Ik moet U vertellen, dat ik nooit tevoren en ook niet sindsdien zulke goeie kippensoep heb gegeten. Het was heerlijk. Daarom ziet U, waarom ik er zo goed uitzie en zuster Thorup zo mager is. Broeders en zusters, ik ben zeer verheugd tot de Kerk van Jezus Christus te behoren waarin alle nationaliteiten in liefde en harmonie tezamen kunnen verkeren. Ik breng U de groeten en ook de liefde van de leden van de Kerk in Denemarken. Ik ben er zeker van, dat indien U hen zou kennen zoals ik ze ken, dat U evenveel van hen zoudt houden als ik doe, want waar we ons ook ter wereld bevinden, waar we ook de Kerk van Jezus Christus aantreffen, daar vinden wij dezelfde geest en dezelfde liefde en ik geef U mijn getuigenis dat God leeft, dat Jezus de Christus is en dat Joseph Smith een instrument in Zijn handen geweest is om het ware evangelie wederom op aarde te vestigen en dat President McKay en President Dyer geïnspireerde leiders van onze Kerk op aarde zijn. Ik geef U deze getuigenis in alle nederigheid en in de naam van Jezus Christus, Amen.

Toespraak gegeven door

WENDELL MENDENHALL

voorzitter van het bouwcomité op de speciale conferentie
in Den Haag

*

Ik ben op zending geweest in Nieuw Zeeland, dat land dat door een Hollander ontdekt is en gekoloniseerd. Ik heb in mijn hart steeds een grote liefde gekoesterd voor de Hollanders.

Een van mijn schoondochters komt uit Holland. Tenminste haar vader Jan v. d. Berg en haar moeder Riena en mijn raadgever in het Ringbestuur Ernest Landwaard. Hij is ook in Holland geboren en nu heeft hij zijn zoon hier, Elder Landwaard.

Enige jaren geleden ben ik borg geweest voor een familie die naar Amerika kwam vanuit Holland, de familie Pieter Vlam. Zijn zoon is

hier in Holland op zending. Wij zijn hier als vertegenwoordigers voor de gebouwendienst van de Kerk onder leiding van het Eerste Presidentschap van de Kerk, met het doel om ten behoeve van de zendingen in Europa een gebouwencomité te vormen. En in verband met dit programma zal een beroep worden gedaan op de leden en vrienden van de Kerk om gezamenlijk deze gebouwen op te trekken, die U allemaal zo zeer verdient. Dit gebouwenprogramma zal veel waardigheid verlenen aan de positie van de Kerk in gans Europa. In de toekomst zullen wij vele gebouwen in Europa hebben, zoals dit kerkgebouw waarin wij vanavond vergaderen. U zult ons vele malen in dit land kunnen zien en wij zullen allen samenwerken voor het grote doel om het Koninkrijk Gods op letterlijke wijze in dit land op te bouwen. Dit programma zal ten gevolge hebben dat gezinnen, alleenstaande personen, vrienden, zakenrelaties en allen die daarvoor belangstelling hebben, tezamen zullen werken ten behoeve van dit grote plan. U zult met de Kerk samen medewerkers zijn om deze prachtige gebouwen te zetten. Ik ben er van overtuigd, dat deze ervaring een weldaad en een heilzaam iets zal zijn voor alle leden van de Nederlandse zending. En nu zal ik U mijn getuigenis geven van de waarde van deze grote dienst in deze Kerk en ook van de goede dingen die tot hen zijn gekomen, die in dit programma gearbeid hebben.

Voor een familie van de Heiligen der Laatste Dagen is er niets belangrijkers dan de volledige medewerking te geven aan het koninkrijk. En als wij hard werken en zeer actief zijn zoals van ons verlangd wordt door het Presidentschap van de Kerk, dan geeft dat ons een grote voldoening en het bouwt ons karakter op. Het verzekert ons van een anker voor ons geloof. Ik getuig tot U van de waarde van dit grote gebouwenprogramma voor Europa en dat het ons gegeven is onder leiding van het Eerste Presidentschap van de Kerk en dit doe ik in de Naam van Jezus Christus, Amen.

Toespraak gegeven door

President DYER

op de speciale conferentie in Den Haag

*

Ik weet niet naar welke vergadering U zoudt moeten gaan om, vóór de vergadering geëindigd is, in zeven talen toespraken te horen. Dit is vanavond een zeer bijzondere vergadering geweest en wij zien vóór ons het werk des Heren in de uitbreiding van het grote zendingswerk van de Kerk. Er is bovendien nog een andere reden waarom dit een bijzondere

vergadering is. Het is voor ons een eer vanavond om iemand in ons midden te hebben, die ter rechterhand van de profeet des Heren staat. Er is niemand die zo naast President Mc.Kay staat en zoveel met hem behandeld heeft over het werk des Heren als President Moyle en tezamen met U voel ik mij vereerd om vanavond in deze vergadering met hem tezamen te mogen zijn. Het was een groot voorrecht voor Zr. Dyer en voor mij om in de zending te werken in de Centrale Staten van Amerika. Het hoofdkantoor van deze zending is te Indepence in de Staat Missouri, welke plaats door de Heer is aangewezen als een centrale plaats van Zion en het werd aan de Profeet van God geopenbaard dat op die plaats ééns het hof van Eden geweest is. Op die wijze hebben Zuster Dyer en ik iedere avond in de Hof van Eden kunnen slapen en ook werd het geopenbaard aan de profeet des Heren dat toen Adam en Eva uit de hof van Eden werden verdreven, dit geschiedde in een Noord Oostelijke richting en toen hebben zij zich gevestigd in een plaats, die wij nu noemen de vallei Adam Ondi Ahman. En toen de profeet Joseph Smith via de Grand Rivier naar deze plaats kwam in 1838, heeft de Heer aan Joseph Smith bekend gemaakt, dat Adam met zijn nakomelingschap op die plaats gewoond heeft. De eerste leden van de Kerk zoals de Profeet Joseph Smith, Brigham Young en Heber C. Kimball en nog anderen hebben daar een aantal altaren gevonden en van een van deze altaren heeft de profeet Joseph Smith gezegd, dat het een altaar van de Nephieten was. Hij zei dat het oorspronkelijk een altaar geweest was van Adam, maar dat de Nephieten het hadden gevonden en die hadden het ook als altaar gebruikt. Aan de andere kant van een van de valleien van Adam Ondi Ahman, was nog een heuvel en op de top van deze heuvel stonden nog 3 altaren en de Profeet Joseph Smith heeft gezegd, dat deze drie altaren gebruikt waren door Adam voor het brengen van offeranden en evenals vele leden van onze Kerk ben ik ook veel naar deze plaats gegaan. In afd. 78 van de Leer en Verbonden, een boek met openbaringen, heeft de Heer geopenbaard, dat Adam vóór zijn dood op die bepaalde plaats zijn nakomelingen heeft verzameld en hun een zegen gegeven. Ook vernemen wij wat zou geschieden met de nakomelingen van Adam tot aan het einde van deze wereld of van deze wereldgeschiedenis. In de leringen van de Profeet Joseph Smith lezen wij, dat Adam gesproken heeft, toen hij in de toekomst zag, van de tijd die wij nu noemen de bedeling van de volheid der tijden.

Hij sprak over de grootheid van de tijd waarin wij nu leven en als ik daar over nadenk, dan moet ik ook denken aan de tijd toen de Joden en discipelen van Christus naar Hem togingen met een vraag. Het was voor de discipelen van Jezus moeilijk te begrijpen dat toen het Koninkrijk Gods niet gevestigd zou worden om van eeuwige duur te zijn. Christus had reeds gezegd, dat hij Zijn evangelie van de Joden zou wegnemen en aan een ander volk geven en toen de discipelen

tenslotte het belangrijke van deze woorden van de Meester inzagen, vroegen zij Hem wat en wanneer het teken zou zijn van de vestiging van Zijn werk en koninkrijk. En toen heeft Hij tot hen gesproken aangaande de dagen waarover de Profeet Daniel heeft gesproken: Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken, dat in eeuwigheid niet zal verstoord worden, en dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. (Dan. 2 : 44). Het is duidelijk dat deze aanhalingen van Christus op twee verschillende tijden duiden, het ene gaat over de tijd dat het aan een ander volk gegeven zal worden, het andere over de tijd dat het nimmer aan een ander volk gelaten zal worden. Het is onze taak om de waarheid van Jezus Christus aan deze mensen bekend te maken. Als U nadenkt over het uitgebreide Zendingswerk van onze Kerk, vanaf het begin, dan is dat wel een van de grootste wonderen van deze wereld en nu komen wij aan de tijden die door de Profeten des Heren genoemd zijn, de tijden van de bespoediging. En God werkt nu om Zijn kinderen van de overige inwoners van deze aarde af te scheiden. En de stem en de getuigenissen van Gods herauten gaan nu voort over de aarde om dit bekend te maken. Broeders en Zusters, hoe dankbaar dienen wij niet te wezen, dat wij deelgenoten van deze heerlijke boodschap geworden zijn.

Wij moeten zo dankbaar zijn, dat wij alles in het werk willen stellen deze boodschap ook bekend te maken aan onze vrienden en burens, om daarbij de zendingen behulpzaam te zijn, om onze woningen open te stellen voor het houden van huisvergaderingen, opdat zij terug mogen komen in Uw woningen en ook in de woningen van Uw vrienden en naasten. Waar dan de zendingen kunnen komen om de heerlijkheid en de waarheden van het evangelie te verkondigen. Er is slechts één manier om jegens onze Hemelse Vader onze dankbaarheid te betuigen en dit is om werkzaam te zijn de boodschap van het evangelie ook aan anderen uit te dragen. Zoals met alle grote gaven geschiedt, zal ook deze gave voor ons groter en rijker worden, wanneer wij die met anderen delen. Hoe heerlijk is het om hier vanavond bijeen te zijn onder de invloed en geest van het evangelie van Jezus Christus.

Ik getuig tot U van de waarheid van het evangelie en dat Jezus Christus de Zoon van God is, de Heiland van de ganse wereld, de verlosser van de mensheid en de middelaar tussen God en de mens en ik getuig tot U van de waarheid en de roeping van de Profeet Joseph Smith en van onze levende Profeet van deze tijd David O. McKay en dit getuig ik tot U in de naam van Jezus Christus. Amen.



De Utrechtse

DISTRICTSCONFERENTIE

Deze Conferentie, gelijk alle andere Conferenties in de Nederlandse Zending, nam op zaterdag een aanvang, wat de lokale kerkleden betreft, met een vergadering van Zendings- en Districtsbesturen, alwaar de belangen en problemen van de gemeenten in het Utrechtse district werden besproken en richtlijnen werden gegeven en ontvangen. Deze vergadering van 6.00—6.50 uur n.m., werd door een algemene Priesterschapsvergadering gevolgd, welke ten 7.00 uur n.m. begon. Deze vergadering, geopend met het zingen van de eerste twee verzen van lied 80 „Komt alle zonen Gods” en gebed, door Br. Rosema, president van de gemeente Zeist uitgesproken, werd door President J. Henry Volker gepresideerd en door de Districtsresident Arie D. Jongkees geleid.

De eerste spreker was de Zendingsresident. Hij deelde ons mede, dat de Ring, die weldra in de Nederlandse Zending gevormd zal worden, de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zal omvatten, niet Utrecht. Deze stad en andere grote steden, zoals Groningen en Arnhem, komen later aan de beurt. Vervolgens hoorden wij belangrijke mededelingen omtrent de bouw van kerken, waarmede in Amsterdam en Utrecht zal worden begonnen, daar in die steden grond beschikbaar was gesteld.

De tweede spreker, Broeder Willem van Zoeren Sr., gemeentepresident van Amersfoort, sprak daarna de aanwezige priesterschapdragers toe. Zijn onderwerp was: De Kerk van Jezus Christus is een levende Kerk en — zoals aan de Profeet Joseph Smith werd geopenbaard — de enige Kerk op aarde, die door Christus wordt aanvaard als de Zijne.

President J. Paul Jongkees, 1e Raadgever in het Zendingsbestuur, zijn toespraak aan de voorafgaande van Br. van Zoeren aanknopen, sprak over de strijd, die wij als priesterschapdragers hebben te voeren tegen alles wat niet goed is in Gods ogen, meer dan wie ook. Het priesterschap brengt een grote verantwoordelijkheid met zich; het is de bevoegdheid om te spreken en te handelen in de naam des Heren. Wij handelen en spreken dan in Zijn plaats, omdat Hij niet hier aanwezig is”. Vandaar die grote verantwoordelijkheid. Na de splitsing in klassen, namelijk die van de dragers van het Aäronisch priesterschap onder de 21 jaar, die door Elder Brewster werden toegesproken, die van boven de 21, die van President Jongkees hoorden en de dragers van het Melchizedeks priesterschap, tot wie Broeder Otto het woord richtte, kwamen allen te 8.30 uur weer bijeen, waarna met het zingen van de laatste twee verzen van lied 80 en het uitspreken van het slotgebed door Broeder van Wijngaarden uit Amersfoort, deze vergadering werd gesloten.

ZONDAG 19 februari. De algemene veragdering, die ten 10.00 uur in de morgen begon, was voorafgegaan door een gecombineerde vergadering van Zendings- Districts- en Gemeentebesturen, alwaar verschillende problemen en andere aangelegenheden werden besproken en behartenswaardige woorden werden vernomen, voornamelijk van de Zendings-president, over de eerbied, die in de vergaderingen van de Kerk moet worden betoond.

Na een welkomstwoord van de districts-president ving de morgenvergadering in het gebouw „Esplanade” te Utrecht aan met het zingen van lied 144 uit de zangbundel.

Broeder Engelbert, 2de raadgever in het gemeentebestuur van Eindhoven, ging voor in gebed. President J. Henry Volker, het woord nemend, nadat wederom een lied door de aanwezigen was gezongen, namelijk lied 109, deelde mede, dat President David O. McKay voor de vorming van een Ring in de Nederlandse Zending over zou komen, nadat hij eerst in Engeland enige kerkelijke aangelegenheden had geregeld. President Volder sprak de hoop uit, welke ongetwijfeld door alle kerkleden van harte wordt gedeeld, dat de gezondheidstoestand van de Profet, die de 8ste september van dit jaar 87 jaar oud is geworden, geen beletsel zal zijn.

De volgende spreker, de Districts-President sprak over verdraagzaamheid, in verband met Matth. 18 : 7. Nadat als tussenlied no. 82 door de aanwezigen staande was gezongen, verkreeg Broeder v. d. Reyden, de O.O.V. vertegenwoordigend, het woord. Zijn thema was gebaseerd op Leer & Verbonden 75 : 3 — „Ziet Ik zeg u, dat het Mijn wil is, dat gij uitgaat en niet toeft, noch werkeloos zijt, doch dat gij uit alle macht werkt”.

De volgende spreker, Broeder Swarts uit Amersfoort, had als onderwerp „Gehoorzaamheid” opgekregen. Spreker zette uiteen, dat men op verschillende gronden gehoorzaamheid kan betonen en sprak in verband daarmee over Jezus' woorden in Matth. 15 : 8.

Broeder van Lieshout, gemeentepresident van Eindhoven sprak over naastenliefde. „De leiders der naties vragen niet om leiding aan God, zij menen het zelf te kunnen, maar zij zullen niet slagen”.

Na deze toespraak zongen allen staande lied 126. De laatste spreker van deze morgen, President J. Paul Jongkees, 1e raadgever in het zendingsbestuur, ging in op de naam van de Kerk en op de naam Heiligen. „Zij zijn dat niet, doch behoren er naar te streven zich die naam waardig te maken door naastenliefde, verdraagzaamheid, gehoorzaamheid, onderwerpen, die deze morgen besproken zijn”.

Nadat lied 112 was gezongen en Elder Brown het dankgebed had uitgesproken, werd deze vergadering om 12.00 uur gesloten. De liederen werden op de piano begeleid door Zuster E. de Jong van de Zeister gemeente. Elder Brown dirigeerde. Aanwezig: 117 personen.

Gedurende de tijd tussen de morgen- en namiddagvergadering werd om

1.00 uur in het kerkgebouw aan de Witte Vrouwensingel een gecombineerde vergadering van de aanwezige vertegenwoordigers der onderorganisaties gehouden. Vertegenwoordigd waren: de Z.H.V., de O.O.V., het Jeugdwerk en de Genealogische Vereniging. Het Hoofdbestuur van de Zondagsschool was deels door ziekte, deels door andere omstandigheden verhinderd tegenwoordig te zijn. Nadat President J. Paul Jongkees een inleidend woord had gesproken, richtten achtereenvolgens Broeder v. d. Reyden (O.O.V.), Broeder v. d. Put (Genealogie), en Zuster Michèly het woord tot de aanwezigen, 43 in getal.

Broeder v. d. Reyden legde de nadruk op de noodzakelijkheid van het op tijd beginnen (voor-vergaderingen tijdig van tevoren!), les goed prepareren, rapporten op tijd indienen, zo veel mogelijk medewerking aan voorbereidingen Pinksterconferentie en aan deze zelf. Broeder v. d. Put sprak niet alleen over genealogie, maar over samenwerking in algemene zin, tussen de onderorganisaties. „Bedenk, dat gij elkander nodig hebt” en vorm geen gemeenschappen, die niets met elkander te maken hebben. Samenwerking in het genealogisch werk is eveneens nodig.

Zuster Michèly, over het Jeugdwerk sprekend, wijst op de grote belangrijkheid van dit werk, voor het doeltreffend verrichten waarvan veel liefde nodig is en dat men niet moet beschouwen als een „baantje”. Spreekster legt uit, dat de beste wijze van les geven aan de kinderen is, deze de dingen zo veel mogelijk zelf te laten doen, waarbij het flanelbord goede diensten kan bewijzen.

Nadat President J. Paul Jongkees over de noodzakelijkheid van het bijwonen van de Avondmaalsdienst had gesproken en de Districts president de Z.H.V. zusters aan de aardige suggestie om nieuw aangekomen leden een halfjaarlijks abonnement op de „Ster” ten geschenke te geven, had herinnerd, werd deze vergadering met gebed, uitgesproken door Zuster Brouwer, om 2.30 uur beëindigd. Het openingsgebed werd door Broeder Brouwer uitgesproken.

ZONDAGNAMIDDAGDIENST. Deze vergadering nam om 3.00 uur in gebouw „Esplanade” een aanvang onder presidium van de zendingspresident Elder J. Henry Volker en werd geleid door de districtspresident Arie D. Jongkees. Nadat door de aanwezigen lied 118 uit het zangboek was gezongen, ging Elder Taylor voor in gebed. Een kwartet, gevormd uit zusters van de Utrechtse Z.H.V., zong vervolgens lied 94 uit dezelfde bundel, waarna aan Elder Schvaneveldt, zendingssecretaris, gelegenheid werd gegeven de Algemene en Zendingsautoriteiten van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen aan de aanwezige leden ter ondersteuning voor te stellen.

Het onderwerp van de eerste spreker, Elder Brewster, gold de drie getuigen en de acht getuigen van het Boek van Mormon. De geschiedenis van een der acht getuigen, John Whitmer, werd hierbij in korte trekken weergegeven. Tenslotte drukt spreker de leden op het hart toch vooral

verwijzingsadressen aan de zendelingen door te geven.

Zuster S. v. d. Wal, hierna het woord verkrijgend, sprak over de zegeningen, die door gehoorzaamheid aan de wetten van het Evangelie ons deel zijn, ook al verkeren wij naar onze mening in moeilijkheden. Spreker licht dit met een voorbeeld uit eigen ondervinding toe. Het kwartet van de Utrechtse Z.H.V. zusters zong daarna lied 194.

De derde spreker, Elder Ruppe, gemeentepresident van Hilversum: „Het kostbaarste, wat een mens bezit, is zijn getuigenis van de waarachtigheid van het Evangelie. Velen kennen de waarheid niet, noch de geboden van Jezus Christus.

Elder May sprak over Jesaja 29 : 13 — „Daarom dat dit volk Mij nadert met zijnen mond, en zij Mij met hunne lippen eeren, doch hun hart verre van Mij doen, en hunne vreeze, waarmede zij Mij vreezen, menschegeboden zijn, die hun geleerd zijn. . .”

Elder de Hart vergelijkt een mens, die het Evangelie tracht te leven, met een bergbeklimmer. Beiden moeten zich op hun tocht voorbereiden, doch alle voorbereiding is nutteloos, wanneer er niet geklommen wordt. Beider doel behoort te zijn: het bereiken van de top.

Elder Warnock, de volgende spreker, had tot onderwerp het geloof. Niet allen geloven in God en Zijn Zoon Jezus Christus. Zalig zijn zij, die geloven. Spreker trekt een vergelijking tussen olie, de brandstof zonder welke de maatschappij niet zou kunnen bestaan, en geloof. Ook zonder geloof gaat de bestaande maatschappij van de mensen te gronde. Nadat door de aanwezigen het eerste vers van lied 70 staande was gezongen, nam President Volker als laatste spreker in deze Conferentie het woord. Ruim een jaar vervult spreker de taak als President van de Nederlandse Zending nu en zegt zich te verblijden in de zegeningen, in die tijd ontvangen. Zegeningen zijn er van den beginne geweest: Joseph Smith ontving ze. Een van de grootste zegeningen was de herstelling van het Evangelie, de komst van Moroni, die aan Joseph Smith de gouden platen ter hand stelde. De zegening van de herstelling van het Heilig Priesterschap, na 18 eeuwen van geestelijke duisternis. Maar de wereld neemt die zegeningen niet aan, het is allemaal te eenvoudig! Toch — als men eens wist, welke veranderingen ten goede door het aannemen van het Evangelie in het leven van de mens plaats grijpen.

Deze laatste vergadering van de Utrechtse Conferentie werd besloten met het zingen van lied 73 en een dankgebed, door Broeder Gout, president van de gemeente Utrecht, opgezonden, nadat eerst de Districts-president een woord van dank had gericht tot de aanwezigen voor hun tegenwoordigheid en in het bijzonder aan hen, die daadwerkelijk aan de diensten hadden deelgenomen, waarbij de Zusters van de Utrechtse Z.H.V. lof werd gebracht voor de wijze, waarop na de morgendienst in de bovenzaal van het kerkgebouw door hen voor de inwendige mens was gezorgd. In deze vergadering waren 93 personen aanwezig.

Het huis voor het welzijn van Zion

*

„Ziet, dit is de tiende en het offer, dat Ik, de Here, van hen verlang, opdat er voor Mij een huis moge worden gebouwd voor het welzijn van Zion — Als een plaats van dankzegging voor alle heiligen, en tot een plaats van onderricht van allen, die zijn geroepen tot het werk der bediening in al hun verschillende roepingen en ambten;

Opdat zij mogen worden vervolmaakt in het begrijpen van hun bediening — in theorie, in grondbeginsel en in leer — in alle dingen, die betrekking hebben op het koninkrijk van God op aarde, van welk koninkrijk de sleutelen op u zijn bevestigd.” (Leer & Verbonden 97 : 12-14).

Deze woorden werden gesproken door onze Heiland in een openbaring aan de profeet Joseph Smith in augustus 1833, ten tijde van de bouw van de tempel te Kirtland. In die dagen werden de eerste ringen van Zion gevormd en stonden de Heiligen voor de taak de fundamente te leggen voor de opbouw van Gods koninkrijk op aarde. Deze fundamente werden gevormd door de „centrale” Ringen van Zion tot de opbouw waarvan de eerste pioniers van de Kerk werden geroepen.

Nu zijn we dan toegekomen aan de vervolmaking van dit „Lichaam van Christus” zoals Paulus het uitdrukt. Nu is de tijd gekomen voor de opbouw van de „buiten” Ringen van Zion; en wederom gaat het Woord des Heren uit, zoals in deze eerste dagen van de geschiedenis van Christus’ herstelde Kerk: „Ziet, dit is de tiende en het OFFER, dat Ik, de Here, van hen verlang, opdat er voor Mij een huis moge worden gebouwd voor het welzijn van Zion.”

Nu staan wij in dezelfde, maar dan ook precies de zelfde positie als die Heiligen van toen; nu is het ONZE beurt om te laten zien dat het ons menens is met het verbond dat wij met onze Hemelse Vader hebben gesloten en dat wij gewillig zijn, DE NAAM VAN ONZE HEILAND OP ONS TE NEMEN.

Neen, er is toch één verschil: Toen hadden de Heiligen NIETS achter zich om op te steunen bij de bouw van hun Ringen en bedehuizen. En nu? Dank zij HUN offers kunnen WIJ nu tenminste GEHOLPEN worden bij de bouwactiviteiten die nu van ons worden gevraagd.

Laten wij dan het werk van deze pioniers, onze broeders en zusters van een goede honderd jaar geleden, ons voor ogen stellen en ons waardige

Heiligen betonen in het volgen van hun voorbeeld in getrouwheid en gehoorzaamheid aan de wil van God, zoals die ons in bovenstaande openbaring is gegeven!

Een prachtig voorbeeld is reeds gegeven!

Op het bericht dat binnenkort in de gemeente Amsterdam begonnen kan worden met de bouw van de eerste EIGEN KERK aldaar (in het oostelijk gedeelte van de stad), een HUIS voor het WELZIJN VAN ZION dus, kwam een echtpaar aldaar, waarvan de naam verder ongenoemd moge blijven, naar voren om waarlijk GEHOOR te geven aan deze roep van onze Heer.

Zij gaven hun offer, f 1.000,—, een bedrag dat zij moeizaam hadden gespaard, aanvankelijk met het idee er een televisietoestel voor te kopen.

Broeders en zusters van de Nederlandse zending, alwaar spoedig een Ring van Zion zal worden gevestigd, is dit geen inspirerend voorbeeld van getrouwheid en offervaardigheid? Dit bedrag is nu toegevoegd aan het bouwfonds van de betrokken gemeente!

Mogen wij allen dit offer als voorbeeld nemen wanneer wij ons NU afvragen, „hoe geef IK gehoor aan deze roepstem? Wat doe IK om te zorgen dat een HUIS VOOR HET WELZIJN VAN ZION *HIER* KAN WORDEN GEBOUWD?

Het prachtige offer van dit Amsterdams echtpaar ging vergezeld van onderstaande opdracht:

*Met noeste arbeid en spaarzaamheid
Hebben wij dit aan den Heer gewijd.
Voor Zion's Heil en Glorie.
Zijn eerste Kerk wordt hier gebouwd.
O, uitverkoren stad!
Kom volk, hoort nu Zijn stem
En zoek naar 't enge en smalle pad.*

Op verjaarsvisite bij Zuster Zoomers



Maandag 6 februari j.l. ging de Haagse Z.H.V. op verjaarsvisite bij Zr. Zoomers, die op die dag 87 jaar was geworden.

De nieuwe leden zullen zich afvragen, wie is die Zr. Zoomers? De oudere leden kennen haar allemaal nog en ikzelf zie Zr. Zoomers nog zitten in haar hoekje rechts vooraan in de oude Kerk op de Loosduinsekade.

Dinsdagavond was zij altijd present op de Z.H.V. en het moest wel heel slecht weer zijn als haar plaats leeg bleef. Meer dan 40 jaar is zij een actief lid geweest van de Kerk en zij stond altijd klaar voor iedereen die haar hulp nodig had. Totdat zij de leeftijd bereikte dat zij niet meer alleen kon zijn. Zij moest in een rusthuis worden opgenomen en zo kwam zij in „Huize Zonnevanck” in Hillegom. Zij heeft daar een voortreffelijke verzorging onder de leiding van de Heer en Mevrouw van Griethuizen.

Het contact met de Haagse Z.H.V. bleef echter bestaan en zo nu en dan werd zij opgezocht door één van de zusters. Ook met de Kerstdagen werd zij niet vergeten. Hoe kan het ook anders? Iemand die zo lang voor iedereen heeft klaar gestaan wordt zo maar niet vergeten.

Het was daarom een leuk idee van Zr. Leunissen, de Presidente om gezamenlijk met de Z.H.V. leden de jarige te gaan feliciteren en wat

liederen voor haar te zingen. Er werden ook een paar zusters opgeroepen, die met de jarige waren geweest toen zij nog op de Z.H.V. kwam en die zij dus nog heel goed kende. Het was erg leuk dat deze zusters aan die oproep gevolg hebben gegeven. En zo zagen wij in ons midden Zr. Fraase Storm, Zr. Asscheman, de vroegere Presidenten, en het echtpaar Schouw.

Om kwart vóór twee stonden we met een clubje van 22 te wachten op de bus van Pasteur. Nadat we ingestapt waren, ging Br. Schouw met ons in gebed om een zegen te vragen voor deze tocht. Tot twee uur wachtten wij op Zr. Volker, die mee zou gaan, als zij er de tijd voor kon vrijmaken. Aangezien zij er om twee uur nog niet was, gaf Zr. Leunissen het sein van vertrek en zo gingen wij vanaf het Hollandse Spoor naar Hillegom, waar wij om kwart voor drie arriveerden.

Zr. Zoomers zat gezellig voor het raam met haar huisgenoten, toen plotseling de bus aankwam met wuivende en lachende dames erin. Eerst keek zij erg verbouwereerd, maar toen wij vlakbij waren herkende zij verschillende gezichten. Wij stormden letterlijk naar binnen vanwege de stormwind die was komen opzetten. We werden hartelijk ontvangen door de Heer van Griethuizen.

Dat was een reuze verrassing voor Zr. Zoomers om daar zo opeens in het middelpunt van de belangstelling te staan en zo veel oude bekenden te zien, die haar onder de cadeautjes bedolven.



Na de eerste begroeting stelden wij ons in de hal op om daar onder leiding van Zr. Vittali een paar liederen te zingen!

De huisgenoten verzochten ons de deur open te zetten zodat ook zij het goed konden horen. Ik hoop dat zij allen de woorden konden verstaan en dat zij iets begrepen van het Evangelie dat wij op die manier tot hen brachten.

Nadat Zr. Leunissen voor een kopje pepermuntthee had gezorgd om de droge kelen te smeren, werd de jarige toegesproken door Br. Schouw, die ook een brief voorlas van de President van het Ouderlingen Quorum, Br. Frölich. Deze brief bevatte een gelukwens en de verzekering dat Zr. Zoomers niet wordt vergeten in de gebeden.

Zr. Gaster maakte onder de hand wat foto's met de jarige in het midden en toen zongen wij daarna nog een paar liederen met als slotlied: God zij met U tot w'U wederzien.

Toen was het weer tijd om afscheid te nemen van Zr. Zoomers. Mevrouw van Griethuizen werd heel hartelijk bedankt voor de spontane medewerking en de fijne ontvangst.

Wij stapten in de bus, die voor de deur stond te wachten en al wuiwend reden wij weer terug naar Den Haag. Het was voor ons een onvergetelijke middag geworden.

Zr. J. van Leeuwen
Den Haag

* * * * *

GEDACHTEN VAN ANDEREN

Er is geen einde aan het goede, dat wij in deze Kerk kunnen doen, indien wij er ons niet om bekommeren, wie de eer van het werk krijgt.

Harold B. Lee

Het ware Christendom moet de mensen gelukkig maken, niet slechts in de Hemel, maar ook op de aarde.

Saint Simon

Wij moeten altijd arbeiders blijven. Het Christendom is geen bespiegeling, het is in zijn wezen krachts-uiting, levensrichting.

Shaftesbury

Ouderlingen Feestavond voor alle Districten van het 2e Quorum, gehouden op 18 februari 1961 in Den Haag.

„De Vierde Ouderlingen Reunie”

Het was even na zeven uur toen de zaal zich vulde. Op een beslist keurige wijze werden ons onze plaatsen aan een goed gedekte tafel aangewezen. Niet alleen vonden we een keurig opgemaakt menu en konden we ons met een programma van de avond verrijken, maar we genoten toch het meest van de onderlinge broederschap. Van blijven zitten was dan ook geen sprake. In welke richting we ook keken, we zagen steeds bekende broeders en zusters en herinneringen aan een prettige tempelreis of een vorige O.O.V.-conferentie of de vorige Ouderlingen reunie werden weer opgehaald. Het doet ons goed met broeders en zusters in het Evangelie te kunnen vergaderen in zulk een feeststemming, waar een ernstige noot zeker niet ontbrak, en deze noot werd toen, na het aanvangslied en gebed, door Broeder L. F. C. Frölich ingezet met het openingswoord, gericht tot 80 broeders en zusters. Zijn toespraak deed ons herinneren aan onze plichten in de Kerk en bouwde ons op en dit was juist, wat we nodig hadden.

Het, via een bandrecorder, gesproken woord van President Volker maakte grote indruk op ons; vooral toen hij over de komende RING van ZION sprak en toen wij de vraag hoorden: „Is het mogelijk leiderschap te krijgen om een Ring te vormen?” Toen hebben velen van ons zichzelf moeten beloven, dat zij harder zullen arbeiden voor het werk des Heren.

Met een welkom teken werd daarna de aanvang van de maaltijd aangekondigd, echter niet, nadat waarderende woorden tot de ons overbekende familie Hendrikus Hermanus Meijer, bestaande uit hemzelf, zijn geachte vrouw en zijn beide kinderen, werden gesproken. Het applaus, dat hun ten deel viel, was dan ook een wereldkampioenschap waardig. Gezien het menu was dit applaus volkomen gerechtvaardigd. Het zou alleen voor zo'n menu niet onverdienstelijk zijn een tussen-reunie te houden. . .

Van een zeer gevarieerd programma hebben we genoten en velen hebben wel verbaasd opgekeken van de aan 't licht gekomen verborgen talenten die in veel van onze broeders en zusters scholen.

Het slotgebed kwam voor ons veel te vlug, maar de tijd ging hard en zoals het goede Heiligen betaamt, moest ook op een bepaalde tijd dit gezellig avondje eindigen.

Aan deze avond, die in verband met de instelling van de Ring van Zion, voor Den Haag de laatste van haar soort zal wezen, hebben we niet alleen plezierige, maar ook gezegende herinneringen overgehouden.

W. B. L.



GEBEURTENISSEN IN DE ZENDING

INGEZEGEND:

van Es, Roelof; 9 januari 1961 te Eindhoven.
Slingerland, Jan; 5 februari 1961 te Dordrecht.

GEDOOPT IN DE VERSCHILLENDE PLAATSEN

Amsterdam

De Vries, Jacob; 3 februari 1961.
Stuurman, Anna; 3 februari 1961.
Balzar, Ferdinand Reinout; 20 februari 1961.
Balzar, Margaret Jane; 20 februari 1961.
Balzar, Felicia; 20 februari 1961.
Varenkamp, Gustaaf Adolf; 23 februari 1961.

Antwerpen

Boogerman, Frans Daniel; 5 februari 1961.

Arnhem

Loman, Sonja Isabella Sylvia; 5 februari 1961.
v. Malm, Elsje Josephina Johanna; 19 februari 1961.
v. Malm, Josephina Maria Johanna; 19 februari 1961.

Den Haag

De Bruyn, Henriette Johanna; 9 februari 1961.
De Bruyn, Aleida Wilhelmina Elisabeth; 9 februari 1961.

Ede

Haak, Annemarie; 12 februari 1961.

Enschede

Hulsekers, Albert; 21 januari 1961.
Esam, Rafika Zippora; 18 februari 1961.
Esam, Orela Miranda; 18 februari 1961.
Esam, Silvana Emilia; 18 februari 1961.

Eindhoven

Krol, Helena; 11 februari 1961.
Krol, Geert; 11 februari 1961.

Gent

Dutrè, Gustaaf Louie; 17 februari 1961.
De Waele, Robert René Marie; 19 februari 1961.
De Rudder, Guy Adolf Henrie Marie Leon; 19 februari 1961.
De Waele, Monique Jeanne Marie; 19 februari 1961.
De Rudder, Jeanine Albertine; 13 februari 1961.
De Rudder, Elise Juliette Chislaine; 13 februari 1961.
D'Hoore, Roger André; 13 februari 1961.

Groningen

Stoepker, Henderikus; 5 februari 1961.
Stoepker, Pieterke Luurtdina; 5 februari 1961.
Stoepker, Martha; 10 februari 1961.
Thielebeule, Wilhelmine Harmanna; 25 februari 1961.
Thielebeule, Jan Hendrik; 25 februari 1961.
Thielebeule, Jakobus; 25 februari 1961.

Haarlem

Breuking, Theodorus Josephus; 19 februari 1961.
Sontag, Franz Werner; 24 februari 1961.
Sontag, Walter Erich; 24 februari 1961.
Sontag, Albert Ronald; 24 februari 1961.
Hoogerbeets, Aaltje; 28 februari 1961.

Leiden

Dekker, Jan Jacques; 3 februari 1961.

Leeuwarden

Beekman, Jantina; 5 februari 1961.
Bakker, Jacoba; 10 februari 1961.
Bakker, Christina; 10 februari 1961.

Oostende

Matton, Germaine Sidonie; 12 februari 1961.

Rotterdam Noord

Koorevaar, Catharina Aletta; 4 februari 1961.
Koorevaar, Antoinette; 4 februari 1961.
Koorevaar, Bernardus; 4 februari 1961.
Koorevaar, Rudolph Andreas; 4 februari 1961.
Koorevaar, Francina; 4 februari 1961.
Koorevaar, Abraham; 4 februari 1961.
van Bokkum, Geertruïda Maria; 4 februari 1961.
Koorevaar, Thea Clasina; 12 februari 1961.
Rossel, Johanna Mathilda; 19 februari 1961.
Willemse, Pieterrella Cornelia Maatje; 19 februari 1961.
Driessen, Geertruïda Betsy; 24 februari 1961.

Rotterdam Zuid

Slingerland, Myrna; 4 februari 1961.

Schiedam

van Bijsterveld, Cornelia; 24 februari 1961.

Utrecht

Heimensen, Antonia; 17 februari 1961.
Heimensen, Wilhelmina Rinke; 17 februari 1961.

IJmuiden

Mors, Johanna Cornelia; 10 februari 1961.

Zwolle

Freni, Yvonne Inge; 11 februari 1961.
Freni, Robert; 11 februari 1961.
Freni, Michel Jacques; 11 februari 1961.

VERHOGINGEN EN VERORDENINGEN IN HET PRIESTERSCHAP

Amersfoort

Kooren, Johannes; 29 februari 1961 als diaken.

Apeldoorn

Bodeman, Paul; 8 januari 1961 als diaken.

Amsterdam

De Bruijn, Cornelis; 12 februari 1961 als ouderling.
Baay, Cornelis; 12 februari 1961 als ouderling.
Heuperman, Johannes Cornelis; 12 februari 1961 als ouderling.
Koldijk, Johan Augustus; 12 februari 1961 als ouderling.
Okhuizen, Herman Jan; 12 februari 1961 als ouderling.
Opperman, Melgert Eduard; 12 februari 1961 als ouderling.
Raams, Cornelis; 12 februari 1961 als ouderling.

Dordrecht

Slingerland, Jacob; 8 januari 1961 als diaken.
de Mie, Sebastiaan; 22 januari 1961 als leraar.

Mechelen

Scheers, Lodewijk Baptis Sophia; 7 februari 1961 als leraar.

Rotterdam Noord

Koorevaar, Rudolph Andreas; 5 februari 1961 als diaken.
Koorevaar, Abraham; 5 februari 1961 als diaken.
Emeis, Henri Corneille; 22 januari 1961 als priester.
Schenkels, Hendrikus Petrus; 22 januari 1961 als priester.
Terrehorst, Pieter; 22 januari 1961 als priester.

Rotterdam Zuid

van Adrichem, Aart; 1 januari 1961 als diaken.
Speerstra, Pieter; 29 januari 1961 als ouderling.
Zwaan v. d., Egbert; 5 februari 1961 als diaken.
Fransen, Adrianus Petrus Jacobus; 5 februari 1961 als diaken.
Bossenbroek, Willem Antoni; 5 februari 1961 als priester.

Utrecht

Van de Mark, Robert Antonius; 29 januari 1961 als leraar.

Vlaardingen

Geertsma, Geert Andries; 22 januari 1961 als priester.

OVERLEDEN

Brussee, Jan; op 18 januari 1961 te Den Haag.
 Buno-Heslinga, Napoléontienne; op 28 januari 1961 te Rotterdam.
 Habets, Marie Theresia; op 22 februari 1961 te Amsterdam.

OVERGEPLAATST

Poelman, Keith; van Arnhem naar Amsterdam.
 Thorpe, Alfred; van Amsterdam naar Arnhem.
 Vuyk, Martinus; van Hoofdkantoor naar Vlaardingen.
 van Komen, Erica; van Rotterdam Zuid naar Amsterdam.
 Klyn, Jane; van Amsterdam naar Rotterdam Zuid.
 Eckersell, William; van Antwerpen naar Mechelen.
 Richins, Jay; van Breda naar Antwerpen.
 Petersen, Dennis; van Breda als Reizende Elder.
 Tesch, Gerald; van Oostende naar Zeist.
 Coppin, Thomas; van Zeist naar Oostende.
 Sieverts, James; van Dordrecht naar Eindhoven.
 Smith, Theodore; van Eindhoven naar Dordrecht.
 Westra, Janet; van Rotterdam Noord naar Hoofdkantoor.
 Decker, Willy; van Rotterdam Noord naar Amsterdam West.
 Parker, Karen; van Amsterdam West naar Hoofdkantoor.
 Petty, Niel; van Utrecht naar Gent.
 Landward, Loren; van Leiden naar Utrecht.
 Ward, Mondell; van Gent naar Tilburg.
 Brown, William; van 's-Hertogenbosch naar Tilburg.
 Anjewierden, John; van Zendingsschool naar Leiden.
 Van Sickle, Gerald; van Zendingsschool naar Den Haag.
 Daley, Joseph; van Zendingsschool naar 's-Hertogenbosch.
 Ford, Holland; van Wassenaar naar Rotterdam Zuid.
 Niederhauser, Richard; van Amsterdam West naar Nijmegen.
 Linford, Richard; van Amsterdam West naar Nijmegen.
 Mosier, Lamar; van Nijmegen naar Amstelveen.
 Rasmussen, Harris; van Nijmegen naar Amstelveen.
 Peterson, Leroy; van Amstelveen naar Den Haag.
 Womack, Robert; van Amstelveen naar Bennekom.
 De Lecuw, Farel; van Den Haag naar Apeldoorn.
 Bogar, Garreth; van Bennekom naar Schiedam.
 Chatterton, Norman; van Apeldoorn naar Amsterdam West.
 Goff, Gary; van Schiedam naar Deventer.
 Visser, Ralph; van Amsterdam naar Vlaardingen.
 Van Dongen, Raymond; van Vlaardingen naar Rotterdam Zuid.
 Marda, Willem; van Rotterdam Zuid naar Hengelo.
 Nordhoff, Louis; van Hengelo naar Amsterdam.
 Anderson, George; van Amsterdam als reizende Elder.
 Phillips, Lee; van Rotterdam Zuid naar Amsterdam.
 Poelman, Keith; van Amsterdam naar Velsen.
 Weenig, Paul; van Velsen naar Rotterdam Noord.
 Allred, Phillip; van Dordrecht naar Amsterdam.
 Van Orden, Lyle; van Assen naar Amsterdam.
 Garlick, Ronald; van Hoofdkantoor naar Emmen.
 Slater, Lynn; van Rotterdam Noord naar Amsterdam West.
 Pan Kratz, Vernon; van Rotterdam Noord naar Zwolle.
 Heaps, Dale; van Zwolle naar Rotterdam Noord.
 van Woerkom, David; van Deventer naar Rotterdam Noord.

Grimes, Larry; van Rotterdam Noord naar Wassenaar.
Johnson, Alvin; van Amsterdam naar Dordrecht.
Zeeman, Lamar; van Sneek naar Schiedam.
Blodgett, Gary; van Schiedam naar Sneek.
Neerings, John; van Groningen naar Rotterdam Zuid.
Post, Hindrik; van Rotterdam Zuid naar Groningen.
Spek, Teunis; van Haarlem naar Hoofdkantoor.
De Haan, Eldon; van Hoofdkantoor naar Haarlem.
Bartholomeusz, Stanley; van Antwerpen naar Dordrecht.
Dalebout, Dennis; van Dordrecht naar Antwerpen.
Beede, Charles; van Deventer naar Zendingsschool als leraar.
Dykman, Victor; van Eindhoven naar Deventer.
Van Sickle, Gerald; van Den Haag naar Eindhoven.

AANGEKOMEN

Van Sickle, Gerald Wayne; van Bountiful, Utah.
Anjewierden, John; van Salt Lake City, Utah.
Daley, Joseph Marland; van Payson, Utah.
Barney, Barbara; van Duncan, Arizona.
Jensen, Marvin Elbert; van Ogden, Utah.
van Leeuwen, Boyd Isaac; van Salt Lake City, Utah.



Gerald W. Van Sickle



John Anjewierden



Joseph Marland Daley



Barbara Barney



Marvin Elbert Jensen



Boyd Isaac v. Leeuwen