

DE STER

No. 6. JUNI 1961



De Ster

VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN

OP DE OMSLAG:

Nathan Eldon Tanner, Assistent van de Raad der Twaalven, President van de West-Europese Zending.

61ste JAARGANG

Nr 6

INHOUD:	Blz.
Vissers van mensen	183
De vraag van de maand	185
De Ringconferentie van 10 en 11 juni 1961	189
Een overlijdensbericht	189
Gebeurtenissen in de Hollandse Ring .	190
Jaarlijkse O.O.V. Conferentie	192
Gedachten van anderen	196
Eerste Z.H.V. Conventie in de Hollandse Ring	197
Twee brieven vertellen een Geschiedenis	198
De stem van de Profeten	200
Gedachten van anderen	201
Beppe Hoeksma 78 geworden	202
Naar de Tempel in Zwitserland	203
Gebeurtenissen in de Zending	205
Leuke herinneringen	212

Redacteur: J. HENRY VOLKER, President der Nederlandse Zending

Assistent: A. D. JONGKEES

Administratie: Laan van Poot 292, Den Haag

*„De Ster” van de Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen .
verschijnt eenmaal per maand.*

ABONNEMENTSPRIJS: f 2,50 PER HALF JAAR

GIRONUMMER 240615 - LAAN VAN POOT 292 - DEN HAAG

NADruk VAN DE IN DIT NUMMER

VOORKOMENDE CLICHE'S IS VERBODEN



Vissers van mensen

Nathan Eldon Tanner,
een van de vissers
en een leider van mensen

Het behoeft geen betoog, dat het voor de Nederlands-Vlaamse Zending een groot genoegen is een man als President Nathan Eldon Tanner te verwelkomen. De leiderspositie, die hij thans inneemt, brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee... die van het brengen van de mensen in West-Europa tot bekering en dienstbetoon aan God. Hij heeft nu zeven zendingen en vijf ringen van Zion onder zijn bestuur, waaronder de Nederlandse Zending en de Hollandse Ring. De Heer heeft Elder Tanner in het verleden geïnspireerd en ten behoeve van het Nederlandse en Vlaamse volk zal de Here voortgaan hem te inspireren om ons veel goed te doen.

Toen de Hollandse Ring in maart 1961 werd georganiseerd, kwam President Tanner zeer onder de indruk van het Nederlandse volk, vooral van hun leiderschap, hun standvastigheid en gewilligheid om te dienen. Onder zijn leiderschap zullen wij nu voortgaan deze eigenschappen te gebruiken.

Het volgende is een beknopte levensbeschrijving van Elder Tanner, enigszins verkort uit de Improvement Era van januari '61 overgenomen. De aansporing, door de Heiland tot de eerste discipelen gericht: „Volg Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken” (Matth. 4 : 19), is eigenlijk op allen, die Hem willen volgen, van toepassing. Evenals in oude tijden zijn ook nu, die het beste gehoor geven aan de oproep om vissers van mensen te worden, degenen, die leiders van mensen worden in de Kerk en in hun particuliere leven.

Zo iemand is Elder Nathan Eldon Tanner, die tot Assistent van de Raad der Twaalven in de ochtendvergadering van de halfjaarlijkse algemene conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen de 8ste oktober 1960 werd aangesteld.

Zijn leven, zowel buiten als in de Kerk, is een succes geweest. Als leraar aan een middelbare school beginnend, klom hij op tot president van de Trans-Canada Pipe Lines Ld met een kapitaal van \$ 300.000.000. Belijke posten in de maatschappij bekleed, o.a. Hoofd van Land- en Mijnbouw en in 1949 Hoofd van twee nieuw opgezette departementen:

het Departement van Land- en Bosbouw en het Departement van Mijnen en Mineralen.

Elder Tanner werd de 9de mei 1898 te Salt Lake City geboren als zoon van Nathan William Tanner en Edna Brown Tanner, die in 1897 per huifkar naar zuidelijk Alberta gingen, waarvan zijn moeder kort daarna naar Salt Lake terugkeerde, waar hij werd geboren. Zij keerde met haar baby naar Canada terug, toen deze enige weken oud was. Sinds die tijd is hij daar altijd blijven wonen.

In dienst van de Kerk was Elder Tanner niet minder succesrijk; zijn staat van dienst daar is zelfs nog eerbiedwaardiger. Van de vele functies, die hij in de Kerk heeft bekleed, mogen hier de volgende worden genoemd: Bisschop van de Cardston First Ward van 1932—1935; President van de gemeente Edmonton, West-Canadese Zending, van 1938—1952, en President van de Calgary Stake van 1953—1960. Toen Elder en Zuster Tanner met hun vijf kinderen in 1937 naar Edmonton waren verhuisd, was het aantal leden van de gemeente Edmonton van vijftien tot twee en twintig toegenomen. Toen zij naar Calgary gingen, was het ledental meer dan vijf honderd en de eerste LDS kerk was in Edmonton gebouwd, benevens een LDS-universiteit.

Onder zijn leiding nam het aantal leden van de Calgary Stake van iets meer dan 2.000 in 1953 tot bijna 4.000 in 1960 toe.

Elder Tanner's talent om die dingen te doen, die hij van plan is te doen, wordt in zijn privé leven weerspiegeld. Toen hij Sara Isabelle Merrill voor het eerst zag, zeide hij tot een vriend, zonder haar nog werkelijk ontmoet te hebben: „Met dat meisje ga ik eens trouwen”. In 1919 trouwden zij en in 1923 werden zij in de Alberta Tempel aan elkander verzegeld. Zij hebben vijf lieve dochters, die alle gehuwd zijn, en twee en twintig kleinkinderen. De gehele naaste familie van Elder Tanner woont in Canada, behalve drie van zijn zusters en twee broers, die in Salt Lake City wonen.

Behalve dat Elder Nathan Tanner lid is van zeven clubs en organisaties van openbaar dienstbetoon, de Rotary inbegrepen, is hij een enthousiast golfer en lid van de Kamer van Koophandel in Calgary. Hij heeft als commissaris van de Alberta Padvinders dienst gedaan van 1945—1953 en is daarvan lid voor het leven. Hij werd onderscheiden met de Zilveren Wolf. Hij is een van de curatoren van de Universiteit van Alberta en de Brigham Young Universiteit verleende hem het eredoctoraat in de Rechten in 1956.

Het succes van Elder Tanner's leven in de Kerk en in zijn particuliere ondernemingen berust op onkreukbaarheid, eerlijkheid en onbevreesdheid. Zijn eigen filosofie betreffende succes is: „Wat waard is gedaan te worden, is waard goed gedaan te worden”. Ofschoon hij nooit gedroomd heeft ooit Assistent van de Raad der Twaalven te worden, is zijn dienstbetoon aan de Kerk. „...het vliegwiel en de reguleur” van zijn leven geweest. De woorden, die hij in zijn eerste toespraak in

zijn nieuwe functie tot de duizenden conferentiebezoekers richtte, tonen zijn nederigheid en zijn gehele houding tegenover de Kerk: „Ik wens mijn oprechte waardering uit te spreken voor het vertrouwen, dat de Algemene Autoriteiten in mij hebben gesteld, President McKay en zijn medewerkers, door iemand die zo onvoorbereid is, tot zulk een hoog ambt in de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen aan te stellen. Niemand met minder bekwaamheid had tot deze positie kunnen worden geroepen. . . Ik wil u zeggen, dat ik de Here liefheb met geheel mijn hart en op dit ogenblik beloof ik plechtig, dat ik Hem en u (President McKay) zal dienen met mijn gehele kracht, verstand en sterkte. . .”



DE VRAAG

van de maand

door

JOSEPH FIELDING SMITH,
President van de Raad der Twaalven

★

Waar is de Hof van Eden?

VRAAG: „Ik ben een lokaal zendeling. Onlangs stelde een onderzoekster mij de volgende vraag: „Ik heb een tegenstrijdigheid in Uw leringen ontdekt. De Bijbel zegt, dat de Hof van Eden op het oostelijk halfgrond was en de Heiligen der Laatste Dagen leren, dat hij op het westelijk halfgrond was, in Missouri. Hoe verklaart U dat? Ik zeide haar, dat ik dit nader zou bezien. U bent ongetwijfeld op de hoogte met wat in Genesis 2 : 10-14 staat. Ik heb dit zo goed mogelijk nagegaan, maar ik kan er niets uithalen, dat deze onderzoekster zou kunnen bevredigen. Is er een geographische aanwijzing, die onze leerstelling staaft?

ANTWOORD: Het is een dwaling te beweren, dat de Bijbel zegt dat de Hof van Eden op het oostelijk halfgrond was. Er is feitelijk

geen plaats met zekerheid aan te wijzen, waar de Hof van Eden was. Sinds de dagen van Adam hebben er op de oppervlakte van

de aarde grote veranderingen plaats gegrepen. Dat zouden de Heiligen der Laatste dagen niet weten, als de Heer hun dat niet had geopenbaard. Zulk een kennis gaat de bekwaamheid van een sterveling te boven om die zonder openbaring van de Heer te verwerpen. Het moge vreemd schijnen, maar men gelooft algemeen, dat de Hof van Eden in Mesopotamië was, niet zo heel ver van de berg Ararat, waar de ark op landde. Die opvatting houdt geen steek en is in tegenspraak met de bekende feiten en met de Bijbel. Enige van die tegenstrijdigheden kunnen worden aangetoond. De reden van de zondvloed, zo zegt de Bijbel, was om de aarde van haar ongerechtigheid te reinigen, die zo groot was geworden, dat de ganse menselijke familie, degenen, die in de ark waren, uitgezonderd, werd vernietigd. Een andere reden voor de vloed, zoals door openbaring de leden van de Kerk wordt geleerd, is, dat de aarde, evenals de mens, moest worden gedoopt in en gereinigd door water. De Schrift zegt, dat de Heer „alle fonteynen des groten afgronds en de sluizen des hemels openbrak” en het onafgebroken deed regenen totdat de gehele aarde bedekt was. De Heiligen der Laatste Dagen geloven, dat dit de doop van de aarde was. Twee aanhalingen hebben betrekking hierop.

”De eerste verordening, ingesteld voor het reinigen van de aarde, was die van onderdompeling in water, zij werd in het vloeibare element begraven en al het zondige op de oppervlakte van de aarde

werd weggewassen. Zoals zij uit het water van de oceaen kwam, als een pas geboren kind, was zij onschuldig, zij herrees tot nieuw leven. Het was haar tweede geboorte uit de schoot der machtige wateren — een nieuwe wereld, die uit de ruïnen van de oude tevoorschijn kwam, bekleed met alle onschuld van deze eerste schepping.” (Orson Pratt, *Journal of Discourses*, Deel I, pag. 333).

”De aarde is in haar tegenwoordige toestand geen geschikte woonplaats voor de geheiligden, maar zij houdt de wet van haar schepping, zij is gedoopt in water, zij zal worden gedoopt met vuur en de Heilige Geest en geleidelijk gereed worden gemaakt voor de getrouwen om er op te wonen. (President Brigham Young, Id. 8 : 83). Waar Noach zijn ark bouwde, weten wij niet precies, maar wij vernemen, dat hij op de vloed dreef totdat de bergen bedekt waren. De ark moet wel een grote afstand vanaf de plaats waar hij gebouwd werd, hebben afgelegd, want hij zal niet hebben stil gelegen en hij had honderd en vijftig dagen gedreven, voordat hij op de berg Ararat landde, op de hoogvlakte van Armenië. De ark moet ongetwijfeld door de sterke wind, die met de vloed gepaard ging, zijn voortgedreven. Door het land, waar hij tot rust kwam, stroomde een rivier, die de naam Eufraat kreeg, maar deze rivier had niets te maken met de rivier van die naam in de Hof van Eden. Het was de natuurlijkste zaak van de wereld voor Noach of iemand anders uit die tijd, de rivier te

noemen naar die, welke zij hadden gekend, maar deze rivier stroomde in tegengestelde richting. Wij noemen de rivier, die van het Utah meer naar het Grote Zoutmeer loopt, de „Jordaan”, maar daarvoor wordt zij niet de rivier in Palestina, maar wat is natuurlijker dan dat de pioniers deze stroom de „Jordaan” noemden?

Wij moeten ook niet vergeten, dat deze goede aarde vele veranderingen heeft ondergaan sedert de dagen van het Paradijs. De Bijbel leert ons, dat al het water in den beginne in één plaats was. Dus moet het land ook in één plaats zijn geweest. (Genesis 1 : 9). In de dagen van Adam bestonden er geen oostelijk en westelijk halfrond. Het is erg vreemd, doch niettemin waar, dat enige van de belangrijkste gebeurtenissen, die op aarde plaats hadden, alleen maar even zijn aangestipt. Wij lezen bijvoorbeeld in Genesis 10 : 25:

„En Heber werden twee zonen geboren: des eenen naam was Pleg, want in zijn dagen is de aarde verdeeld. . .” Dat is wel een zeer korte mededeling over een van de belangrijkste gebeurtenissen, die ooit in deze wereld voorvielen, maar er is wetenschappelijk bewijs voorhanden, dat dit werkelijk gebeurde. In het begin was de landoppervlakte één uitgestrekt continent; toen kwam er een tijd, dat zij werd verdeeld en andere continenten werden gevormd. Het westelijk halfrond ontstond, maar dat was lang na de dagen van Adam. Dr. Immanuel Velikovsky, deze grote gebeurtenis in zijn boek *de Aarde in Beroering* besprekend,

geeft het volgend commentaar: „De theorie van de drijvende vastelanden, waarover sinds 1920 wordt gedebatteerd, had haar oorsprong in de overeenkomst tussen de vorm van de kustlijn van Brazilië en die van Afrika. Deze overeenkomst, of liever aanvulling, met de verwantschap tussen fauna en flora deed Professor Alfred Wegner de gevolgtrekking aan de hand, dat in een vroeger tijdperk de twee continenten Zuid-Amerika en Afrika, één landmassa waren. Maar aangezien dierlijke en plantaardige verwantschappen ook in andere delen van de wereld worden gevonden, veronderstelde Wegner, dat alle continenten en eilanden eenmaal één enkele landmassa waren, die in verschillende tijdperken gescheiden werden en van elkander wegdreven. Zij, die deze theorie van continentale verschuiving niet onderschrijven, verklaren de affiniteit tussen de planten en de dieren door „landbruggen” of vroegere verbindingen over land tussen de continenten en tussen de continenten en de eilanden.

Dit alles heeft natuurlijk weinig te maken met de Hof van Eden, maar er wordt mee aangetoond, dat sinds de dagen van Adam grote veranderingen op de oppervlakte van de aarde hebben plaats gehad.

Een andere wetenschappelijke schrijver, Reginald Aldworth Daly, heeft een dik boek geschreven onder de titel *Our Mobile Earth*, (onze beweeglijke aarde), waarin hij betoogt, dat er grote bewegingen in de aarde zijn geweest.

Hij toont dit met drie afbeeldingen aan en waarin hij laat zien hoe eenmaal de landoppervlakte van de aarde in één plaats was en hoe de uiteen geweken continenten en eilanden tot één landmassa konden worden teruggebracht, en hoe de vastelanden „verhuisden” en van elkander gescheiden werden. Indien wij een kaart nemen, waar het westelijk en oostelijk half rond op staan, dan zien wij duidelijk, na enige bestudering, hoe zij nu aan elkaar gepast zouden kunnen worden.

En die tijd zal komen, want zoals de aarde werd verdeeld, zo zal zij in de herstelling aller dingen tot haar oorspronkelijke vorm worden teruggebracht, met de gehele landoppervlakte in één plaats. Er zijn vele profetieën in de Bijbel, die op deze hereniging der continenten en eilanden betrekking hebben, o.a. deze:

„Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen, maar Mijne goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes niet wankelen, zegt de Heere, uw Ontfermer.

„Want dat zal Mij zijn als de wateren Noachs, toen Ik zwoer, dat de wateren Noachs niet meer over de aarde zouden gaan; alzoo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal (Jesaja 54 : 9-10).

„Want Ik heb gesproken in mijnen ijver, in het vuur mijner verbolgenheid: Zoo er niet te dien dage een groot beven zal zijn in het land Israëls.

„Zoodat voor mijn aangezicht beven zullen de visschen der zee, en

het gevogelte des hemels, en het gedierte des velds, en al het kruipend gedierte, dat op het aardrijk kruipt, en alle menschen, die op den aardbodem zijn; en de bergen zullen nedergeworpen worden, en de steile plaatsen zullen nedervallen, en alle muren zullen ter aarde nedervallen”. (Ezechiël 38 : 19, 20).

„En alle eiland is gevloeden, en de bergen zijn niet gevonden”. (Openbaring 16 : 20).

Ook aan de Profeet Joseph Smith openbaarde de Here het volgende, in volkomen overeenstemming met hetgeen in de Bijbel staat geschreven:

„En Hij zal zijn stem uit Zion doen horen, en Hij zal uit Jeruzalem spreken, en zijn stem zal onder alle volkeren worden gehoord;

„En het zal een stem zijn als de stem van vele wateren, en als de stem eens groten donders, die de bergen zal vernederen, en de valleien zullen niet worden gevonden. „Hij zal de grote zeeën gebieden, en deze zullen naar de noordelijke landen worden teruggedreven, en de eilanden zullen één land worden.

„En het land van Jeruzalem en het land Zion zullen naar hun eigen plaats worden teruggebracht, en de aarde zal zijn, zoals ze was in de dagen, voordat ze werd verdeeld”. (L. & V. 133 : 21-24).

Wij moeten de Profeet Joseph Smith wel dankbaar zijn vanwege de openbaring, die hij van de Here ontving, waarin de plaats van de Hof van Eden wordt aangeduid en ons wordt gezegd, dat

wanneer de aarde tot haar oorspronkelijke gedaante wordt teruggebracht, zoals zeker zal gebeuren, de grote stad Nieuw-Jeruzalem op de plaats zal zijn, waar eenmaal het Paradijs was.

DE RINGCONFERENTIE **van 10 en 11 juni 1961**

Elder Nathan Eldon Tanner zal, wanneer deze aflevering van „de Ster” onder de ogen van de lezers komt, de tweede Ringconferentie, geleid door de Ringpresident J. Paul Jongkees, en plaats gehad hebbend de 10de en 11de juni in het Kerkgebouw Leersumstraat 11 Den Haag, gepresideerd hebben.

De vergaderingen van zaterdagavond waren in het bijzonder gewijd aan leiderschap en welvaart. De vergaderingen van zondag waren voor een ieder toegankelijk.

Een volledig verslag over deze vergaderingen, waarin President Tanner het woord tot de aanwezigen heeft gericht, zal in het volgende nummer verschijnen.

Voor bijzonderheden betreffende het leven van Elder Tanner wordt naar het desbetreffende artikel in dit nummer verwezen.

De derde Ringconferentie zal op 16 en 17 september plaats vinden; de vierde op 16 en 17 december.

EEN OVERLIJDENSBERICHT

(Plaatsing wegens bijzondere omstandigheden verlaat)

Broeder Fred van der Veur berichtte ons in maart j.l. dat zijn echtgenote die maand was overleden.

Vele oude leden in de Nederlandse Zending zullen zich Zuster van der Veur ongetwijfeld herinneren. Zij was lid van het Hoofdbestuur van de Z.H.V. en tijdens haar verblijf in Salt Lake City een actief lid van de Salt Lake Second Ward.

Zij werd de 10de februari 1894 te Groningen geboren als dochter van Hendrik Reitsema en Feikje Akkersma, huwde in haar geboorteplaats met Fred van der Veur, welk huwelijk later in de Salt Lake Tempel voor tijd en eeuwigheid werd bekrachtigd.

Zij ruste in vrede tot aan de opstanding, die haar geliefden haar weder zal geven. Moge deze waarheid haar nabestaanden tot steun en troost zijn.

Gebeurtenissen in de Hollandse Ring

Zondag 4 juni vond te Amsterdam de eerste zondagsschool-conventie plaats, waartoe Dr. Alexander Schreiner, lid van het Algemeen Zondagsschoolbestuur, tezamen met zijn lieve vrouw naar Nederland waren gekomen.

Ruim 170 aanwezigen vulden de zaal van het kerkgebouw aan de Weteringschans, toen de conventie begon en het was verheugend, daaronder vele bekende gezichten uit het zendingsveld, ja zelfs uit België en uit Friesland te mogen zien.

Het thema van de conventie luidde: „DE GEEST DIE HET LEVEN GEEFT” en dit thema werd voor allen, die het voorrecht hadden op deze inspirerende vergadering aanwezig te zijn, een leidraad bij de vervulling van hun roeping.

Nadat broeder Frölich een welkomstwoord had uitgesproken, werd het lied „Help mij met Uw Geest te leren” gezongen en ging broeder Althof voor in gebed.

Vervolgens behandelde Elder Schreiner het thema van de conventie, daarbij terzijde gestaan door Pres. Jongkees als vertaler. In deze toespraak werd er op gewezen, dat de zondagsschool een middel is om bij de leden van de Kerk een geest van eerbied en aanbidding op te wekken; om in deemoed en rust onze harten te openen voor onze hemelse Vader, zodat Zijn Geest bij ons en in ons kan komen.

Dit is op zondag de grote taak van de bisschoppen en gemeentepresidenten, hierin bijgestaan door alle ambtenaren en ambtenaressen, werkzaam in de zondagsschool.

Daarvoor is allereerst nodig, dat de lessen en toespraken terdege worden voorbereid en afgestemd op het te bereiken doel. Niet alleen de woorden, maar vooral de geest van het Evangelie moet in het hart van de mensen dringen. Daartoe moeten de lessen worden aangepast aan ons eigen leven en aan het leven van hen, aan wie de les wordt gegeven.

Een goede voorvergadering is noodzakelijk, waarbij de bisschop of het gemeentebestuur met alle ambtenaren en ambtenaressen van de zondagsschool aanwezig behoren te zijn, opdat zij daar in de eerste plaats die geest van liefde en aanbidding kunnen ontvangen en op hun beurt deze geest uit kunnen dragen aan de leden, die de zondagsschool bezoeken.

Voordat de zondagsschool begint, moeten de leden op een passende wijze worden begroet, zodat zij zich thuis zullen voelen; speciaal geldt dit voor de nieuwe leden, die nog vreemd en onwennig zijn.

Leden, die niet naar de zondagsschool komen, moeten regelmatig worden uitgenodigd, bijvoorbeeld door een bezoek, of door een telefoongesprek, of door een hartelijk briefje. Dit zal deze leden opwekken en hen naar de zondagsschool toe brengen. Maar daartoe is onze vlijt nodig en wij

zelf moeten bidden om hulp van onze Vader in de hemel, opdat Zijn Geest ons bij deze werkzaamheden zal kunnen leiden.

Het goed en met overgave zingen van de prachtige liederen uit ons zangboek is een wijze van aanbidding, die ook op de zondagsschool kan worden geleerd. Dr. Schreiner, die een grote vermaardheid als organist geniet en het prachtige orgel in de tabernakel te Salt Lake City bespeelt, speelde enkele liederen en iedereen voelde, hoe hij door zijn spel zijn liefde voor zijn Vader in de hemel tot uitdrukking bracht en Hem aanbad. Dit was een machtige aansporing voor alle aanwezige organisten en koor- en zangleiders en leidsters.

Een jeugdig zustertje uit de gemeente Vlaardingen overhandigde daarna, namens allen, bloemen aan zuster Schreiner en werd daarvoor beloond met een kus van zowel Elder als Zuster Schreiner.

Vervolgens werd een film vertoond, waarin de noodzaak van rust en eerbied tijdens de zondagsschool voortreffelijk werd weergegeven.

Ondanks enkele kleine technische storingen, die tijdens het vertonen van deze film optraden, en de moeilijkheden die Pres. Jongkees te overwinnen had om de engelse tekst in het nederlands te vertalen, was deze film uitermate leerzaam en droeg er toe bij, dat alle aanwezigen beziel werden met hetzelfde verlangen, hun roeping heilig te houden en door een volledige overgave bij de vervulling van hun taak mede te werken aan het uitdragen van het Evangelie.

President Jongkees gaf in zijn nabeschouwing nog eens een kort overzicht van hetgeen deze conventie ons had gebracht en wees er daarbij speciaal op, dat wij de hoogte van onze roeping ten volle dienen te beseffen, van de bisschop of gemeentepresident af tot elke ambtenaar en ambtenaresse toe. Wij moeten bidden om geestelijke diepte in ons leven, niet alleen voor nu, maar vooral voor de toekomst, opdat wij de werkelijke zin van dit leven mogen zien. Dan kunnen wij elkander en onze kinderen op een hoger geestelijk niveau brengen voor de eeuwigheid.

Daarna sprak broeder Frölich zijn dankbaarheid uit voor de komst van broeder en zuster Schreiner en ook voor de grote opkomst van zo vele broeders en zusters uit Ring en Zending. Dat ons gebed moge zijn; „Heer, wat wilt Gij dat ik doen zal”? was zijn raad.

Een dankgebed werd uitgesproken door broeder v. d. Torre, waarna wij huiswaarts gingen met een hart vol vreugde, vol verlangen te werken voor het Koninkrijk Gods.



Jaarlijkse O.O.V. Conferentie 20, 21 en 22 mei 1961

De traditionele jaarlijkse O.O.V. conferentie had dit jaar weer met Pinksteren plaats, op 20, 21 en 22 mei. Zaterdagavond (20 mei) om 19.30 uur werd de conferentie ingezet met het toneelstuk „Langzaam maar zeker. . .”, geschreven door Akkie Kerkhoven en Siegfried Herder en gespeeld door O.O.V. leden uit Amsterdam en Haarlem.

Hierna werden door de O.O.V.'s uit Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag verschillende, onder leiding van Thom Fikkerman ingestudeerde, volksdansen gedanst.

De balletgroep van Zr. Lokker uit Rotterdam bracht een dans ten tonele, die veel bijval genoot en tweemaal werd uitgevoerd. Na afloop van dit programma was er gelegenheid tot dansen op de tonen van de band van Willem van Zoeren, terwijl Paul van 't Schip uit Amsterdam zijn baard manmoedig afstond om de O.O.V. kas te vergroten. Een ieder mocht voor minstens 25 cent een knip aan zijn baard geven. Wij deden echter ons best de knippen zo klein mogelijk te houden, zodat het baardje nog f 10,60 opbracht. Bravo!

De avond stond onder leiding van Bernhard van der Reijden, terwijl Cobie van der Reijden de leiding had van het toneelstuk samen met Akkie Kerkhoven, die ook op voortreffelijke wijze souffleerde.

Het aantal aanwezigen bedroeg 315 personen.

Op zondag (21 mei) stonden de toespraken in het teken van de nieuwe O.O.V. leuze voor het komende cursusjaar, n.l. L. & V. 112 : 10 — „Wees nederig en de Here God zal u aan de hand leiden en u antwoord geven op uw gebed”.

De ochtendvergadering stond onder leiding van Kees de Bruijn (Superintendent J.M.O.O.V. in de Hollandse Ring), die de nieuwe leuze presenteerde en hier een toespraak over hield. Christine Bals uit Den Haag was de volgende spreekster met „Vasten” als onderwerp van haar toespraak. Achtereenvolgens gaven de volgende personen verder een toespraak:

Lies Rouw uit Apeldoorn over „Tienden”.

Ward Nijenhuis uit Den Haag over „Woord van Wijsheid”.

Anneke de Keijzer uit Amsterdam over „Gebed”.

Pres. J. Paul Jongkees gaf een samenvatting van het gesprokene en legde de nadruk op „Liefde”. Pres. G. G. Stoové zong een solo, begeleid door Zr. Sigmond.

In deze vergadering was een gast uit Amerika aanwezig, Elder Walter Poelman. Hij kreeg de gelegenheid enkele minuten te spreken, waar hij

dankbaar gebruik van maakte. Zr. Nora Lefrandt fungeerde op zijn verzoek als tolk, „omdat”, zo zei hij, „mijn zoon Squires Poelman jaren geleden de eerste zendeling was, die bij de familie Lefrandt aan de deur kwam”.

Het aantal aanwezigen bedroeg 535 personen.

In de middagvergadering had Br. F. de Visser (Superintendent van de Zendings O.O.V.) de leiding.

Toespraken werden gegeven door:

Tiny van der Knip uit Amsterdam over „Ruth de Arenleester”.

Zr. A. Pen uit Bloemendaal over „De Heerlijkheid Gods”.

Br. E. M. H. Engelbert uit Eindhoven over „Liefde”.

Aad Terreehorst uit Rotterdam over „Joseph Smith”.

Br. F. de Visser uit Amersfoort over „Jezus Christus”.

Als laatste spreker sprak Pres. J. Henry Volker, voorafgegaan door Elder Richard S. Hixon (Zendings O.O.V. adviseur) die ook enkele woorden sprak.

In deze vergadering zongen de Bijenkorfmeisjes het lied „Als de Roos”, onder leiding van Victorine Boom en werden er 2 Erebijen uitgereikt. Zowel in de ochtend-, als in de middagvergadering kregen verschillende jongeren de gelegenheid hun getuigenis te geven tussen de toespraken door.

Het was opmerkelijk, dat aan veel jongeren het voorrecht was gegeven een spreekbeurt te vervullen en onze „Jeugd van Zion” heeft zich uitstekend van haar taak gekweten. Het was ontroerend en opbouwend om deze jonge mensen met zoveel overtuiging en bekwaamheid en zonder de minste schroom over hun onderwerpen te horen spreken. Ook de getuigenissen van de jonge O.O.V. leden waren kort, krachtig en hartveroverend.

Het aantal aanwezigen in de middagvergadering was 445 personen.

Het schema van alle toespraken was verzorgd door Cobie van der Reijden. Zij heeft duidelijk doen uitkomen op welke wijze en naar 't voorbeeld van welke personen wij nederig kunnen zijn.

Zondagavond om 20.00 uur precies begon het Muziekfestival „Dit is mijn Vaders Wereld”, onder leiding van Ada Pirsch uit Bloemendaal. Dit Festival was in één woord een succes en al het zwoegen, al de spanning en oefening zowel van Ada, als de koorleden, de solisten, instrumentalisten, de declamateur en degenen, die de decors hadden verzorgd, waard geweest. Door de verschillende liederen uit alle delen der wereld met costuums uit die landen werd duidelijk het thema van het festival „Dit is mijn Vaders Wereld” naar voren gebracht, terwijl aan 't begin van de avond jonge meisjes in ragfijne droomgewaden grote vlaggen, waarop de namen der vijf werelddelen stonden, met zich voeren, dit thema ook op gracieuse wijze belichtten, op de tonen van



BIJ DE FOTO'S

Links boven: De vlaggen, die elk één der werelddelen uitbeelden, worden op de tonen der muziek statig en toch zo sierlijk binnengedragen.

Rechts boven: De dansgroep van zuster Lokker.

Midden: Ook Nederland was vertegenwoordigd op het grote zangfeest.

Links onder: De baard van Paul van 't Schip was deze avond f 10,60 waard!

Rechts onder: Maorisch Liefdesliedje
(Zang-Festival)



de muziek liepen zij in een welhaast religieus te noemen dans door de zaal en op het podium.

Het aantal aanwezigen bedroeg 394 personen. Br. van Wijngaarden had de leiding van de vergadering.

Maandagochtend (22 mei) om 6 uur waren er alweer 173 personen bijeen vergaderd in het Kralingse Bos, alwaar de Getuigenisvergadering werd gehouden in een klein intiem deel van 't bos, dat sterk doet denken aan het heilige bos, waar Joseph Smith zijn eerste visioen van de Vader en de Zoon ontving.

In deze prachtige omgeving met het tere morgenlicht door het groen der forse bomen gaven 46 personen hun getuigenis en spraken zij over de waarachtigheid van het herstelde, eeuwig Evangelie en hun grote dankbaarheid deel uit te mogen maken van God's Kerk op aarde in deze laatste bedeling, over de ontelbare zegeningen en de vreugde in God's wijngaard te mogen arbeiden tot opbouw van Zijn Koninkrijk. Annemarie Koning had de leiding van deze vergadering en Zr. Heyboer en Wessel Gal zongen een duet.

Hierop aansluitend gingen allen met hun ontbijtpakketten naar het sportveld, alwaar jong en oud hun hart ophaalden aan het prima verzorgd sportprogramma, onder leiding van Willy Beekhuizen uit Arnhem en haar assistenten.

De organisatie en leiding van dit sportevenement waren puik in orde en niemand heeft zich op het veld een ogenblik verveeld.

Het aantal aanwezigen bedroeg 155 personen.

Om 14.30 uur werd met de Leidersvergadering onder leiding van Pres. B. W. Lefrandt aangevangen, waarop de gebruikelijke raadgevingen en richtlijnen werden gegeven en een ieder de gelegenheid had zijn/haar problemen naar voren te brengen.

Het aantal aanwezigen bedroeg 68 personen.

Om 15.45 uur ving het Uitreikings Programma aan. Br. Willem Mooy Sr. had de leiding.

Zr. Sigmond speelde een orgelsolo, waarna aan 27 personen de fraaie I.A.O. speld van dit jaar werd uitgereikt. (I.A.O. = Individuele Activiteits Onderscheiding).

De O.O.V. van Delft won dit jaar de tekenwedstrijd voor Stedelijke herkenningsplaatjes en ontving als prijs een grammfoonplaatbon.

Aan 't einde van dit programma werd de gehele Conferentie met een gebed gesloten.

Het aantal aanwezigen bedroeg 129 personen.

Rest ons nog een woord van dank aan degenen, die achter de schermen werkten onder leiding van:

Jan Eekelschot voor Programmaverkoop.

Theo van Lottum voor Inschrijvingen.

Bernhard en Cobie van der Reijden voor leiding in de slaapzalen.

Het goede en geruisloze werk der zaalwachten.

De familie van Dam voor 1001 karweitjes en tenslotte de onvolprezen Z.H.V. onder de kundige en ervaren leiding van Zr. W. Wedemyer. Zusters uit het hele land boden liefdevol een helpende hand om de grage magen te voorzien van soep, broodjes, ijs, croquetten, worstjes, heerlijke dranken en snoep.

Wij kunnen met vreugde terugblikken op de afgelopen Conferentie. Velen zijn met bemoedigde harten huiswaarts gekeerd, vele oude vriendschappen werden hernieuwd en nieuwe gesloten.

Het was waarlijk een groot succes!!

*

Errata: In het meinummer is op blz. 162 onder de foto: Landing in Salt Lake, een drukfout blijven staan. Isabmeer moet zijn Zoutmeer. Bovendien zijn de onderschriften op genoemde bladzijde abusievelijk verwisseld.

GEDACHTEN VAN ANDEREN

Niemand straffe zijn kinderen als hij boos is. Straf moet geneesmiddel zijn. Zouden wij een geneesheer dulden die boos was op zijn patiënt?

Montaigne

De mens is vrij; maar hij houdt op het te zijn, zodra hij niet in zijn vrijheid gelooft.

Lessing

Sta nooit stil om naar de woorden van een dwaze man te willen luisteren.

Egyptische wijsheid

Wij vinden ons eigen geluk, als wij het welzijn van anderen zoeken te bevorderen.

Plato

Eerste Z.H.V. Conventie in de Hollandse Ring



Het Ring Z.H.V. Bestuur met enkele conventie-gasten.
Van links naar rechts: 1e rij (zittend) Christine Bals, organiste; Hendrina W. Sout, Huisbezoekes-leidster; Eleonora van der Put, Dirigente; 2e rij (knielend) Wya Gaster, Maatschappelijke-leidster; onze gaste zuster Fawn W. Volker; 3e rij (staande) Johanna S. Frölich, 1e Raadgeefster; Geertruida E. van Wisse, Theologische-leidster; Louis F. C. Frölich, Hoge Raad Adviseur; Louise W. Madsen van het Algemeen Hoofdbestuur; Nora L.A. Lefrandt, Presidente; Elizabeth B. Overduin, 2e Raadgeefster; Johanna van Leeuwen, Secretaresse-Penningmeesteresse; Wilhelmina Paay, Werkdagles-leidster; Johanna F. Verburg, Literatuurles-leidster.

Op 15 april 1961 beleefde de Zuster Hulp Vereniging in de Hollandse Ring haar eerste conventie.

Zuster Louise W. Madsen, 2e Raadgeefster van het Algemeen Hoofdbestuur van de Zusters Hulp Vereniging, was hierbij aanwezig en gaf de zusters in de verschillende vergaderingen vele waardevolle richtlijnen, adviezen en suggesties.

De vergaderingen waren zeer inspirerend en opbouwend en hebben het hunne ertoe bijgedragen om de zusters in de Hollandse Ring tot een beter besef te brengen van het werk en de organisatie van de Z.H.V. in een Ring.

Het is dan ook niet te verwonderen, dat zij nu reeds uitkijken naar de volgende Z.H.V. conventie in 1962!

In de algemene vergadering van de conventie zongen enkele zusters van

het Zingende Moeder Koor een lied, terwijl ook zuster Eleonora van der Put de vergadering opluisterde met een solozang, begeleid door Christina Bals.

Zuster Madsen zou na haar bezoek aan Holland nog andere Ringen van Zion in Engeland bezoeken om aldaar in conventie-vergaderingen haar hulp aan te bieden aan de Zusters Hulp Verenigingen.

In de herfst van het vorige jaar heeft zij de Ringen van Zion bezocht in Australië, Nieuw Zeeland en Hawaïi en daar de Z.H.V. conventies bijgewoond. Zodoende had zuster Madsen het voorrecht alle nieuw-georganiseerde buitenlandse Ringen te bezoeken en er de Z.H.V. zusters met raad en daad bij te staan. Wij menen ons zelfs te kunnen herinneren, dat zij vertelde, dat zij ook een conventie in een Canadese Ring bijwoonde.

Wij zijn zuster Madsen en het gehele Algemeen Hoofdbestuur van de Zusters Hulp Vereniging zeer dankbaar voor alle leiding en hulp, ons zo liefdevol aangeboden en het is ons gebed, dat onze leidsters nog vele jaren gespaard mogen blijven om door hun geïnspireerd werk de Zusters Hulp Vereniging over de ganse wereld op te bouwen en te vergroten tot versterking van God's Kerk en Koninkrijk, tot persoonlijke vooruitgang der Z.H.V. zusters en tot zegen voor hun gezinnen.

N. L.-S.

Twee brieven vertellen een Geschiedenis

**uit: Deseret News,
redactierubriek van
de Church Section**

DE EERSTE BRIEF:

De mooie trouwreceptie is voorbij, het fruit is ingeblikt, de jonggehouden zijn terug van de huwelijksreis, comfortabel genesteld en gereed om hun studies aan de universiteit te hervatten.

„Dit is een gebeurtenis van enorm belang in ons leven geweest — onze dochter en haar echtgenoot zijn in het Huis des Heren voor tijd en eeuwigheid aan elkander verbonden.

„De tranen, die mijn dochter schreide, waren tranen van vreugde en dankbaarheid. Zij is in liefde voor het Evangelie opgegroeid en toen ik haar na de plechtigheid geluk wenste en haar in mijn armen nam, legde zij haar hoofd op mijn schouder en zeide met tranen in haar stem:

Dank U, moeder en vader, dat U mij hebt geleerd dingen zoals deze te wensen (het tempelhuwelijk).

„En gedurende dat ene moment voelden mijn echtgenoot en ik heel diep de rijke beloningen, die komen, wanneer wij onze kinderen het Evangelie leren. Onze moeite is niet tevergeefs geweest. Wat is het Evangelie toch een zegen!”

DE TWEEDE BRIEF:

„Mijn dochter is vandaag getrouwd. Ik kon niet bij de plechtigheid tegenwoordig zijn en daarom was ik zeer bedroefd.

„Mijn gehele leven lang heb ik naar de dag uitgezien, dat mijn kinderen goed zouden trouwen. Zoals U weet is een goed huwelijk zeer belangrijk en ik wenste het beste voor de mijnen.

„Ik heb het Evangelie lief en ik heb het mijn kinderen van jongsaf aan geleerd. Ik moest dat echter alleen doen, want mijn echtgenoot is geen lid van de kerk. Hij is een goed mens. Niemand was ooit vriendelijker en reiner dan hij. Maar toch kan hij het Evangelie niet zien.

„Ik moest dus mijn kinderen alleen opvoeden. Ik ging met hen naar de kerk, maar altijd zonder mijn man.

„Thuis hebben de kinderen altijd met mij samen geknield gebeden, maar nooit met hun vader. Hij gelooft nu eenmaal niet.

„Wij hebben samen onze familieavonden gehad. Mijn echtgenoot is er altijd bij wanneer er spelletjes worden gedaan en verversingen worden rondgediend, maar zodra wij aan de les beginnen, verontschuldigt hij zich steeds.

„Hij heeft de kinderen even lief als ik en wil alles voor hen doen, behalve op godsdienstig gebied.

„Toen Betty met David trouwde, was hij erg blij; hij dacht dat het een uitstekend huwelijk was.

„Hij hielp met de voorbereidingen voor de receptie en schreef zelfs de meeste invitaties. Hij dacht, dat de plechtigheid bij ons thuis zou zijn en hij verheugde er zich op.

„Toen Betty ons vertelde, dat zij in de tempel wilde trouwen, was ik diep getroffen. Zo had ik het haar geleerd en ik was dankbaar, dat dit het resultaat was. „Ik wist, dat ik de tempel niet kon binnegaan en mijn man natuurlijk ook niet. Maar Betty wel en zij deed het!

„Ik heb mijn echtgenoot nog nooit zo teleurgesteld gezien, toen hij vernam, dat hij niet bij Betty's huwelijk tegenwoordig kon zijn. Ik was natuurlijk ook teleurgesteld. Wij zouden er graag bij zijn geweest.

„Wij wachtten bij de poort totdat Betty en David uit de tempel zouden komen en terwijl wij wachtten, lieten wij onze gedachten de vrije loop.

„Wij spraken niet veel. Mijn man werd met de minuut bitterder gestemd en ik werd hoe langer hoe meer bevreesd. Ik wist dat Betty het goede had gekozen en daar dank ik de Here nog voor, maar wat met mijzelf? Wat zou er van mij worden? Was mijn liefde voor mijn echtgenoot, die geen kerklid is, voldoende compensatie voor wat ik nu wist dat ik miste?

„Ik zou mijn huwelijk ook eeuwig willen laten duren, maar voor mijn man bestaat er geen eeuwigheid; hij gelooft daar niet in.

„Nu pas voel ik de volle zwaarte van mijn besluit op negentienjarige leeftijd genomen, om buiten de kerk te trouwen. Ik wenste, dat ik zo verstandig was geweest als Betty en dat alle meisjes zo verstandig waren”.

De stem van de Profeten

God heeft Zijn Kerk en Koninkrijk op deze aarde hersteld en ons is het voorrecht geschonken deelhebbers daaraan te zijn.

Het is waarlijk Zijn Koninkrijk, Zijn Kerk. Hij leidt haar. Hij erkent Zijn geautoriseerde dienstknechten in hun bediening en Hij ondersteunt Zijn volk indien het deze aangestelde leiders volgt.

Het is onbegrijpelijk dat de Heer een kerk op aarde zou hebben, zonder daar leiding aan te geven. Zonder voortdurende goddelijke leiding kan en zal iedere kerk, ieder mens, of groep van mensen afdwalen. De mens is niet in staat God's gedachten te volgen. Het eindige is machteloos tegenover het Oneindige.

En toch zijn er eeuwen lang kerken op aarde geweest, elk bewerende de eigen kerk des Heren te zijn, die openlijk de noodzakelijkheid van voortdurende openbaring en het denkbeeld van nieuwe profetie verwierpen, dat alles wat voor de zaligmaking nodig is, in de Bijbel staat. Zij beseffen niet, dat ofschoon de mensen in de oudheid door de oude Schriften werden geleid, profeten onder hen leefden, die hun de wil van God deden kennen, wanneer daartoe aanleiding was.

Dus erkennen zij ook niet de behoefte aan en de stem van autoriteit. Zij weerspreken niet de bevoegde leiding van een aardse regering en sommige kerken hebben zelf zo'n soort bestuur. Maar desondanks denken zij het volkomen zonder de gezaghebbende stem en leidende hand van God te kunnen stellen.

Als gevolg daarvan zijn er honderden geloofsrichtingen, die alle van elkaar verschillen en die alle zeggen, dat zij het bij het rechte eind hebben. En met dat alles tasten en zoeken zij naar licht, doch blijven verre van de bron van licht en leiding.

De herstelde Kerk heeft leiding van de hemel, welke ook bestond in de oorspronkelijke Christelijke Kerk, in de dagen van Petrus en Paulus. God gaf die leiding, maar altijd op een wijze, zoals Hij altijd heeft gegeven: niet alleen in het geschreven woord, hoe belangrijk dit ook is, maar in het gesproken woord, in openbaring. En die openbaring kwam door geautoriseerde mannen, voor dit doel terecht aangewezen, zoals Paulus het voor de nieuwe bekeerlingen zegt in Efeze:

„En Dezelve heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars,

„Tot de volmaking der heiligen tot het werk der bediening, tot opbouwning des lichaams van Christus;

„Totdat wij allen zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot eenen volkomen man, tot de maat van de grootte der volheid van Christus”.

Hoe dan zou het volk des Heren het ooit kunnen doen zonder hun levende profeten, zieners en openbaarders, hun moderne apostelen, herders, leraren en evangelisten?

Hoe zou het zichzelf door eigen kracht zalig kunnen maken? Is de wijsheid van de mens zo groot, dat deze feilloos naar de zaligheid voert? Hebben wij allen niet de altijd aanwezige leiding van geïnspireerde mannen nodig? Kunnen wij volmaakt worden gelijk onze Vader in de Hemel volmaakt is, zonder Zijn onderricht? En kan iemand naar waarheid getuigen, dat de Bijbel ons volmaaktheid kan leren, geheel en al uit en in zichzelf alleen, een volmaaktheid, gemeten naar de maat van de grootte der volheid van Christus? Is dat gebeurd? Waarom heeft hij gefaald?

De Schrift zegt ons, dat wij door valse leraren en door alle wind der leer misleid kunnen worden. Dat was de ondergang van vele eerste Heiligen, waartegen door bijna alle brieven in het Nieuwe Testament en door de Heiland zelf werd gewaarschuwd.

Zoals het was in oude tijden, zo is het nu: God heeft ons profeten gegeven; zij wonen onder ons en leren ons dagelijks, „niet langer kinderen te zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden door alle wind der leer”.

GEDACHTEN VAN ANDEREN

Waar het vermaak de dienst moet verrichten van de vreugd, daar is het droevig gesteld. Vreugdeloos vermaak is laf, vernedert de mens en laat een ledig achter. Daar alleen vervult het zijn taak en is het niet misplaatst, waar het een leven van blijmoedige arbeid tot achtergrond heeft.

Dr. P. H. Ritter

*Wees hard, wanneer gij oordeel vellen moet,
En 't over eigen daden doet;
Doch geldt het anderen — wees dan zacht en goed.*

Heije



Beppe Hoeksma

78 geworden

Beppe, zoals zij door haar familieleden, vrienden en ook door leden en zendelingen van de Kerk genoemd wordt, vierde op 28 april j.l. haar 78ste verjaardag. Een heuglijk feit, dat naar mijn mening niet onvermeld in „de Ster” mag blijven.

Op de 78ste dan togen de Z.H.V.-zusters Swart, Vootstra en Jasper, de armen vol bloemen, naar de Rijksstraatweg 195 te Hardegarijp, om zuster Hoeksma met haar verjaardag geluk te wensen. De Z.H.V. vroeg ondergetekende mee te gaan om van zuster Hoeksma een plaatje te maken.

Zuster Hoeksma die bij haar zoon en schoondochter inwoont ontving ons in haar gezellig ingericht kamertje en wij voelden ons er dadelijk thuis.

Voor haar leeftijd is zuster Beppe nog een gezonde en krachtige vrouw en die het woord van wijsheid altijd trouw heeft nageleefd.

Beppe Hoeksma werd geboren op 28 april 1883 en op 22 februari 1948 gedoopt en bevestigd door elder Le Grand Hubbard.

Op 16 november 1950 ontving zij in de Salt Lake Tempel haar endowment, daarna heeft zij nog vele malen werk in de tempel verricht.

Beppe Hoeksma, haar meisjes naam is Treerke v. d. Heide, is een heel prettig vertelster en vele oude herinneringen werden door haar opgehaald, waarbij ook nog een kleine honderd foto's van zendelingen tevoorschijn kwamen. Zuster Hoeksma heeft verscheidene jaren bij haar kinderen in Amerika gewoond, maar haar hart trok haar weer naar Holland terug.

Toen het tijd werd om een plaatje te maken, wilde zij pertinent niet op de foto staan, daarom nam ik ongemerkt dit plaatje toen zij bezig was ons vol trots de oude foto's te laten zien.

Na een kleine 2 uur bij haar gezeten te hebben, namen wij afscheid van haar. Zuster Hoeksma, wij allen wensen U nog vele beste jaren toe en dat God U rijkelijk met gezondheid mag zegenen.

J. H. Tielman.

Naar de Tempel

in Zwitserland

Het zal niet lang meer duren, of van alle kanten zullen vele Heiligen der Laatste Dagen uit de Hollandse Ring en de Nederlandse Zending weer tezamen komen, om op reis te gaan naar Zollikofen. Daar zullen zij met elkander, vervuld van eerbied en heilig verlangen, Gods huis betreden om met stralende ogen de zegeningen te ontvangen, die onze Vader voor ons heeft bereid. Ja, het zal weer voor allen die daar mogen en kunnen zijn, een heerlijk en vreugdevol feest zijn.

Velen zullen er voor het eerst komen, anderen zijn er al eens eerder geweest en sommigen zelfs vele malen. Maar voor allen zal het een grote geestelijke belevenis zijn, een dichter komen bij de Vader. Hoe groot zal de groep dit jaar zijn? Nog niet alle aanmeldingen zijn binnengekomen, maar het ziet er naar uit, dat er dit jaar minder broeders en zusters de reis zullen kunnen maken dan verleden jaar het geval was. En dat is heel jammer. Vooral, daar zovele goede en waardige broeders en zusters zo'n groot verlangen in hun hart hebben om mee te kunnen gaan. Maar de financiële kosten aan de reis verbonden, houden velen tegen om daar te kunnen zijn.

Is het niet jammer, dat ook hier het geld zo'n belangrijke rol speelt? En kan daar niets aan gedaan worden?

President Volker ontving een brief uit Salt Lake City van broeder en zuster W. Henry Chace. Kort na de oorlog was deze broeder in ons land werkzaam als zendeling. Het waren negentien van de gelukkigste maanden in zijn leven. schrijft hij in zijn brief. En met deze brief stuurden hij en zijn vrouw vijftig Dollar, opdat iemand hier zou kunnen worden geholpen om naar de Tempel te gaan. Dank u wel, broeder en zuster Chace, u had uw Nederlandse broeders en zusters niet gelukkiger kunnen maken dan u met dit geschenk heeft gedaan.

President Volker ontving een brief van de „Hollanders' Organization" te Salt Lake City waarin werd medegedeeld, dat evenals verleden jaar en de jaren daarvoor deze organisatie onze financieel minder bedeelde broeders en zusters wil helpen om naar de Tempel te gaan. Daartoe werd op 28 april een concert georganiseerd in de Granite Tabernacle te Salt Lake en de opbrengst van deze avond is bestemd om broeders en zusters in Nederland te helpen naar de Tempel te gaan. Dank u wel, broeders en zuster, ook u hadt uw Nederlandse broeders en zusters niet gelukkiger kunnen maken dan u met dit geschenk heeft gedaan.

Naastenliefde, die ons aller hart verwarmt. Een naastenliefde, die ons laat zien wat Christus bedoelde met de woorden: „Hebt uw naasten lief gelijk uzelf”.

Wat doen wij zelf hier in Nederland, broeders en zusters, om te helpen? Velen van ons kunnen dit jaar niet naar Zwitserland gaan, niet om financiële redenen, maar door andere oorzaken. Voor anderen zijn er belemmeringen, die dit jaar nog niet uit de weg kunnen worden geruimd. Enkelen van ons kunnen niet in de maand augustus vakantie nemen enz enz. Laten wij de handen ineen slaan broeders en zusters, zoals onze broeders en zusters dat ook voor ons in Amerika hebben gedaan. Laten wij helpen zover het in ons vermogen is, om voor enkele waardige broeders en zusters de reis naar de Tempel mogelijk te maken. Weet, dat hun harten vol dankbaarheid zullen zijn, wanneer u het voor hen mogelijk maakt deze grote vreugde, deze grote zegeningen te ontvangen. En u, die wel dit jaar de reis zult kunnen maken: Uw reis zal voor u niet onmogelijk worden, wanneer u enkele guldens bijdraagt voor dit doel. Maar uw vreugde zal groter zijn, wanneer er straks in Zollikofen meer broeders en zusters met u voor de deur zullen staan om binnen te gaan in het huis van onze Vader.

Broeders en zusters in de Nederlandse Zending en in de Hollandse Ring, toont uw naastenliefde. U kunt uw bijdrage afgeven aan uw gemeentepresident of aan uw bisschop, u kunt uw bijdrage ook rechtstreeks opzenden naar broeder van der Put, Snelliusstraat 39, Den Haag, per postwissel of op gironumemr 188253.

U zult veel vreugde terugontvangen indien u bereid bent te helpen, want uw Vader in de Hemel zelf zal u er voor zegenen. Dank u wel, broeders en zusters, want ook u hadt uw broeders en zusters uit uw gemeente, uit uw district, uit uw wijk, uit uw ring, niet gelukkiger kunnen maken dan u met uw bijdrage hebt gedaan.

C. van der Put



GEBEURTENISSEN IN DE ZENDING

GEDOOPT IN DE VERSCHILLENDE PLAATSEN

Almelo

Gerrits, Pietertje; 22 april 1961.
Gerrits, Jannes; 22 april 1961.
Koops, Hillechienus; 31 maart 1961.
Gerrits, Geertje; 22 april 1961.
Verenjans, Hillegje Albero Dina; 31 maart 1961.
Hoff, Janke; 26 april 1961.
Hoff, Lucas; 26 april 1961.

Arnhem

Abbo, Abraham Michiel; 21 april 1961.
van Schouwenburg, Grietje Maria Catharina; 30 april 1961.
van Schouwenburg; Theo Eduard; 30 april 1961.
van Schouwenburg, Eduard Johan Theo; 30 april 1961.
van Schouwenburg, Robert Hans; 30 april 1961.
van Schouwenburg, Theo; 10 mei 1961.

Dordrecht

Heidt, Lies; 14 april 1961.
Slingerland, Suzanna; 14 april 1961.
Slingerland, Jan; 14 april 1961.

Enschede

Kemper, Aart Jan Fredrik; 29 april 1961.
Buter, Marge; 6 mei 1961.
Kemper, Geertrui; 6 mei 1961.
Kemper, Jan Bastiaan; 6 mei 1961.

Gent

van Geertruy, Robert; 6 mei 1961.
van Geertruy, Denise Marie; 6 mei 1961.
Schuddinck, Myriam; 6 mei 1961.

Groningen

Timmer, Berend; 2 mei 1961.
Timmer, Margarietha Annechien; 2 mei 1961.

Haarlem

Schetsburg, Afina Johanna; 20 april 1961.

IJmuiden

Den Herder, Marinus; 21 april 1961.
Den Herder, Marie; 21 april 1961.

Leeuwarden

Pynenburg, Anna Marie; 7 januari 1961.

Nijmegen

Valenteyn, Ronald Carol Clifford; 13 mei 1961.

„De Ster”

Utrecht

van der Bij, Flora Margje; 30 april 1961.

Zaandam

Heij, Geerdanna; 6 maart 1961.

VERHOOGING EN VERORDENING IN HET PRIESTERSCHAP

Arnhem

Geertsma, Andries; 2 maart 1961 als leraar.

van Schouwenburg, Theo Eduard; 7 mei 1961 als diaken.

van Schouwenburg, Theo; 14 mei 1961 als diaken.

van Schouwenburg, Robert Hans; 7 mei 1961 als diaken.

Dordrecht

Slingerland, Jan; 30 april 1961 als diaken.

de Torbal, Emile Meindert August; 26 maart 1961 als diaken.

Eindhoven

van Helmond, Ambrozius Cornelius; 23 april 1961 als leraar.

van Es, Roelof; 23 april 1961 als priester.

Gent

Servaes, Ruddy Justin Roger; 5 maart 1961 als leraar.

Groningen

Pruim, Pieter; 2 april 1961 als diaken.

Nijmegen

Overvliet, Hendrik Willem; 30 april 1961 als leraar.

Utrecht

Borg, Dirk; 7 mei 1961 als leraar.

Scholten, Lubbertus Johannes; 2 april 1961 als diaken.

Zaandam

de Vries, Jacob; 2 maart 1961 als diaken.

Zeist

Bleyenburg, Hans; 22 januari 1961 als diaken.

Bartholomeusz, Rodney Gary Bevis; 7 mei 1961 als priester.

Bleyenburg, Eduard; 22 januari 1961 als diaken.

OVERGEPLAATST

Herder, Siegriet; naar Den Haag.

Niederhauser, Terry Lec; van Zendingsschool naar Haarlem.

Devey, Charles; van Zendingsschool naar Eindhoven.

Mayo, Harry; van Zendingsschool naar Utrecht.

Thurgood, Jim; van Zendingsschool naar Tilburg.

Mathews, Karen; van Zendingsschool naar Hoofdkantoor.

Westra, Janet; van Rotterdam Noord naar Hoofdkantoor.

v. d. Merwe, Bea; van Amsterdam naar Rotterdam Noord.

Parker, Karen; van Rotterdam Noord naar Amsterdam.
 Mathews, Karen; van Hoofdkantoor naar Rotterdam Noord.
 Osterhout, Ronald; op Hoofdkantoor als Zendingssecretaris.
 Heaps, Dale; van reizende zendeling naar Enschede.
 Springer, Gordon; van Den Haag naar Enschede als gemeentepresident.
 Hixon, Richard; van reizende zendeling naar Rotterdam Noord.
 Warnock, Richard; van Gent naar Hilversum.
 Phillips, Lee; van Amsterdam naar Hoofdkantoor.
 Kooyman, Daniel; van Den Haag als reizende zendeling.
 Montgomery, Jerry; van Rotterdam Noord als reizende zendeling.
 Linford, Richard; van Emmen naar Den Haag.
 Weenig, Paul; van Arnhem naar Hilversum.
 Visser, Ralph; van Hilversum naar Den Haag.
 Sneddon, David; van Rotterdam Noord naar Amsterdam.
 Wallwork, Leland; van Gouda als zendeling naar Gouda als G.P.
 Blodgett, Gary; van Sneek naar Amersfoort.
 Bartholomeusz, Stanley; van Dordrecht naar Sneek.
 Eastman, Donald; van Amersfoort naar Arnhem.
 Marda, Willem; van Hengelo naar Dordrecht.
 v. Niederhauser, Richard; van Nijmegen naar Gent.
 v. Orden, Lyle; van Amsterdam naar Nijmegen.
 Eckersell, William; van Mechelen naar Amsterdam.
 v. Dijke, Gerald; van Bennekom naar Hengelo.
 Steenblik, Robert; van Mechelen als zendeling naar Mechelen als G.P.
 Womack, Robert; van Bennekom naar Mechelen.
 Landward, Larry; van Hengelo naar Amsterdam.
 van Woerkom, David; van Rotterdam Noord naar Hengelo.
 Hillyard, Lyle; van Amsterdam naar Deventer.
 Dykman, Victor; van Deventer naar Rotterdam.

AANGEKOMEN

Herder, Siegriet; van Den Haag, Nederland.
 Mathews, Karen; van Pocatello, Idaho.
 Thurgood, Jim; van Westpoint, Utah.
 Niederhauser, Terry Lee; van Logan, Utah.
 Devey, Charles; van Salt Lake City, Utah.
 Mayo, Harry; van Fontanna, California.
 Oertle, Erwin; van Couttz, Canada.
 Knudsen, Kent; van Provo, Utah.
 Felix, Earl; van Ogden, Utah.
 van Leeuwen, Anthonie; van Salt Lake City, Utah.



Elder Charles S. Davey



Siegriet Herder



Erwin J. Oertle



Elder Harry Charles
Mayo



Elder Terry Lee
Niederhausser



Sister Karen Joan
Mathews



Kent Burch Knudsen



Anthonie van Leeuwen



Elder Jim A Thurgood



Earl Felix

VERTROKKEN

- van Komen, Erica; Aangekomen 9 november 1959, Vertrokken 9 mei 1961.
Werkzaam geweest: Utrecht, Hoofdkantoor, Rotterdam Noord, Rotterdam Zuid, Amsterdam.
- Strietman, Lia; Aangekomen 9 november 1959, Vertrokken 9 mei 1961.
Werkzaam geweest: Amsterdam, Rotterdam Zuid, Hoofdkantoor als Z.H.V. en Statistieken- en Administratie-secretaresse.
- de Ronde, Cornelis en Elisabeth; Aangekomen 14 mei 1959, Vertrokken 14 mei 1961.
Werkzaam geweest: Leeuwarden, Den Helder, Rotterdam Noord.
- Schvaneveldt, Darrell; Aangekomen 19 november 1958, Vertrokken 19 mei 1961.
Werkzaam geweest: Delft, Velzen, Harlingen, Hoofdkantoor als Zendingsecretaris.
- van Leeuwen, Max; Aangekomen 19 november 1958, Vertrokken 19 mei 1961.
Werkzaam geweest: Eindhoven, Haarlem, Arnhem, Emmen, Enschede- als gemeentepresident.

Kay, Thomas; Aangekomen 19 november 1958, Vertrokken 19 mei 1961.

Werkzaam geweest: Utrecht, Arnhem, Den Haag, IJmuiden, Antwerpen en Enschede.

Garlick, Ronald; Aangekomen 19 november 1958, Vertrokken 19 mei 1961.

Werkzaam geweest: Amersfoort, Groningen, Vlaardingen, Mechelen en Emmen.

Cuthbertson, Fred; Aangekomen 19 november 1958, Vertrokken 19 mei 1961.

Werkzaam geweest: Groningen, Den Haag, Apeldoorn, reizende zending, Utrecht, en Rotterdam Noord.

Ruppe, Clyde; Aangekomen 19 november 1958, Vertrokken 19 mei 1961.

Werkzaam geweest: Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Apeldoorn, Delft, Hilversum als gemeentepresident.



Erica van Komen



Lia Strietman



Darrell Schvaneveldt



Max van Leeuwen



Thomas Kay



Ronald Garlick



Fred Cuthbertson



Clyde Ruppe



Cornelis en Elisabeth de Ronde

GEDOOPT IN DE HOLLANDSE RING

Amsterdam Oost

Juttner, Ursala Felicia Martha; 28 april 1961.
Kan, Johanna; 19 april 1961.
Winter, Lodewijk Matheus; 10 april 1961.
de Jong, Martha Eva; 19 april 1961.
Larsen, Sonja; 5 mei 1961.
Bijl, Lammert; 13 mei 1961.
Maarschalkerweerd, Maria Elizabeth; 13 mei 1961.
Maarschalkerweerd, Carolus Cornelis; 13 mei 1961.
van Thiel Berghuis; Elizebeth Augusta; 30 september 1960.
Althof, Johannes; 30 september 1960.
Tongelet, Gerardina Alberta Francisca; 12 mei 1961.

Amsterdam West

Meijer, Christiaan Bernardus; 19 mei 1961.
Rademaker, Rensche Wilhelmina; 19 mei 1961.
Jansen, Bernarda Christina; 12 mei 1961.
Jansen, Johannes; 12 mei 1961.
Borsboom, Bernard Albert; 5 mei 1961.
Tuininga, Johannes Lambertus; 10 april 1961.
Tuininga, Maria Hendrika; 10 april 1961.
ter Meer, Robert; 9 maart 1961.
Dekker, Tineke; 13 maart 1961.
Dekker, Gwenda Maureen; 13 maart 1961.
Timmerman, Pieter; 23 maart 1961.
Dekker, Armand; 7 april 1961.
Gijzen, Dirk Hendrik; 27 maart 1961.
Wijand, Maria; 7 april 1961.
Gout, Michiel Patrick; 10 april 1961.

Den Haag

Bodeman, Irene Maria; 12 mei 1961.
van Yzeren, Jeanne Felicie; 12 mei 1961.
Brinkman, Johannes; 7 april 1961.
Lammertsma, Johannes; 31 maart 1961.
Warnas, Sophia; 22 maart 1961.
Thomson, Hendrika Geertruida Salmina; 24 maart 1961.
Boekhout, Marianne Jeanette Carolina; 29 maart 1961.
Bodeman, Ingrid Louise; 29 maart 1961.
Smits, Francisca Maria; 31 maart 1961.
Bernard, Petronella; 31 maart 1961.
de Raad, Engelina Christina; 21 april 1961.

Delft

Schut, Johannes; 12 mei 1961.
Dekker, Jansje; 12 mei 1961.
Schmelzeisen, Maria Louise; 26 mei 1961.

Rotterdam Noord

Brands, Jacobus Thomas; 28 april 1961.
Brands, Maria; 28 april 1961.
Brands, Yvonne; 28 april 1961.
Brands, Mary; 28 april 1961.
de Man, Gerard Leendert Simon 14 april 1961.

de Man, Geertruida; 14 april 1961.
 de Man, Maria Pieterella Hendrika; 14 april 1961.
 de Man, Jan; 14 april 1961.
 Jee, Shin; 14 april 1961.
 Hogerzeil, Ria Magdalena; 23 april 1961.
 Hogerzeil, Ditje; 3 mei 1961.
 Emeis, Aukje; 17 maart 1961.
 Emeis, Abraham; 17 maart 1961.
 Koorevaar, Johannes; 28 mei 1961.

Rotterdam Zuid

van Asten, Henry; 11 april 1961.
 van Asten, Elsje; 11 april 1961.
 van Asten, Josephus Gerardus; 14 april 1961.
 van Asten, Maria Helena; 7 april 1961.
 van Asten, Elsje; 11 april 1961.
 van Asten, Henry George; 11 april 1961.
 van Asten, Theodorus Johannes; 7 april 1961.
 van Asten, Karel Leonardus; 7 april 1961.
 van de Berg, Petrus Hubertus; 30 april 1961.
 Berghuis, Roswitha Policarpa; 30 april 1961.
 Berghuis, Alida Ancelina; 30 april 1961.
 Berghuis, Jacob; 30 april 1961.
 Berghuis, Jacoba; 30 april 1961.
 van den Berg, Jacob Teunis; 7 mei 1961.
 van Dijk, Annemarie Martijntje; 21 april 1961.
 Evers, Suzanna Maria Cornelia; 30 april 1961.
 Evers, Louise Suzanna; 30 april 1961.
 den Exter, Johanna; 21 april 1961.
 den Exter, Frederika Johanna; 21 april 1961.
 Hoffman, Rudolf Jan; 21 april 1961.
 van Happeren, Cornelia; 21 april 1961.
 van Happeren, Sietske; 21 april 1961.
 van Happeren, Ygje; 21 april 1961.
 van Happeren, Lambertus; 21 april 1961.
 van Happeren, Nicolaas; 21 april 1961.
 van Happeren, Wilhelmus; 21 april 1961.
 van de Laar, Franciscus; 26 maart 1961.
 van Ommeren; Hendrika Martha; 21 april 1961.
 Pardoën, Hendrika; 31 maart 1961.
 Reynen, Jacoba; 31 maart 1961.
 Riedijk, Mariya Musiya Marusiya; 16 april 1961.
 Steenhagen, Johanna Cornelia; 16 mei 1961.
 Visser, Martientje; 16 april 1961.
 Visser, Marcus; 16 april 1961.
 Visser, Frans Hendrik; 16 april 1961.
 Visser, Abraham; 16 april 1961.

Schiedam

Otterspeer, Geertruida; 14 april 1961.
 Baanvinger, Catharina Hendrika Elisabeth Gerarda; 17 maart 1961.
 Veltman, Christina; 17 maart 1961.
 Veltman, Ariana; 17 maart 1961.
 Veltman, Bernatus Aloisius; 17 maart 1961.
 Veltman, Bernardus Aloisius Antonius; 17 maart 1961.

VERHOOGING EN VERORDENINGEN IN HET PRIESTERSCHAP IN DE HOLLANDSE RING

Rotterdam Noord

de Man, Gerard Leendert Simon; 16 april 1961 als diaken.

de Man, Jan; 23 april 1961 als diaken.

Jee, Shin; 16 april 1961 als diaken.

Emeis, Henri Cornille, 13 mei 1961 als ouderling.

Terreehorst, Pieter; 13 mei 1961 als ouderling.

INGEZEGEND IN DE HOLLANDSE RING

Rotterdam Noord

Thomassen, Marcel Willem Paulus; 2 april 1961.

Thomassen, Ires Agnes; 2 april 1961.

Andriessen, Adrianus; 7 mei 1961.

Den Haag

van Lottum, Hermannus; 7 mei 1961.

van Lottum, Paul; 7 mei 1961.

OVERLEDEN IN DE HOLLANDSE RING

Amsterdam

Meijsen, Matthijs Cornelis Antonius Maria; 25 april 1961.

Leuke herinneringen

Het gebeurt vaak, dat bepaalde omstandigheden, die zich bij een belangrijke gebeurtenis in ons leven voordoen, de aanleiding zijn, dat wij aan zo'n gebeurtenis een leuke herinnering bewaren.

Dit is ook het geval met een belangrijke gebeurtenis in het leven van Zuster A. van Zeben, die in Beverwijk woont.

In een hartelijke brief aan President Volker schrijft Zuster van Zeben onder meer: „...ik ben hier (in Beverwijk) sinds 19'0 het oudste lid, na in Amsterdam gewoond te hebben en aldaar gedoopt te zijn op 5 november 1927. Ik was de eerste, die werd gedoopt in het pas gereedgekomen doopvont in het gebouw aan de Weteringschans. Ik vind dat steeds een leuke herinnering”.