



DESTER

No. 10 OKTOBER 1961

De Ster

VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN

OMSLAG:

Gezicht op de oude stad
Teotihuacan in Mexico.

61ste JAARGANG

Nr 10

INHOUD:	Blz.
Monumenten uit een ver verleden . . .	311
De eerste Jeugdwerkconventie in de Hollandse Ring	313
Het Priesterschap in het Zendingsveld .	314
Nieuws uit de Hollandse Ring	318
Muziekfestival in de Hollandse Ring . .	320
Een gedenkwaardige dag 320	320
Errata	320
De vraag van de maand	321
Een oproep om hulp	324
Ring Jeugdwerkdag 23 augustus 1961 .	325
Kent gij Uw Evangelie?	326
Een kreet om hulp	329
Gedachten bij het verscheiden van een kindeke	332
Gebeurtenissen in de zending	333
Afscheidsgedicht voor vertrekkende Zendelingen	340

Redacteur: J. HENRY VOLKER, President der Nederlandse Zending

Assistent: A. D. JONGKEES

Administratie: Laan van Poot 292, Den Haag

*„De Ster” van de Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen
verschijnt eenmaal per maand.*

ABONNEMENTSPRIJS: f 2,50 PER HALF JAAR

GIRONUMMER 240615 - LAAN VAN POOT 292 - DEN HAAG

NADruk VAN DE IN DIT NUMMER

VOORKOMENDE CLICHÉ'S IS VERBODEN



Monumenten uit een ver verleden

(vervolg)

Dewey Farnsworth, de samensteller van het Boek „Book of Mormon Evidences in Ancient America”, zegt van bovenstaande afbeelding: „Van de oude stad Teotihuacan, in de Vallei van Mexico, wordt ons hier het beste uitzicht geschonken op pyramiden en bouwsels van cement. Het was inderdaad een Stad van Cement, ons tonende twee grote en lange bouwtijdperken. Volgens mij beleefde de stad vele jaren Jaredietische en Nephietische geschiedenis, voordat zij werd verwoest en verlaten”.

De lezers van de Ster zullen zich herinneren, dat in de laatste zes afleveringen van de jaargang 1959 over de treffende overeenkomst tussen het Boek van Mormon en vele Indiaanse overleveringen werd geschreven.

In het Boek „Book of Mormon Evidences in Ancient America (Bewijzen voor het Boek van Mormon in het oude Amerika) bladerend, raakte ik bijna verward in de keuze van nog zulk een bewijs. Het boek is er vol van, het ene bewijs is al even sterk als het andere. Tenslotte viel mijn keus op het volgende onder het hoofd: „*Twee soorten van schrijfwijze*”, gedachtig aan wat Moroni zegt in Mormon 9 : 32-34 en dat hier volgt.

Wat de geleerden ontdekken

De inscripties op de stenen monumenten wijzen op bekwaamheid in schrijven, evenals het schrift op de weinige manuscripten, die uit de prae-historische tijden van Amerika tot ons zijn gekomen. Clavigero zegt: 'De Mexicanen hadden meer dan één schrijfwijze. Zij gebruikten niet alleen hiërogllyphen, niet alleen beeldschrift en symbolisch schrift, maar zij hadden, als de oude Egyptenaren, ook fonetische tekens, die niet een ding, een handeling of een denk-

beeld weergaven, maar een klank. Van daar naar het alfabet is maar een stap, of liever: het is reeds een alfabet, doch zij maakten van de waardevolle ontdekking van fonetische tekens veel minder gebruik dan de Egyptenaren. Zij hielden zich bijna uitsluitend aan het beeld - en het symbolische schrift. Het resultaat was, dat het geheugen bij het schrijven een grote rol moest spelen. Clavigero, 2 : 43, 56.

„Zoals reeds eerder werd gezegd, bestaat er een nauwe verwant-

schap tussen het Egyptische hiëra-
tische schrift en dat van de Maya's
en Inca's. (Churchward, pag 143).
De Inca edelen spraken, naar men
ons vertelt, onder elkander een
speciaal dialect, dat niemand an-
ders mocht leren. Deze verklaring
vindt steun bij Garcilasso zelf, die,
als de zoon van een prinses van
Koninklijke bloede, het kon weten.
Verder merkt hij op, dat toen hij
zijn geschiedenis schreef, het dia-
lect practisch was uitgestorven.
Het is mogelijk, dat zijn taal de
oorspronkelijke taal was van de
uit het zuiden binnendringende
veroveraars. (*South American Ar-
chaeology, Joyce, pag. 23*).

De oude Peruvianen hadden twee
soorten schrift: een, en zeer zeker
het oudste, bestond uit zekere
hiëroglifische lettertekens; het
andere uit knopen, in draden van
verschillende kleur gelegd. De
hiëroglifhen van de Mexicanen
waren duidelijk, en op steen of
metaal gegraveerd. (*Peruvian An-
tiquities, Rivero, pag. 105*).

Wat het boek van Mormon zegt

32. En nu ziet, wij hebben deze
kroniek geschreven naar onze ken-
nis, in lettertekens, die onder ons
de hervormd Egyptische wordt ge-
noemd, die aan ons zijn doorge-
geven en volgens onze wijze van
spreken door ons zijn veranderd.

33. En indien onze platen groot
geneg zouden zijn geweest, zou-
den wij in het Hebreeuws hebben

geschreven, maar het Hebreeuws is
door ons ook veranderd; en indien
wij in het Hebreeuws hadden kun-
nen schrijven, ziet, dan zoudt gij
geen onvolmaaktheden in onze
kroniek hebben gehad. (Mormon
9).

2. Ja, ik maak een kroniek in de
taal van mijn vader, die uit de
geleerdheid der Joden en de taal
der Egyptenaren bestaat. (1 Nephi
1).

21. En de Here zeide tot de broe-
der van Jared: Zie, gij zult deze
dingen, die gij hebt gezien en ge-
hoord, niet aan de wereld bekend
doen worden voor dat de tijd
komt, dat Ik Mijn naam in het
vlees zal verheerlijken; daarom
zult gij de dingen, die gij hebt ge-
zien en gehoord als een schat be-
waren, en ze aan niemand bekend
maken.

22. En zie, tegen de tijd, dat gij
tot Mij zult komen, zult gij ze
schrijven en verzegelen, zodat nie-
mand ze kan vertalen; want gij
zult ze in een taal schrijven, waar-
in ze niet kunnen worden gelezen.

23. En zie, deze twee stenen zal
Ik u geven en deze zult gij ook
verzegelen met hetgeen gij zult
schrijven.

24. Want zie, de taal, die gij zult
schrijven, heb Ik verward; daarom
zal Ik in de door Mij vastgestelde
tijd zorgen, dat deze stenen voor
mensenogen datgene zullen verdui-
delijken, wat gij zult schrijven.
(Ether 3).

* * *

De eerste Jeugdwerk Conventie in de Hollandse Ring

25 augustus 1961

Op 25 augustus werd te den Haag de eerste Jeugdwerk Conventie gehouden. Hiervoor waren uit Amerika overgekomen Br. en Zr. Thomas J. Parmley.

Het was een dag om nooit te vergeten.

Op deze dag werd het ons allen zeer duidelijk gemaakt, hoe nauw wij verbonden zijn met onze Hemelse Vader, en met hoeveel wijsheid Hij zijn dienstknechten kiest. Zr. LaVern W. Parmley leerde ons beseffen dat wij allen stuk voor stuk door God geroepen zijn, bij monde van het Priesterschap, om de kinderen Zijn Evangelie te *leren leven*.

De Geest op deze vergadering was zo warm en vol liefde voor het kind, dat ik hoop dat alle aanwezige jeugdwerkleidsters deze Geest voortaan met zich mee zullen dragen, vooral wanneer zij hun lessen voorbereiden, of voor de klas staan.

Zr. Parmley zette ons op eenvoudige, kinderlijke wijze uiteen, hoe wij ons tegenover de kinderen moeten gedragen, hoe wij onze lessen moeten voorbereiden.

Dat wij hun het Evangelie niet alleen moeten onderwijzen, maar dat wij hun in de allereerste plaats moeten leren het evangelie te leven, opdat zij heel jong al een getuigenis er van mogen krijgen.

Zij zei o.a.: „Wij mogen niet denken, wat is voor ons belangrijk, of

hoeveel zegeningen kunnen wij krijgen voor ons werk?

Maar, wat kunnen we voor de kinderen doen?”

Voordat wij er zelf erg in hadden, had zr. Parmley ons zover, dat wij dansten en zongen, alsof wij zelf de kinderen van het Jeugdwerk waren, en zij onze leidster (en wélk een goede leidster!).

De middagvergadering was voornamelijk gewijd aan het oplossen van problemen, en aan de samenwerking tussen het Priesterschap en het Jeugdwerk.

Zr. Parmley loste onze problemen niet op, maar leerde ons op voortreffelijke wijze, hoe we ze zelf konden oplossen.

Tenslotte werden er dia's vertoond, die ons een duidelijk beeld gaven van de grootheid en de belangrijke, die het jeugdwerk in de Kerk inneemt. Het is een van mijn grootste verlangens, dat het Jeugdwerk in de Hollandse ring een belangrijke plaats zal innemen.

Niet voor onze eigen roem, maar voor het welzijn van onze kinderen.

En ik getuig tot u met mijn gehele hart, dat het kan!!!

Omdat het Gods werk en wil is. Maar dan zullen wij allen samen moeten werken.

En dan kom ik op het thema, waarop deze vergadering was gebaseerd, nl.: „Wij zullen gezamenlijk ijverig werken om ieder kind

te helpen het Evangelie te leven”. Laten wij allen deze woorden goed tot ons laten doordringen, en er naar handelen, dan zullen wij onze roeping volbrengen, volgens de wil van God.

Mijn dank gaat uit naar allen, die mij zozeer terzijde hebben gestaan, om van deze dag een geslaagde dag te maken.

Zonder de hulp van mijn medebroeders en zusters, zou dit voor mij een onmogelijke opgave geweest zijn.

Mijn bijzondere dank gaat uit naar Zr. Parmley, die voor ons een le-

vend voorbeeld was van liefde en eenvoud.

En haar getuigenis van het Evangelie was een van de opbouwendste, die ik ooit gehoord heb.

Mijn persoonlijk contact met de Fam. Parmley was als een contact van ouders met hun dochter.

Ik bid mijn Hemelse Vader, dat Hij hen nog vele jaren zal sparen, om ons leiding te geven, in onze mooie maar moeilijke taak.

Zr. F. H. Michèly-van Voorst.

Ring Jeugdwerk Presidente.

Het Priesterschap in het zendingsveld

door Elder Harold B. Lee

Lid van de Raad der Twaalven

(Vervolg)

HET DOEL VAN EEN QUORUM

Wat is het doel van een priesterschapquorum? Laat mij u twee schriftuurplaatsen voorlezen. In de 84ste afdeling van de Leer & Verbonden zeide de Here:

„Laat daarom een ieder zich bij zijn eigen ambt bepalen, en in zijn eigen roeping arbeiden, en laat het hoofd niet tot de voeten zeggen, dat het de voeten niet nodig heeft, want hoe zal het lichaam zonder de voeten kunnen staan?”

„Voor het lichaam is ook elke ledemaat nodig, opdat alles tezamen moge worden opgebouwd, opdat het stelsel volmaakt moge worden gehouden”. (L. & V. 84 : 109-110).

Daarna vervolgde de Here in een andere openbaring:

„Ik heb u de boven genoemde ambten en de sleutelen ervan gegeven tot hulp en leiding, voor het werk der bediening en de volmaking Mijner heiligen.

„En Ik geef u een gebod, dat gij personen voor al deze ambten moet aanstellen, en de namen, die Ik heb genoemd, in Mijn algemene conferentie moet goedkeuren of anders afkeuren”. (L. & V. 124 : 143-44).

Nu begrijpt u wel, dat dit volgens de procedure is, die gij hebt geleerd te volgen in de ringen en die ge ook nu ziet volgen. Gij hebt ook gezien hoe President *Gerald G. Smith* zijn priesterschap in de zending van de Oostelijke Staten tot ontwikkeling brengt. Vóór hij die zending op zich nam, was het met het priesterschap nog niet zo ver. Behalve hetgeen zijn voorganger met de hulporganisaties heeft gedaan, heeft hij er nu een priesterschapbestuur aan toegevoegd onder leiding van *een van zijn twee locale raadgevers* en hij heeft hem en zijn medewerkers *de verantwoordelijkheid opgedragen de priesterschap te trainen*, terwijl *de andere raadgever en het zendingsbestuur de leiders van de hulporganisaties trainen*. Ge ziet, hoe het wortel schiet, wanneer het zich begint te ontwikkelen.

Ik werd in de Raad der Twaalven opgenomen, toen President Clawson onze President was. Ik zeg u dat, zodat ge zult weten hoe oud ik mij begin te voelen. Hij hield een soort dagboek bij; hij noemde het zelf „het Boek der Beslissingen”. Hij vond het soms gemakkelijk de bladzijden om te slaan en een besluit te lezen, dat hij vroeger had genomen, dat later weer door een andere beslissing weer ongedaan werd gemaakt, maar dat toch weer later door een ander besluit werd gevolgd, om in harmonie te blijven met de Autoriteiten van de Kerk.

Maar onder de besluiten, die in oktober 1922 werden genomen vond ik dit:

„Zij, die tot het priesterschap zijn geordend, tot het Aäronische zowel als tot het Melchizedekse priesterschap, worden tot quorums georganiseerd, opdat jong en oud onderwezen zullen worden en bekend geraken met de orde van het priesterschap, dat zij dragen, zijn sleutelen en bevoegdheden, het arbeidsveld, tot elk quorum behorend en zijn begrenzungen. Bij het leiden van quorumvergaderingen moet dit doel steeds voor ogen staan.

DE SLEUTELN VAN BEVOEGDHEID

Nu, broeders, het is ter wille van de betekenis van zijn woorden de moeite waard deze te herhalen. „Zij, die tot het Priesterschap zijn geordend”.

Nu kunnen er zich gelegenheden voordoen, zoals President Fyans zeide, dat er van de regel wordt afgeweken en dat een man, die vijf weken lid van de Kerk is, tot ouderling wordt geordend. Gewoonlijk zullen wij dat niet doen, tenzij wij door de geest daartoe worden gedwongen, omdat hij, elke graad doorlopende, diaken, leraar, priester en daarna ouderling, zou worden onderwezen, „opdat jong en oud bekend zullen geraken met de orde van het priesterschap, hetwelk zij dragen, zijn sleutelen en bevoegdheden, het arbeidsveld, tot elk quorum behorend en zijn begrenzungen”.

Al was het alleen maar daar voor, dan is het goed, zoals ge ziet, iedere man iedere graad van het priesterschap te laten doorlopen, al is het slechts voor een betrekkelijk korte tijd, aan u de beslissing hoe snel ge hem het priesterschap wilt laten doorlopen.

Hoe nu te organiseren? Ik heb reeds gesproken over quorums en eenheden of afdelingen. Soms, wanneer wij de Kerk een nieuw programma geven, een heractiveringsprogramma bijvoorbeeld, zegt gij, zendings-presidenten: „Waarom, in vredesnaam, hebben zij ons vergeten? Wel, wij hebben u vergeten om dezelfde reden als van Algemeen Hoofdbestuursleden niet wordt verwacht heen te gaan en in de zendingen conventies te houden, omdat alles wat wij hebben, door u en uw medewerkers in het priesterschap nauwkeurig moet worden nagegaan in de zending. Wat wij trachten te doen is toe te zien, dat elkeen van u — indien President Moyle en President Brown hiermee instemmen, een copie van een programma in de zending ontvangt, dat wij de ringen toezenden en waarbij wij u zullen vragen of gij het wenst te gebruiken. Elder Mark E. Petersen bijvoorbeeld, vond dat dit moest worden gedaan in de vergadering met het Presidentschap, waar het haardvuurprogramma voor het volgende jaar werd besproken, waarin Elder Howard W. Hunter de spreker zal zijn. Lantaarnplaatjes over verschillende onderwerpen, die voorgesteld zullen worden, staan ook op het programma. Broeder Petersen, die er op gesteld is met u op goede voet te blijven, vroeg of het ook voor de zending beschikbaar kon worden gesteld. De President zeide, dat hij geen reden zag waarom dit niet zou kunnen en vroeg toen naar de mogelijkheden het in verschillende talen te vertalen; de President zag geen enkele reden waarom ge het niet vertaald zoudt krijgen; wat Elder Hunter in het Engels zegt, zou door een andere stem worden herhaald en zo gezegd, dat iedere zending het programma zal hebben, dat wij de ringen geven.

Nu is ons voorstel — en gij hebt Broeder Moyle horen zeggen, dat dit de wens van de President is — dat wij u hierna ieder programma geven, dat wij aan de ringen zenden en u vragen of u al dan niet meerdere exemplaren wilt ontvangen. Indien gij ons niet vraagt, zullen wij niet verder gaan. Wij willen dit alleen maar in uw handen leggen en u laten vertellen aan ons of het in een bijzondere tijd aan een bijzondere behoefte voldoet.

HERACTIVERINGSPROGRAMMA'S

Ik vestig uw aandacht op bepaalde heractiveringsprogramma's. Ik verzoek u te overdenken wat daarmee wordt bedoeld. Wij heractiveren een lid van het ogenblik van zijn doop af tot wanneer? Wij zeggen, dat uw heractiveringsprogramma niet beëindigd mag worden, voordat die persoon door de tempel gaat. Wij geloven, dat de periode van doop

tot tempel de periode is, gedurende welke wij met dat lid moeten werken. Iets minder dan dat beschouwt de Kerk niet als een volledige heractivering.

Wij hebben verschillende programma's gegeven, bijvoorbeeld: scholen voor leden van het Aäronische Priesterschap boven de 21 jaar, met hun vrouwen, waar wij hen een twaalf weken durende cursus onder een competente leraar laten doorlopen, na een voorgeschreven cursus, die door de Presiderende Bisschop is verstrekt. Wij hebben daarnaast een programma voor de ouderlingen, voornamelijk voor inactieve ouderlingen en hun vrouwen, met enige suggesties hoe diegenen te krijgen, die er bij behoren te zijn. Ik ging naar een van deze beginnende scholen in een van de ringen; de zaal was stampvol en ik maakte het lid van de Hoge Raad mijn compliment, maar hij was erg teleurgesteld. Hij zeide: „Wel, ik ben erg teleurgesteld, want ik had er 800 op mijn lijst staan, maar er zijn er maar 400 gekomen”. Toen vroeg ik hem, hoe hij hen had bijeen gekregen. Hij vertelde mij hoe zij heen gingen en het programma letterlijk verkochten; hij liet hen hun handtekening zetten, net zoals zij zouden tekenen voor een cursus aan de universiteit. Hij had tijdens de vergadering geen bekendheid er aan gegeven; er werd iemand naar hun huizen gestuurd om hun te vertellen waar de klas voor diende, welke onderwerpen zouden worden behandeld, hoe gezellig het daar zou zijn en de vooruitgang die zij konden maken en toen was hij teleurgesteld toen maar de helft van hen, die getekend hadden, kwam opdagen.

Zij gingen heen om de andere helft te krijgen en op dat ogenblik konden zij niet allen in één gebouw een plaats geven en daarom moesten zij voor dit begin twee of drie vergaderplaatsen hebben.

Wij doen dit met de ouderlingen en hun vrouwen en ook met de Senior Aäronische Priesterschap en hun vrouwen. Dat is het programma, dat wij voortgang willen doen vinden. Er is geen reden waarom dat, tenminste in uw grotere gemeenten, niet zou kunnen. Wij noemden het „Persoonlijke Benadering door de Zendeling”. Sommigen gingen het „Het Buddy System¹⁾” noemen, maar de Broederen vonden de woorden „Persoonlijk” en „Zendeling” beter, waar een actief lid naar een inactief werd gezonden, op vriendschappelijke basis, mannen van dezelfde leeftijd misschien, hetzelfde beroep en misschien met dezelfde voorkeur voor manieren van ontspanning: baseball of golf, of vissen, jagen etc. En waar deze twee mannen overeenkomstige gedachten hadden en de inactieve door de actieve werd geleid, slaagde de laatste er tenslotte in de andere, met zijn gezin, tot activiteit te brengen.

Het „Alcoholics Anonymous”²⁾ programma. Broeder Cowley placht ons

¹⁾ „Buddy System” letterlijk: „Kameraad Systeem, dus benadering op grond van wederzijdse vriendschap.

²⁾ Letterlijk: „Alcoholici-naamlozen”. Een wijd vertakte vereniging in Amerika, die zich het helpen van aan alcohol verslaafden ten doel stelt.

te vertellen, dat ieder priesterschapquorum in deze Kerk een Alcoholic Anonymous behoort te zijn, omdat wij allen rokers en drinkers hebben, die geholpen moeten worden voordat zij hun gewoonte kunnen nalaten. Wij moeten geen organisatie zijn, die tot de man zegt, die om hulp vraagt: „Ga naar de Alcoholics Anonymous en sluit je daarbij aan”. Wij moeten zeggen: „Kom naar ons priesterschapquorum en wij zullen iemand, die ook deze gewoonte heeft gehad, opdragen met u samen te werken en met de macht van het priesterschap zullen wij u helpen totdat u de gewoonte hebt overwonnen”.

„Houdt het Geloof in uw Gezinsprogramma”. Toen wij nog meer oproepingen deden uitgaan, nam Broeder Petersen steekproeven en bevond, dat in de ringen van de Kerk 50 tot 60 % van de eerste vijf en twintig van hen, aan wie dit „Houdt Geloof in uw Gezin” programma was uitgereikt, die het (schilders) ezelboek, weet ge wel? en de knipkaart hadden en waar de zendelingen kwamen om man en vrouw het een en ander voor te lezen, waarna zij het pamflet achterlieten, zodat ze het nog eens konden lezen. Een week later kwamen de zendelingen dan terug en bespraken het gedeeltelijk voor de tweede en de derde maal; brachten tenslotte aan de bisschop rapport uit, die het nodige verrichtte om duidelijk te maken, wat het Jeugdwerk en de Zondagsschool voor de moeder met kleine kinderen kan doen.

Nu, wat dat „Houdt Geloof in uw Gezin” programma betreft, Broeder J. Golden Kimball zeide daarover iets, wat wij vaak hebben herhaald. Hij zeide: „Deze Kerk moet zo veelzijdig zijn, dat er een plaats is voor iedere rokende ouderling en drinkende zeventiger om er te werken”. Welnu, wij zijn van gevoelen, dat ofschoon hij, in den beginne, niet zo best riekt, wij toch een plaats voor hem moeten vinden om te werken, totdat hij een frisser geur om zich heen verspreidt.

(Slot volgt).

Nieuws uit de Hollandse Ring

De Tweede Ring-Kwartaal Conferentie

16 en 17 september 1961

Onder presidium van Elder N. Eldon Tanner, Assistent van de Raad der Twaalven, tevens President van de West Europese Zending, werd op bovengenoemde data de tweede Kwartaal-Ring-Conferentie gehouden. Ook deze conferentie werd weer een geestelijk hoogtepunt in de activiteiten van de Ring.

Zoals gebruikelijk opende de conferentie met een werkvergadering van Elder Tanner met het Ringpresidentschap om de groei van en de problemen in de Ring te bespreken. Uit deze bespreking bleek wel dat met voldoening op het bereikte kan worden teruggezien, doch dat nog veel, *heel veel*, gedaan moet worden om het werk in deze provincie van God's

koninkrijk te laten verlopen zoals dat behoort. Met name wees Elder Tanner met klem op de noodzaak om de deelname aan de Avondmaalsdiensten te doen toenemen, hetgeen onder meer bereikt kan worden door in de eerste plaats het *huisbezoek* de *eerste* aandacht te geven.

De Algemene Priesterschapvergadering die daar op volgde, was gewijd aan de taken en plichten van de dragers van het Priesterschap, in het bijzonder met betrekking tot de plicht van de jongeren om zich voor te bereiden om een zending te kunnen vervullen.

Deze vergaderingenreeks, die op zaterdagmiddag begon, werd afgesloten met een vergadering die gewijd was aan het thema: „Elk lid een zending”.

In deze vergadering werd een film vertoond en daarna toegelicht en becommentarieerd door achtereenvolgens Pres. Jongkees en Elder Tanner, hoe de leden eendrachtelijk kunnen samenwerken met de zendingen door verwijzingsadressen op te geven en hun huizen open te stellen voor belangstellenden voor het Evangelie. Op die manier gaat niet zo veel tijd verloren met het huis-aan-huis-bezoek van de zendingen, doch krijgen zij de gelegenheid om het Evangelie aan groepen van belangstellenden te prediken. In de film werd dit zendingswerkplan persoonlijk ingeleid door onze Profet, President David O. McKay, die duidelijk maakte dat dit plan door de Algemene Autoriteiten is ingesteld, omdat de tijdsomstandigheden daartoe dringen.

Op zondag werden twee algemene zittingen gehouden, om 10 uur en om 15 uur, waartussenin een vergadering werd gehouden voor de Hoge Raad en Bisschoppen en Gemeentepresidenten van de Ring, welke door Elder Tanner werd benut om de Leaders van de Ring vele belangrijke instructies en raadgevingen te verstrekken. De morgenzitting was gewijd aan de eerste beginselen van het Evangelie, terwijl de middagzitting als speciaal onderwerp had het „Opvangen en activeren van pas gedoopte leden.

Bijzondere boodschappen van inspiratie werden gegeven door Zuster en Elder Tanner in welke het voorrecht van het „Mormoon zijn” werden belicht. Elder Tanner wees er in het bijzonder op hoe beproevingen ons getuigenis kunnen versterken en hoe ons besef van de plichten, die wij als volgelingen van de Heiland hebben, zich kan verdiepen.

In de middagzitting werd op fraaie wijze de muzikale omlijsting verzorgd door het Z.H.V. koor van de „Zingende Moeders” terwijl de Z.H.V. zich tevens zeer verdienstelijk had gemaakt met het verzorgen van een eenvoudige, doch zeer smakelijke lunch in de vorm van soep en broodjes met limonade.

De Conferentie stond op een hoog plan en verliep in een prachtige geest, die voor de aanwezigen (385 in de ochtendzitting en 279 in de middagzitting) inspirerend en aanmoedigend heeft gewerkt.

Als bijzonderheid moge tevens nog vermeld worden, dat ook deze keer als tweede paar bijzondere gasten Pres. en Zuster Volker in ons midden

verkeerden, evenals de beide raadgevers in het Zendingspresidentschap. Tenslotte mogen wij de hoop uitspreken dat de volgende maal (16 en 17 december) de Ring conferentie nog meer de belangstelling van de Heiligen in de Ring zal trekken, want hoewel de zaal van het Kerkgebouw te Den Haag goed vol was, is 379 van de ruim 2600 in de Ring aanwezige leden nog maar een gering percentage!

Werkt allen mee, broeders en zusters, dat elkeen de Conferentie als *de* gebeurtenis van het kwartaal gaat zien, die door geen Heilige gemist mag worden! Wanneer wij allen van die geest bezielde raken, dan zal de conferentie, als afspiegeling van het Werk des Heren dat in de Ring verricht wordt, ook werkelijk die belangrijkste gebeurtenis worden, en wij zullen geen spijt hebben van de offers die wij ons getroosten om daar naar toe te gaan.

(AANKONDIGING)

Muziekfestival in de Hollandse Ring

Op zaterdag 28 oktober a.s. zal onder auspiciën van het Ring Muziek Comité een Muziekfestival gehouden worden in het voorlopige Ring Kerkgebouw, zijnde het gebouw van de Haagse Wijk Leersumstraat 11. Aanvang 20.00 uur. Aan het programma wordt deel genomen door de verzamelde koren van de Wijken en enige bekende muzikale artiesten uit de Ring. Er zal een kleine entree geheven worden, die geheel ten bate komt van het (noodlijdende) Vastengaven fonds van de Ring. Alle belangstellenden uit Ring en Zending zijn welkom! Reserveert deze avond. Op een grote belangstelling wordt gehoopt (en gerekend!).

* * *

Een gedenkwaardige dag

Een gedenkwaardige dag was de 1e oktober 1961 voor de Nederlandse Zending. Toen toch was het honderd jaar geleden, dat de eerste doopplechtigheid in deze zending plaats vond. Elder A. Wiegiers van der Woude doopte als eerste Elizabeth Wolters en daarna twee van zijn familieleden. De doopplechtigheid vond plaats bij Akkerwoude, in Friesland. Zie omtrent deze geschiedenis ook de Ster van april 1961 blz. 135 e.v.

* * *

ERRATA

In het artikel „Monumenten uit een ver verleden” staat, dat de zuil van Quirigua meer dan 109 meter is. Dat is tien maal zo hoog als hij in werkelijkheid is, namelijk 36 voet, d.i. bijna 11 meter. Ik dank Broeder Otto van Amsterdam voor zijn opmerking. Multatuli zou zeggen: „Ik wens mij meer zulke lezers toe”!



DE VRAAG *van de maand*

door

JOSEPH FIELDING SMITH,
President van de Raad der Twaalven

★

VRAAG: „Mijn metgezel en ik spraken over de nakomelingen van de Israëlieten. Ik ben een volbloed Chinees en heb veel nagedacht over mijn afstamming, zoals die in mijn patriarchale zegening werd gegeven. Toen ik mijn metgezel vertelde, dat mijn zegening zeide, dat ik van Abraham, Izak, Jacob en Efraïm afstamde, beweerde hij dat ik dan geen volbloed Chinees kon zijn. Aangezien hij dat zeide, heb ik veel over wat in mijn zegening wordt gezegd, nagedacht. Ik zal u zeer erkentelijk zijn, indien u mij over de verwantschap tussen de Chinese, Franse, Duitse en andere rassen wilt inlichten. Daar stel ik bijzonder veel belang in, omdat ik de afstamming letterlijk opvat en niet als een adoptie”.

ANTWOORD: De patriarch gaf u de juiste interpretatie. De grote zending, die Abraham kreeg, was dat hij een zegen zou zijn voor de geslachten na hem en dat door hem alle naties gezegend zouden worden. In Genesis staat geschreven:

„En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uwen naam groot maken, en wees een zegen;

„En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt, en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden”. (Genesis 12 : 2-3).

En verder zeide de Here:

„...Zal Ik voor Abraham verbergen, wat Ik doe,

„Dewijl Abraham gewis tot een groot en machtig volk worden zal, en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden?”

Deze wonderbare belofte wordt meer in detail in het boek Abraham in de Parel van Grote Waarde gevonden (Zie Abraham 2 : 8-11).

Toen de Israëlieten het beloofde land binnengingen, gaf de Here hun strikte geboden dat zij Hem moesten dienen en zijn geboden onderhouden. Indien zij wilden gehoorzamen, zouden zij zeer gezegend en welvarend worden in het

land, dat de Here hun had gegeven. Wanneer zij zijn geboden zouden verwerpen en zich tot het kwade zouden wenden, zou Hij hen straffen, hen uit het land verwijderen en hen over alle delen van de aarde verstrooien, alwaar zij andere goden zouden dienen, „die gij niet gekend hebt, noch uwe vaders, hout en steen”. (Deut. 28 : 64).

Dit alles zou over Israël komen wegens hun verdorvenheid. De Here straft zijn volk echter nimmer zonder die straf aan het einde in een of andere zegen te doen verkeren. De verstrooiing van Israël werd de niet-Joodse volken ten zegen, onder welke zij verspreid werden, want de Israëlieten vermengden zich met de mensen en brachten aldus de zegeningen, aan Abraham en zijn nageslacht beloofd, tot de niet-Joden. Bijna alle Heiligen der Laatste Dagen zijn van niet-Joodse afkomst en tevens van het huis Israëls.

Toe de Heiland zijn zending op aarde vervulde, ging Hij alleen naar de Israëlieten in Palestina en toen Hij zijn discipelen in den beginne uitzond, gebod Hij hen niet tot de niet-Joden te gaan, maar hun zendingswerk te beperken tot de Israëlieten in Palestina, welk gebod zij gehoorzaamden. Wij weten allen van de moeilijkheden, die Petrus ondervond, toen hij aan het verlangen van Cornelius om lid van de Kerk te worden, had voldaan. In de eerste paar jaren werd het prediken van het evangelie beperkt tot de Joden. Eerst toen de Joden de boodschap verwierpen,

wendden Paulus en de zijnen zich tot de niet-Joden.

In deze bedeling van de Volheid der Tijden werd het Evangelie eerst tot de niet-Joden gebracht en daarna zal het naar de Joden gaan. (Zie L. & V. 19 : 27). De niet-Joden, die het evangelie aannemen, zijn echter grotendeels niet-Joden, die Israëlietisch bloed in hun aderen hebben. De woorden van Moroni, die op het titelblad van het Boek van Mormon zijn weergegeven, zijn van grote betekenis: „. . . om te voorschijn te komen en te worden vertaald door de gave en de macht Gods — door Moroni verzegeld en in des Heren hoede verborgen om te bestemder tijd door middel van de niet-Joden te voorschijn te komen — de vertaling er van zal door de macht Gods geschieden”.

Hoe kwam het Boek van Mormon tevoorschijn? Door de hand van Joseph Smith. Toch lezen wij in het Boek van Mormon (2 Nephi 3 : 7-15), dat Joseph Smith een afstammeling is van Jozef, die naar Egypte werd gevoerd en toch kwam het boek door middel van de niet-Joden, zoals door Moroni werd voorspeld.

In het boek Jakob, hoofdstuk vijf, hebben wij in het Boek van Mormon een van de merkwaardigste gelijkenissen, die ooit zijn geschreven. Zij is van de profeet Zenos en wordt door Jacob verteld. In deze gelijkenis wordt het huis Israëls door een tamme olijfbom voorgesteld, die de Heer in zijn tuin plantte. Er kwam een tijd, dat de boom begon te verwelken; de Heer snoeide en bemestte hem,

maar de kruin begon af te sterven. Toen zeide de Heer: „Het bedroeft mij, als ik deze boom zou moeten verliezen, ga daarom heen en pluk de takken van een wilde olijfboom en breng ze mij; wij zullen de takken, die beginnen te verwelken, verwijderen en in het vuur werpen, zodat zij zullen verbranden.

„En zie, zegt de heer van de wijngaard, ik verwijder vele van deze jonge en tedere loten, en ik zal ze inenten waar ik ook wil; en het doet er niet toe, dat de wortel van deze boom zal vergaan, als ik de vrucht er van maar voor mij behoud; daarom zal ik deze jonge en tedere loten gaan inenten, overal waar ik wil.

„Neemt gij de loten van de wilde olijfboom en ent ze in de plaats er van in en deze, die ik heb afgekapt, zal ik in het vuur werpen en verbranden, zodat ze de grond van mijn wijngaard niet nutteloos beslaan. . .

„En de heer van de wijngaard ging heen en verborg de natuurlijke loten van de tamme olijfboom in de laagste gedeelten van de wijngaard, sommige hier en sommige daar, naar zijn wil en welbehagen.

„En de heer van de wijngaard zag en aanschouwde de boom, waarin de wilde olijfloten waren geënt; en hij was opgeschoten en begonnen vrucht te dragen. En hij zag, dat de boom goed was en de vrucht er van was gelijk aan de natuurlijke vrucht”. (Jac. 5 : 7-9, 14, 17).

Deze zeer belangwekkende gelijkennis gaat nog verder, maar wat hier geschreven is, is voldoende. Zij

openbaart ons het feit, dat de Heer, door Israël over alle delen van de wereld te verspreiden, veroorzaakte, dat de takken van de tamme olijfboom en van de wilde olijfboom, die ingeënt waren, vruchten voortbrachten, terwijl de kruin van de oorspronkelijke olijfboom was verdord.

De uitlegging van deze gelijkennis, waarvan hier slechts een fragment wordt weergegeven, is de geschiedenis van de verstrooiing van Israël en het vermengen van Israëlitisch bloed met de wilde olijtakken of niet-Joodse volken, in alle delen van de wereld. Zo vinden wij dus in China, Japan, Indië en in alle andere landen, die door niet-Joden worden bewoond, dat het bloed van Israël daar verspreid of „ingeënt” is onder hen. Daarom is de Heer, in deze tijd van vergaderen, bezig zijn oogmerken te volvoeren en roept Hij de kinderen van Abraham naar de kudde van de ware Herder terug. Deze zijn merendeels van de stam van Efraïm, want aan Efraïm werd de zegen geschonken om in de laatste dagen aan het hoofd te staan:

„En zij zullen hun rijke schatten voortbrengen voor de kinderen van Efraïm, Mijn dienstknechten.

„En de grenzen van de eeuwige heuvelen zullen beven voor hun tegenwoordigheid.

„En daar zullen zij nedervallen, namelijk in Zion, en met heerlijkheid worden gekroond door de dienstknechten des Heren, namelijk de kinderen van Efraïm (L. & V. 133 : 30-32).

Er is dus reden te geloven, dat de patriarch correct was geïnspireerd.

Een oproep om hulp

Voor de leden van de Kerk in Europa breekt een nieuwe tijd aan, een tijd van beproeving, een tijd van geestelijke krachtmeting, maar ook een tijd van sterk maken.

Het bouwprogramma, dat onlangs werd opgesteld in dit gebied van de Kerk, zal dit voor de Heiligen teweeg brengen.

Voor vele nieuwe kerken, die in het Scandinavisch gebied gebouwd moeten worden, is met het grondwerk begonnen en van dat gebied is uw zending een deel. In sommige zendingen stuiten wij op moeilijkheden met het kopen van grond voor deze nieuwe kerken en met het ontvangen van toestemming om te bouwen. Wij hebben nu bij de regering van twee landen in ons gebied verzoeken ingediend om te bouwen. Het schijnt dat, indien wij deze bewindsmannen niet op een of andere manier kunnen beïnvloeden, het nog wel enige tijd kan duren, voordat wij kunnen bouwen zoals wij dat wensen, tenminste in die twee landen, doch bijna alle landen van ons gebied staan onder strenge controle.

Met het oog hierop zou ik een beroep willen doen op alle leden van de Kerk in het gehele gebied om te helpen. Er is één manier waarop u *allen* mee kunt helpen om dit zeer moeilijke probleem op te lossen. Indien gij naar deze nieuwe gebouwen even hard verlangt als u ze nodigt heeft en indien gij de Here wilt aanroepen in vasten en gebed en Hem wilt vragen tussen beide te komen voor ons, ben ik er zeker van, dat wij de hulp zullen krijgen, die Hij alleen kan geven. Wij zullen dan in staat zijn de invloed van de boze teniet te doen en zijn boze oogmerken ter verijdelen.

Doch indien gij niet mede wilt helpen het koninkrijk van onze Vader op te bouwen, en niet de handen uit de mouw wilt steken om ten volle uw deel te doen, zullen uw gebeden en de mijne het verkrijgen van de hulp des Heren niet bewerkstelligen.

Daarom zenden wij u deze oproep en bieden u deze gelegenheid. Wilt ge ons helpen?

E. Albert Rosenvall

Bouwopzichter van het Scandinavisch gebied.

tel. (02953) 50 51

Ring Jeugdwerkdag, 23 augustus 1961



nodig. Zusters zou u ook mee willen sparen voor ons? U hoeft alleen maar uw zeepbonnen of boterbonnen, aan ons te geven. Praat eens, met de jeudwerkpresidente van uw wijk. De kinderen zullen u erg dankbaar zijn.

Zr. J. Althoff.
J. W. Pres. Wijk Amsterdam Oost.

Op 23 augustus 1961 was er een landdag in Rotterdam, voor het Jeugdwerk. Dit was de eerste sinds de vestiging van de Ring. Alle jeugdwerkers uit „de ring” kwamen in Rotterdam bij elkaar, om samen een feestdag te vieren. Het was jammer, dat het die dag zo regende, zodat we gedwongen waren, om binnen te blijven. Maar de kinderen hebben een fijne dag gehad. Getuige het feit, dat de ouders ons kwamen bedanken. De kinderen waren er ook vol van en kwamen met verhalen thuis. En we hebben het plan om ieder jaar zo'n dag te houden. We beginnen dus maar gauw weer te sparen. Want we hebben erg veel reisgeld



Kent gij uw Evangelie?

Het is niet mogelijk zonder kennis zalig te worden.

Joseph Smith

„Wel, Willem, heb je je op je onderwerp voorbereid? Morgen zijn we allen weer hier bijeen om van jou te horen”.

„Ik geloof het wel, vader, en ik hoop, dat ik niet alleen aan 't woord zal zijn, maar dat er vruchtbare discussies over het onderwerp Heilige Geest zullen worden gevoerd”.

„Goed zo, mijn zoon, de kunst van lesgeven is om het zo te doen, dat er discussies ontstaan; de hoorders moeten gelegenheid krijgen om vragen te stellen en als zij dat niet uit zichzelf doen, zelf zo nu en dan vragen stellen, zonder namen te noemen, om niemand in verlegenheid te brengen. Ik wens je veel succes”.

„Dank u wel, vader”.

De volgende avond zijn allen, die bij de behandeling van de vorige les aanwezig waren, weer present: de familie Keizer, de heer en mevrouw Jansen en Lucy, Ella's vriendin.

„Komaan, Willem”, zegt mijnheer Keizer, nadat de bijeenkomst op de gebruikelijke wijze is geopend, „laat horen, wat je ons over je onderwerp hebt te vertellen”.

Willem slaat Joh. 14 : 16 op en leest voor: „En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in de eeuwigheid... de Trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zal zenden in Mijn naam, die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles wat Ik u gezegd heb”. Dan vraagt hij: „Wie of wat is de Heilige Geest”? Frits steekt zijn hand op.

„Een lid van de Godheid”. „Wie bedoel je met „Godheid”? „Vader, Zoon en Heilige Geest”.

„Zijn deze drie alle Goden”?

„Ja, de Vader is God, de Zoon is God en de Heilige Geest is God”.

„Hoe weten wij uit de Bijbel, dat Jezus Christus en de Heilige Geest beide God zijn”?

„Wij lezen dat in Mattheüs 28 : 18, waar Jezus zegt, dat Hem alle macht in Hemel en op aarde is gegeven en dat kan alleen door een God worden gezegd. En de Vader noemt Zijn Zoon ook God, in Hebreërs 1 : 8. Daar zegt de Vader tot Zijn Zoon: „Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid”.

„Juist, Frits, je hebt je Bijbel goed bestudeerd”, zegt Willem. „En wie kan een tekst uit de Bijbel noemen, waaruit blijkt, dat ook de Heilige Geest God is”? Ella steekt haar hand op. „In Handelingen 5 : 3 en 4 staat de geschiedenis van Ananias en Saffira, die van de verkoopprijs

van hun land hadden achtergehouden. Petrus zeide tot hen, dat zij tegen de Heilige Geest logen (vers 3), niet tegen de mens, maar tegen God" (vers 4).

„Goed”, zegt Willem, we weten dus nu, dat ook de Heilige Geest God is, en deze drie Goden zijn Eén Enig God. Laat ons nu terugkeren naar wat Jezus in Joh. 14 zegt. Hij zou een *andere* Trooster zenden, namelijk de Heilige Geest. Deze zou tot Jezus' discipelen worden gezonden en hen leiden in alle licht en waarheid, zoals Jezus tot dusver had gedaan. Maar Jezus zou weldra deze aarde verlaten en daarom moest die andere Trooster komen. Wanneer gebeurde dat?

„Op de dag van het Pinksterfeest”, zegt mevrouw Keizer. „Toen alle discipelen bijeen waren. Zijn aanwezigheid was kenbaar aan tongen als van vuur op hen en aan een geluid als van een storm”.

„Met uw welnemen”, zegt nu mijnheer Jansen, „ik hoorde u zo even zeggen, dat de Heilige Geest tot de discipelen zou worden gezonden, maar ik heb altijd geleerd, dat op het Pinksterfeest de Heilige Geest *op de wereld* daalde en dat ieder, die gelooft, door de Heilige Geest wordt geleid. Overigens begrijp ik het toch niet, want daar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals u terecht opmerkt, één God zijn, hoe kan dan de Heilige Geest alleen neerdalen? Kan Hij zich dan uit de Drieëenheid losmaken?”

„Een goede vraag van mijnheer Jansen”, zegt Willem. „Wie weet hier het antwoord op?”

Willem's vader steekt zijn hand op. „De opmerking van mijnheer Jansen houdt feitelijk twee vragen in, 1e: „Hoe moeten wij die Drieëenheid zien? 2e. „Waarom werd de Heilige Geest niet aan de wereld gegeven?” Het antwoord op de laatste vraag vinden we in Joh. 14 : 17. Daar zegt Jezus, dat de wereld de Geest der waarheid niet ziet en niet kent, maar — zegt Jezus tot Zijn discipelen — „gij kent Hem”. En dat Willem zeide, dat de drie Goden Vader, Zoon en Heilige Geest Eén Enig God zijn, is waar en in overeenstemming met Joh. 10 : 3, waar we lezen, dat Jezus zegt: „Ik en de Vader zijn één”. „Evenwel niet in wezen; het is geen fysieke eenheid, maar Zij zijn één in wil, een in doel, in liefde, wijsheid, erbarming, enz. Zij zijn drie afzonderlijke, op zichzelf staande Personen”.

„Dat heb ik nog nooit gehoord”, zegt mijnheer Jansen, „maar waar ik de vorige keer werd verrast met een logische en volkomen aannemelijke verklaring van Efeze 2 : 8, daar ben ik nu voorbereid om meer verrassende dingen te horen. God is dus, volgens u, een Persoon, maar hoe verklaart u dan deze woorden van Jezus: „Geloof gij niet, dat Ik in de Vader ben, en de Vader in Mij is?” (Joh. 14 : 10).

„Dat is een andere zegswijze voor de eenheid, als zo even verklaard, tussen Jezus en de Vader. De opvatting, dat hier van een lichamelijke eenheid sprake zou zijn, leidt onvermijdelijk tot konsekwenties, die u, naar ik vermoed, niet zult willen aanvaarden.

„Welke zijn die”?

„Dat dan de discipelen en niet alleen zij, maar ook degenen, die in hun woorden geloven, in die onbegrijpelijke eenheid zouden worden opgenomen en volkomen hun identiteit, hun eigen persoonlijkheid zouden verliezen. Als dat zo zou zijn, wat is het doel van de schepping?

„Mag ik ook wat vragen”? zegt Lucy. „Wat ik nu graag zou willen weten, is dit: Uit het feit, dat, zoals u zegt, alleen de discipelen de leiding van de Heilige Geest kregen en niet de wereld, leid ik af, dat voor het verkrijgen van die leiding aan zekere voorwaarden moet worden voldaan. Is dat zo?

„Een uitstekende vraag van Lucy”, merkt Willem op. Wie kan daar antwoord op geven?”

Ella steekt haar hand op. „Ja, wij kunnen *dan* eerst de gave van de Heilige Geest, zoals wij dat noemen, ontvangen, wanneer wij in God en in Jezus Christus geloven, ons bekeerd hebben en gedoopt zijn voor de vergeving van onze zonden”. Dan worden ons de handen opgelegd door een drager van het Melchizedeks Priesterschap.

„Weer iets nieuws voor ons”, zegt mevrouw Jansen nu. Mel. hoe noemt u het? Wat is dat?

„Als u het goed vindt, mevrouw Jansen, zegt Willem, zullen wij de beantwoording van Uw vraag tot een volgende keer bewaren. Het vormt een geheel nieuw onderwerp, voor de behandeling waarvan geen voldoende tijd meer is.

„Uitstekend, u maakt me hoe langer hoe nieuwsgieriger, maar nu nog een vraag: „Kunt u passages of teksten in de Bijbel aanwijzen, waaruit blijkt, dat het zo is, als Ella zegt”?

„Weer een goede vraag, die ik graag aan de aanwezigen voorleg”, antwoordt Willem. Wie kent een of meer plaatsen in de Bijbel met betrekking daarop”?

Allen denken diep na. Dan steekt vader zijn hand op.

„De tijd is zo goed als verstreken, Willem en ik zal dus volstaan met naar drie schriftuurplaatsen te verwijzen en de aanwezigen te verzoeken deze thuis op te slaan. Het zijn Joh. 3 : 3-5, Handelingen 8 : 12-17 en Handelingen 19 : 1-7.

Nu rest ons nog een woord van dank te spreken aan het adres van Willem voor de wijze waarop hij deze bijeenkomst heeft geleid”.

„Mag ik het genoeg hebben, u allen weer als gasten de volgende week te begroeten?” vraagt mevrouw Keizer.

„Heel graag. Tot de volgende keer dus”.

* * *

EEN KREET OM HULP

Die zal ongetwijfeld door ons, Heiligen der Laatste Dagen, niet worden misverstaan en onbeantwoord gelaten. Het gebod van de Meester: „Hebt uw naasten lief gelijk uzelf” kennen wij terdege en hier krijgen wij nu de gelegenheid die kennis in praktijk te brengen. Om u op de hoogte te brengen van de soort hulp, die van ons wordt gevraagd, laten wij hier een schrijven volgen, welks inhoud geen nadere toelichting behoeft. Dat wij allen ons steentje naar vermogen zullen bijdragen ter bereiking van het beoogde, nobele doel, is de wens van de Redactie van de Ster.

HONGER

De worm die knaagt aan het geweten van de mensheid

Eeuwen geleden heeft de oude blinde Homeros reeds gezegd: „Een hongerige maag zorgt wel, dat zijn eigenaar hem niet vergeet”.

Zoals met andere vitale en primaire dingen, lucht, water, zo hebben we ook in voedsel weinig erg, zolang het in voldoende mate aanwezig is. We accepteren het als vanzelfsprekend, zijn er nauwelijks nog dankbaar voor.

Maar wanneer er gebrek ontstaat aan de dingen die onze allereerste levensbehoeften moeten bevredigen, wanneer we geen lucht kunnen krijgen, geen water, wanneer er niets meer te eten is, dan wijkt alles voor deze nood. We hoeven maar even terug te denken aan onze oorlogservaringen, om ons te herinneren hoe toen alles om eten draaide. Bij alle overvloed, die praktisch voor iedereen toegankelijk is, mogen we echter het harde feit niet vergeten: *tweederde van de wereldbevolking lijdt nog honger*. Bijna zestig procent van de mensheid blijft in leven door voedsel dat in voedingswaarde gelijk staat aan dagelijks één dun plakje ham. Miljoenen mensen zijn ondervoed. De gewone man in de Tunesische Woestijn bijvoorbeeld leeft op een half pond brood en een handvol dadels per dag, en hij is gelukkig wanneer hij tweemaal tot driemaal per jaar een stukje vlees heeft. Miljoenen kinderen blijven door ondervoeding zwak en onder de maat en gewillige slachtoffers voor allerlei ziekten. Een mager dieët ontnemt alle kracht en werklust, waardoor de mensen niet in staat zijn zelf verbetering in hun situatie te brengen. Een ambtenaar in 'n Syrisch boerendorpje zei: „Ieder jaar worden zeven van de tien arbeiders in de oogsttijd ziek. Meestal moeten de oogstarbeiders hongerig naar hun werk, soms zelf met grote honger”.

Op de achtergrond van veel troebelen en onlusten staat de honger te grijzen.

Het is niet voldoende, dat wij van deze feiten overtuigd zijn; wij moeten er ook iets aan doen. Het communisme speculeert op deze „wereldhonger” en het spiegelt deze volkeren een „aards paradijs” voor ogen. Wanneer men honger heeft, kan men geen oog hebben voor een „hemels paradijs”. Als lid van de mensheid en als christen zijn wij verplicht in de mate van het mogelijke mede te werken om in deze toestand verandering te brengen.

Men vroeg aan de minister van buitenlandse zaken van een der nieuwe West-afrikaanse staten wat het grootste probleem was bij de ontwikkeling van deze gebieden. Hij antwoordde eenvoudig: „We moeten eerst zorgen, dat onze mensen te eten hebben”. Hiermee heeft hij de voornaamste aspiratie van alle ondervoede volkeren uitgedrukt: zij willen zichzelf onderhouden.



Het is geen kleinigheid de nood van miljoenen mensen nu en in de toekomst blijvend op te vangen. We moeten dit realistisch onder ogen durven te zien. Het is een langdurige moeilijke, maar ook hoopvolle onderneming.

Een hoopvolle onderneming, want er zijn voldoende redenen voor een gematigd optimisme. Het kan niet anders of de Schepper, die in zijn goedheid zelfs voor het kleinste musje zorgt, die in de natuur alles zo overdadig van het noodzakelijke voorziet, moet ook wel voor de mens, die toch Zijn oogappel is, onuitputtelijke bronnen aan de aarde hebben

toevertrouwd. Het is alleen zaak, dat wij van deze bronnen gebruik maken. De techniek heeft aangetoond, dat het mogelijk is de opbrengst per are nog steeds te vergroten.

De FAO (De Voedsel en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties) heeft reeds verschillende malen statistisch aangetoond, dat de wereld in de nabije toekomst in staat kan zijn haar groeiende bevolking te voeden. We hebben niet onmiddellijk meer landbouwgrond nodig, maar wel een betere bewerking van de grond. D.w.z. dat de onderontwikkelde gebieden allereerst behoefte hebben aan de vergroting van de kennis en de vaardigheid van hun boeren. Er zijn mensen nodig, die dit hun leren. Aan de bron van iedere verbetering in de voedingssituatie staat steeds iemand die er verstand van heeft, die zich op deze zaak heeft geworpen en zijn kennis, vaardigheid en doorzettingsvermogen in dienst heeft gesteld van de hongerige bevolking. Een rapport van de FAO geeft er enkele voorbeelden van.

In Egypte hebben enkele landbouwkundigen een beter soort zaad gekweekt en de cultuurmethoden verbeterd, zodat de rijstproductie in het Nijlgebied in acht jaar tijd met 300 pct. is verhoogd.

Een Duitse deskundige hielp de vissers in het Amazonegebied, die tot dan toe met de hand hadden gevist, hun vangst beduidend te vergroten door hun het gebruik te leren van hengels en netten.

Een Nederlandse ingenieur verhoogde de productie van verschillende gewassen in enkele delen van Pakistan met tenminste 30 pct. door de juiste bemestingsmethode te vinden. De regering wil deze methode thans in het hele land invoeren.

Een Noorse onderwijzer heeft in Ethiopië op honderd scholen groententuinen ingevoerd. Behalve dat deze tuinen voedsel voor de kinderen opleveren, wordt hiermee de belangstelling voor gezond voedsel in geheel Ethiopië verspreid.

Misschien is er maar één op de zoveelduizend personen groepen om aan deze grandioze taak een persoonlijke bijdrage te leveren. Maar dan is het wel zaak, dat zoveel mogelijk mensen deze persoon aanmoedigen en steunen.

Door ons van de nood in de wereld te doordringen is het ook mogelijk meer zin te geven aan ons dagelijks brood. Dat „ons” is niet alleen ons eigen gezin, maar dat is de gehele mensheid, die gemeenschap van broeders en zusters, ongeacht kleur en ras. Op deze manier is het zo vaak herhaalde Onze Vader geen egoïstisch gebed meer, maar beklemtonen wij daarmee onze solidariteit met onze medemens.

Deze solidariteit wordt ook gevoed door mee te leven met alles wat er op de wereld gebeurt. We voelen ons daardoor gemakkelijker met elkaar verbonden. Wanneer alle mensen weten, dat er hoop is voor de grote wereldhonger, zullen misschien meer mensen er iets aan gaan doen om deze hoop in werkelijkheid om te zetten.

In de week van 23 tot 29 oktober wordt aan ons volk de kans ge-

boden om een gemeenschappelijk bewijs van solidariteit met de hongerende volken te geven. Dan zal de Anti-Honger-Actie, de grote wereldcampagne tegen de wurgende honger en ondervoeding, oproepen royal, koninklijk van eigen welvaart met misdeelden te delen. Een groot bedrag zal ter beschikking moeten komen, om met Nederlandse deskundigen een voedselverbeteringsproject in Centraal Afrika te kunnen uitvoeren, tot uitbanning van de honger in zijn vele vormen.

De collectebus of giro 100200 Anti-Honger-Actie — Den Haag, kan de schakel zijn tussen de goede intentie van ons en de vraag om hulp in andere delen van de wereld.

Het feit, dat de ene mens meer met aardse goederen gezegend is dan de andere, is geen reden om trots of zelfingenomen te zijn; het is een zwaardere verantwoordelijkheid en een voorrecht om beter in staat te zijn de minder begunstigde te helpen. Wij allen zijn van die beter begunstigten. Onze onvermoeide pogingen in deze richting zullen een daadwerkelijke bijdrage zijn om de vrede en de rechtvaardigheid in de wereld te herstellen. Nu is de wereldhonger nog de worm die onophoudelijk knagend een beroep doet op het geweten van de mensheid.

BERT STEVENS.

Gedachten

bij het verscheiden van een kindeke

Ik stond eens aan het strand. Niet ver van mij zag ik een klein scheepje, haar blanke zeilen bollend in de morgenbries, de wijde zee opvaren. Het is een prachtig gezicht en geboeid volg ik haar totdat zij nog maar als een wit wolkje zichtbaar is op dat punt, waar hemel en zee elkaar ontmoeten. Toen hoorde ik iemand naast mij zeggen: „Kijk, zij is verdwenen”.

Verdwenen, waar heen? Alleen uit mijn gezicht gegaan, dat is alles. Zij is er nog steeds, dat scheepje, met haar romp, mast en zeilen, en zij is nog steeds in staat om haar kostbare last naar haar bestemming te brengen, net zo als toen ik haar nog zag. Dat kleiner worden van het scheepje geschiedde slechts in mijn oog, niet in haar zelf; en net op het moment dat iemand naast mij zegt: „Kijk, zij is verdwenen”, zijn er andere ogen die haar gadeslaan bij het naderkomen en andere stemmen maken zich op om met blijdschap uit te roepen: „Kijk, zij is gekomen”. — en zo is het sterven.

(Schrijver onbekend).

GEBEURTENISSEN IN DE ZENDING

GEDOOPT IN DE VERSCHILLENDE PLAATSEN

Alkmaar

Jansen, Klaas Jan; 30 juni 1961.

Almelo

Samson, Olga Henriette; 16 september 1961.

Hoeke, Sylvia Fredrika; 16 september 1961.

Agerbeek, Beatrice; 6 september 1961.

Agerbeek, Herman Lodewijk; 6 september 1961.

Foss, Leonard Maximiliaan; 6 september 1961.

Foss, Ingerid; 6 september 1961.

Foss, Liliane; 6 september 1961.

Foss, Eleonore; 6 september 1961.

Gerrits, Janna Grietje; 9 september 1961.

Apeldoorn

Dijkstra, Johannes; 17 september 1961.

Arnhem

Le Belle; Elizabeth; 2 september 1961.

Le Belle; Elisabeth Margaretha Maria; 25 augustus 1961.

Assen

de Groot, Jelle; 16 september 1961.

Den Helder

Meerbeek, Arie; 13 augustus 1961.

Meerbeek, Jacoba; 13 augustus 1961.

de Vries, Pieter Cornelius; 30 juni 1961.

Deventer

Budding, Gijsbertus Marinus; 16 september 1961.

Scheffer, Trijn; 24 september 1961.

Budding, Dirk; 7 september 1961.

Dordrecht

Stolk, Dingerman Matthius; 28 september 1961.

Stolk, Thia Maria; 28 september 1961.

Stolk, Maria Hendrika; 28 september 1961.

Stolk, Maria Cornelia; 28 september 1961.

Stolk, Johannes; 28 september 1961.

Stolk, Hendrika Johanna; 28 september 1961.

Stolk, Josephina Hendrika; 28 september 1961.

Spruijt, Lena; 8 september 1961.

Spruijt, Adrianus; 8 september 1961.

Eindhoven

Verhoeven, Mattheus Stoffel; 17 september 1961.

Ambrosius, Truus; 17 september 1961.

„De Ster”

Enschede

Kemper, Dirkje; 8 september 1961.

Emmen

Pruim, Trijntje; 8 september 1961.

Vorspel, Famie Trientje; 29 augustus 1961.

Gent

Hebbelinc, Joanna Maria; 20 september 1961.

Heemans, Francois Maurice; 16 september 1961.

Gouda

Appel, Maria Johanna Elisabeth; 9 september 1961.

Kool, Daisy; 9 september 1961.

Appel, Eric; 9 september 1961.

Haarlem

Tientjes, Olga; 9 september 1961.

van Diggelen, Johan; 1 september 1961.

Harlingen

Jaspers, Froukje; 23 september 1961.

Jaspers, Jasper; 23 september 1961.

Wierda, Elisabeth; 9 september 1961.

Hengelo

Simons, Constance Henriette; 9 september 1961.

Oosterhof, Wiebe Roelhof; 13 september 1961.

Oosterhof, Cornelis; 13 september 1961.

IJmond

Hop, Jan; 8 augustus 1961.

Hop, Trijntje; 8 augustus 1961.

Leeuwarden

Elgersma, Fredrik; 22 september 1961.

Mechelen

Lapeau, Angela Auguste; 15 september 1961.

Sneek

Veldhuis, Jantje; 26 augustus 1961.

Utrecht

van Damme, Reinier; 9 september 1961.

Baart, Yolanda; 25 augustus 1961.

van der Vliet, Anna Hendrika; 24 augustus 1961.

Zaandam

Aafjes, Adriaan; 22 september 1961.

Swolfs, Ali; 8 september 1961.

Zwolle

van Duren, Klaas; 12 september 1961.

Wensink, Grada Hendrika; 12 september 1961.

Engelmoer, Willemina; 12 september 1961.

VERHOGING IN HET PRIESTERSCHAP

Alkmaar

Last, Aldert; 24 september 1961 tot ouderling.

Den Helder

Meerbeek, Aric; 27 augustus 1961 tot diaken.

Dordrecht

Van 't Hof, Hermanus; 24 september 1961 tot diaken.

Eindhoven

Dobber, Wilhelmus Gerardus; 24 septmber 1961 tot diaken.

van Helmont, Ambrozius Cornelius; 17 september 1961 tot priester.

van Es, Roelof; 1 oktober tot ouderling.

Enschede

de Wolf, Lambert Jan; 27 augustus 1961 tot leraar.

Kosijungan, Carel Winfried; 27 augustus 1961 tot priester.

Numans, Eric; 27 augustus 1961 tot ouderling.

Haalem

Oppelaar, Johannes; 24 september 1961 tot ouderling.

INGEZEGEND

Dordrecht

Friedl, Benno; 3 september 1961.

GEHUWD

Groningen

Tichelaar, Jantje; met Bosman, Fredrik; 24 augustus 1961.

Ede

van Kooten, Jenneke; met Maandag Evert; 19 september 1961.

OVERGEPLAATST

Bartholomeusz, Stanley; van Sneek naar Harlingen.

Thorpe, Lear; van nSeek naar Harlignen.

Koldewijn, Donald; van Tilbur gnaar Breda.

Grimes, Larry; van Tilburg naar Breda.

van der Beek, Harry; van Emmen naar Assen.

Peterson, Carwin; van Emmen naar Assen.

Coppin, Thomas; van Arnhem naar reizende zendeling.

Dalebout, Dennis; van reizende zendeling naar Arnhem.

Pankratz, Vernon; van Delft naar reizende zendeling.

Tesch, Danny; van Leeuwarden naar Delft

Dable, John; van Rotterdam Noord naar Leeuwarden.

Giles, Roger; van Rotterdam Noord naar IJmuiden.

Overdiek, Martin; van IJmuiden naar hoofdkantoor.

Mosier, LaMarr; van Den Bosch naar zendingsschool leraar.
Slaer, Lynn; van Eindhoven naar Den Bosch.
Goff, Gary; van Haarlem naar Enschede.
van Woerkom, David; van Hengelo naar Harlingen.
van Leeuwen, Anthonie van Rotterdam Zuid naar Eindhoven.
Niederhauser, Terry; van Haarlem naar Hengelo.
Richins, Jay; van Vlaardingen naar Eindhoven.
van der Kooi, Stephen; van den Haag naar Rotterdam Zuid.
van Leuven, Ross; van Amsterdam naar Gouda.
Jensen, Marvin; van Gouda naar Amsterdam.
van Leeuwen, Boyd; van Eindhoven naar Vlaardingen.
Chatterton, Norman; van Den Helder naar Eindhoven.
Fuhрман, Carole; van Den Haag naar Rotterdam Noord.
Gilbert, Lawrence; van Almelo naar Den Helder als Gemeente President.
Goebel, Frances; van hoofdkantoor naar Den Haag.
Buma, Grant; van Antwerpen naar Rotterdam Noord.
Vellinga, Clifford; van zendingsschool naar Rotterdam Noord.
Phillips, Lee John; van hoofdkantoor naar Utrecht.
Vellinga, Clarence; van zendingsschool naar Utrecht.
Packer, Lyle; van Mechelen naar hoofdkantoor.
Weenig, Paul; van Enschede naar Mechelen.
Randall, Harry; van Zeist naar Antwerpen
Thurgood, Jim; van Tilburg naar Almelo.
Fulmer, George; van Schiedam naar Tilburg.
Ford, Alan; van zendingsschool naar Schiedam.
Roberts, Samuel; van Utrecht naar Enschede.
van Dam, Marvin; van zendingsschool naar Utrecht.
Visser, Richard; van zendingsschool naar Zeist.
de la Mare, Robert; van zendingsschool naar Hilversum.
de la Mare, Norah; van zendingsschool naar Hilversum.

AANGEKOMEN

de la Mare, Robert Guy en Norah Evelyn; van Salt Lake City, Utah.
Vellinga, Clifford Davis; van Ogden, Utah.
Vellinga, Clarence Robert; van Ogden, Utah.
Ford, Dale Alan; van Centerville, Utah.
van Dam, Marvin; van Salt Lake City, Utah.
Goebel, Frances Jo Anne; van Salt Lake City, Utah.



Robert Guy en Norah
Evelyn de la Mare



Dale Allan Ford



Frances Jo Anne
Goebel



Clifford Davis Vellinga



Clarence Robert
Vellinga



Marvin van Dam

van de Merwe, Bea; Aangekomen 29 maart 1960, Vertrokken 29 september 1961.
Werkzaam geweest: Amsterdam, hoofdkantoor, Rotterdam Noord en
Amsterdam West.

Ochsenhirt, Fred H.; Aangekomen 31 maart 1959, Vertrokken 29 september 1961.
Werkzaam geweest: Amsterdam, Rotterdam Zuid, Enschede, Den
Haag, reizende zendeling, Eindhoven.

Tesch, Jerald Lynn; Aangekomen 31 maart 1959, Vertrokken 19 september 1961.
Werkzaam geweest: Den Haag, Apeldoorn, Dordrecht, Rotterdam,
Zaandam, Oostende, Zeist, en Den Haag als leraar.

Hartman, Earl Jack; Aangekomen 31 maart 1959, Vertrokken 19 september 1961.
Werkzaam geweest: Haarlem, Eindhoven, Utrecht, Amsterdam, Hoog-
vliet, Vlissingen, Zaandam, Antwerpen en Den Haag.

Kooyman, Daniel R.; Aangekomen 10 maart 1959, Vertrokken 19 september 1961.
Werkzaam geweest: Amsterdam, Den Haag, Antwerpen, Vlaardingen,
Groningen, Wassenaar, Leeuwarden en als reizende zendeling.

Springer, Gordon N.; Aangekomen 10 maart 1959, Vertrokken 19 september 1961.
Werkzaam geweest: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam Noord,
Oostende, hoofdkantoor Leeuwarden, Nijmegen, Groningen, Enschede
als gemeente president.

Bartholomeusz, Stanley Tyrone; Aangekomen 20 september 1960, Vertrokken 19
september 1961.
Werkzaam geweest: Amstelveen, Antwerpen, Dordrecht, Sneek en
Harlingen.



Bea van de Merwe



Jerald Lynn Tesch



Gordon N. Springer



Fred H. Ochsenhirt



Earl Jack Hartman



Daniël R. Kooyman



Stanley Tyrone
Bartholomeusz

GEDOOPT IN DE HOLLANDSE RING

Amsterdam oost

- Rijsenbrij, Ronald; 4 augustus 1961.
- Rijsenbrij, Karina; 4 augustus 1961.
- Rijsenbrij, Johanna Catharina; 4 augustus 1961.
- Slingerland, Jacob; 19 september 1961.
- Lubbe, Jantje; 23 september 1961.
- Renaldo, Menke; 1 september 1961.
- Loman, Dolly; 2 september 1961.
- de Jong, Leendert; 27 augustus 1961.

Amsterdam west

- Slingerland, Alida; 21 juli 1961.
- van der Zwart, Johannes; 28 juli 1961.
- Horsting, Elisabeth; 11 augustus 1961.
- Loesberg, Rosina Alida Johanna; 1 augustus 1961.
- Seelemeijer, Hendrik; 22 september 1961.
- Kollee, Francina; 21 september 1961.
- van den Berg, Adrianus; 19 september 1961.
- Veldhuisen; Jannis; 18 augustus 1961.
- Kern, Tobias Johannes; 1 september 1961.

Delft

- van Galen, Odillia Francisca Maria; 5 augustus 1961.
- van Galen, Simon Jan; 19 juli 1961.
- van Galen, Maria Jacoba; 29 juli 1961.
- van Galen, Hendrika Petronella; 5 augustus 1961.
- van Galen, Hendrina; 5 augustus 1961.
- van Galen, Maria Janneke; 5 augustus 1961.

Den Haag

Verdier, Louis Tonadin; 29 juli 1961.
de Graaff, Elisabeth; 29 juli 1961.
Lugthart, Willemmina; 22 juli 1961.
Rorije, Linda; 21 juli 1961.
Bunschoten, Marijke; 7 augustus 1961.
Bunschoten, Pieter Theodore; 7 augustus 1961.
Lawson, Erna Elisabeth; 7 augustus 1961.
Ivangean, Otto Paul; 26 september 1961.
Ivangean, Antje Andrea; 26 september 1961.
Turpijn, Henriette; 23 september 1961.
Turpijn, Johan Rudi; 23 september 1961.
Paap, Rutger Jan; 9 september 1961.
Fisschien, Maria-Louise; 6 september 1961.
Boerendans, Jansje; 6 september 1961.
Boerendans, Jacob Lubertus; 6 september 1961.
Boerendans, Lena Maria; 6 september 1961.
Boerendans, Cornelis; 6 september 1961.
Boerendans, Robert; 6 september 1961.
Chu, Gonda; 6 september 1961.

Leiden

Belt, Catharina; 29 juli 1961.
Beij, Elfert Maria; 30 juli 1961.
van der Voort, Johanna Maria Adrianna; 26 augustus 1961.
Chaudron, Tina Ada; 22 september 1961.
Chaudron, Maria; 22 september 1961.
Chaudron, Aaltje; 22 september 1961.

Rotterdam noord

van der Geest, Tonjes Cornelis; 6 augustus 1961.
Stout, Gerard Renier; 23 augustus 1961.
Verduijn, Jacques; 27 augustus 1961.
van der Kooij, Antonia; 27 augustus 1961.
van der Kooij, Everardus; 27 augustus 1961.
van der Valk, Anna Wilhelmina; 6 september 1961.
van Stek, Leendert; 8 september 1961.
Kossen, Gertrude Ada; 8 september 1961.
Middelkoop, Johannes Willem; 6 september 1961.
Resoort, Jacobus Jan; 15 september 1961.
de Chautenier, Wilem Dirk; 13 september 1961.
de Chatenier, Willempje; 13 september 1961.

Rotterdam zuid

Hoffman, Willem; 27 mei 1961.
Lode, Demmelaar; 26 juli 1961.
Bouwens, Pieter; 12 mei 1961.
Ballegoie, Fredrik; 14 september 1961.
van der Laan, Sipke; 14 september 1961.

Vlaardingen

Troost, Aren Gerrit; 9 september 1961.
Troost, Pieter Aren; 9 september 1961.
Troost, Jannigtje Maria; 9 september 1961.
Troost, Aren; 9 september 1961.

Opgedragen aan alle bekende en onbekende
Zendelingen die binnenkort weer naar huis gaan

't Is 't uur van scheiden nu.
Nooit, nooit vergeten w'U,
Vaart elders wel!
Uw werk is hier gedaan
U moogt naar huis weer gaan
Wij zeggen hier tezaam,
Vaart elders, wel!!

Wij bouwen samen sterk
voor God én voor Zijn Kerk
Hier in ons land.
Met 't werk door U gedaan
Zullen wij verder gaan
Wij strijden steeds vooraan,
Vaart elder, wel!!

't Is geen vaarwel voor goed
Maar slechts een afscheids groet
Vaart elders, wel!!
Wij zien U zeker weer,
Scheiden dan nimmer weer,
Eén in onzen God en Heer;
Vaart elders, wel!!

De Here zeeg'ne U
De Heer behoede U;
Waar gij ook zijt.
Hij geev' U kracht naar Kruis,
Gezegend ook Uw huis.
Blijf steeds Hem toegewijd,
in Eeuwigheid!!!

Zr. C. v. d. Berg.

Wijze: Engels volkslied.