



De Ster

VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN

OP DE OMSLAG:

Sittard

Schepradmolen

64e JAARGANG

Nr 4

INHOUD	blz.
Korte mededeling	99
Onze Profeet spreekt	99
Wat is het priesterschap?	102
De vraag van de maand	105
Doop voor de doden alleen in de tempel van God	108
Wat is Uw geloof voor U?	112
Kent Uw kerkelijk leider David O. McKay	113
Wat anderen van David O. McKay hebben gezegd	114
Komt U ook?	116
Het Aäronisch Priesterschap	117
Het gouden huwelijksfeest van President en Zuster J. Henry Volker	120
Sterrenbal in de gemeente Groningen . .	121
Zonnehoek, Jezus wordt geboren . . .	123
Draai de knoop	125
Gebeurtenissen in de Zending	126

Redacteur: DON VAN SLOOTEN, President der Nederlandse Zending

Assistent: A. D. JONGKEES

Melvill van Carnbeelaan 54 Driebergen

Correspondent voor de Hollandse Ring: W. Panman, Vaalrivierstraat 133, Den Haag

*„De Ster” van de Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen
verschijnt eenmaal per maand.*

ABONNEMENTSPRIJS: f 2,50 PER HALF JAAR, f 5,— PER JAAR

GIRONUMMER 240615 - T.N.V. NEDERLANDSE ZENDING

AMERSFOORTSESTRAATWEG 214 - HUIZEN N.H.

NADruk VAN DE IN DIT NUMMER
VOORKOMENDE CLICHE'S IS VERBODEN

KORTE MEDEDELING

aan de lezers van de Ster

Te beginnen met dit Aprilnummer van de Ster zal dit maandelijks periodiek in vaste rubrieken worden onderverdeeld, die door bepaalde medewerkers worden verzorgd. Voor de rubriek „De Zonnehoeck” voor kinderen, is nu ook weer een plaatsje ingeruimd. De rubrieken, als alles tijdig beschikbaar komt (het kerkelijk nieuws bijvoorbeeld moet uit Salt Lake City komen) zijn:

Onze Profeet spreekt, een artikel van Zendings- of Ringpresident, Vraag van de maand, Conferentie-sprokkels (tweemaal per jaar, na de grote april- en oktoberconferenties) vragenbus, Zonnehoeck, Melchizedekse Priesterschap, Aäronische Priesterschap, Genealogie, Voor de vrouw, Gebeurtenissen in Zending en Ring, Allerlei.

Onze Profeet spreekt

T W E E W E G E N

door President David O. McKay

De mensen kunnen het juiste kiezen of het verkeerde; zij kunnen in het licht wandelen of in de duisternis. De Heer heeft hun in de verschillende bedelingen in de wereld het licht van het evangelie geschonken, waarin zij konden wandelen en niet struikelen, waarin zij die vrede en dat geluk konden vinden die een liefhebbend Vader wenste dat zijn kinderen zouden genieten, doch de Heer ontnaemt hun niet de vrije uitoefening van hun wil.

De Profeet Lehi, sprekende tot zijn zoon Jacob zeide: „Daarom vergunde de Here God de mens om zelfstandig te handelen. De mens kon echter niet zelfstandig hande-

len, tenzij hij door het een of ander werd verlost.” (2 Nephi 2:16.) Voorts in het zeven en twintigste vers: „Daarom zijn de mensen vrij naar het vlees, en wordt hun alles gegeven, wat voor de mens heilzaam is. En zij zijn vrij te kiezen: vrijheid en eeuwig leven door de grote bemiddeling voor allen, of gevangenschap en dood naar de slavernij en macht des duivels; want hij tracht alle mensen even ellendig te maken als hij zelf is”. God waakt over de bestemming van naties. Shakespeare schreef deze woorden voor een van zijn drama's:

„There is a divinity that shapes our ends, rough-hew them how we



will". (Hamlet, v.) Wij kunnen „rough-hew our ends", d.i. wij kunnen onze koers kiezen, maar God heeft het laatste woord over onze handelingen en de handelingen van naties voor het bereiken van zijn goddelijke doeleinden. God staat in de naderende eeuwigheid, nu betreurende, zo schijnt het

mij toe, de onvermijdelijke gevolgen van de dwaasheden, de overtredingen en de zonden van zijn weerspannige kinderen, maar dat kunnen wij Hem even min verwijten als wij een vader verwijten die tot zijn zoon zegt:

„Er zijn twee wegen, mijn zoon, de ene gaat naar rechts, de andere

naar links. Als je de rechtse neemt, zal die tot succes en geluk voeren. Neem je de linkse, dan brengt je dat ellende en ongeluk, misschien wel de dood; je kunt kiezen. Je moet kiezen; ik zal je nergens toe dwingen”.

De jonge man gaat op weg en, de verlokkingen en aantrekkelijkheden van de weg aan zijn linkerhand ziende, en denkende dat die de kortste weg naar het geluk is, besluit hij die te nemen. De vader weet wat er van hem zal worden. Hij weet dat niet ver van dat verleidelijke pad een modderpoel ligt, waarin zijn jongen zal vallen. Hij weet dat na zijn worsteling om uit die moddepoel te komen, hij in een moeras terecht zal komen. Hij ziet anderen die de weg naar dat moeras hebben gekozen en hij weet dat in hun poging om droog land te bereiken, er gestreden moet worden. Lang voordat de jongen in die toestand zou komen, kon hij het zien en het daarom voorspellen. De vader houdt echter niet minder van zijn zoon en zal voortgaan hem te waarschuwen en met hem te pleiten om tot de goede weg terug te keren.

Ook God heeft, door zijn profeten, in vervlogen eeuwen de wereld getoond dat velen van zijn kinderen, personen zowel als naties, de weg zouden kiezen die tot ellende en dood voert. Hij voor-

spelde dat, maar de verantwoordelijkheid rust op hen die op God's waarschuwing geen acht sloegen, niet op God. Doch in zijn oneindige wijsheid heeft Hij met deze overtreders de teugels in handen voor het welzijn van al zijn zoons en dochters. Zijn liefde voor hen openbaart zich altijd.

U en ik hebben de grootste zegen die een mens kan ontvangen: het lidmaatschap van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en een getuigenis dat God leeft en zijn kinderen liefheeft.

Slechts enige duizenden hebben het voorrecht dat getuigenis als „full-time” zendelingen uit te dragen, maar alle leden van de Kerk hebben de gelegenheid in gehoorzaamheid aan het evangelie van Jezus Christus te leven en te tonen dat zij hun vrijheid en hun vrije wil gebruiken in het betreden van de weg die naar het eeuwige leven voert.

De verantwoordelijkheid en de kansen worden ons geschonken, opdat wij een voorbeeld voor de gehele wereld zullen zijn. God helpe ons zo te zijn dat de Kerk, door ons zo te gedragen, een banier voor de naties kan wezen, zodanig dat zij inderdaad een gids zal zijn voor hen die trachten in de tegenwoordigheid van hun God terug te keren.

Wie Gods wil ten doel heeft, die laat zich niet ontmoedigen, die is niet te verslaan, die kan niet ondergaan. Het doel waait als een wimpel over hem, veegt, als een vlag de luchten voor hem uit. Dat doel is sterk en machtig, geeft hem kracht en moed. Wie God ten doel heeft, wankelt niet, diens hand ligt op den troon.

Wat is het priesterschap?

De Kerk is samengesteld uit eeuwige, intelligente wezens, die naar eeuwigdurende vooruitgang streven en die God's plan van zaligheid hebben aanvaard. Het is de Kerk van God. De Heer geeft leiding aan het werk van al Zijn aardse kinderen en het spreekt dan ook van zelf, dat Hij aandacht zal schenken aan de Kerk, die door Zijn gehoorzame kinderen wordt gevormd. Echter, niettegenstaande de Heer de leidende intelligentie van deze organisatie is, is Hij niet in persoon aanwezig. Ook heeft Hij geen bovennatuurlijke wezens gezonden om hier op aarde de leiding van het werk op zich te nemen. Dit zou niet in overeenstemming zijn met de wet van de vrije wil. De mens op aarde moet zélf voorwaarts gaan en hij moet zélf naar een hoger plan streven. Ten einde het werk op aarde bij volmacht te doen verrichten, heeft God aan de mens het nodige gezag (of volmacht) verleend om de bepalingen van het plan van zaligheid ten uitvoer te leggen. De naam, die aan dit gezag werd gegeven luidt: „priesterschap”. De priesterschap (met *de* priesterschap bedoelen wij de organisatie, de gezamenlijke priesterschapsdragers) bestaat uit mannen, die dit gezag hebben ontvangen en die op grond daarvan op aarde voor God mogen handelen in zaken die henzelf of de Kerk betreffen. Zonder dit door God verleende gezag kan er op aarde geen priesterschap zijn.

Wat is priesterschap?

Het priesterschap is de regering van God zowel in de hemel als op de aarde. Het is de kracht, de macht of het principe waardoor alle dingen in de hemel en op aarde worden bestuurd. Door die kracht worden alle dingen in stand gehouden. Het priesterschap bestuurt alles, het leidt alles, het houdt alles in stand, het heeft met alles betreffende God en waarheid te maken. Het priesterschap is de macht van God, overgedragen aan zowel hemelse intelligenties als aan de mensen op aarde (John Taylor).

„Door dit priesterschap begon de Almachtige aan het begin van de schepping van deze aarde Zijn heerlijkheid te openbaren en hierdoor heeft Hij zich steeds aan de mensenkinderen geopenbaard tot op deze tijd. En door dit priesterschap zal Hij tot het einde der tijden Zijn doeleinden blijven openbaren” (Leringen van de Profet Joseph Smith, blz 176).

Het priesterschap van de Zoon van God is de wet, waardoor de werelden zijn, waren en in eeuwigheid zullen bestaan. Nogmaals het priesterschap is dus niets meer of minder dan de macht van God, overgedragen aan de mens waardoor de mens in staat is om te handelen voor de zaligmaking van de gehele menselijke familie. Door deze volmacht kan de mens handelen in de naam des Vaders en des

Zoons en des Heiligen Geestes.

Is het priesterschap een legende, een overlevering of een traditie? Geenzins! Het is het gezag, dat in deze laatste dagen door dienende engelen rechtstreeks vanuit de tegenwoordigheid van de Almachtige God op aarde is gebracht. Het is ons geschonken in een herstelde vorm en daardoor hebben wij het recht gekregen om te dopen ter vergeving van zonden en om handen op te leggen voor de gave des Heiligen Geestes, alles steunende op God's zegen.

Het priesterschap is eeuwig omdat het de macht van de Almachtige vertegenwoordigt. President Brigham Young heeft in dit verband gezegd: „Wanneer de getrouwe ouderlingen, die dit priesterschap dragen, de geestenwereld zullen ingaan, dan dragen zij met zich de zelfde macht, het zelfde priesterschap dat zij droegen toen zij in hun sterfelijk tabernakel waren.”

Het doel van het priesterschap.

Het priesterschap is het middel, of het instrument dat nodig is voor de vooruitgang van het menselijke welzijn. Op grond van een plan is de mens op aarde geplaatst. In hedendaagse openbaringen werd aan ons bekend gemaakt wat dit plan beoogt. Het doel is *Het eeuwige voortschrijdende welzijn van de menselijke wezens*. In het eerste hoofdstuk van het boek Mozes lezen wij: (vers 39) „Want zie, dit is Mijn werk en Mijn heerlijkheid - de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen”.

Zij die het priesterschap hebben

ontvangen en die het verheerlijken, worden door de Heer gebruikt om dit eeuwige plan te helpen verwezelijken.

„Geen boek, hoe goed ook; geen traditie, hoe eerbiedwaardig ook, is een afdoende geleide voor een vooruitstrevend volk, een volk dat op weg is naar het Celestiale Koninkrijk. Wij hebben iets beters dan boeken - iets veel en veel beters dan de besten onder hen; wij hebben het Goddelijk gezag, waardoor de mannen die het dragen vertegenwoordigers van God zijn.” (Orson F. Whitney).

„Welnu, op deze wijze werden zij geordend - zij werden geroepen met een heilige roeping en geordend met een heilige ordening en namen het hogepriesterschap der heilige orde op zich, welke roeping en ordening en welk hogepriesterschap zonder begin of einde is.

Aldus werden zij voor eeuwig hogepriesters volgens de orde van de Zoon, de Eniggeborene des Vaders, Die zonder begin van dagen of einde van jaren is, vol genade, gerechtigheid en waarheid. . . .” (Alma 13 : 8, 9).

Wat is nu het doel van het priesterschap zoals dat in deze laatste dagen op aarde gevestigd is? Het doel is, om de schepping in zijn oorspronkelijke volmaaktheid te herstellen en om het doel van de schepping te vervullen. Om de mens te verlossen, te redden, te verheffen en te verheerlijken, om zowel de doden als de levenden te redden en te verlossen, ja allen die overeenkomstig de wetten willen leven.

Het priesterschap of het gezag is het middel waardoor onze Hemelse Vader Zijn licht, begrip, verstand, krachten en verlossing aan het huidige geslacht schenkt.

De organisatie van de Kerk begint met het priesterschap. Het is beschikbaar voor elke rechtvaardige man, die lid van de Kerk is. Elke doelstelling, activiteit en elke taakverdeling in de Kerk steunt op en wordt verricht krachtens het priesterschap. Alleen zij, die het dragen en dan ook alleen zij, mogen de heilige verordeningen van het plan van zaligheid verrichten, hetzij ten behoeve van zichzelf, hetzij als ambtsdragers van de georganiseerde Kerk van Christus.

Openbaring

Openbaring is onafscheidelijk aan het priesterschap verbonden. Dit is een van eeuwigheid tot eeuwigheid onveranderlijk beginsel. Als er geen

openbaringen bestaan, dan bestaat er ook geen priesterschap en waar geen priesterschap is daar kunnen ook geen goddelijke verordeningen zijn en waar geen verordeningen van God zijn, daar is geen Kerk van God en waar geen Kerk van God is, daar heerst diepe geestelijke duisternis en armoede.

Alle leerstellingen, verordeningen, gaven en zegeningen, behorende tot de Kerk, spruiten uit een geïnspireerd priesterschap en wel zo rechtstreeks als een stroom, die op een berg ontspringt.

Men zou even goed kunnen trachten appels en vijgen te telen zonder bomen als te verwachten dat de ware Kerk van Christus zou kunnen bestaan zonder Apostelen, profeten enz. om de verordeningen en zegeningen daarvan te bedienen.

(Naar Priesthood & Church Government)

Dit is het wonderbaarlijke van de zonde, dat zij verdeelt, ook die zij in het zondigen verenigt, omdat haar wezen de verdeling is.

*

De mens is meerder dan het dier en heeft dus meer nood. Wie groter roeping heeft, heeft daarom groter smart.

*

Maar zonder ons vertrouwen baat ook geen kracht van God. 't Vertrouwen vangt haar op gelijk de hoge toren het stille, sterke licht, dat van de verste einden de glans werpt op de blijde spits; gelijk de opgerichte staaf de woorden en de tonen draadloos over brengt uit wijde verten, uit landen, die ons oog nimmer zag.



DE VRAAG *van de maand*

beantwoord door

JOSEPH FIELDING SMITH,
President van de Raad der Twaalven

★

Kerken op aarde tijdens het duizendjarig rijk

VRAAG: Zullen er gedurende het duizendjarig rijk nog andere kerken op aarde zijn met voorgangers die leerstellingen verkondigen, in strijd met de leerstellingen van de Kerk die door de Heer werd opgericht? Ik begrijp dat in de opstanding mensen van alle geloofsbelijdenissen en geloofsrichtingen zullen herrijzen, maar ten aanzien van de duizendjarige heerschappij is mij dat niet duidelijk.

ANTWOORD: Wanneer Jezus Christus gedurende het duizendjarig rijk regeert, zullen alleen zij die volgens de telestiale wet hebben geleefd, weggenomen zijn.

In de Bijbel en andere standaardwerken staat dat de aarde van alle bederf en goddeloosheid zal worden gereinigd. Diegenen die een deugdzzaam leven hebben geleid, eerlijk met hun medemensen zijn omgegaan en getracht hebben volgens hun beste weten goed te doen, zullen blijven. Aan Maleachi

werd geopenbaard: „... dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de Heere der heirscharen, die hun noch wortel noch tak laten zal”. (Maleachi 4:1.) Ook Jesaja verklaarde dat het volk het eeuwig verbond had verbroken en de aarde bevekt, „... daarom zullen de inwoners des lands verbrand worden, en daar zullen weinig mensen overblijven.” (Jesaja 24:6.) In deze bedeling heeft de Heer het volgende geopenbaard: „En zich voorbereiden voor de openbaring die moet komen, wanneer de sluier der bedekking van Mijn tempel in Mijn tabernakel, die de aarde verbergt, zal worden weggenomen, en alle vlees Mij tezamen zal zien. En al het verderfelijke, zowel van de mens als van de beesten des velds, of van de vogelen der hemelen, of van de vissen der zee, dat zich op de ganse oppervlakte der aarde bevindt, zal worden ver-

teerd. En eveneens zal al het verderfelijke in de elementen door hevige hitte smelten, en alle dingen zullen nieuw worden, opdat Mijn kennis en heerlijkheid op de ganse aarde moge wonen. (L. & V. 101 : 23-25).

*Al het verderfelijke
zal worden verteerd*

Wij vernemen dus dat al het vergankelijke, hetzij van mensen, hetzij van beesten, hetzij van elementen, verteerd zal worden, doch alles wat niet onder dit ontzagwekkend gebod valt, zal blijven. De eerlijken en oprechten van alle naties, geslachten en geloven die de terrestriale en celestiale wetten hebben onderhouden, zullen dus overblijven.

Onder deze voorwaarden zullen de mensen onder de machtige regering van Jezus Christus worden geplaatst, met hun geloof en hun godsdienstige leerstellingen.

De vrije wilsuitoefening wordt hun niet ontnomen. Over dit onderwerp heeft President Brigham Young gezegd:

In het Duizendjarig Rijk zullen de mensen het voorrecht hebben hun eigen geloof te belijden, maar zij zullen niet het voorrecht hebben de naam en de aard der Godheid te behandelen zoals zij vroeger deden. Neen, maar iedere knie zal zich buigen en iedere tong zal ter ere van God de Vader belijden, dat Jezus de Christus is.

De Profeet Joseph Smith heeft gezegd:

Gedurende de duizend jaren zullen er goddeloze mensen op de aarde zijn. De heidense naties die niet

willen aanbidden, zullen met de oordelen Gods bezocht worden en tenslotte van de aarde worden weggevaagd. (Leringen van de Profeet Joseph Smith, blz 285). De bewering dat in het duizendjarig rijk goddeloze mensen op aarde zullen zijn, is door velen niet begrepen, omdat de Here had verklaard dat de goddelozen niet zullen bestaan, maar verbrand zullen worden. (L. & V. 5 : 18-19; 29 : 8-10; 101 : 23-25).

Het woord „goddeloos” heeft hier dezelfde betekenis als die welke de Heer gebruikte in de Leer & Verbonden, afd. 84, verzen 49-53. Hier noemt de Heer degenen die het evangelie niet hebben aangenomen „goddeloos”, daar zij, niet gedoopt zijnde nog in de ban van de zonde verkeren. De mensen van de terrestriale orde zullen gedurende het Millennium op aarde verblijven en deze mensen zijn zonder de verordeningen van het Evangelie. (Leringen van de Profeet Joseph Smith, blz. 285).

De Here zeide door de mond van Jesaja; sprekende over het duizendjarig rijk:

Want zie, Ik schep nieuwe hemelen en eene nieuwe aarde; en aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, en zij zullen in het hart niet opkomen. Maar weest gijlieden vrolijk en verheugt u tot in eeuwigheid in hetgeen dat Ik schep; want zie, Ik schep Jeruzalem ene verheuging, en zijn volk ene vrolijkheid. En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk; en daarin zal niet meer gehoord worden de stem van gewezen noch de stem des

geschreeuws. Van daar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, noch een oud man die zijne dagen niet zal vervullen; want een jongeling zal sterven honderd jaar oud zijnde, maar een zondaar honderd jaar oud zijnde, zal vervloekt worden. (Jesaja 65 : 17-20; vgl. L. & V. 101 : 28-31).

Het evangelie met grote macht verkondigd

Het evangelie zal gedurende het millennium veel intenser en met groter macht worden verkondigd totdat alle inwoners van de aarde het zullen hebben aangenomen. Satan zal worden gebonden, zodat hij geen mens kan verleiden. Zou enig mens onder die omstandigheden weigeren zich te bekeren en het evangelie aan te nemen, dan wordt hij vervloekt. Door de openbaringen die aan de profeten gegeven zijn, leren wij dat gedurende de duizendjarige regering van Jezus Christus alle mensen het evangelie tenslotte zullen aannemen. Jesaja profeteerde over het duizendjarig rijk als volgt:

En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den geitebok nederliggen, en het kalf en de

jonge leeuw en het mestvee tezamen, en een klein jongsken zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden, hare jongen zullen tezamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten gelijk het rund. En een zoogkind zal zich vermaken voor het hol van een adder, en een gespeend kind zal zijne hand uitsteken in den kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen noch verderven op den ganschen berg mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. (Jesaja 11 : 6-9).

Dit hoofdstuk van Jesaja haalde Moroni aan voor de Profeet Joseph Smith en hij zeide tot hem dat het weldra in vervulling zou gaan. Indien de kennis des Heren de aarde bedekt gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken, dan moet zij universeel zijn ontvangen. Bovendien zegt de belofte van de Heer door Jeremia dat het niet langer nodig zal zijn dat iemand zijn naaste leert, „ . zeggende: Kent den Heere; want zij zullen Mij allen kennen, van hunnen kleinste af tot hunnen grootste toe, spreekt de Here. . . .” (Jeremia 31 : 34).

Wie groot is, denkt gering van 't eigen zelf en 't eigen werk, hij rekent ook niet naar de ellemaat van de tijd en duur, maar kent de diepgang van de daad, die in een ogenblik een groter werk verricht dan de andere in de ganse dag.

Doop voor de doden alleen in de tempel van God

In L. & V. 88 : 119 staat: Organiseert u, vervaardigt elk noodzakelijk voorwerp, en vestigt een huis, ja een huis des gebeds, een huis van vasten, een huis des geloofs, een huis van wetenschap, een huis van heerlijkheid, een huis van orde, een huis van God. Dit was op 27 Dec. 1832 als openbaring gegeven aan Joseph Smith in het zgn. „olijfblad”.

Op 1 Juni 1833 waren ze nog steeds niet met bouwen begonnen, en in een nieuwe openbaring (L. & V. 95) kastijdt de Here Zijn volk en zegt in vers 3: want gij hebt een zeer ernstige zonde tegen Mij

bedreven, omdat gij het grote gebod, dat Ik u aangaande het bouwen van Mijn huis heb gegeven, niet in acht hebt genomen in alle opzichten.

In vers 8: Ja, voorwaar zeg Ik u: Ik heb u een gebod gegeven, dat gij een huis moet bouwen, in welk huis ik voornemens ben hen, die Ik heb gekozen, met macht van omhoog te begiftigen. In Vers 11: Voorwaar zeg Ik u: het is Mijn wil dat gij een huis zult bouwen. Indien gij mijn geboden onderhoudt, zult gij macht hebben het te bouwen.

Is dat niet mooi, broeders en zus-



ters, dat wij zeker weten, dat wij, als wij de geboden onderhouden, altijd de macht zullen hebben te doen, wat God van ons vraagt! Als we maar nederig genoeg zijn en bereid God te gehoorzamen, hoeven we nooit bang te zijn, dat een taak, die op onze schouders gelegd wordt, te zwaar voor ons zal zijn. Op 3 April 1836 waren Joseph Smith en Oliver Cowdery in plechtig en stil gebed bijeen in de gereed gekomen tempel in Kirtland. In machtige visioenen, die in L. & V. 110 beschreven worden, verschijnt daar eerst de Here, die er Zijn voldoening over uitspreekt, dat Zijn huis gebouwd is en o.a. zegt: Ja, het hart van duizenden en tienduizenden zal zich grotelijks verheugen ten gevolge van de zegeningen, die zullen worden uitgestort, en van de begiftiging, waarmee Mijn dienstknechten in dit huis zijn begiftigd.

Hierna verscheen Mozes en droeg de sleutelen over van de vergadering van Israël van de vier delen der aarde en van het leiden van de 10 stammen uit het Noordelijke land.

Toen kwam Elias, die de Evangeliebediening uit Abrahams dagen overdroeg. En ten slotte Elia, die de sleutelen van de verzegelende macht overdroeg.

Zoals u weet werden de Heiligen verdreven, en in Nauvoo kreeg Joseph Smith opnieuw een openbaring voor het bouwen van een huis. Dit was op 19 jan. 1841 en staat opgetekend in L. & V. 124. In verzen 28-32 lezen we: Want er wordt op aarde geen plaats gevonden, waarheen Hij kan gaan en

wederom datgene herstellen, dat voor u verloren is gegaan, of dat Hij heeft weggenomen, namelijk de volheid van het Priesterschap. Want er is geen doopvont op aarde waarin zij, Mijn heiligen, mogen worden gedoopt voor hen, die dood zijn.

Want deze verordering behoort in Mijn huis te worden bediend, en kan Mij niet aannemelijk zijn, dan alleen in de dagen uwer armoede, waarin gij niet in staat zijt Mij een huis te bouwen.

Maar Ik gebied u, al Mijn heiligen, Mij een huis te bouwen, en Ik sta u voldoende tijd toe om Mij een huis te bouwen, en gedurende deze tijd zal uw dopen Mij aannemelijk zijn. Doch ziet, wanneer deze bepaalde tijd verstreken is, zal uw dopen voor uw doden Mij niet aannemelijk zijn, en indien gij na deze bepaalde tijd deze dingen niet doet, zult gij als een kerk, mét uw doden, worden verworpen, zegt de Here, Uw God.

Vers 36 en 37: Want het is vastgesteld, dat in Zion, en in de ringen van Zion, en in Jeruzalem- die plaatsen, welke Ik als toevluchtsoord heb aangewezen- de plaatsen zullen zijn voor uw dopen voor uw doden.

En verder, voorwaar zeg Ik u: Hoe zullen uwe wassingen Mij aannemelijk zijn, tenzij gij ze verricht in een huis, dat gij ter ere van Mijn naam hebt gebouwd?

Vers 41: Want het behaagt Mij Mijn kerk dingen te openbaren, die van vóór de grondlegging der wereld verborgen zijn gehouden, die tot de bedeling van de volheid der tijden behoren.



In L. & V. 128 wordt ons duidelijk gemaakt hoe de doop voor de doden precies moet geschieden en waarom wij voor de doden dopen. Het doopvont voor de doden moet noodzakelijk beneden een plaats zijn, waar de levenden gewoonlijk vergaderd zijn, om een gelijkenis te hebben met het graf.

Overal in de tempels zien we dan ook dat het doopvont in diepe kelders beneden de tempels zijn. Het wordt gedragen door twaalf zware bronzen ossen, voorstellende de twaalf stammen Israëls.

Herhaaldelijk komen we in de Bijbel tegen, dat God geen „aanne-

mer des persoons” is. Hij heeft al Zijn kinderen lief en zou het liefst willen, dat ze weer allemaal in Zijn tegenwoordigheid zouden terugkeren. En iedereen zal de kans hebben om het Evangelie aan te nemen. Alle mensen, die op aarde de volheid van het Evangelie niet gehoord hebben, zullen het in de geestenwereld horen en kunnen aannemen.

Maar zonder ons is het voor hen onmogelijk om de verordeningen van het Evangelie te ontvangen, die nodig zijn. Wij hebben de macht en de plicht voor hen „Heilanden op de berg Zions” te zijn.

In het laatste hoofdstuk van het oude testament zegt de Here: Zie, ik zal u de profeet Elia zenden, eer dat die grote en vreeselijke dag des Heren zal komen. En hij zal het hart der vaders tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaders, opdat ik niet kome en de aarde met den ban sla.

Hoe kunnen wij onze harten tot onze vaders wenden? Door het voor hen mogelijk te maken, dat zij verlost worden uit de geestelijke gevangenis, door middel van de doop voor de doden.

In L. & V. 128 : 18 kunnen wij lezen, dat het voor ons noch voor hen mogelijk is om tot volmaking te komen, en dus ook onmogelijk om de celestiale heerlijkheid te bereiken, want daar zijn we dan niet rijp voor.

In vers 24 staat: Laten wij daarom als een kerk en als een volk, en als Heiligen der Laatste Dagen, de Here een offerande in gerechtigheid brengen; en laten wij in Zijn heilige tempel, wanneer deze voltooid is, een boek opdragen, dat de geslachtslijsten van onze doden bevat, en dat alleszins aannemelijk dient te zijn.

Heden ten dage hebben wij vele tempels en veel werk wordt er al gedaan, maar o, nog maar door

zo'n klein percentage van de leden. Wel zingt altijd iedereen trouw mee uit lied 122: Zonder die volkomen keten wordt geen volheid toegemeten, Weest gij volmaakt! Maar heeft ook iedereen het begrepen?

Vragenrubriek.

In deze rubriek stellen wij ons voor vragen op genealogisch gebied te behandelen, die u ons inzendt. Ditmaal zullen we beginnen met een geval uit de praktijk.

Een zuster vroeg mij: de moeder van mijn derde stiefmoeder was mijn liefste grootmoeder. Vóór zij gestorven is was zij bereid het Evangelie aan te nemen, maar de familie wilde geen zendelingen bij haar toelaten. Kan ik het werk voor haar doen?

Haar werd de raad gegeven zich via het genealogisch comité tot de profeet te wenden, waarin uitvoerig over het geval geschreven werd, met het verzoek het werk voor haar te mogen doen.

Antwoord van de profeet: Zij mag het werk voor deze vrouw doen, mits ze van een der familieleden een schriftelijke verklaring kan krijgen, dat ze er niet op tegen zijn.

Wie 't kwaad durft onder de ogen zien, die heeft het half reeds overwonnen, diens ziel kan 't niet meer doden, hij is genezen want hij heeft de angst verslagen.



WAT IS UW GELOOF VOOR U?

Het is altijd een merkwaardige ervaring om met willekeurige mensen om ons heen te spreken over „geloof”. Bij dergelijke gesprekken is het opvallend, soms zelfs verbijsterend, om te horen hoe men over het begrip „geloof” denkt. Daarbij is mij gebleken dat er mensen zijn die weliswaar iets op het gebied van de godsdienst, „geloven” doch daarbij volstrekt niet er van uit gaan dat wat zij geloven ook werkelijk „waarheid” moet zijn. „Want”, zo zeggen zij, „waarheid is maar zo’n betrekkelijk begrip”. - Deze stelling hoorde ik onlangs toegelicht (door een academicus nog wel) op de volgende wijze:

„Vroeger dachten alle mensen dat de aarde plat was, dat was voor hen een WAARHEID. Wee je gebeente als je iets anders geloofde - dat was in strijd met de toen geldende waarheid. Toen Galileï zijn stem durfde te verheffen en te beweren dat die aarde wel eens rond zou kunnen zijn, kostte hem dat bijna zijn hoofd! - Nu weten wij dat de aarde rond is - nu is dat *waarheid*”. Nu weten wij dat de aarde werkelijk rond is en niet plat. Dat is geen betrekkelijkheid meer, dat staat ONOMSTO-

TELIJK vast. Waarheid is dus niet zo betrekkelijk als deze academicus mij eertijds met dit voorbeeld wilde aantonen!

Wat zeggen de schriften nu over deze zaken? Daar is allereerst de definitie die Paulus geeft in zijn brief aan de Hebreëen.

„Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet”. (Hebr. 11 : 1) Paulus spreekt zelfs van een BEWIJS.

Het is met andere woorden een kennis der waarheid, die verkregen wordt op een andere wijze dan door aanschouwing. Juist - dat zegt Paulus ook zeer duidelijk elders: „Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.” (2 Cor. 5 : 7). Uit dit gehele hoofdstuk van deze brief blijkt dat Paulus de eigenschap „geloof” ziet als een noodzaak, als een vereiste macht die op aarde verkregen moet worden.

Dat het „geloof” niet zo maar een abstracte aanname is van iets, waarvan het de gelover weinig behoeft te interesseren of het nu waar is of niet, blijkt uit het voorval met Petrus die, net als Jezus, op het water wilde lopen doch dit niet kon. Wat waren de mild be-

rispende woorden van onze Heiland tegen Petrus toen hij weer in de boot werd geholpen?: „Gij klein gelovige!” Hij geloofde eigenlijk niet dat hij op het water kon lopen - en wij doen dat ook niet. Daarom kon Petrus het ook niet - en wij ook niet!

Geloof is dus een concrete macht, een feit dat Jezus in meer dan een van Zijn leeringen onderstreepte. Laten wij nu, in het licht van het bovenstaande, eens de eerste beginselen van het Evangelie bezien: Wie GELOOFD ZAL HEBBEN die zal zalig worden.

Maar dan geloven op de wijze zoals Jezus zelf en Paulus en vele an-

dere profeten ons leren: Het is een BEWIJS der dingen die wij niet zien. Het is de macht om kennis te verkrijgen omtrent de dingen die WAAR zijn en die wij toch nimmer gezien hebben. Hoe en van wie verkregen wij dat bewijs? Op dezelfde wijze als Petrus, die kon getuigen dat de eenvoudige timmerman die voor hem stond, de Messias was - „Vles en bloed hebben u dit niet geopenbaard doch Mijn Vader die in de Hemelen is” (Matth. 16 : 17)

Is het niet belangrijk te weten dat wat u gelooft ook werkelijk waar is?

Wat is uw geloof voor u? J.P.J.



Kent Uw kerkelijk leider

DAVID O. MCKAY

Op de 9de april 1951 verzamelden de leden van de Kerk zich in de Tabernakel te Salt Lake City om hun steun te geven aan een nieuwe president. George Albert Smit was vijf dagen tevoren overleden en David O. McKay werd nu opvolger in het ambt en de negende president van de Kerk.

Toen de leden van de Kerk hun steun aan President David O. McKay gaven, was deze 77 jaar oud. Hij werd de 8ste september 1873 te Huntsville, Utah, geboren, een klein bergdorp ten oosten van Ogden. Toen David zeven jaar oud

was, werd zijn vader op zending naar Engeland geroepen; zijn vrouw en vijf kinderen bleven achter. De kinderen McKay leerden al vroeg wat werken betekende. Nu de vader afwezig was, moesten zij op de boerderij helpen.

In de zomer van 1897 werd David O. McKay als zending naar Engeland gezonden. Hij trad in de voetsporen van zijn vader en arbeidde in Schotland, het land waar zijn voorvaderen waren geboren en het land, waar zijn grootvader het evangelie had aangenomen.

Na een eervolle zending te hebben

volbracht, keerde hij in 1899 naar huis terug en in september van dat jaar werd hij leraar aan de Weber Academie te Ogden.

Op de 8ste april 1906, nog slechts 32 jaar oud, werd hij als lid van de Raad der Twaalven ondersteund en de volgende dag door President Joseph F. Smith tot apostel geordend. Kort daarna werd hij lid van het Algemeen Zondagsschoolhoofdbestuur en in de maand oktober d.a.v. werd hij in het Superintendentenschap van de Deseret Zondagsschool Vereniging opgenomen. Hij werd later Algemeen Superintendent.

President McKay zal men zich altijd herinneren als een zendelinpresident.

In 1920 reisde hij de wereld rond en bezocht de zendingen van de Kerk. In 1922 werd hij geroepen om over de Europese Zending te presideren, welke positie hij twee jaar lang bekleedde. In oktober 1934 koos President Heber J. Grant Elder McKay als tweede raadgever in het Eerste Presidentenschap. Hem werd toen de leiding

van het zendingsprogramma opgedragen en van die tijd af heeft hij met grote werkkraft en energie het grote werk van de verkondiging van het evangelie aan de naties bevorderd.

In 1952, toen hij president van de Kerk was geworden, bezocht hij de Europese zendingen. Waar hij ook kwam werd hij enthousiast door de Heiligen ontvangen en werd hij door regerings- en zakenleiders, alsmede door vertegenwoordigers van de pers, verwelkomd. Deze verwelkoming was een aanwijzing van de grote verandering in de houding jegens de Heiligen der Laatste Dagen, die zich in de tijd tussen zijn eerste zending naar de Britse eilanden en dit bezoek als president van de Kerk had voltrokken.

Vóór zijn vertrek naar de Verenigde Staten kondigde hij de bouw van een Tempel in Zwitserland aan, de eerste van zulke bouwwerken die in Europa zouden worden opgericht.

Uit: „De Presidenten van de Kerk”, door Nibley.

Wat anderen van

David O. McKay hebben gezegd

Spencer W. Kimball, Lid van de Raad van Twaalf Apostelen. . . .

De zesde oktober 1955 schreef Elder Spencer W. Kimball van de

Raad der Twaalven in een brief aan President McKay: „Indien ik zo kon leven dat ik in een verre toekomst de glimlach van mijn Heer waard kon zijn en Hij mij de hand kon schudden of mij omar-

men, dan en alleen dan zal ik groter zielsverrukking ervaren dan op die zaterdagnamiddag, toen ik uw sterke armen rond mij voelde en een goedkeurend woord hoorde”.

Delbert L. Stapley, Lid van de Raad van Twaalf Apostelen. . . .

„Steeds wanneer ik mij in de tegenwoordigheid van President David O. McKay bevind, ben ik van ontzag vervuld en verwonderd. Zijn schrandere, doordringende ogen, zijn alles waarnemende oplettendheid, zijn enorme schat aan kennis en wijsheid, alsmede het gezonde oordeel dat hij zich in de loop der jaren heeft verworven, stellen hem in staat, met de hulp van de Geest, Die hem zo ruimschoots bijstaat, met groot gemak en waardigheid uit die schat te putten om zowel niet-leden als leden van de Kerk geestelijk licht te schenken of uit te dragen en meester te zijn van iedere situatie.

Zijn geestelijk inzicht, zijn innemende persoonlijkheid, de beminnewaardige tinteling in zijn ogen, zijn hoogstaand karakter en zijn tegenwoordigheid van geest geven iemand het gevoel in de tegenwoordigheid te zijn, niet alleen van grootheid - volgens menselijke maatstaf - maar in de tegenwoordigheid van het goddelijke.

Wanneer in een belangrijke zaak een beslissing moet worden genomen, ontroert het mij door en door hem tot zijn Raadgevers en de Twaalven te horen zeggen: „Broederen, ik voel dat deze handel-

wijze de goedkeuring van de Heer heeft”. Of: „Deze handelwijze behaagt de Heer, en ik voel mij er goed bij”. „Ons eigen gevoel omtrent de juistheid van zijn verklaringen wordt door de Heilige Geest bevestigd.

Ik heb President McKay onder vele moeilijke en benarde situaties gadeslagen, maar hij is er altijd meester van. President McKay ziet er uit als een profeet, hij handelt als een profeet; en zijn nederigheid, geloof, toewijding en geestelijk leraarschap en leiderschap maken hem tot een waar profeet van God. Dit is mijn getuigenis”.

Hugh J. Cannon, de zendingsmetgezel van President McKay de gehele wereld over

„David O. McKay, een man, wiens gelaatstrekken alle flinkheid en moed uitdrukken, zeer ernstig waar het ernstige zaken betreft, onwrikbaar als de rots van Gibraltar waar het op beginselen aankomt, doch met dat al een vriendelijk mens, met een hart vol sympathie, zachtheid en liefde voor alle mensen.

Allerminst schijnheilig en met een groot gevoel voor humor, heeft hij toch een diepe waardering voor heilige dingen; fijn beschaafd en intellectueel is hij een gewoon mens; een vitale, dynamische macht ten goede waar hij ook gaat, is hij toch nederig als een klein kind, dat wij allen gelijk moeten zijn om het koninkrijk der hemelen te kunnen binnengaan.

Komt

U ook?



ROTTERDAM

HET AÄRONISCH PRIESTERSCHAP

Onlangs was ik getuige hoe een jongen die 12 jaar geworden was tot het Aäronische Priesterschap geordend werd.

Terwijl tijdens de handoplegging de woorden werden uitgesproken, kon de jongen zijn emoties niet meester blijven en gaf zijn tranen de vrije loop. Ik zelf was diep geroerd te zien hoe deze jongen de belangrijkheid van de handeling besefte.

Door deze ordening en door de zegening die daarop volgde werd hem het gezag van het Aäronische Priesterschap overgedragen. Hij had er al jaren naar verlangd, dat hij een officiële functie in de Kerk mocht bekleden, dat hij een Priesterschapsdrager mocht zijn. Lange tijd werd hij voorbereid op deze roeping door zijn ouders thuis en door het jeugdwerk in de Kerk. Dat beiden erin geslaagd waren deze jongen dat besef bij te brengen, bewijst zijn grote ontroering op deze bewuste dag.

Wat gebeurde er nu eigenlijk bij deze ordening? Ik was getuige van het overdragen van een bepaald gezag, een bepaalde macht van de ene persoon die deze macht reeds bezat op de andere persoon die van toen af aan ook een zekere macht en kracht ging bezitten. Maar de persoon die dit reeds bezat kreeg het ook weer van een ander enz. enz.

Dit alles liet mijn gedachten niet meer los en toen ik thuis kwam heb

ik verschillende boeken hierop nageslagen en kwam tot enkele interessante ontdekkingen.

In de eerste plaats heb ik eens opgezocht wat „Priesterschap” nu eigenlijk is en vond het volgende geschreven door Orson Hyde in zijn „Journal of Discourses”, deel VIII. Wat is deze macht die aan ons wordt overgedragen in het heilig Priesterschap?

Welke bepaalde macht geeft U aan iemand wanneer U hem naar een ander land stuurt om in uw naam bepaalde zaken af te handelen? U geeft hem een volmacht.

U geeft hem gezag om in uw naam de transacties die U wenst af te handelen voor U uit te voeren; en in die aanstellingsbrief zou alle macht en gezag beschreven staan die hem uw transacties even doeltreffend kunnen laten uitvoeren alsof U zelf aanwezig was om het persoonlijk te doen”.

Dit geeft het wezen van het Priesterschap toch wel heel duidelijk weer. De Priesterschapsdragers zijn dus God's rentmeesters zij bezitten Zijn volmacht om hier op aarde leiding te geven aan Zijn Kerk en om voor elkaar te zorgen, geestelijk zowel als materieel.

Eigenaardig toch, dacht ik, dat er twee Priesterschappen bestaan, het Aäronische en het Melchizedekse. Is dat nu nodig? Want het is toch zo dat het Melchizedekse Priesterschap beiden omvat en daar dit zo is, is het Aäronische dan eigenlijk

niet overbodig?

Hiervoor moeten we teruggaan naar wat moderne openbaring zegt omtrent beide Priesterschapen. In afdeling 84 lezen we in vers 16 dat Adam het Priesterschap ontving van God en het volgens de geboden overdroeg aan Abel. Van Abel ging het naar Henoeh, en van Henoeh door de geslachtslijn van hun vaderen naar Noach. Van Noach ging het door zijn vaderen over op Melchizedek, die het op zijn beurt overdroeg aan Abraham. Via Abraham kwam het tenslotte op Jethro, de schoonvader van Mozes die het aan hem overdroeg. En in vers 18 lezen we: „En de Here bevestigde eveneens een priesterschap op Aäron en zijn nakomelingen door al hun geslachten, welk priesterschap ook voortduurt en voor eeuwig verblijft bij het priesterschap dat volgens de heiligste orde van God is”.

De profeet Joseph Smith zegt hierover in „History of the Church”. Het priesterschap werd het eerst aan Adam gegeven; hij verkreeg het Eerste Presidentschap en behield de sleutelen ervan van geslacht tot geslacht. Hij verkreeg het tijdens de schepping, voordat de wereld gevormd was”. Even verder zegt Joseph Smith, „Het Priesterschap is een eeuwig beginsel en bestaat bij God van eeuwigheid tot eeuwigheid zonder begin of einde van dagen. De sleutelen moeten vanuit de hemel gebracht worden wanneer het evangelie gezonden wordt. Wanneer ze vanuit de hemel geopenbaard worden, is het door het gezag van Adam”.

Het voorgaande geeft duidelijk

weer dat het Priesterschap onder leiding staat van Adam.

Met Mozes nam God het Melchizedekse Priesterschap weg. Van die tijd af leidde het Aäronische Priesterschap het volk van Israel. Het werd beperkt tot één stam, die van Levi en de leiding berustte bij één familie, die van Aäron. De kinderen Israels waren niet in staat naar de eisen van het Hogere of Heilige Priesterschap en de wet van het Evangelie te leven. Daarom gaf de Here hun, door Mozes een nieuwe wet en orde van het Heilig Priesterschap. Dit nieuwe gezag, deze nieuwe aanpassing van een orde van het oude Priesterschap, wordt nu het Lagere Priesterschap genoemd.

„En het Lagere Priesterschap bleef, welk Priesterschap de sleutelen houdt van de bediening van engelen en het voorbereidende evangelie; welk evangelie het evangelie is van bekering, doop en vergeving van zonden, en van de wet der vleselijke geboden, die de Here in Zijn toorn met het huis van Aäron onder de kinderen Israels deed verblijven tot aan Johannes, die door God werd verwekt en die van zijn moeders schoot af met de Heilige Geest was vervuld”.

(L. & V. 84 : 26-27).

Aäron, die een Leviet was, werd met zijn vier zonen het eerst gekozen dit Lagere Priesterschap te dragen en in het ambt van Priester dienst te doen. Maar dit gezag was slechts een onderdeel van de machten van het Hogere Priesterschap, vandaar de term „Lager”.

Het is waarschijnlijk dat Aäron, toen hij het Lagere Priesterschap

ontving, in dezelfde positie was als onze Presiderende Bisschop, die zowel het Melchizedekse als het Aäronische of Levietische Priesterschap draagt.

Enige tijd later riep de Here nog een groot aantal mannen in Zijn dienst. Hij verkoos de gehele stam van Levi. Alle manlijke leden van die stam vanaf een maand oud telden 22.000. Alle Priesterschapsdragers in Israel zouden voortaan allen van de stam van Levi zijn. Mozes en Aäron waren hierbij inbegrepen.

De functies en de bevoegdheden van de Levieten waren als volgt:

1. De Levieten werden gekozen in de plaats van de eerstgeborenen welke de Here Zijn eigen noemde.
2. Zij werden aan Aäron gegeven om hem in de lagere functies van het Priesterschap bij te staan; maar Aäron en zijn zonen namen de leidende ambten van het Priesterschap waar en niet de Levieten.
3. Dat hun een tiende werd betaald door het gehele huis van Israel voor hun levensonderhoud.
4. Dat zij op hun beurt een tiende daarvan aan Aäron betaalden.
5. Dat wanneer zij onrechtmatig in de hogere functies van het Priesterschap van Aäron dienst

deden God's oordeel over hen kwam.

6. Dat hun Priesterschap slechts een aanhangsel was van het Aäronische Priesterschap, en niet dat Priesterschap zelf zoals dat door Aäron en zijn zonen werd gedragen.

Toch, hoewel het Hogere Priesterschap uit Israel als volk was weggenomen, was het toch niet voorgoed van de aarde verdwenen. Op verschillende tijden, en misschien wel voortdurend, waren er profeten van de Heer zoals Ezechiël, Jesaja, Jeremia, Daniël, Elia en andere die het Hogere Priesterschap ontvingen als onderdeel van hun speciale aanstelling in dienst van God. Elia was de laatste profeet voor Christus, die de sleutelen van het gezag in alle verordeningen van het Priesterschap te bedienen bezat. Deze sleutelen heeft hij in onze bedeling aan Joseph Smith overgedragen.

Johannes de Doper was de laatste die de sleutelen van het Lagere of Aäronische Priesterschap onder de Joden bezat. Hij sloot de Mozaïsche bedeling af en wierp het Koninkrijk der Joden omver (L & V. 84 : 28).

Het is in 't geheel niet verwonderlijk dat deze zelfde Johannes bijgenaamd de Doper ook het Aäronische Priesterschap overdroeg aan Joseph Smith en Oliver Cowdery om in deze bedeling hersteld te worden als oorspronkelijk bedoeld, naast het Melchizedekse Priesterschap.

**Het gouden
huwelijksfeest
van
President en Zuster
J. HENRY VOLKER**



Het is de redactie van de Ster een bijzonder genoeg haar lezers mede te delen dat President en Zuster Volker onlangs hun gouden bruiloft hebben gevierd, en wel de 25ste februari van dit jaar.

Onze voormalige zendingspresident en zijn vrouw hebben ons reeds lang verlaten, maar desondanks ruimen wij gaarne een plaatsje in de kolommen van de Ster in om dit heuglijk feit te memoreren.

Het huwelijk tussen Broeder en Zuster Volker, de 25 ste februari 1914 in de Tempel te Salt Lake City gesloten, werd door President David O. McKay voltrokken, die kort daarvoor tot Apostel was geordend. Hun huwelijk werd gezegend met de geboorte van drie zoons en twee dochters. Deze zijn nu allen getrouwd en onze voormalige zendingspresident en zijn vrouw verheugen zich thans in het bezit van 23 kleinkinderen.

„Het Evangelie”, aldus President Volker, „is een geleidelicht in ons gezinsleven gedurende al die jaren geweest; het hielp ons in de oplos-

sing van vele problemen in de opvoeding van onze kinderen, en in ogenblikken van benauwdheid en spanning, waaraan niemand van ons schijnt te ontkomen. Onze eerste drie kinderen werden in de eerste wereldoorlog geboren en toen de tweede kwam, waren alle drie onze zonen en twee schoonzoons onder dienst en dikwijls in het heetst van de strijd. Niemand van hen werd gewond en allen keerden ongedeerd naar hun gezinnen terug.

De oproep van de President en Profeet van onze Kerk om over de Nederlandse zending te presidenten was de kroon op de zegeningen in ons beider leven. Wij zullen steeds met dankbaarheid de ervaringen blijven gedenken die wij in uw mooie land hadden en de vele vrienden die wij kregen en die wij liefhebben en respecteren, alsmede de blijmoedige jonge zendelingen en leden van de Kerk daar. Deze ondervindingen verschaffen ons veel vreugde wanneer wij daaraan terugdenken.

Het is nu meer dan anderhalf jaar

geleden sinds wij uw mooie land verlieten . . Wij hebben een prettige woning en genieten van de liefde van en de omgang met onze familie. Wij zijn beiden zeer actief in de Wijk en de Ring met het genealogisch werk en Zuster Volker ook in de Z.H.V. Onze gezondheid is goed en stelt ons in staat al dat werk te doen". Tot zo ver de brief

van President Volker. Het deed ons goed weer van Broeder en Zuster Volker te horen en te vernemen dat het hun wel gaat. Wij wensen hun van harte een blijvend goede gezondheid en bestendige vreugde in de omgang met hun geliefden toe.

Redactie van de Ster.

* * * * *

S T E R R E N B A L **in de gemeente Groningen**

Het kerkgebouw in de Poelestraat te Groningen was op zaterdag 8 februari feestelijk versierd. De leden van de Groninger O.O.V. mochten trots zijn op de door hen vervaardigde sterren, die aaneen geregen en met behulp van andere versieringen de zaal een gezellige sfeer gaven.

Boven verwachting was de opkomst. Velen hadden gevolg gegeven aan de door het O.O.V.-bestuur verzonden uitnodigingen.



Henk van Leeuwen



W. H. Triemstra

Een vreugde was het te zien dat onder de aanwezigen ook vele niet-kerkleden waren.

Men heeft genoten van het programma.

Voor een groot deel was dit te danken aan het optreden van de „Sunny Siders”. Deze groep van vijf zingende meisjes, onder de inspirerende leiding van de eerste raadgeefster in de Groninger O.O.V., Zuster E. Mikkers en sinds kort versterkt door Broeder H. van Leeuwen uit Rotterdam, die de bas in het „bandje” voor zijn rekening heeft genomen, trad deze avond drie maal op en gaf verschillende leuke cowboyliedjes ten beste, die bij de aanwezigen erg in de smaak vielen.

Voor de jongere garde, die de „ballroom”-dansen niet zo goed kennen, werden enige volksdansen gegeven en dit werd door hen zeer op prijs gesteld.

Onder de naam de „Klankkleuners” bracht het duo Zuster E. Mikkers en Broeder H. van Leeuwen enkele mooie liederen met een verfijnd Rotterdams accent naar voren. Het luide applaus dat na hun optreden te horen was, gaf duidelijk te kennen hoe men met de „Maasstad” sympathiseert.

Tussen al deze muzikale evenementen bestond er ruimschoots gelegenheid om te dansen.

Onder de ervaren leiding van Broeder B. Mikkers, die met enige anderen nog enkele leuke schetsjes opvoerde, is deze avond goed verlopen.

Met dankbare harten zien wij op dit geslaagde dansfeest terug.

W.H.T.

* * * * *



Ineke Mikkers



V.l.n.r.: Op de achtergrond: Met de rug naar het publiek Anneke Weening, staande Marga Stoffers en Bientje Stoffers, Zittend: Willy Winkel (bespeelt de accordeon), aan de bas Henk van Leeuwen.

Op de voorgrond: Spelend met gitaar: Nina van Ommen en Ineke Mikers.



ZONNEHOEK

JEZUS WORDT GEBOREN

door Emma Marr Petersen

Jozef en Maria woonden in Nazareth, een klein plaatsje in Galilea. Op zekere dag gaf de regeerder van het land een bevel, dat alle mensen naar de stad van hun vaders moesten gaan om beschreven te worden. Jozef was een afstameling van Koning David en de stad van David was een klein plaatsje, Bethlehem genaamd.

Evenals andere families van Nazareth naar hun eigen steden vertrokken gingen ook Jozef en Maria op weg. Vele mensen moesten optrekken naar Bethlehem en de plaats was overvol tegen de tijd, dat Jozef en Maria er aankwamen. Zij probeerden een kamer te krijgen in de herberg of het hotel, maar dit was al helemaal vol. Zij wisten niet waar zij onderdak zouden kunnen vinden en het begon al donker te worden. Ten slotte gingen zij naar een stal en maakten daar een bed voor zichzelf in orde.

Gedurende die nacht werd de zoon geboren, die door de engel Gabriël aan Maria was beloofd en zij noemde Zijn naam Jezus. Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe. Jezus was ook bekend als Immanuel en Christus de Heer. Hij is onze Verlosser, de Heiland van de wereld. Maria was zijn moeder; en God was Zijn Vader.

De mensen, die op de aarde woonden, wisten niet, dat die nacht de Zoon van God in de wereld was geboren. Maar de engelen wisten het en zij zongen van vreugde. Dichtbij Bethlehem waren er herders in het veld, die de wacht hielden over hun kudde schapen.

Een engel van de Heer, omstraald door een heerlijk hemels licht, verscheen aan hen. Toen zij dit zagen, werden de herders bevreesd. Maar de engel zeide: „Vreest niet, want ziet, ik verkondig u grote

blijdschap, die al den volke wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Here, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe”. En plotseling was daar met de engel een menigte van de hemelse heirscharen, prijzende God en zeggende: „Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen!” De herders waren overgelukkig.

Zij lieten hun schapen in de steek en snelden naar de stad waar zij Maria en Jozef vonden. Toen zij in de kribbe keken, zagen zij de baby in doeken gewonden, net als de engel had gezegd. Toen gingen zij naar buiten en prezen God. Zij vertelden aan andere mensen, die zij tegenkwamen, over de wondervolle aankondiging van de engel en over de kleine baby, die in de kribbe lag. Zij, die het hoorden, vroegen zich af, wat de betekenis van dit alles zou kunnen zijn. Maria, die zich de boodschap van Gabriël herinnerde, zei niets, maar bewaarde alles in haar hart.

Wijze mannen kwamen van het oosten naar Jeruzalem. Zij hadden een nieuwe ster aan de hemel gezien en wisten, dat dit een teken was van de geboorte van een kind, dat eenmaal de Koning der Joden zou worden. Zij wilden de pas geboren koning eer betonen.

Zij gingen naar het paleis van Koning Herodes en vroegen: „Waar is de Koning der Joden geboren?, want wij hebben een ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden.” Toen Koning

Herodes dit hoorde was hij bang, dat deze pasgeboren koning zijn troon van hem zou afnemen. Hij riep de overpriesters tezamen en vroeg hun, waar, volgens de Schrift, Christus geboren zou worden. Zij antwoordden: „Te Bethlehem, in Judea, want alzo is geschreven door de profeet.” Toen vroeg Herodes de wijze mannen, wanneer de ster was verschenen. Hij zond hen naar Bethlehem, zeggende: Reist heen en zoekt naarstig naar het Kindeke en als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en Datzelve aanbidde”.

Toen zij het paleis verlieten, leidde de ster hen naar Maria en Jezus. Zij werden vervuld met grote vreugde. Nadat zij Jezus aangebeden hadden, kwamen zij met hun kostbaarheden en schonken hem goud en kostelijke reukwaren.

Spoedig daarna brachten Maria en Jozef het Kind naar de tempel te Jeruzalem. Zij wilden de Heer een offerande brengen volgens de leer van Mozes. In de tempel bevond zich een oude man, Simeon genaamd. Hem was een openbaring gegeven, dat hij niet zou sterven vóór hij de Christus had gezien.

Toen Simeon Jozef en Maria met het kind in de tempel zag, wist hij, dat deze kleine baby de Christus was. Hij nam het kind in zijn armen en loofde God en sprak grote profetieën betreffende Hem uit. Toen bad hij tot God en zeide: „Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord; want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien”.



Draai de knoop

Materiaal: een grote knoop (met alleen 2 gaatjes) een lang stuk koord of touw.

Doe het eind van het koord door een gat van de knoop, en dan weer terug door het andere gaatje, zoals op het plaatje. Knoop dan de eindjes van het koord tezamen.

Schuif nu de knoop naar het midden van het koord. Houdt ieder eind van het koord vast en draai de knoop er rondom heen. Als de knoop er om blijft draaien zal deze het koord gaan verdraaien.

Als het koord verdraaid is, trek je de 2 eindjes met een vlugge beweging van elkaar. Dan zal het koord weer ontrold worden. De knoop draait echter zo vlug dat deze het koord in de andere kant zal verdraaien.

Door de handen samen te doen en dan weer in het ogede tempo van elkaar, kun je de knoop aan het draaien houden zonder de knoop weer zelf om het koord te moeten draaien.

DAVID door Mildred. L. Ackerman

Kun je dit verhaal van David afmaken door het ontbrekende woord in te vullen?

1. Toen David nog een jongen was zorgde hij voor de .. van zijn vader.
2. David speelde muziek op de ..
3. Met een .. doodde hij de reus Goliath.
4. Hij vocht met wilde .. om de schapen te redden.
5. De .. die Saul heette was met David in Zijn schik.
6. De zoon van Saul heette ..
7. Hij en David werden grote ..
8. Later werd David Koning en zat op de ..
9. David schreef liederen met lof aan God; deze worden .. genoemd.

10. De 23ste Psalm is de .. psalm.

Allemaal beginnen met „E”

door Mildred. L. Ackerman

De namen, die van de bijbelfiguren met E beginnen. Kun je ze noemen?

1. Een koningin die haar leven waagde om haar mensen te redden.
2. Hij wandelde met God en was niet, want God nam?
3. De eerste vrouw.
4. Hij verkocht zijn geboorterecht.
5. De moeder van Johannes de Doper.
6. Een profeet die naar de Hemel werd gebracht in een triomfwagen.
7. Een priester die Samuel onderwees.

GEBEURTENISSEN IN DE ZENDING

GEDOOPT

AMSTERDAM

Jager, Wietze; 10 maart 1964

Jackson, Bernadine Geertrude; 10 maart 1964

ARNHEM

van der Most-Brouwer; Marjolein Wilhelmina; 25 maart 1964

DEN HAAG

Kilian, Francisca; 20 febr. 1964

EINDHOVEN

de Willigen, Hans Christiaan; 27 maart 1964

de Willigen-Riekerk, Joke; 27 maart 1964

Smit, Catrinus Marinus Klaas Johannes; 28 maart 1964

HENGELO

van der Meulen-ten Bloemendaal, Frederika; 28 febr. 1964

MAASTRICHT

Bouwens-Merung, Bernadette; 28 febr. 1964

MECHELEN

Verelst, Guido; 7 febr. 1964

de Weert, Alex; 7 febr. 1964

NIJMEGEN

Eldermans-Koning, Elisabeth Hermine Rachel; 21 febr. 1964

de Goeij-de Goeij, Magdalena Johanna; 27 maart 1964

ROTTERDAM

Eldermans-Warlich, Elisabeth; 21 febr. 1964

Aalsloot-Oosterwijk, Johanna Anna Paulina; 27 maart 1964

UTRECHT

Gaasbeek, Hendrika Martina; 20 maart 1964

Gaasbeek, Gerardus Engelbertus; 20 maart 1964

Gaasbeek, Rudolf Peter; 20 maart 1964

VERHOGING EN ORDENING IN HET PRIESTERSCHAP

APELDOORN

Visser, Lucas Reinier; 22 maart 1964 tot ouderling

DEN HELDER

van Rijswijck, Willem Noel; 12 jan. 1964 tot leraar

van As, Jacobus Cornelis; 23 febr. 1964 tot diaken

EINDHOVEN

Smit, Stefanus; 12 jan. 1964 tot priester

UTRECHT

Stolp, Paul Jan; 23 febr. 1964 tot ouderling

Hoencamp, Hermanus; 23 febr. 1964 tot ouderling

INGEZEGEND

DORDRECHT

de Torbal, Daniel Meendert; 2 febr. 1964

EDE

van Kessel, Hendrik Willem; 8 maart 1964

van Kessel, Aaltje; 8 maart 1964

GENT

van den Bossche, Viviane Victoire; 1 maart 1964

van den Bosche, Iris Adolfine Francine Palmyra; 1 maart 1964

ZEIST

Noot, Tèrese; 8 maart 1964

OVERLEDEN

ARNHEM

van Schouwenburg, Theo Eduard; 11 maart 1964

Westerhoff-Reinders, Margaretha Cornelia; 22 maart 1964

DEN HELDER

Blansjaar-Regeer, Johanna; 9 febr. 1964

LEEUWARDEN

Leyenaar, Arend; 20 jan. 1964

OVERGEPLAATST

Kollman, Auke; van zendingsschool naar Rotterdam Noord

Aardema, Albert; van Nijmegen naar Zendingkantoor

Roberts, Steven; van Rotterdam Noord naar Nijmegen

Mondfrans, Conrad; van Brussel naar Belgische Zone.

Liljenquist, Blaine; van Rotterdam Noord naar Brussel

Beus, Leo; van Maastricht naar Rotterdam Noord

van Moorlehem, David; van Zendingkantoor naar Maastricht

Coppin, David; Amsterdam Oost naar Noord Zone

South, Terry; van Haarlem naar Noord Oost Zone

Gilbert, Paul; van Maastricht naar Haarlem

van Leeuwen, Carl; van Rotterdam Zuid naar Maastricht

Jeppsen, Bryce; van Eindhoven naar Amsterdam Oost

Hathaway, Denton; van Antwerpen naar Eindhoven

Miner, Lewis; van Noord-Oost Zone naar Amsterdam West

Senzee, Douglas; van Sneek naar Rotterdam Zuid

Wolthuis, Gerrit; van Antwerpen naar Groningen

van Meeteren, Clair; van Groningen naar Sneek

Hardy, Richard; van Bussum naar Den Haag Zuid

Osborne, Gordon; van Delft naar Dordrecht

van Rij, Daniel; van Delft naar Ede

Sill, David; van Gent naar Bussum

Anderson, Jay, van Utrecht naar Gent

Atwood, Stephen; van Den Haag Zuid naar Utrecht

Stephens, Robert; van Den Helder naar Antwerpen

Anderson, Howard; van Hilversum naar Den Helder

Hennefer, Stephen; van Den Haag Zuid naar Antwerpen

Zijlstra, Albert; van Rotterdam Noord naar Den Haag

Brown, Ronald; van Amsterdam naar Hilversum

Bedford, Howard; van Zendingkantoor naar Den Haag Zuid

Mieremet, Richard; van Haarlem naar Rotterdam Noord

Knapton, Richard; van Ede naar Beverwijk

Alkema, Kenneth; van Den Haag Zuid naar Haarlem

Beckstran, Orrin; van Beverwijk naar Den Haag Zuid

Hess, David; van Zendingkantoor naar Amsterdam

AANGEKOMEN

Kollman, Auke; van Salt Lake City, Utah



A. Kollman

VERTROKKEN

Vellinga, Clifford Davis; aangekomen 20 sept. 1961, vertrokken 20 maart 1964. Werkzaam geweest: Rotterdam Noord, Amsterdam Zuid, Alkmaar, Oostende, Zwolle, Gouda, Den Haag Zuid.

Vellinga, Clarence Robert; aangekomen 20 sept. 1961, vertrokken 20 maart 1964. Werkzaam geweest: Utrecht, 's-Hertogenbosch, Assen, Zwolle, Amersfoort, Deventer, Amsterdam West.

Ford, Dale Alan; aangekomen 20 sept. 1961, vertrokken 20 maart 1964. Werkzaam geweest: Schiedam, Almelo, Antwerpen, Arnhem, Centrale Zone, Noord Zone.

Visser, Richard Lee; aangekomen 20 sept. 1961, vertrokken 20 maart 1964. Werkzaam geweest: Zeist, Haarlem, Binnenkom, Gent, Dordrecht, Leiden, Leeuwarden.

van Dam, Marvin Reed; aangekomen 20 sept. 1961, vertrokken 20 maart 1964. Werkzaam geweest: Utrecht, Leeuwarden, Zeist, Den Haag Noord, Centrale Zone, Rotterdam Zuid, Noord-Oost Zone, Belgische Zone.



C. D. Vellinga



C. R. Vellinga



M. R. van Dam



R. L. Visser



D. A. Ford